

Het Lopend Vuurtje



St. Jans Geboorte - De Kwakel

MEI 2020

Voorwoord Lopend Vuurtje mei 2020

Het is inmiddels eind april, morgen is het Koningsdag. Hoe anders hadden we ons deze dag voorgesteld!

Het dagelijks leven is door de coronacrisis behoorlijk veranderd. Niets lijkt meer, niets IS meer vanzelfsprekend, bij alles wat je wilt gaan doen denk je na of het kan.

Veel mensen moeten vanuit huis werken, of erger nog, kunnen helemaal niet meer werken.

Bedrijven zoeken naar oplossingen om hun producten op een of andere manier af te zetten. Werkgevers proberen hun personeel, met overheidssteun, te behouden.

Ook onze schooljeugd moet zich aanpassen.

Thuis leskrijgen van papa en/of mama. Niet zomaar met elkaar op het plein rondhangen of naar de sportclub, niet even bij opa en oma aanwippen.

Bij het schrijven van dit stukje weten we dat de schooljeugd tot 12 jaar na 11 mei met in achtneming van de 1,5 meter naar school mag. Werkelijk een uitdaging voor de leerkrachten om op deze wijze les te gaan geven.

Andere beperkingen blijven voorlopig bestaan. Wanneer en hoe deze worden opgeheven is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de situatie niet zondermeer "gewoon" wordt. Als parochieteam gaan we er daarom vanuit dat onze parochiezondag op 21 juni vooralsnog nog niet doorgaat. Ook de schoonmaak dag die op zaterdag 27 juni staat gepland wordt uitgesteld naar het najaar.

Voor nu wensen we u veel sterkte in deze onvoorspelbare tijd waarin niets meer is wat het is. Let goed op u zelf en op elkaar.

Het parochiesecretariaat

Zolang de beperkingen gelden is het secretariaat alle dagen alleen telefonisch of via de e-mail bereikbaar.
telnr: 0297 561203,
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl.

Misintenties

Ook in dit Lopend Vuurtje vind u de misintenties die opgegeven zijn voor de maand mei.

De maand waarin Moederdag valt, Hemelvaart en Pinksteren.

Bijzondere dagen waarop mensen toch graag hun dierbare herdenken. Door het schrijven en lezen van deze namen zullen we met elkaar denken aan deze mensen. De intenties zullen op een later moment in een viering gelezen worden. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat.

Uitbreiding van het parochieteam en nieuwe vrijwilligers

Na het vertrek van Paul Habets als penningmeester en het overlijden van Jan van der Knaap als technische man was ons parochieteam enorm klein geworden.

De taken werden zo goed en kwaad als het ging verdeeld. Dit was verre van ideaal zoals u zult begrijpen. Maar er stonden toch weer vrijwilligers op om ons taken uit handen te nemen.

Hier zijn we ontzettend blij mee.

Naast deze vrijwilligers zijn we dan ook heel blij dat we kunnen melden dat ons parochieteam is uitgebreid met twee nieuwe leden.

Natasja de Koning- Torribal Madrigal en Ton van Dijk. We zijn enorm blij met deze uitbreiding van ons team en hopen op een vruchtbare samenwerking.

Een kaartje versturen

Enkele weken nadat minister-president Rutte de lockdown had ingesteld en alle sociale activiteiten dus ook alle kerkelijke vieringen niet meer door konden gaan heeft het parochieteam gemeend de groep parochianen die onder de kwetsbare groep wordt gerekend door middel van het sturen van een ansichtkaart waarop een hartelijke groet een hart onder de riem te steken.



Kaarsje aansteken

Met een grote groep vrijwilligers is het mogelijk om onze kerk en Mariakapel dagelijks tussen 11.00 uur en 12.00 uur open te stellen voor een ieder die even binnen wil komen om te bidden of een kaarsje op te steken.

In de afgelopen weken zijn er meer dan 500 kaarsjes aangestoken.

Wellicht bent u ook beschikbaar om eens in de 14 dagen een uurtje “de wacht te houden? “

Laat het even weten via de mail naar:

stjansgeboorte@hetnet.nl of telefonisch:0297561203.

Uitvaarten in deze tijd

Inmiddels hebben er in dit coronatijdperk enkele uitvaarten in onze kerk plaatsgevonden.

Tijdens de viering van de uitvaart mogen er in totaal 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Dit is inclusief de voorganger, koster, dragers en uitvaartleider.

Daarnaast is het mogelijk dat tijdens de dagelijkse openstelling van de kerk voor het aansteken van een kaarsje ook een laatste groet wordt gebracht aan de overledene in de rouwkapel en het condoleanceboek wordt getekend.

Collectebus

Hoewel er geen vieringen zijn in deze tijd maakt onze parochie wel onkosten door de kerk dagelijks geopend te houden. En ook de vaste kosten gaan "gewoon" door.

Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om een collectebus neer te zetten waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen als u onze kerk bezoekt. En bent u niet in de gelegenheid de kerk te bezoeken maar u wilt wel bijdragen kan dit op het rekeningnummer wat voorin dit parochieblad staat afgedrukt.

Ook bieden wij de mogelijkheid om met een QR-code een digitale betaling te doen. U kunt dit ook doen met de volgende link: [digitale gift](#). U kunt het bedrag zelf invullen.



De link en de QR-code zijn geldig t/m dinsdag 12 mei a.s.

Alvast hartelijke dank voor uw gave.



In Memoriam

Fredericus Alida Casper Maria van Schie

Fred

* 8 december 1951

† 22 maart 2020

Heel onverwacht is Fred van Schie op zondagmorgen 22 maart overleden.

Fred die indertijd samen met zijn Martha aan de lepenlaan een huis bij de kwekerij bouwde en daar zijn gezin stichtte was een tevreden mens. Als hij samen met Martha was had hij verder niet veel nodig.

Hij genoot als zijn zoons thuiskwamen.

En belangstellend als hij was vroeg hij hen altijd of er nog nieuwtjes waren en hoe het met hen ging. Zijn zoons wisten dat zij voor raad en daad altijd bij hun vader terecht konden.

Het gemis is groot voor Martha en zijn zoons nu Fred er niet meer is.

Fred je hebt een onuitwisbare indruk achtergelaten bij hen die jou liefhadden. Nog vaak zal je naam worden genoemd. We hopen dat jouw Martha, je zoons en familie troost en kracht vinden in de herinneringen aan jou.



In Memoriam

Gustave Théodore Maria Frenay

Guus

* 26 augustus 1935

† 8 april 2020

Woensdag 15 april is voor Guus Frenay een afscheidsviering verzorgd waar met een aantal mensen vol liefde Guus is herdacht met foto's en muziek.

Precies in de lijn van Guus. In deze viering is door zijn kinderen en kleinkinderen liefdevol terug gezien op het leven van hun lieve vader en opa.

Als we aan Guus denken, zien we hem wandelen of fietsen, samen met Nans op de tandem, uren genoten zij van de buitenlucht, van de vogels en bloemen.

Guus was een wijs man die in onze kerk zijn steentje heeft bijgedragen in het vrijwilligersleven.

Het leven werd moeilijker en zijn geest troebeler, er was geen ontkomen aan, Guus verhuisde naar het Hoge Heem. Nog jaren heeft hij hier gewoond, maar woensdag 8 april is hij toch nog onverwacht gaan hemelen.

In de wetenschap dat hij nu weer herenigd is met zijn Nans wordt hem zijn rust gegund en hopen wij dat zijn familie troost en kracht mogen putten uit de herinneringen die zij meedragen in het hart.



In Memoriam

Martha Wijffjes - de Jong

*28 augustus 1933

† 11 april 2020

Op vrijdag 17 april hebben wij op heel bijzondere wijze afscheid genomen van Martha Wijffjes - de Jong die 11 april op 86-jarige leeftijd rustig van ons is heengegaan. Martha woonde de laatste jaren in het Hoge Heem maar haar dierbare gezinsleden, familie en talloze vriendinnen herinneren zich haar het beste toen zij nog in goede doen was en aan de Ruige Kade en na haar verhuizing in de Gerberalaan woonde op haar vertrouwde stek.

Nadat zij van haar grote liefde Jan afscheid moest nemen liet zij zich niet kennen, ze bleef nog vele jaren actief bij de Zonnebloem en ging vaak wandelen of zwemmen met haar vriendinnen waarmee ze een mooi clubje vormde, wie kent deze dames niet: eerst even naar het polderfeest of kermis en daarna lekker bij het Trefpunt een patatje eten.

Gezelligheid stond hoog bij haar in het vaandel en haar kinderen en kleinkinderen koesteren dan ook veel mooie en heel dierbare herinneringen aan haar.

Moeilijk was het om haar te laten verhuizen naar het Hoge Heem, voor Martha maar ook voor haar kinderen, wat vond ze dat vreselijk.

Met veel liefde hebben haar kinderen haar mee uit genomen en zoveel mogelijk aandacht gegeven, het was dan ook moeilijk het bericht te krijgen dat zij toch vrij plotseling overleden was.

Wij wensen haar gezin heel veel sterkte en steun in deze moeilijke tijd om afscheid te moeten nemen van je geliefde moeder en oma, mag de wetenschap dat zij weer is herenigd met haar Jan jullie enige troost schenken.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT MEI 2020

Het secretariaat is iedere dag telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel

VIERINGEN IN HET WEEKEND

Zolang de beperking gelden zijn er geen vieringen in het weekend.

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50.

U kunt dit overmaken op

reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE

In verband met de beperkingen, is de communie (voor hen die aan huis gebonden zijn) op dit moment niet toegestaan.

MUZIKALE VERZOEKEN *gemengd koor St. Caecilia*

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN *parochieblad*

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

**Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar:
stjansgeboorte@hetnet.nl**

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:
stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel
fam.hoogenboom@zonnet.nl

Dank

Na vele, vele jaren heeft Jaap Overwater afscheid genomen van zijn vrijwilligerswerk in onze parochie. Jaap vervulde zijn taken met passie, niets was hem teveel. Of het nu het kosterwerk, het tuinwerk, het kerkhof of technische klussen betrof, Jaap pakte alles aan.

Jarenlang is Jaap ook als drager actief geweest en later als voorzitter van de Begrafenisvereniging ook verving hij Co Plasmeijer bij diens afwezigheid als uitvaartverzorger.

Voor menig speciale viering heeft Jaap de kerk gereed gemaakt, te denken is aan de vieringen van de Eerste Communie, het Vormsel, Doopvieringen, Avondwakes en Uitvaarten en Allerzielenvieringen. Maar ook het maken van onder andere de kaarsentafel voor de Mariakapel, of pilaartjes om de bloemen bij een uitvaart op te zetten zijn van zijn hand.

Maar niet alleen Jaap willen we bedanken ook zijn vrouw Truus die menig uurtje alleen heeft gezeten als Jaap zijn vrijwilligerswerk deed.



Jaap, mede namens de parochianen heel veel dank voor alle tijd en energie die je in deze taken hebt gestoken.

Parochieteam
St. Jans Geboorte, De Kwakel

Bedankt

Hartverwarmend was de belangstelling, tijdens de periode rond het overlijden van onze oma en moeder

Door van Tol- Hogenboom

Zoveel lieve kaarten en bloemen, het heeft ons allen goed gedaan.

Heel veel dank hiervoor,
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Heel hartelijk bedankt!



Langs deze helaas onpersoonlijke weg wil ik iedereen van harte bedanken, dat u zondag 29 maart voor mij tot een onvergetelijke dag gemaakt heeft.

Ben u heel dankbaar voor alle blijken van waardering welke ik bij gelegenheid van mijn 12,5 jarig jubileum als catechiste mocht ontvangen :

de lieve kaartjes, de briefjes, de mailtjes, de telefoontjes en de mooie boeketten bloemen, ben er nog beduusd van...

Zo God het wil, hoop ik ook de komende jaren samen met u op weg te blijven gaan, met de Herder die altijd met ons meegaat: die ons zoekt en draagt, die ons behoedt en leidt: IK zal er zijn is Zijn Naam.

Elly van Rooden.

Ter Inspiratie



Het Coronavirus heeft overal in de wereld met kracht toegeslagen en heeft het sociale leven letterlijk plat gelegd. Kerken en scholen zijn gesloten, vele bedrijven hebben de deuren moeten sluiten. Overvolle ziekenhuizen waar doctoren en verplegend personeel alles doen om hun patiënten uit de greep van het virus te halen. Helaas levert al dit harde werk niet altijd het gehoopte resultaat en komen er heel veel mensen te overlijden. Een ongelooflijk heftige gebeurtenis die, zoals de koning in zijn toespraak aangaf *“ons leven lang zal bijblijven”*. Ik weet niet hoe alles ervoor staat als u dit leest, maar de crisis zal zeker niet voorbij zijn.

Je zou crisis kunnen zien als een moment of periode waarin het er op aan komt. Iets komt van buiten op je af. Je kunt er niet omheen. Je wordt voor een keuze gesteld. Hoe ga je er mee om? Wat ga je er mee doen? Ga je er wel iets mee doen? Je wordt eigenlijk gedwongen tot een keuze. Ga je links of rechts? Vooruit of achteruit? Actie ondernemen, verstarren of vluchten? Het komt er op aan.

I.v.m. de coronacrisis hebben we de Goede Week en Pasen anders gevierd dan normaal, ook Jezus heeft in de Goede week een crisisperiode doorgemaakt.

Met Palmzondag klinkt nog het *‘Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!’*

Maar enkele dagen later klinkt het *‘Kruisig Hem! Kruisig Hem!’* Gemarteld, bespot, vernederd is Hij.

En wordt Hij ter dood gebracht op het kruis.

Een grotere crisis kan je je haast niet voorstellen. Maar ... drie dagen later klinkt *'Ik wens jullie vrede'*. De leerlingen hadden zich uit angst achter dichte ramen en deuren opgesloten. maar Jezus kan daar zo doorheen.

De Verrezen Heer laat zich zien.

Het eerste wat Hij zegt is een vredeswens.

De leerlingen weten zich bevrijd uit de ellende.

Hij is niet dood, Hij leeft! Blijkbaar had de crisis niet het laatste woord.

De Heer heeft zich een weg eruit gebaand.

De coronacrisis, waar wij en zeer velen nu in zitten, is heel erg: er vallen doden en er zijn vele zieken. Zeer vele mensen moeten leven met strenge beperkingen. Is er een uitweg? Wanneer? Hoe?

Ik weet dat natuurlijk niet. Ik ben geen arts, geen politicus, geen crisismanager. Ik kan 'alleen maar' zeggen: vertrouw op de Heer en houd moed.

We vragen aan Hem kracht en zegen voor allen die zo getroffen zijn.

We vragen dat de doden opgenomen mogen zijn in zijn Eeuwig Leven.

We vragen dat we in deze crisis oog houden voor onze naaste.

We vragen of God ons en iedereen vasthoudt.

Denken we aan de Goede Week en Pasen.

Er moet toch een uitweg zijn. Daar vertrouwen we op.

Ondanks deze turbulente tijd wens ik u en allen die het moeilijk hebben: veel sterkte en Gods Zegen toe.

Elly van Rooden.

Bedankt Maria

Bedankt Maria,
dat je “ja” hebt gezegd
terwijl je voelde dat er veel van je werd
gevraagd.

Bedankt Maria
dat je “ja” hebt gezegd
en je zo tot dienstmeisje hebt willen maken
van God.

Bedankt Maria
dat je “ja” hebt gezegd
en zo hebt gekozen voor de bedoelingen van
God.

Wij vragen je :
help ons ook “ja” te zeggen
want jouw verhaal is ons verhaal
omdat ook wij in het kleine
leven van elke dag de wereld
mogen en moeten verlossen.



Meimaand - Mariamaand - Rozenhoedje bidden

In deze meimaand zal het gezamenlijk het Rozenhoedje bidden in de Mariakapel niet plaatsvinden.

Maar iedere dag van 11.00 uur tot 12.00 uur wordt u de mogelijkheid geboden een kaarsje aan te komen steken en / of het rozenhoedje te bidden.

Voor het rozenhoedje bidden zullen boekjes klaarliggen en er is ruimte gemaakt in de kerkbanken zodat u ongestoord kunt bidden.

(uiteraard mogen niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn)



Mariaviering vanuit onze kerk

Diaken Jeroen Hoekstra is voornemens om samen met enkele vrijwilligers een korte Mariaviering voor te bereiden en hiervan een opname te maken.

Deze opname is dan via YouTube terug te kijken.

Bij het drukken van dit Lopend Vuurtje is de link nog niet bekend. Deze zal via de website:

www.rkparochiedekwakel.nl en Facebook bekend gemaakt worden. Ook is het mogelijk dat u deze link via e-mail ontvangt. Mocht u dit willen hoeft u alleen een e-mailtje naar de parochie te sturen zodat deze gebruikt kan worden om u de link te mailen.

Alle misintenties worden in overleg op een later tijdstip afgelezen.

Zondag 3 mei

Misintenties:

Jopie van den Broek - Driehuis

Cor Smits

Corrie van Dam - Vlasman

Janny van Kessel - Wijfjes

Koos van Kessel

Hans van Eijk

Piet Verhoef

Ann Bartels - Wildenburg

Toos van Egmond - van Scheppingen

Piet Pouw en Jo Pouw - de Kuijer

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Wiet Raadschelders

Niek van Scheppingen en

Geertruida van Scheppingen - van Zaal

Jan Zijerveld

Nel Zijerveld - Graven

Overleden familie Egberts - Knaap

Harry Schoordijk



Zondag 10 mei

Misintenties:

Emmy Bartels - Hogenboom

Overleden ouders Bartels - van Kessel

Pater Cees Bartels

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser

Bep Smit - Lauwers

Johannes Kas
Piet Kas
Ina en Eric de Meijer
Hein Kooijman en overleden familie
Dirk Meijer en Nel Meijer - van Veen
Martien Meekel
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen en
Geertruida van Scheppingen - van Zaal
Gerda van Tol - Bakker
Philibertus van Tol
Theo Pieterse
Corrie Pieterse - Bos
Henk Snoek en Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Robert en Frank Vlasman
Jan van Schaick
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Arie van der Hoorn
Corrie van der Hoorn - Koeleman
Henk en Ria van Tol - Pouw en overleden familie
Gerrit van Leeuwen en overleden familie
Jan en Dien de Bruyn
Ger en Aline de Bruyn
Hans Plasmeijer
Vader en moeder de Jong en Ria
Joop Hogerwerf
Bep Hogerwerf - Kroone
Hans Meijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen
Maria Petronella Okkersen - van Rijn
Carol Wijfje
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein

Zondag 17 mei

Misintenties:

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Joop en Truus van Egmond

Ann Bartels - Wildenburg

Dook Turk en Tilly Turk - Hoogeveen

Han Turk

Leo Klijn

Roel Knaap

Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon

Eric

Koos van der hulst en overleden familie



Zondag 24 mei

Misintenties:

Henk Overwater

Martien Meekel

Overleden familie Lek - van Bunningen

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Zondag 31 mei Pinksteren

Misintenties:

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wiffje

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Piet Kooijman

Ann Bartels - Wildenburg

Piet van Os en overleden familie

Leo Klijn

Wiet Raadschelders

Niek van Scheppingen

Geertruida van Scheppingen - van Zaal

Gerda van Tol - Bakker

Philibertus van Tol

Robert en Frank Vlasman

Bep Smit - Lauwers

Roel Knaap

Vader en moeder de Jong en dochter Ria

Joop Hogerwerf

Bep Hogerwerf - Kroone

Quirinus van der Meer en schoonzoon Jan

Henk en Ria van Tol- Pouw en

overleden familie

Gerrit van Leeuwen en overleden

familie

Henny Hoogervorst - Stokman



Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid Overweging van pastoor Marco, 19 april 2020

De pastoor wil een paar gedachtes delen over het evangelie: Johannes 20 19-31

Dit evangelie gaat over de 2 verschijningen van Jezus aan de leerlingen.

Bij de eerste verschijning zijn 10 leerlingen zijn bijeen, behalve Tomas was zo teleurgesteld en bang dat hij niet bij de anderen wilde zijn en Judas die is dood.

Het is Pasen en de leerlingen zitten bij elkaar achter gesloten deuren ze zijn doodsbang voor de Joden.

Ze zijn nu alleen hun meester is vermoord.

Maar de verrezen Christus komt door de gesloten deuren heen en zegt hen: Vrede zij U.

De eerste gedachte hierbij is, dat wij van de vrede van de verrezen Christus nodig hebben in deze tijd

Hier in Nederland zijn de maatregelen wat soepeler dan in sommige andere landen in Europa waar men thuis, opgesloten zit.

En de komst van Jezus door de gesloten deuren heen en de vredeswens is iets wat wij dit jaar echt nodig hebben.

Ook wij zijn veel thuis en voelen ons opgesloten, laten wij ons hart openen voor deze vredeswens van Christus de verrezen Heer die in staat is door de gesloten deur heen te komen .

De tweede gedachte: Het is de tweede verschijning Tomas was niet bij de eerste verschijning aanwezig, Tomas twijfelt en denkt als ik hem niet zie kan ik het

niet geloven. Tomas is altijd een beetje pessimistisch heeft een negatief karakter, Tomas wil Jezus aanraken om te kunnen geloven.

Vanaf die tijd (na de eerste verschijning waar hij niet bij aanwezig was) heeft Tomas zijn les geleerd en hij blijft vanaf dat moment bij de anderen leerlingen.

En de tweede keer is Tomas erbij en heeft een ontmoeting met de verrezen Christus.

Ook wij hebben elkaar nodig, de kerk is een gemeenschap, de verrezen Christus verschijnt bijna altijd aan een gemeenschap niet aan iemand afzonderlijk, behalve aan Maria Magdalena.

En wanneer Jezus verschijnt is dat te midden van de leerlingen.

Ook wij hebben elkaar nodig om te geloven, zeker in deze tijd waarin wij als het ware thuis zijn opgesloten en niet in de gelegenheid zijn bij elkaar te komen.

Het evangelie herinnert ons: het geloof moet in een gemeenschap beleefd worden.

Deze week heeft Paus Franciscus ons willen herinneren dat het geloof in de gemeenschap beleefd moet worden, iets wat in deze dagen niet makkelijk is.

Elkaar op internet en via social media treffen, moet geen gewoonte worden, maar een uitzondering.

Ons geloof vraagt om in een gemeenschap beleefd te worden.

De verrezen Christus komt door de gesloten deuren van onze huizen heen en wenst ons de vrede

toe en belooft ons, jullie zijn een gemeenschap, jullie zullen mijn verrijzenis als een gemeenschap ervaren.

Ik denk in het bijzonder aan de oudere mensen die alleen zijn in hun huizen, zij kunnen geen bezoek kunnen ontvangen.

Zij missen de gemeenschap, zij missen de nabijheid van hun families.

Daarom de belofte van het evangelie. wij zijn een gemeenschap, de gemeenschap is sterker dan de eenzaamheid, de gemeenschap zal altijd overwinnen omdat daarin de kracht van de verrezen Christus aanwezig is.

Hemelvaart en Pinksteren

Het is de 40ste dag na Pasen.

Met Pasen is Jezus, Zoon van God, verrezen uit de doden. Hij leeft, Hij is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij vaak aan zijn leerlingen.

Zijn leerlingen herkennen Hem aan het "breken van het brood" (de Eucharistie) en door wat Hij de leerlingen vertelt.

Daarvan staan voorbeelden in het Evangelie, het boek waarin de Blijde Boodschap van Christus staat opgeschreven, het beeld van de Emmausgangers hangt in onze kerk.

Het Emmaus-verhaal is zo'n beetje een van de meest bekende van deze verhalen.



Zo ook het verhaal van de ongelovige Tomas: pas wanneer hij, nadat Christus verrezen is, de wonden van Jezus kan aanraken wil hij geloven.

En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer verschijnt Hij aan zijn leerlingen.

"Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", staat in het Evangelie.

De hemel, het bij God zijn, is de belofte die Jezus ons heeft gegeven Jezus, door de dood heengegaan, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid. Wij zijn uitgenodigd om daar te komen.

Nu Hij naar de hemel is gegaan heeft Hij voor dit aardse leven de leerlingen destijds, en daarmee ook ons, een Trooster en Helper gegeven.

De Heilige Geest. De 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn een tijd om ons te realiseren dat het nu aan ons is het licht van Pasen brandend te houden. Daarom brandt de Paaskaars tussen Hemelvaart en Pinksteren niet.

Met Pinksteren wordt deze kaars opnieuw ontstoken en zal de Heilige Geest over ons komen.



Van de Bestuurstafel

Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Het is mei !!

Volop voorjaar. Weer lekker lang licht 's avonds. Deuren en ramen open. Jonge eendjes in de sloten. Handschoenen naar zolder en jurkjes en korte broeken voor in de kast.

Ik denk aan meivakantie. Even niet naar school.

De laatste studiesprint voor eindexamenscholieren. Koningsdag, 4 en 5 mei bijeenkomsten..... Er is zoveel anders dit jaar.

Ik denk ook aan wandelschoenen, tuinieren, picknickmand of barbecue. Dat kan allemaal, maar dan in het klein. Geen groepen, veilige afstand. Het “nieuwe gewoon” waar we al een tijdje aan hebben kunnen wennen. Ik hoop dat het gaat en is vol te houden voor iedereen.

Vorige maand was het Pasen, vooraf gegaan door Palmzondag en de Goede Week (of was het een Stille Week?). We hebben als bestuur nagedacht, gediscussieerd, gewikt en gewogen. Wat we niet konden was duidelijk: Geen kerkvieringen of bijeenkomsten. Maar de kerk vierde haar grootste feest van het jaar. Een feest van Hoop en Bemoediging. Iets wat we dit jaar misschien wel belangrijker vinden dan ooit.

Dus... Kerken openstellen voor gebed of het opsteken van een kaarsje. Klokken luiden voor hoop. De

gewijde palmtakjes aanbieden via de parochiekerken. Filmpjes van overwegingen en kleine vieringen via de website, Facebook of email verspreiden. Materialen en instructies gedeeld voor Palmpasen stokken. De Kruisweg is gebeden. Alle paaskaarsen in Uithoorn verzamelen, daar door pastoor Marco en kapelaan Derek in hun paaswake de Kracht van de verrezen Heer meegeven en vervolgens weer verspreiden. Zodat we in al onze 5 kerken het Licht van Christus kunnen aanschouwen. En zijn telefoontjes gepleegd. Kaarten gestuurd. Extra nieuwsbrieven verstuurd.

En hoewel we dit alles als bestuur hebben besproken (via online-vergaderingen en email) zijn de meeste activiteiten toch door de parochieteams georganiseerd. Dit maakt duidelijk waar onze kracht nog steeds zit: bij de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Als de kerk geopend wordt, moet er iemand zijn die de deuren opent en sluit. De website updaten, een kaartje of kaarsje rondbrengen, de klok luiden, een nieuwsbrief schrijven.... Al de vrijwilligers die dit verzorgen worden snel gezocht en gevonden in de lokale netwerken. We zien overal dat mensen voor elkaar klaar staan. Zó mooi! #daslief

Het is mei!! Mariamaand. Een maand waarin we extra stilstaan bij de moeder van de Heer. Bij moeders in het algemeen: we vieren moederdag. Die stevige knuffel kunnen en willen we dit jaar niet geven. Maar aandacht, lieve woorden, een tekening, zelfgemaakt kadootje, een bezoekje tot voor het raam misschien..... Alles om een lieve lach te creëren. Misschien moeten we er elke dag maar Moederdag van maken? En Vaderdag ook alvast?

We weten dat we het dit jaar extra moeten hebben van de kleine dingen om ons heen. De zon die schijnt. De helpende hand die je kan bieden en de aandacht en waardering waar je dankbaar voor mag zijn. We horen het vaak: Blijf gezond; denk aan elkaar; Samen zijn we sterk.

Ik hoop dat het u allemaal goed gaat. Dat u tevredenheid kan ervaren en kan genieten in het groot en in het klein. Samen met u kijk ik uit naar Pinksteren. Voor nog meer kracht en vertrouwen.

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com

06-50 963 187

Secretaris van Samenwerkingsverband

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere parochie) digitaal ontvangen?

Stuur een email met dit verzoek aan:

Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com

De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl

Kudelstaart stjangeboorteseecretariaat@live.nl

Nes ad Amstel secretariaatpastorie@telfort.nl

Uithoorn secretariaat@emmaus-uithoorn.nl

Wij zijn nog steeds op zoek naar een manier om regiobreed een website op te zetten. Als eerste hebben we hier een (domein-)naam voor nodig.

Als u een goed idee heeft om ons op weg te helpen of te ondersteunen vernemen we dit graag via:

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com

Gebed bij COVID - 19

God, hoe vaak zegt U het niet
"Wees niet bang".
Maar het lukt ons niet.
Geef ons uw vrede, Heer, moedig ons aan
Wij bidden: genees de
Wees in quarantaine hen nabij.
Zegen het eten dat hun wordt gebracht,
De telefoontjes die zeggen:
je bent niet alleen.
Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun
werk is.
Geef wijsheid aan het RIVM,
aan de overheid
laat er een vaccin gevonden worden
help degenen die inkomen mislopen.
God, zie om naar alle mensen in nood.
Midden in het leven zijn wij door de dood
omvangen
Maar meer nog: U omsluit ieder van ons
U legt uw hand op ons.
Doe ons wonen in uw beschutting
En troost ons met het uitzicht op een nieuwe
aarde
waar geen pest meer rondwaart in het donker
waar de volken genezing vinden.

Wim Houtman

ER ZIJN VOOR ELKAAR !



Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	Telf. 561203
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl		
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Elly van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	diakenjeroen@kpnmail.nl	06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn Linie 85	06 13905265
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl	Mgr.Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysantenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com	
Penningmeester	VACANT	
NL50RABO 03785.55.235	t.n.v. Parochie St.Jans Geboorte	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	561203
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begrafnisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65,	De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven	560825
	Grift 18	Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Mw. Renate Vlasman	569764
	Drechtdijk 105	De Kwakel
<u>4 You kinderkoor</u>	Rosan Meijer	06 40347160
	lepenlaan 23	
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	562378
fam.hoogenboom@zonnet.nl	Bromelialaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Joop v.Diemen	546900
	Jan Zeldenthuis	06 50568897
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Röling	561263
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	522863
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel