

Parochieblad

Het Lopend Vuurtje



RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel

Juli 2023

Nieuws van de parochie juli en augustus 2023

De zomervakantie staat voor de deur. Een tijd om te ontspannen nu de verplichtingen op een laag pitje staan. Even een periode om het rustiger aan te kunnen doen. De vakantie is een tijd die anders is dan anders: tijd voor recreatie, tijd voor de mensen om je heen en tijd waarin we kunnen nadenken over wat ons bezighoudt in ons leven.

Het is een tijd om te genieten van een nieuwe omgeving, van de nieuwe mensen die je ontmoet, genieten van de rust die de vakantie biedt.

Maak er een mooie vakantie van en voor wie niet weggaan, een fijne en rustige zomer gewenst waarin u de beslommingen van alle dag even kunt vergeten.

Tip voor de vakantieganger: stuur een kaartje naar thuisblijvers.

De vormelingen

Op zaterdag 10 juni hebben de vormelingen het sacrament van het vormsel ontvangen. Het sacrament wat je ontvangt om gesterkt met het vuur van de Heilige Geest je verdere leven vorm te geven. Deze jongeren, gevormd door hun opvoeding die zij van hun ouders, op school en in de kerk hebben gekregen. Zij hebben geluisterd naar Bijbelverhalen, met elkaar gesproken wat het betekent dat Jezus deel uitmaakt van je leven. Al deze verhalen zijn bagage voor het leven. We wensen hen toe dat zij in hun leven mensen ontmoeten door wie zij geïnspireerd zullen worden. Dat zij gelukkige mensen zullen zijn en dit kunnen delen met anderen.

Namens onze parochie feliciteren we
Ryan del la Torre Hernandez, Chiel Voorn en
Diego de Koning.

Parochiezondag

Op zondag 18 juni vierden we de geboortedag van de heilige Johannes de Doper, patroonheilige van onze parochie.

Er was een mooie viering voor deze dag gemaakt met als thema: De kracht van verbinding.

De koren hebben samen de zang verzorgd en diaken Jeroen Hoekstra ging voor. Hieronder een voorbede uit de viering:

Laten we bidden voor onze geloofsgemeenschap en onze dorpsgemeenschap. Dat wij allen de kracht van verbinding in de praktijk brengen, zodat iedereen zich thuis en veilig voelt, gezien en gewaardeerd,

Want Gods mooiste dorp zijn we alleen als wij er met elkaar aan bouwen: samen de gastvrije plek zijn van vrede, vriendschap en verbondenheid.

Na afloop stond de koffie / thee en frisdrank met lekkere koeken klaar.

Ook werd de paaskaars verloot. Het winnende lotnummer is: 733

Kerkplein en herinrichting van de dorpskern.

Nog steeds is het niet eenvoudig om naar het dorp te komen. Parkeert winkelend publiek en omwonende hun auto op het kerkplein. Dit kan soms wat overlast geven.

We gingen ervanuit dat eind juli het dorp weer 'open' kon. Helaas hebben wij gehoord dat meer tijd nodig is en ons dorp pas eind augustus een mooie kern heeft gekregen waar iedereen van kan genieten.

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat als begin september de kermis over het dorp komt zij ook echt over het dorp kunnen rijden en we met elkaar, jong en oud feest kunnen vieren.

Ontmoetingsruimte.

Het plan om de ontmoetingsruimte op te knappen is nog niet uitgevoerd. Door de vele werkzaamheden in het voorjaar is dit plan naar het najaar verplaatst.

In september gaat de vloer eruit, wordt deze geëgaliseerd en begin oktober zal de nieuwe vloer worden gelegd.

Tussen het verwijderen en leggen van de vloer krijgen de wanden een nieuwe kleur. U begrijpt dat er heel wat sjoewwerk is voor de vrijwilligers voor alles klaar is.

Vrijwilligers tuin en kerk

Ongetwijfeld heeft u ze op de dinsdagmorgen weleens op het kerkhof of in de kerktuin aan het werk gezien.

De tuinmannen van onze parochie.

Wat een werk verzetten deze mannen maar het resultaat mag er zijn. De tuin rondom de kerk ziet er piekfijn uit en ons kerkhof net zo. Zo rond tien uur wordt er koffie gedronken natuurlijk met wat lekkers. Lijkt het je wat om zo nu en dan ook te komen helpen?

Kom gerust eens aan op de dinsdagmorgen, de groep begint om 9.00 uur.

Zang tijdens de vieringen in de zomer

Ook dit jaar heeft Peter de Graaff muzikanten bereid gevonden om tijdens de vieringen de zang en muziek te komen begeleiden.

We zijn enorm blij met deze inzet van Peter, een viering met zang is toch veel mooier, levendiger en inspirerender dan een “stil misje” .

Heeft u weleens betaald met een QR code?

Collectegeld of mariakaarsjes betalen met collectebonnen of QR code.

Ja allemaal nieuwe dingen. De collectebonnen kent u misschien wel van de protestantse kerk, maar de QR code is toch wel nieuw. Achterin de kerk staat een bordje waarop de QR code voor de collecte is afgedrukt. Ook de kaarsjes ???

Openluchtviering 10 september 2023, Nes aan de Amstel

Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar deze viering georganiseerd. Meer informatie krijgt u in het Lopend Vuurtje van september.

Buurtgezinnen

Misschien heeft u de reclame weleens voorbij zien komen? Een ouder echtpaar wat bij een buurtgezin als opa en oma op bezoek komt. Of een gezin wat ruimte heeft om een kind wat thuis in de knel komt een geborgen gevoel te geven.

In deze tijd is het niet meer vanzelfsprekend dat de deur voor de burens open staat.

Weet dat er mensen zijn voor wie een aardig woord zomaar op straat heel belangrijk is, gewoon als buur de ander gedag zeggen of vragen of ze een kopje koffie willen.

Buurtgezinnen richt zich niet alleen op kinderen maar ook op de volwassenen.

Meer informatie kunt u lezen op www.buurtgezinnen.nl of neem een folder mee die op de tafel achterin de kerk ligt.

Noodfonds energiekosten gemeente Uithoorn

De kosten van het levensonderhoud en de energiekosten zijn torenhoog. Het is niet voor iedereen makkelijk het hoofd boven water te houden. Voor de mensen voor wie het echt niet lukt heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld. In dit Lopend Vuurtje leest u hoe u daar aanspraak op kunt maken.



In Memoriam

Jacobus Cornelis Simon
Hoogenboom
Jaap

*10 november 1938 † 8 juni 2023

Op 8 juni is Jaap Hoogenboom in het bijzijn van zijn vrouw Thea overleden. Veel kwakelaars zullen bij het horen van de naam Jaap Hoogenboom meteen aan de scouting denken, aan de tijd toen zijzelf nog welp of verkenner waren. Als Jaap vanuit zijn huis naar de kerk wordt gereden begeleiden leden van de scouting hem. En op het kerkplein staat een toren met de scoutingvlaggen.

Tijdens de plechtige uitvaart vertelden zowel zijn familie als de scouting: “er stroomde scoutingbloed door Jaap zijn aderen en zijn hart klopte voor de scouting.”

Maar Jaap was meer dan alleen de scouting ook andere instellingen hadden zijn aandacht en daar zette hij zich met volle aandacht voor in.

Als vrijwilliger voor de parochie heeft hij zich vele jaren zeer verdienstelijk gemaakt als koster, collectant, lid van het kerkbestuur.

Het laatste jaar was een jaar waarin de gezondheid van Jaap afnam, maar steeds weer zette hij z'n schouders eronder en krabbelde er zo goed en kwaad als het ging er weer bovenop.

Jaap we zullen je gaan missen als betrokken parochiaan, als mens en vooral als de man van Thea. We wensen Thea, haar familie en vrienden veel kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

Dat Jaap mag rusten in Gods vrede.

In memoriam Jaap Hoogenboom

Op donderdag 8 juni is Jaap Hoogenboom in de leeftijd van 84 jaar overleden. In onze parochie was Jaap tot ongeveer 10 jaar geleden heel actief.

Als collectant, koster, maar ook als bestuurder. Jarenlang heeft Jaap als technische man zijn functie in het kerkbestuur met verve vervuld.

En als de Aktie Kerkbalans in 1973 van start gaat is het Jaap die dit samen met de vrijwilligers opzet. Maar er is er altijd 1 die “de kar moet trekken” en dat was in dit geval Jaap. Nog niet uitgerust met de huidige mogelijkheden van de PC was dit zondermeer heel veel werk.

De indeling van de wijken (behalve de wijken die later zijn gebouwd) is nog steeds dezelfde.

Want wat goed draait, hoef je niet te veranderen.

En wie herinnert zich de cassettebandjes niet die tijdens een viering zonder koor werden gedraaid?

Dat was werk van Jaap, hij had alle liedjes netjes had opgenomen en voorzien van de juiste naamsticker en gerubriceerd, zo pakte geen enkele koster mis.

Want dat was Jaap zijn kracht.

Netjes en precies te werk gaan met de nodige creativiteit. Voor ieder probleem, groot of klein wist Jaap wel een oplossing.

En vaak maakte hij deze oplossing zelf wel.

Jaap dacht in oplossingen niet in problemen.

Als de PC zijn intrede doet is Jaap bijna de eerste die er achter zit. Hij maakte zich de mogelijkheden van de PC eigen en ontwikkelde een schema waarmee hij het hele kerkhof in kaart bracht. Graf voor graf staat erin opgenomen met nummer en naam.

Als Jaap allang is gestopt met zijn activiteiten houdt hij belangstellend alles in de gaten en nog steeds kon je hem naar zaken die eerder hadden plaatsgevonden vragen. Jaap wist nog wel hoe bepaalde zaken tot stand waren gekomen. En met deze wijsheid konden de andere bestuursleden weer verder.

We wensen Thea, de familie Hoogenboom en de familie Berkers heel veel sterkte om het verlies van Jaap een plek te kunnen geven.

Bedankt Jaap.



MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT juli en augustus 2023

Tijdens de maanden juli en augustus is het secretariaat op dinsdag van 9.00 - 12.30 uur geopend. Dagelijks is het secretariaat zowel telefonisch als via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203

Email: stjansgeboorte@hetnet.nl

Website: www.rkparochiedekwakel.nl

Facebook: rkparochiedekwakel

Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50.

U kunt dit overmaken op

reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie

St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat: stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel pc.hoogenboom@caiway.nl

Kaarsje wegbrengen

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen.

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken, laat dit dan weten via het parochiesecretariaat

(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)

of telefonisch: 0297-561203



In gesprek met één van de pastores.

Vroeger.... ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met enige regelmaat zomaar op huisbezoek.

Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met één van de pastores.

De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.

Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen?

Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en u ontvangt het via de mail stjansgeboorte@hetnet.nl.

Wilt u beiden ontvangen? Ook dat kan, maar geeft u dit in uw e-mailbericht goed aan.

Collectebonnen

Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen.

Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen aan te bieden.

Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.

Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:

20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of

20 zegels van 2,00 (= 40 euro).

De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft, dan kan ook heel eenvoudig via een QR code worden betaald.

Ook in de kerk kunt u de QR code scannen.

Achterin de kerk is een houder waarop de code staat vermeld.



EEN GEZEGENDE ZOMERRUST TOEGEWENST EN DAARNA EEN INSPIREREND NIEUW WERKJAAR

Beste parochianen, terwijl ik dit artikeltje schrijf, genieten we eindelijk van een paar mooie zomerdagen (voor sommigen zelfs te warm!). Ik hoop dat we deze zomer allemaal kunnen uitrusten en de vrije tijd kunnen gebruiken om onze relatie met de Heer te verdiepen.

Als we straks terugkomen na de vakantie zouden we graag het pastorale jaar, net als vorig jaar, samen willen beginnen. Ja, dus met de openluchtviering aan het begin van het jaar. Dan wordt dat hopelijk een traditie! Met het bestuur hadden we wat de plaats betreft een rouleersysteem gewenst, dus graag elk jaar op een andere locatie, maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Goede buitenruimtes en faciliteiten als in Nes a/d Amstel zijn niet makkelijk te evenaren. Met veel dank aan onze vrienden in Nes worden we dit jaar verwacht op zondag 10 september. Als het weer het toelaat zal de viering net als vorig jaar buiten zijn. Voor ons is dit een teken dat ons samenzijn de parochiegrenzen overstijgt en dat de liefde verder dan de muren van de gebouwen gaat (...de gebouwen waar we zo van houden en die ons vaste thuis blijven!).

Het thema van de viering van dit jaar zal zijn:
Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God.
Het thema van de viering is heel mooi.

**'Waar er twee of drie in mijn Naam bijeen zijn',
zegt Jezus, 'daar ben ik in hun midden.'**

Verenigd zijn in de naam van Jezus betekent geloven in een vorm van liefde die mooi is, heel hoog, en die de wereld vaak niet begrijpt of niet volledig wil accepteren.

Toch, soms ook onbewust, verlangt deze wereld om de liefde van Jezus Christus te kennen. Het is een liefde die ons leert te vergeven en over grenzen van ons egoïsme heen te stappen, om de ander niet als vijand maar als broeder te zien. Om liefde boven gerechtigheid te stellen.

Daarom is het belangrijk om het jaar samen te beginnen, om elkaar te helpen om de weg naar deze liefde te vinden, die vaak niet gemakkelijk is.

Op deze mooie zondag zullen de koren van onze parochies samen zingen, en veel vrijwilligers zullen zich beschikbaar stellen om mensen die moeilijk naar Nes kunnen reizen te vervoeren: niemand mag achterblijven! (Neem hiervoor contact met de locatie secretariaten).

Bovenal hopen we dat er veel kinderen komen: onze catechist Elly van Rooden zal samen met vrijwilligers uit alle parochies een kindernevendienst voorbereiden...en de kinderen zullen ook een lied in de viering ten gehore brengen.

De daaropvolgende dag (11 september) zal een groep pelgrims uit onze parochies voor een reis naar Lourdes vertrekken, waar we het pastorale jaar toevertrouwen aan Maria en bidden voor al onze zieken.

Moge God ons allen zegenen.

Tot ziens op 10 september in Nes!

Pastoor Marco Cavagnaro

Dinsdag 15 augustus, Mariahemelvaart Gaat u mee naar de Mariagrot in Zevenhoven?

Het is een traditie dat op deze bijzondere Mariadag, Maria Hemelvaart, er een openluchtviering is in Zevenhoven.

Nog nooit meegemaakt? Het is echt bijzonder.

U kunt met de fiets komen, de auto of met de bus of lopend, het is bijna 10 km vanaf Uithoorn.

De eucharistieviering begint om 11.00 uur, daarna staat er in de prachtige ontmoetingsruimte koffie, thee of limonade.

Neemt u uw eigen boterhammen mee.

Na de lunch is er gelegenheid gezamenlijk het rozenkransgebed te bidden bij de grot.

Vertrek voor de fietsers vanaf onze kerk 10.00 uur.
Welkom!



Openluchtviering op zondag 10 september 2023 10.00 uur in Nes a/d Amstel

Op zondag 10 september komen parochianen van alle 5 parochies van onze regio voor de 2^e keer samen om elkaar te ontmoeten in een gezamenlijke viering. De voorgangers van deze viering zijn; pastoor Marco, kapelaan Darek en diaken Jeroen.

Een unieke gebeurtenis en voor diegenen die er vorig jaar bij waren was het een belevenis van verbondenheid. Geweldig toch je geloof vieren onder Gods hemel!

Uit elke parochie zal een koor de viering opluisteren, er is samenzang en we vergeten ook de kinderen niet. Zij zullen hun eigen kinderwoorddienst hebben en later in de viering een toepasselijk lied ten gehore brengen. Kortom zeer de moeite waard om naar deze unieke gebeurtenis te komen.

We vinden het heel belangrijk dat iedereen die aanwezig wil zijn vervoer heeft om dit mee te maken. In de weekenden voor 10 september zal elke parochie het vervoer op zijn eigen manier regelen. Informeer bij uw eigen secretariaat.

Wij hopen elkaar als parochianen van dezelfde regio te ontmoeten. **WELKOM!**

Het kerkbestuur van de Regio Amstel-Westeinder:
de parochies Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel,
Uithoorn, Nes aan de Amstel.

God

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen,
zich even uit het gareel van de zorg
en de verantwoordelijkheid los kan maken,
de aarde kan proeven en ruiken
en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart, God,
dat - klein als een kind - de verrassing beleeft
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon,
dat zich laat drijven op de wolken
en gaat rusten in een ondergaande zon.

Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de
vogels
en kan glimlachen bij de verre geluiden
van koeien als de morgen begint.

Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat
naar vreemde mensen en andere dingen
en gelukkig is om hun anders-zijn.

Geef mij een hart dat nog kan spelen,
en alles kan vergeten
bij een bal in het water of een kind in het zand.

Geef mij een hart God, een open hart en open
handen
om naar mensen toe te gaan,
te luisteren naar hun verhalen
en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt.

Geef mij een hart dat uitnodigt
- als een rustbank in de zomer -
iedere voorbijganger, iedere mens die ik ontmoet.
Geef mij een hart dat zich wil bekeren
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,
een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten,
en kan bidden zonder woorden,
een hart dat doorheen de dingen
kan schouwen naar Uw oneindigheid.

God, geef mij een hart
dat vakantie kan nemen zoals Gij,
op die zevende dag,
toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt.
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen
of mijn fiets zal gebruiken,
of ik de andere kant van de wereld
of de andere kant van mijn dorp zal zien,
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de
golven,
of stil van de stoel naar het bed zal gaan,
geef mij een hart dat vakantie kan nemen ...
en dan is het feest al begonnen.

Manu Verhulst

Bron: *Eensgezind volharden in gebed*, Brepols, Turnhout, 1988,



Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel			
Juli en Augustus 2023			
zondag 2 juli	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang
zondag 9 juli	9.30 uur	Woord en Gebedsviering Anja Könst	Samenzang
zondag 16 juli	9.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang
zondag 23 juli	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Margret en Anja
zondag 30 juli	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra	Samenzang
zondag 6 augustus	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang
zondag 13 augustus	9.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang
dinsdag 15 augustus		Maria Hemelvaart viering in de Mariagrot in Zevenhoven	
zondag 20 augustus	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang
zondag 27 augustus	9.30 uur	Woord en Gebedsviering Anja Könst	The Bridges
zondag 3 september	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra	Gemengd koor
<p>Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken.</p> <p>Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.</p>			

	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	H. Urbanus Nes ad Amstel
	zondag 9.30 u uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 2 juli	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 9 juli	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Gebedsviering o.l.v. parochianen	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 16 juli	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 23 juli	Woord en Gebedsviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord en Gebedsviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering
zondag 30 juli	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 6 aug	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Eucharistieviering
zondag 13 aug	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
di-dag 15 aug		Eucharistieviering in de Lourdesgrot in Zevenhoven		
zondag 20 aug	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Eucharistieviering
zondag 27 aug	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Gebedsviering o.l.v. parochianen	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden

Zondag 2 juli, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevrouw Elly van Rooden

Muziek: samenzang



Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Ton Vlasman

Hans van Eijk en overleden familie

Corry Brozius - Hoogervorst

Hein Kooyman en overleden familie

Overleden familie Egberts - Knaap

Mart en Gerda en familie van Diemen - Wegbrands

Zondag 9 juli, 9.30 uur

Woord en Gebedsviering

Voorganger: Anja Konst

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Leo Klijn

Hans en Lyda Plasmeijer

Kees en Ria Hogenboom - van Velzen

Zondag 16 juli, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: samenzang



Misintenties:

Koos van der Hulst
Overleden familie Voorn - van der Hulst
Jan en Alex
Corrie van Diemen - van der Meer
Rob Meijer
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden familie Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Mart en Gerda en familie van Diemen - Wegbrands
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos
Wout van Tol
Pastor Bosma
Harry Schoordijk
Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Coby Lek - de Groot
Marco Lek en overleden familie

Zondag 23 juli, 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger: mevrouw Elly van Rooden
Muziek: Margret Endhoven, Anja Konst

**Misintenties:**

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Coby Lek - de Groot
Marco Lek en overleden familie
Leo Klijn
Overleden familie Lek - van Bunningen
Kees en Ria Hogenboom - van Velzen
Riet Reurings - Verlaan

Zondag 30 juli, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: samenzang

Misintenties:

Henk en Riet Snoek - Hoogervorst

Claudia Esteva - Snoek

Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen

Maria Petronella Okkersen - van Rijn

Hans Meijer

Gerard van der Hoorn en Adrie van der Hoorn -Keijzer

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie



Zondag 6 augustus, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevrouw Elly van Rooden

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Ton Vlasman

Hans van Eijk en overleden familie

Corry Brozius - Hoogervorst

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden familie Egberts - Knaap
Mart en Gerda en familie van Diemen - Wegbrands
Leo Klijn
Hans en Lyda Plasmeijer
Kees en Ria Hogenboom - van Velzen
Harry Schoordijk

Zondag 13 augustus, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Henk Overwater en Thea Overwater - Lauwers

Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven

Kees en Ria Hogenboom - van Velzen

Corrie van Diemen - van der Meer

Koos van der Hulst

Overleden familie Voorn - van der Hulst

Jan en Alex

Tom Maijenburg



Zondag 20 augustus, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevrouw Elly van Rooden

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Rob Meijer

Emmy Bartels - Hogenboom

Overleden familie Bartels - van Kessel

Pater Cees Bartels

Wilhelmus van Rijn en Marie van Rijn - van der Kroon

Mart en Gerda en familie van Diemen- Wegbrands

Herman Fontijn en dochters Trea en Toos

Leo Klijn

Overleden familie Lek - van Bunningen

Kees en Ria Hogenboom - van Velzen

Wout van Tol



Zondag 27 augustus, 9.30 uur

Woord en Gebedsviering

Voorganger: Anja Konst

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Herman van Rijn en overleden familie

Kees en Ria Hogenboom - van Velzen

Fien Bosma - van der Poel

Zondag 3 september, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra

Muziek; gemengd koor

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Overleden ouders van Kessel - Wijfjes

Ton Vlasman

Hans van Eijk en overleden familie

Corry Brozius - Hoogervorst

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden familie Egberts - Knaap

Mart en Gerda en familie van Diemen - Wegbrands

Herman Fontijn en dochters Trea en Toos

Leo Klijn

Joop Smit



Vanuit het parochieteam: terugblik en vooruitkijken

Inleiding



Tijdens de parochiezondagviering keken we als parochieteam terug op het achterliggende jaar en vertelden wij over de ontwikkelingen in de parochie. Het thema van de viering was: De kracht van verbinding. Die werd in de coronatijd wel behoorlijk op de proef gesteld. Maar hebben we doorstaan. En in het afgelopen jaar konden gelukkig veel dingen weer terugkeren zoals we voor 2020 gewend waren.

Maar er zijn door corona ook dingen geïntroduceerd die zijn gebleven.

Elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur gaan de kerkdeuren open voor een persoonlijk gebed of stiltemoment en/of om een kaarsje op te steken in de Mariakapel.

Er is nog steeds live stream van onze wekelijkse vieringen, zodat parochianen die de kerk niet kunnen bezoeken op afstand kunnen meekijken of terugluisteren.

Dankbaarheid

...ook dit jaar weer voor de vele vrijwilligers die in De Kwakel een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van de parochie. Zij zijn het die de parochie dragen. Soms zichtbaar, meestal onzichtbaar nemen zij, meestal al jarenlang, taken op zich die nodig zijn om de parochie draaiende te houden.

En de parochiegemeenschap is groter dan sommigen denken. Goed om te weten; Het zijn nog meer dan 500 huishoudens die bijdragen bij aan de Aktie Kerkbalans, iedereen naar vermogen maar gemiddeld is dat toch zo'n 95 euro.

Ons kerkgebouw

...bestond in het afgelopen jaar alweer 55 jaar en er is vooral klein onderhoud uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan ramen die zijn vernieuwd en er is geleverd.

Het moet u toch ook opvallen dat het gebouw er goed onderhouden uitziet. Wel blijkt na inspectie dat het rode dak van dit gebouw over niet al te lange tijd groot onderhoud nodig heeft.

Dit jaar hebben we helaas last van de fors gestegen energiekosten. Het vaste gunstige gascontract liep af en de prijs per kuub gas werd zo hoog, dat onmiddellijk de voorschotbedragen per maand werden verviervoudigd. En ons gasverbruik is nu eenmaal heel hoog met dit grote gebouw. We hebben maatregelen genomen en daar heeft u en vooral ook onze koren heel veel hinder van. Dat betreuren wij, maar het was onvermijdelijk. Inmiddels zijn de gasprijzen weer wat gunstiger, maar ook voor komende winter zullen de maatregelen met de verwarmingsketel waarschijnlijk gehandhaafd blijven.

De verhoging van de kosten van stroom voelen wij ook in onze kerkportemonnee. Ook het zorgcentrum, met de tandartspraktijk, is aangesloten op deze elektrameter. We zijn dit voorjaar met elkaar om tafel gegaan en dat heeft tot snel resultaat geleid. Ook hier de kracht van verbinding. Afgelopen week zijn zonnepanelen geplaatst en het zorgcentrum heeft deze gefinancierd. We hebben goede afspraken gemaakt hoe we de opbrengst onder elkaar gaan verdelen. Naar verwachting is deze investering in iets meer dan 3 jaar terugverdiend. Wij wensen iedereen dat de zon maar vaak genoeg mag schijnen.

Ook in de ontmoetingsruimte wordt geïnvesteerd. Het begon met ander meubilair, dat wij gratis konden overnemen. Daarna hebben wij een mooie gift ontvangen van een parochiaan, die wij gaan gebruiken om de ontmoetingsruimte op te knappen. Er komt nog dit jaar een nieuwe vloer, kleur op de wanden en nieuwe raambekleding.

De kerktuin

....die ligt er altijd prachtig bij.

Vorig jaar wisten we dat de vijver onderhoud nodig had, maar wisten niet dat het geld dat daarvoor nodig was zo snel kon worden. Met dank aan onze goede contacten, noem het ook verbindingen met Buurtbeheer, Kwakelse Veiling en ThamerThuis. En nu is de klus al geklaard. Ook hier komt het dus aan op de kracht van verbinding. Natuurlijk hadden we de professionals nodig, maar vrijwilligers - en die zijn allang geen 18 meer - hebben het zware voorwerk verricht om de vijver leeg te maken. Iemand kent altijd weer iemand en zo kregen zij kosteloos mens en materiaal aangeleverd uit het dorp. Hoe mooi is dat! Het eindplaatje ziet u buiten. De vijver is prachtig vernieuwd, de fontein werkt weer en brengt de sfeer. Ook zijn er 2 parochianen die spontaan en belangeloos een nieuw Kwakeltje hebben gemaakt.

Ons kerkplein

.....heeft tijdelijke nieuwe parkeerders en gebruikers nu het dorpscentrum helemaal overhoop ligt.

Als parochieteam hebben we welwillend mee willen denken om de winkeliers en de burens te helpen deze periode door te komen. Tegelijk worden wij zelf ook geholpen met een groot probleem met de duiker bij de toegang van het kerkplein. Die is gebroken en moet gerepareerd en dat is geen klus die je met vrijwilligers doet. De gemeente heeft natuurlijk ook belang bij een goede afwatering via onze sloot dus we hebben het geluk dat deze reparatie met de werkzaamheden wordt meegenomen. Hiervoor zal wel binnenkort het hekwerk tijdelijk moeten worden verwijderd, maar dat zal uiteindelijk ook weer worden teruggeplaatst. De toegang tot het kerkplein wordt vanwege de werkzaamheden nog lastiger, maar er zal altijd rekening worden gehouden met rouw- en ziekenvervoer, waar wij als kerk maar zeker ook ThamerThuis mee te maken heeft.

De begraafplaats

.....is voor velen een belangrijke plek voor bezoek en overdenking. Naast de verzorging die families zelf moeten regelen voor het graf van hun dierbaren, zorgen de kerktuinvrijwilligers dat het geheel er schoon en verzorgd uitziet. Met het oog op de toekomst en de wensen ten aanzien van uitvaart en cremieren denken wij steeds na over de juiste inrichting van de begraafplaats. Wij hebben al eerder verteld dat de urnenmuur wordt uitgebreid en een betere opstelling krijgt. Dat hebben we uitgesteld totdat de werkzaamheden voor het dorpscentrum zijn uitgevoerd.

Verder hebben we de verbinding gezocht met een aantal parochianen om met hen te spreken over de noodzaak om een deel van de begraafplaats te gaan ruimen. Het gaat hier om de algemene graven van parochianen die zijn begraven tot ongeveer 1996. Met de ruiming komt er weer ruimte voor nieuwe graven, al realiseren wij ons ook dat het aantal personen dat kiest voor begraven wel afneemt. We denken daarom na over de mogelijkheden om een deel van de ruimte die vrijkomt in te richten als een mooie groente plek voor herdenking en overdenking.

De schoonmaak

.....van onze gebouwen, zoals de kerk, de ontmoetingsruimte, de vergaderruimtes en de wc's is wat minder zichtbaar voor de meesten van u. En toch gebeurt het. Een groep dames zet zich hier maandelijks voor in. Om hen een beetje te ontlasten hebben wij de tweejaarlijkse schoonmaakzaterdag geïntroduceerd; net na de kerst en net voor de zomer. Wat is het fijn om te zien dat op deze dagen zo'n twintig helpers zich melden. Het leidt ook weer tot hernieuwde contacten en leuke gesprekken. Begin oktober organiseren we opnieuw een schoonmaakochtend. Die zijn natuurlijk het allerleukst als er een grote opkomst is. Het maakt niet uit of u grote of kleine klussen aankunt, u bent van harte welkom!

De regio

.....daar hebben we ook mee te maken omdat onze parochie deel uitmaakt van een samenwerking van vijf parochies, geleid door een regionaal kerkbestuur. Lange tijd was het zoeken naar een goede vorm om samen te werken. Ik kan u vertellen dat die vorm gevonden is. Het regionale kerkbestuur, dat bestaat uit kerkbestuurders die afkomstig zijn uit de samenwerkende parochies, voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor deze vijf parochies. Wat een hele moeilijke opgave is, is dat op enig moment niet alle 5 kerkgebouwen zullen blijven functioneren zoals nu. Er moeten keuzes worden gemaakt. Er wordt binnenkort een onderzoek gedaan om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. De stappen die er zijn worden voorzichtig gezet en wij als parochieteam zijn blij dat men niet heel snel, maar vooral zorgvuldig deze toekomst wil schetsen. Laten we ons allemaal verbonden en verantwoordelijk voelen voor dit proces.

De cijfers

.....ziet er op de korte termijn goed uit. En dat kan omdat we veel vrijwilligers hebben, een mooie opbrengst van inkomsten uit actie Kerkbalans, collecties en uitvaarten. Ook hebben we huurinkomsten.

Begin dit jaar is weer hard gewerkt om de jaarcijfers over 2022 goed in beeld te krijgen. Die leveren wij aan bij het regiobestuur, die het doorzet naar het bisdom. Onze inkomsten en uitgaven worden goed bijgehouden in een computerprogramma dat speciaal voor de parochies is gemaakt. Gelukkig zijn we ook in 2022 weer prima in balans.

Wij laten u hier de cijfers van onze parochie zien:

Resultatenrekening 2022

bedragen in euro

Uitgaven (in €)	2022	2021
Persoonskosten	50.700	49.652
Gebouwen (zoals energiekosten en reservering groot onderhoud)	34.108	30.218
Begraafplaats	441	1.063
Bankkosten	750	632
Eredienst	4.733	2.763
Pastoraat (incl. Lopend Vuurtje)	1.280	1624
Verplichte en vrijwillige bijdragen	18.667	18.805
Beheerskosten	3.844	3.386
Incidentele lasten (coronamaatregelen)		88
	----	-----
	114.534	108.231

Inkomsten (in €)	2022	2021
Bijdragen parochianen (vanuit aktie Kerkbalans, collecteschaal, misintenties, uitvaarten)	82.765	77.042
Opbrengst uit bezittingen (huurinkomsten)	25.378	26.616
Opbrengst begraafplaats (grafrechten)	11.514	10.970
	-----	-----
	119.657	114.628
Netto resultaat	5.123	6.397

De bijdragen vanuit de parochie waren 7,5 % hoger dan het jaar ervoor. Dit waren vooral extra inkomsten door collectes, kaarsengeld en misintenties en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat in 2022 vieringen gewoon weer plaats konden vinden zonder beperkingen.

Aan de voorziening voor groot onderhoud voegen we elk jaar 10.000 euro toe en we hebben hier dit jaar nog 5.000 euro extra aan toegevoegd. Dat is belangrijk, want we gaan nog een aantal grote investeringen tegemoet. Wij noemden u al de ruiming en herinrichting van een deel van de begraafplaats en het groot onderhoud van het rode dak. Al met al eindigden we 2022 met een positief resultaat van € 5.123. Het parochieteam is zeer tevreden met deze cijfers.

Als slot....De kracht van verbinding

.....willen we in de toekomst nog beter benutten door ons als Parochieteam vaker parochianen te raadplegen over parochiekwesties. Voor corona hadden we daarvoor nog de parochievergadering, waarin verschillende vrijwilligers namens hun groepje hun zegje konden doen. We willen dat wat anders gaan aanpakken en denken aan een parochieraad, samengesteld uit een divers groepje parochianen. We gaan hiermee in oktober een start maken. Want het blijft belangrijk dat we ons als parochieteam blijven luisteren wat er leeft en hoe er gedacht wordt in de parochie.

Het parochieteam voelt zich enorm gesteund door de Kwakelse parochiegemeenschap met de vele vrijwilligers. Wij willen alle mensen uit onze parochie hartelijk bedanken voor hun verbondenheid. Dat geeft ons kracht.

Het parochieteam,
Monique Oudshoorn, voorzitter
Bernardien Meijer, secretaris
Natacha del Toribio, financiële administratie
Ton van Dijk, technische zaken
Miranda van Rijn, regio-bestuurder

Pelgrimstocht naar Lourdes

Van 11 tot 16 september 2023

Vanuit onze regio gaan er pelgrims onder leiding van pastoor Marco van 11 tot en met 16 september naar Lourdes.

Lourdes, de plaats waar Maria is verschenen aan Bernadette, de plek waar ook nu nog steeds mensen samenkomen om Maria hulp te vragen, Maria te danken en om tot rust te komen.

Het is heel bijzonder om daar samen met duizenden andere pelgrims deel te nemen aan de lichtprocessie of in de Rozenkransbasiliek samen te komen voor een viering. En niet te vergeten de internationale hoogmis waar alle landen bijeen komen.

Voor wie er al eerder is geweest zal het een thuiskomen zijn, voor wie voor het eerst gaat zal het een bijzondere ervaring worden die je nooit meer vergeet.

De inschrijfformulieren liggen achterin de kerk of u kunt dit vinden op: www.huisvoordepelgrim.nl



Noodfonds voor problemen door energierekening

Uithoorn - Veel huishoudens komen financieel in de knel door de hoge energiekosten. De maatregelen van het Rijk, zoals de energietoeslagen, het prijsplafond en maatregelen voor verduurzaming helpen niet altijd genoeg. Daarom biedt de gemeente tot het eind van dit jaar een extra financieel vangnet voor haar inwoners: het Noodfonds energiekosten.

De gemeente heeft hiervoor eenmalig een bedrag van €25.000 vrijgemaakt.

Het noodfonds is bedoeld voor inwoners die door de gestegen energiekosten in geldproblemen zijn gekomen. Zij kunnen eenmalig een bijdrage aanvragen zolang er geld in het Noodfonds van de gemeente zit, maar uiterlijk tot 31 december 2023. Het bedrag, maximaal €2.000, hoeft niet te worden terugbetaald.

Voorwaarden

Per woonadres kan één aanvraag worden gedaan; dat kan een koop- of huurwoning zijn. De aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn en ingeschreven op dat adres. Zij of hij moet kunnen aantonen dat de energiekosten van het huishouden zijn gestegen door de Europese energiecrisis en niet door toegenomen energiegebruik. Ook moet duidelijk zijn dat de gestegen energiekosten hebben geleid tot acute financiële nood, bijvoorbeeld dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas en licht.

Zelf opvangen

Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de gemeente naar uw inkomen en naar uw vaste lasten. Om te zien of er voor u als inwoner mogelijkheden zijn om de verhoging van de energiekosten zelf op te vangen. Door een goede planning van uw uitgaven bijvoorbeeld, maar ook door energiemaatregelen in huis.

Aanvragen?

Alle informatie voor het aanvragen van een bijdrage uit het Noodfonds energiekosten vindt u op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Voor hulp kunt u ook bellen met het Sociaal Loket, 0297 - 513111, of het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar 0297 - 303044.





Ter inspiratie

Het is alweer lang geleden, begin jaren zeventig van de vorige eeuw, dat we in ons land autoloze zondag hadden.

Je mocht niet met je auto de weg op, uitzonderingen daargelaten. Heerlijk stil op straat, je kon wandelen en fietsen op de snelwegen. Geen razende auto's, geen eindeloze files. 'Goeie ouwe tijd'. Met soms een beetje weemoed kun je eraan

terugdenken. Maar naar dat voorbeeld van autoloze zondag zou het ook prachtig zijn om een mobiele-telefoonvrije dag te houden. Geen telefoon op straat in de bus of de trein, in de natuur of op wandelwegen. Rust! Stilte! Heerlijk!

Weg met dat eindeloze gekwaak en geleuter dat medemensen en medereizigers zo mateloos irriteert. In de stilte kan een mens tot zichzelf komen. Luister eens naar het geluid van de stilte. Stilte om je heen, stilte in en met jezelf. Dat is vaak best moeilijk met al die geluiden, die ons dagelijks omringen.

Maar stilte is meer dan geen geluid, stilte is binnen in je. Wonderlijk wat je dan hoort: dan hoor je wat mensen zeggen.... Dan hoor je ook de dingen wat ze ten diepste zeggen: waar je staat, wie je bent, wie je zijn mag. Wie niet in stilte luistert, hoeft ook niet te antwoorden. Achter deze stilte ligt een weg naar jezelf. Geniet daarom van de stiltes in je en put er kracht uit om alles wat je op je weg tegenkomt te overwinnen. Het zal je sterk maken en er komt ruimte in je, ruimte voor God en de medemens. Leer daarom stil genoeg te zijn om het geluid van je ware zelf te horen, dan kun je het ook bij anderen horen.

Elly van Rooden.

Dinsdag 15 augustus, Mariahemelvaart
Gaat u mee naar de Mariagrot in Zevenhoven?

De eucharistieviering begint om 11.00 uur.
U ben van harte uitgenodigd.



Pelgrimstocht naar Lourdes

Van 11 tot 16 september 2023

Vanuit onze regio gaan er pelgrims onder leiding van pastoor Marco van 11 tot en met 16 september naar Lourdes.

Voor wie er al eerder is geweest zal het een thuiskomen zijn, voor wie voor het eerst gaat zal het een bijzondere ervaring worden die je nooit meer vergeet.

De inschrijfformulieren liggen achterin de kerk of u kunt dit vinden op: www.huisvoordepelgrim.nl

Contactpersonen in onze parochie:

Onderstaande personen zijn contactpersoon voor de leden van de genoemde werkgroepen en koren

The Bridges Corry Compier 06 14564314
4 YOU Bernardien Meijer 06 29426373
Gemengd koor Jan van Wees 0297 582420
Avondwake en uitvaart
Gezinsvieringen Bernardien Meijer 06 29426373
1^e Communie Bernardien Meijer
Dopen Bernardien Meijer
Lektoren
PCI Jos van Kempen 0297 531595
Kosters
Begrafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin 0297 562265
Dragersgilde Hennie Bruine de Bruin
Kerkwerksters Parochiesecretariaat 0297 561203
Lopend Vuurtje Parochiesecretariaat 0297 561203
Aktie Kerkbalans Hennie Bruine de Bruin
Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon 0297 521281

Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven over onze parochie en de activiteiten:

Vind onze website op het internet:

www.rkparochiedekwakel.nl

Volg ons op facebook via:

facebook.com/rkparochiedekwakel

Volg onze vieringen met de livestream via

de app of de website van www.kerkomroep.nl

Beknorte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	56 12 03
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl		
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Elly van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	diakenjeroen@kpnmail.nl	06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn	06 13905265
oudsh@kabelfoon.nl	Linie 85	
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl	Mgr. Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysantenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	
Lid parochieteam	Ton van Dijk	06 46441169
vdijkton@gmail.com	Drechtelijk 5B	
Lid parochieteam	Natacha Toribio	06 27121306
natacha_76@hotmail.com	Seringenlaan 51	
Parochie St.Jans Geboorte	NL50RABO 03785.55.235	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begrafenisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65,	De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven	56 08 25
	Grift 18	Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Mw. Yvonne Voom-Bon	06 21836295
	Cyclamenlaan 32	De Kwakel
<u>4 You kinderkoor</u>	Rosan Meijer	06 40347160
	Iepenlaan 23	
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	56 23 78
pc.hoogenboom@caiway.nl	Bromelialeaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Theo van Rijn	06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Rölting	06 48729257
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	52 28 63
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel