

Parochieblad

Het Lopend Vuurtje



**RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel**

September 2024

Nieuws van de parochie

Na heel veel regen in het voorjaar waren de zomermaanden juli en augustus echte zomermaanden. Dagen vol zon met soms een bui regen. We hopen dat u ervan heeft kunnen genieten. Het was een zomer waarin in ons dorp toch van alles gebeurde. Het dorpshuis wat een metamorfose ondergaat, het dorpsgezicht dat eindelijk afgerond gaat worden, althans het begin is gemaakt.

het kerkelijke waren er toch nog enkele activiteiten. Op 15 augustus werd Maria Hemelvaart gevierd met een bedevaart naar de Lourdesgrot in Zevenhoven. En van 23 tot en met 27 aug gingen bedevaartgangers met elkaar naar Banneux.

De kinderen gaan op 2 september weer naar school. We wensen hen een mooi, leerzaam en fijn schooljaar toe.

Polderfeest met een lintje

In ons dorp is het polderfeest net achter de rug. Het was een heel bijzondere editie nu voorzitter Albert bekend heeft gemaakt dat hij zijn werkzaamheden als voorzitter beëindigt en overdraagt aan zijn opvolger, Jeroen Meijer. En als hoogtepunt komt de burgemeester op de familiedag bij Albert het lintje opspelden, behorende bij zijn benoeming als Lid in de Orde van Oranje-Nassa.

Vanaf deze plaats, Albert van harte gefeliciteerd!

En na het polderfeest maken we ons weer op voor de Kwakelse kermis en ook de voorbereidingen van de Kwakelse veiling zijn in volle gang.

Heeft u het formulier waarop u kunt aangeven wat u schenkt al ontvangen en ingeleverd?

Urnenmuur

Nu de urnenmuur is gerenoveerd zijn er enkele regels veranderd omtrent het plaatsen van bloemen, planten e.d.

Eerder werden bloemen, planten, beeldjes o.i.d. op de muur geplaatst.

Dit is niet meer toegestaan.

De plek om wat bij de muur te plaatsen is op de grote tegels die voor de muur liggen.

Leo Feijen tijdens de regioviering

Op zondag 8 september vindt de derde regionale viering plaats.

Tijdens deze zondag zal Leo Feijen, u wel bekend van de geloofsgesprekken, een voordracht houden.

Deze openlucht-viering begint om 10.00 uur in Nes aan de Amstel. Uit alle parochies is er een koor aanwezig. Er is in onze kerk deze zondag dus geen viering.

De misintenties die zijn opgegeven voor deze zondag worden in Nes aan de Amstel afgelezen.

Wilt u het anders? Dat kan, neemt u dan even contact op met het secretariaat: 0297 561203 of stjansgeboorte@hetnet.nl

In dit Lopend Vuurtje vraagt Leo van Rijt namens de koren aan iedereen die van zingen houdt eens te komen luisteren of mee te komen zingen op een van de repetitieavonden.

Heeft u weleens aan de mogelijkheid gedacht om alleen met Kerstmis mee te zingen?

Dan is dit de juiste tijd om aan te sluiten.

Op 12 oktober staat de volgende **schoonmaakmorgen** ingepland.

Dit is een morgen waar de grotere klussen waar de kerkwerksters niet aan toekomen worden opgepakt.

Het is een morgen waarop iedereen van harte welkom is. Of je nu veel of weinig doet of kan doen, dat maakt niet uit.

Het is een morgen waar nieuwe contacten worden gelegd, gezellig koffie met wat lekkers wordt gedronken en iedereen na afloop met een goed gevoel naar huis gaat.

Dus zet **12 oktober** maar vast in de agenda.





In Memoriam

Jacoba Wilhelmina Theresia van 't Hart -
Hogenboom
Co

*7 juli 1927

† 26 juni 2024

Op 26 juni is Co van't Hart overleden. Een moeder, oma en overgrootoma die tot op hoge leeftijd deel heeft uitgemaakt van haar gezin. Haar gezin dat er voor heeft gezorgd dat zij tot op 96-jarige leeftijd in haar huis boven de supermarkt in De Kwakel kon blijven wonen.

Samen met haar man Piet had Co aan de Boterdijk een levensmiddelenwinkel. En als aan de Kerklaan de winkels worden gebouwd gaan ze daar wonen. Jarenlang heeft Co samen met haar man deze winkel gerund. Haar kinderen vertelden dat dit een drukke tijd was voor het echtpaar.

Naast de winkel een gezin met opgroeiende kinderen runnen is hard werken. Zij roemden hun moeder om haar eigenschappen; Haar liefde voor mensen, met name haar gezin, maar ze had ook oog voor anderen.

Ze zullen haar missen, haar belangstelling, haar hartelijkheid en liefde. We hopen dat deze mooie herinneringen de pijn van het gemis zullen verzachten.

Dat Co nu weer herenigd mag zijn met haar man en alle dierbaren die haar zijn voorgegaan.



In Memoriam

Gijsberta Elisabeth Klijn - Aartman
Bertie

*25 mei 1936

† 8 juli 2024

62 jaar lang heeft Bertie aan de Ruige Kade haar leven mogen delen samen met haar Willem, samen hebben zij daar, na hun huwelijk, op de kwekerij gewerkt en het gezin groot gebracht, eerst haar jongens, later hebben ook de kleinkinderen, waar zij ongelooflijk trots op was, genoten op deze zo voor hen belangrijke plek!

Zij was een vrouw die ging voor eerlijkheid en was recht door zee, was jarenlang vrijwilligster bij de Zonnebloem en volgde zo lang zij kon het sportieve gebeuren in de Kwakel.

Nadat haar gezondheid haar in de steek liet en zij met steeds meer beperkingen te maken kreeg, ging voor haar de glans van het leven. Toch probeerde zij er weer wat van te maken, haar hoofd wilde wel maar het lichaam niet. Het verblijf in de Aarhoeve was van korte duur voor Bertie, zij is daar op 8 juli op 88 jarige leeftijd rustig ingeslapen. Van langs de Amstel heeft zij haar laatste ritje naar de Kwakel, samen met haar kinderen en kleinkinderen gemaakt en hebben zij liefdevol afscheid genomen van deze lieve vrouw, moeder en oma.

De dierbare herinneringen zullen zij koesteren in het hart.



In Memoriam

Adriana Jacoba Maria van Rijn - Korrel
Adri

*19 juni 1946

† 25 juli 2024

Wat werden er mooie woorden gesproken tijdens de uitvaart van Adri van Rijn. Een moeder en oma die voor iedereen een hartelijk woord had.

En zoals haar gezin zei; kon blijven praten en vertellen. Samen met haar man Theo had Adri een boerenbedrijf aan de Drechtdijk waar ook haar kinderen werden geboren. Een gezin waarin hard werd gewerkt maar ook een gezin wat graag een feestje vierden.

De kinderen en ook de kleinkinderen hebben een geweldige kindertijd op de boerderij gehad waar vriendjes en vriendinnetjes altijd welkom waren.

Als Theo overlijdt breekt een moeilijke tijd voor Adri aan. Ze is haar maatje kwijt en zo goed en kwaad als het gaat vindt ze weer haar weg. En als Piet in haar leven komt gaat de zon weer schijnen. Samen hebben Adri en Piet mooie jaren gekend. Als Adri ziek wordt en steeds meer in haar eigen wereld leeft zijn Piet en haar kinderen altijd in de buurt en samen hebben zij, tot het einde toe, voor Adri kunnen zorgen. We wensen Piet en haar gezin veel sterkte toe en hopen en geloven dat Adri weer is herenigd met haar man Theo en dochter Carola.



In Memoriam

Wernardus Johannes Overwater
Wan

*10 september 1931

† 26 juli 2024

Tot voor kort woonden Wan en Ati Overwater aan de Poelweg, daar waar zij na een groentekwekerij een bloemenkwekerij runden. En waar het gezin van Wan en Ati opgroeiden.

In de viering van de uitvaart vertelden de kinderen over een man en vader die altijd voor hen klaar stond, dag en nacht en in weer en wind. Een vader die van dieren hield en van zijn tuin om het huis. Wan was een voorbeeld voor zijn kinderen. Een echte familieman maar ook een verenigingsman die na het werk tijd nam om als scheidsrechter voetbalwedstrijden te fluiten of samen met zijn vrouw te gaan bridgen bij de club.

Als Wan en Atie naar Kudelstaart verhuizen merken zijn vrouw en kinderen dat Wan nu echt ouder wordt, dat hij lichamelijk achteruit gaat en soms in de war is. Het is een lastige tijd waarin ze steun krijgen van hun kinderen.

In de laatste weken van het leven van Wan is het duidelijk dat het einde nabij is. Zijn sterke lichaam is op en zijn vrouw en gezin hebben afscheid moeten nemen van een lieve, zorgzame en trotse vader en opa en opi.

Dat Wan nu mag rusten in vrede.



In Memoriam

Jacobus Leonardus Vlasman
Co

*17 maart 1933

† 2 augustus 2024

Een rasechte Kwakelaar, zo mogen we Co Vlasman wel noemen, we kennen Co van het zo bekende toerhome van de Boterdijk, het was zijn lust en zijn leven en Co heeft hier zijn steentje bijgedragen aan het grote evenement wat nog steeds van groot belang is in het dorp.

Co zijn leven is niet altijd over rozen gegaan en het verlies van 2 van zijn kinderen was voor hem en zijn vrouw een heel groot verdriet. Maar de draad werd toch weer voorzichtig opgepakt en op de fiets gingen zij weer een rondje. De verhuizing, eerst naar de Traverse en later naar Het Hoge Heem, deed Co verdriet, maar er was geen keus uiteindelijk.

Langzaam moest Co steeds meer van zijn gezondheid inleveren en hebben de kinderen en kleinkinderen Co in liefde losgelaten op 2 augustus.

Het afscheid was hartverwarmend en hiermee zijn de harten van iedereen gevuld met liefdevolle herinneringen. Co is weer in zijn geliefde de Kwakel, dicht bij zijn jongens en wij wensen dat zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen met liefde mogen terug zien op het leven wat zij samen met deze lieve man, vader en opa hebben mogen delen.

Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen?

Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en u ontvangt het Lopend vuurtje maandelijks per mail. Ook op de website van de parochie kunt u het Lopend Vuurtje lezen www.rkparochiedekwakel.nl

Wilt u het Lopend Vuurtje in de brievenbus ontvangen en per mail. Ook dat is mogelijk, geeft u dat dan via de e-mail door?

Collectebonnen en collectegeld

Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen aan te bieden.

Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.

Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:

20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of

20 zegels van 2,00 (= 40 euro).

De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan kan ook heel eenvoudig via de QR code die hieronder staat afgebeeld worden betaald.

Als u tijdens de collecte geen kleingeld bij de hand hebt kunt u ook in de kerk de QR code scannen.



MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

september 2024

Het secretariaat is op dinsdag van **9.00 - 15.00 uur** geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email bereikbaar.

Telefoonnummer: 0297-561203
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:
stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN *gemengd koor St. Caecilia*

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN *parochieblad*

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:

stjansgeboorte@hetnet.nl

- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl

- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel
pc.hoogenboom@caiway.nl

Sursum corda (verheft uw hart)

De vakantietijd geeft ruimte en rust om meer te wandelen. Op een zomerse donderdag liep ik de Groene Wissel Oosterbeek: een waterig zonnetje voerde mij via een oude kerk langs de Nederrijn en daarna lange tijd parallel aan de spoordijk. Er waren veel lange, saaie, rechte stukken op deze route, waardoor ik met gemengde gevoelens wandelde. Rond koffietijd week ik van de route af om een theehuis te bezoeken. Dat was een opsteker: het theehuis was een zorgboederij met prima koffie en heerlijke, zelfgebakken taartjes.



Terwijl ik terugliep naar mijn route, doemde ineens een kapelletje op: niet iets dat ik verwachtte tegen te komen op deze plek.

Het bleek de Christuskoepel op landgoed Mariëndaal uit 1939. Koningin Wilhelmina riep in 1938 op tot 'morele en geestelijke herbewapening' om zo een tegenwicht te bieden aan de totalitaire fascistische en communistische ideologieën. Dat inspireerde mevrouw de Bruijn-Van Lede om deze Christuskoepel te laten bouwen. Helaas kon het niet voorkomen dat in 1940 de Duitsers ons land binnenvielen; precies een dag na de oplevering.

De tekst boven de kapel luidt: Sursum corda.

Dat is vertaald: Verheft uw hart.

Na een kort gebed en een paar mooie foto's vervolgde ik mijn weg met meer vreugde in mijn hart. Een paar uren en vele mooie stukjes zouden volgen.

Ik heb, o Heer, mij God, tot U geroepen: Gij hebt mij nieuw gemaakt.

Psalm 30



Op het einde kwam ik bij een lange lus, waarbij je om een privaat natuurterrein heen cirkelde.

De energie was inmiddels weggevloeid en de weg was lang, saai en alleen maar rechthoekig rechtaan.

Ik mopperde intern over privaat natuurterrein - de schepping is van ons allemaal - en overwoog om dit stuk maar af te snijden. Maar als ik een route loop, dan wil ik het helemaal afmaken. Dus met frisse tegenzin doorgestapt. Kom ik op een gegeven moment langs een modern en nieuw gebouwencomplex. Ommuurd en... met kerkklokken?

Het leek mij een nieuw, evangelisch kerkcomplex. Op de Biblebelt zie je regelmatige nieuwe, gigantische moderne kerken verrijzen. Toen ik de ingang naderde kon ik een blik werpen op wat een studiezaal leek te zijn (het scriptorium) en tot mijn grote verbazing zag ik een kloosterzuster zitten studeren. Dit bleek geen evangelische kerk te zijn, maar een abdij: de abdij Koningsoord.

De zusters Trappistinnen wonen in deze prachtige abdij uit 2009.

Verbazing alom.

Midden in de kerkelijke krimp, de teloorgang van het Roomse leven, de sluiting van abdijen en kerken, het verdwijnen van ons lieve Heer uit dorpen en steden bouwden de zusters een grote, moderne abdij en zeggen daarmee tegen de wereld: Sursum corda.

Diep respect voor de orde die bruist van het leven. Ofschoon de zusters leven in de beslotenheid van de abdij, zoeken zij op velerlei wijze contact met de samenleving en delen zij hun spiritualiteit en geloof op een open en uitnodigende wijze met ons allen. Verheft uw hart!

Uitrustend bij een nabijgelegen Mariakapel schaamde ik mij voor mijn meditatief gemopper over de saaie route. Er zijn geen saaie routes in het leven realiseerde ik mij! Er is alleen maar toewijding aan het pad dat je gekozen hebt - of mooier, dat de Heer je aangewezen heeft om op te wandelen.

En wanneer nodig, brengt Hij ons bij bronnen op de weg om ons weer op te laden. Moge onze parochiegemeenschappen en onze kerken, net als de Koningsoord, zulke bronnen zijn of worden voor levenswandelaars en zoekers naar zingeving.

Met de woorden van wijlen koningin Wilhelmina in een eigentijdse variant: Plekken voor morele en geestelijke herbronning om zo een tegenwicht te bieden aan de zinloosheid, de vermoeidheid en de verlorenheid in onze samenleving.

Onze kerken mogen zijn als bomen aan de bron, waaraan velen zich komen laven: opfrissen om met nieuwe moed en met vreugde in het hart weer verder te gaan. Sursum corda! Verheft uw hart

Diaken Jeroen Hoekstra

In stilte vrijheid ervaren: wandel- en bezinningsweekend

De Trappistinnen nodigen ons uit voor een bezinningsweekend waarbij we even kunnen meeleven met deze zusters.

Een datum volgt in het volgende parochieblad.

Tijdens dit bezinningsweekend zullen we ook wandelingen maken.

Het thema is: In stilte vrijheid ervaren.

Dat gaat over onze innerlijke toestand, maar refereert ook aan de vrijheid die wij in ons land mogen ervaren.

Ter inspiratie wandelen we naar de Christuskapel en bezoeken we de Airborne Begraafplaats en enkele gedenkplaatsen: plekken om stil te worden en te zijn.

Het zijn flinke wandelingen in heuvelachtig gebied; houd daar rekening mee!

Interesse? Mail mij (diakenjeroen@kpnmail.nl) en ik houd je op de hoogte.



**Regionale viering:
8 september om 10.00uur in Nes a/d Amstel**

JUBELJAAR 2025, PELGRIMS VAN HOOP!

Weet u het nog? Een unieke viering staat eraan te komen. Een openluchtviering met onze 5 parochies!

Met Kerst zingen we: "Komt allen tezamen, onder het sterren blinken". Dat zal nu niet gebeuren dat sterren blinken, want het is midden in de zomer en om 10.00uur 's morgens. Maar **allen tezamen** gaat hopelijk wel gebeuren in onze regio.

SAMEN geeft een verbondenheid weer en dat hopen we op deze zondag te ervaren. Jong en oud in een levendige openlucht viering met diverse koren uit onze kerken en een **speciale opvang met programma voor de kinderen**. Geweldig toch!

We willen heel graag dat **iedereen de mogelijkheid heeft om er te komen**, dus informeer bij uw secretariaat hoe het vervoer geregeld is.

Of geef u op dat u wilt chauffeurs.

R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER,



Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn, Nes a/d Amstel

Het rooster ziet er anders uit!

Tien jaar geleden zijn we begonnen met een rooster voor de hele regio. Deze vindt u ook steeds in het parochieblad. Er is toen gekozen voor de indeling: Aalsmeer, Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart en Nes aan de Amstel. Er waren in die tijd goede redenen om deze volgorde aan te houden, maar de ideeën van toen zijn al lang niet meer van toepassing.

De laatste jaren werken we steeds meer samen; ook in het samen vieren. De gezamenlijke startviering in september in de Nes is hiervan een prachtig en succesvol voorbeeld. Daarnaast groeit ook de samenwerking bij de familievieringen en in de zomer zijn er soms ook gezamenlijke vieringen. De verwachting is dat deze vorm van samenwerking in de toekomst zal blijven groeien.

Om dit beter en mooier zichtbaar te kunnen maken op het rooster heb ik de volgorde aangepast. Dat betekent dat Nes aan de Amstel stuivertje gewisseld heeft met Aalsmeer. De enige reden hiervoor is dat zo gezamenlijke vieringen mooier in het rooster kunnen worden weergegeven. Bijvoorbeeld de familiezondagen die wisselend in Aalsmeer of Kudelstaart gehouden worden. En Nes aan de Amstel en Uithoorn zullen dit jaar samenwerken met de diaconale viering op 17 november en dat staat nu ook mooi en duidelijk op het vernieuwde rooster.

Het zal even wennen zijn, maar ik denk dat het een verbetering is. Samenwerking is nu ook in het rooster helder zichtbaar.

Diaken Jeroen Hoekstra

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel
September 2024

zondag 1 september	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 8 september	10.00 uur	Openlucht regioviering in Nes a/d Amstel	
zondag 15 september	9.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang
zondag 22 september	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	Gemengd koor
zondag 29 september	9.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang
zondag 6 oktober	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevrouw Elly van Rooden	The Bridges

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn.

Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

Meedoen met de collecte? Dat kan door deze QR code te gebruiken.



	H. Urbanus Nes a/d Amstel	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 1 sept	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 8 sept	Openlucht regioviering in Nes aan de Amstel voor alle parochies 10.00 uur	Openlucht regioviering in Nes aan de Amstel voor alle parochies 10.00 uur	Openlucht regioviering in Nes aan de Amstel voor alle parochies 10.00 uur	Openlucht regioviering in Nes aan de Amstel voor alle parochies 10.00 uur
zondag 15 sept	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	Eucharistieviering	Woord en Gebed o.l.v parochianen	Eucharistieviering
zondag 22 sept	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	Oecemene elders
zondag 29 sept	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 6 okt	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Familiedag voorganger Diaken J. Hoekstra	11.00 uur Familiedag in Kudelstaart

Zondag 1 september 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan Voorn

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Corrie Brozius - Hoogervorst

Overleden ouders van Haaster - van Egmond en

dochter Melinda

Truus van der Hoorn

Overleden familie Egberts - Knaap

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden ouders van Kessel - Wijfjes en

overleden familie

Theo Haak en Tonnie Haak - Stokkel

Joop Smit

Gerard Hoogervorst



Zondag 8 september, 10.00 uur

Regioviering in Nes aan de Amstel

Onderstaande intenties zijn opgegeven, deze worden zonder tegenbericht in Nes aan de Amstel afgelezen.

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Johannes Kas en Martha Kas - de Blicck
Jan van Oostwaard en Bets van Oostwaard - van Zaal
Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands
Huub van Diemen
Leo Klijn- jaargetijde
Truus Klijn - Overes en Maarten Klijn



Zondag 15 september, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Jan Voorn

Rob Meijer

Herman Fontijn en dochters Trea en Toos

Jan en Robbie Nieuwendijk

Koos van der Hulst

Overleden familie Voorn -van der Hulst

Jan en Alex

Corrie van Diemen- van der Meer en schoonzoon Leo

Overleden familie Langelaan - de Jong

Uit dankbaarheid bij gelegenheid

van een 60-jarig huwelijk

Zondag 22 september 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: diaken Rob Mascini

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Wout van Tol

Emmy Bartels - Hogenboom

Overleden familie Bartels - van Kessel

Pater Cees Bartels

Riet Ambagtsheer - Zeldenthuis

Greet Steen - Zeldenthuis

Joke van der Jagt - Ambagtsheer

Jan Zijerveld en Greet Zijerveld - Graven

Overleden familie Lek - van Bunningen

Mieke Peeters - van Bunningen

Mart en Gerda, Familie van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen

Tom Maijenburg en overleden familie

Leo Klijn

Riet Reurings - Verlaan

Hein Kooijman (Drechtdijk)



Zondag 29 september, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek



Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Jan Voorn



Zondag 6 oktober, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevr. Elly van Rooden

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Wim Schreurs

Harry Schoordijk

Arie en Rie Hogerwerf - Vork

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Rob Meijer

Leo Klijn

Overleden ouders van Haaster - van Egmond en

dochter Melinda

Truus van der Hoorn

Overleden familie Egberts -Knaap

Hein Kooijman en overleden familie

Riet Ambagtsheer - Zeldenthuis

Greet Steen - Zeldenthuis

Joke van der Jagt - Ambagtsheer

Overleden ouders van Kessel - Wijfjes en

overleden familie

Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen

VROUWENGILDE



Woensdag 18 september

We starten dit seizoen met een bingo-avond.
En natuurlijk kunt u weer mooie prijzen winnen.
De avond begint zoals gewoonlijk om 20.00 uur.

Bingo



Samen parochie zijn?

Breng eens een kaarsje weg!

Een kaarsje wegbrengen, doet u mee?

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken kunt u dit aan het secretariaat laten weten of u haalt een zelf een kaarsje op. Dit kan via het parochiesecretariaat (telefoon: 0297-561203 of via e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)

In gesprek met één van de pastores.

Vroeger.... ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met enige regelmaat zomaar op huisbezoek. Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met één van de pastores.

De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Als kind vond ik thuis een dik boek met een mooie kaft. Wel wat zwaar voor een dreumes zoals ik maar ik wilde er toch in kijken. Lezen kon ik al, dat hielp.

Er stonden hier en daar tekeningen in en ook zwarte bolletjes op lijntjes. “Dat zijn muzieknoten”, zei mijn vader. “Kijk, dat gaat zo”. En hij zette het boek op het pianoplankje en ging op de leuning van een stoel zitten. We hadden geen pianokruk thuis, ik wist toen niet dat je daar veel beter op kon zitten.

Hij drukte witte en zwarte toetsen in en daar klonk “De zilvervloot”.

Het klonk als muziek in mijn oren. Mijn vader zong er bij en ik kon de tekst volgen. Dat wil ik ook kunnen, dacht ik toen. Het Wilhelmus stond ook in het boek maar van die tekst begreep ik niet zo veel.

“Die woorden zijn heel oud”, zei mijn vader.

“En misschien te moeilijk”.

Veel, heel veel later kwam ik het boek weer tegen na een verhuizing. En ja, ik moést er toch weer even in kijken. De bladzijden waren veel geler dan ik me herinnerde, maar ja, vroeger werden er dikke sigaren gerookt bij het piano spelen. De indertijd door mijn moeder gemaakte papieren kaft was al verdwenen en ik kon de titel gewoon lezen. “Kun Je Zingen, Zing Dan Mee!”

Gezeten op een echte pianokruk heb ik flink uit het boek gespeeld. Ik was blij dat het boek er nog was. Blijkbaar had de pakkende titel er mede voor gezorgd dat er na jaren weer gespeeld, maar ook uit gezongen kon worden.

Onwillekeurig dacht ik aan het fenomeen ‘zingen’. Aan het plezier dat je daar aan beleeft. Hoe ontspannend het is en hoe verfrissend voor de geest.

Jammer eigenlijk dat er zoveel mensen zijn die wel zouden kunnen zingen maar het niet doen. Ze weten gewoon niet wat ze missen!

Muzikaal een prestatie neerzetten met je eigen stem, samen met de stemmen van anderen, waardering oogsten voor het eindresultaat, telkens ontdekken dat je méér kunt dan je zelf wist.

Nagenoeg gratis en met een bakkie koffie als beloning. En een gevoel van trots als het na lang instuderen tóch nog is gelukt.

* Als je dit leest en je de kriebels (weer) voelt van het samen muzikaal presteren is dit een mooie gelegenheid om weer eens te komen zingen. Bijvoorbeeld bij een van de koren in de parochie.

In september begint alles weer, de koren halen het kerstrepertoire uit de mottenballen, The Bridges concentreren zich ook op het komende concert, samen met een ander koor en de noten uit de muziek worden weer gekraakt !

“Een week niet gezongen is een week niet geleefd”, zei een gewaardeerd koorlid eens. En ik kan het er alleen maar volledig mee eens zijn.

Zien we je in september bij een (proef)repetitie van het gemengd koor(donderdagavonden in de kerk) of The Bridges (dinsdagavonden in de kerk) ?

Rond 8 uur zijn er altijd mensen.

Dan weet je zeker dat je van harte welkom bent enne, tot niets verplicht !

Leo van Rijt

TER INSPIRATIE

Ziekte en dood horen bij het leven. Het zijn natuurlijke processen. Niemand heeft een monopolie op een onbegrensd aards bestaan. Voor iedere mens geldt: aan dit aardse bestaan komt vroeg of laat een einde.... Nuchtere taal. Met ons verstand kunnen we deze uitspraken volgen. Maar als plotsklaps in onze omgeving iemand ernstig ziek wordt, misschien wel hij of zij waarvan we het meest houden, dan reageren we zo nuchter niet. We schrikken, we worden angstig, we zijn vaak ontregeld. We weten veelal niet hoe we moeten reageren. En ons geloof?

Geeft ons geloof dan antwoorden waarmee we vooruit kunnen?

Geeft ons geloof een sluitend antwoord op de vragen die in de confrontatie met de grenzen van het leven opkomen?

Het geloof geeft geen pasklaar antwoord maar kan ons wel steun en troost bieden door de mooie rituelen van het sacrament van de Ziekenzalving en de Ziekenzegen.



De afgelopen maand mocht ik bij twee parochianen die in het ziekenhuis en één die in een verzorgingshuis lagen de Ziekenzegen geven. Zowel de Ziekenzegen als de Ziekenzalving zijn rituelen welke passen op een belangrijk moment in het ziekteproces (bv. voor een ingreep, bij een slechte prognose, ...), maar zeker ook als gebed bij het levenseinde. Ze gebeurt persoonlijk bij de zieke, liefst samen met zijn of haar geliefden.

Ze omvat het kruisteken, gebed om ontferming en handoplegging, lezing uit de Schrift, het Onze Vader en Wees gegroet en Zegening met wijwater. Dit alles met elkaar biddend op hoop van zegen.

Deze twee mooie rituelen zijn vaak heel belangrijk voor mensen als overgangsmoment. Door de werkelijkheid te benoemen: dat één iemand in de groep ziek is of weldra zal sterven en wij hem of haar willen toevertrouwen aan God. Tevens worden de naaste familieleden erbij betrokken en wordt op hen een beroep gedaan om de zieke te ondersteunen, te troosten en Gods liefde voor deze mens zichtbaar te maken. Door verbondenheid te scheppen, relativeren deze rituelen de (doods)angst van de mens die in zijn ziekte of stervensproces afgesneden is van het gewone leven.

Rituelen leggen niet alleen een verbinding tussen hen die aanwezig zijn. Ze verwijzen ook naar een grotere gemeenschap en naar datgene wat de mens overstijgt. Christelijke rituelen leggen een verbinding met de kerkgemeenschap en met God. Daarom kunnen ze in wezen nooit als iets helemaal individueels beleefd worden. In een christelijk ritueel krijgen de deelnemers een identiteit die hen situeert in de gemeenschap van gelovige, zoekende en hopende mensen.

Rituelen tijdens het levenseinde verlopen zelden zonder het opwekken van gevoelens welke eigen zijn aan het afscheid nemen, maar zij brengen ook structuur waarbinnen gevoelens opgeroepen, geuit en tot rust gebracht kunnen worden.

Pastores weten bijvoorbeeld, dat het geven van een kruisje aan de stervende een moment is, waarin het verdriet om het afscheid gewekt wordt. Maar de symbolische handeling van een kruisje geven, biedt aan het familielid de kans deze gevoelens te uiten én tot rust te laten komen.

In die zin biedt een ritueel een kans voor het uiten van emoties en het verwoorden van dank en verdere zorg.

Elly van Rooden.



Van de Bestuurstafel

Parochiebladen september 2024

Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Ik heb al een tijdje niets geschreven namens het kerkbestuur en zal het nu voor het laatst doen. Mijn aanstelling van twee keer vier jaar is verstreken en ik heb besloten dat deze 8 jaar lang genoeg is geweest voor mij. Ik ben intussen omgeschoold tot wijkverpleegkundige en kan hiermee op allerlei gebieden, voornamelijk binnen Uithoorn, aan het werk.

Ik heb in de periode vanaf 2016 eraan mogen bijdragen dat onze 5 parochies (de bestuurders, parochieteams, vrijwilligers en parochianen) steeds meer uit hun eigen bubbel kwamen en elkaar leerden kennen. Aanvankelijk voelde de verplichte samenwerking voor velen als bedreiging, een opgelegde “controle” of het “afpakken” van de lokale zelfstandigheid. Ik heb het, samen met de andere bestuursleden, belangrijk gevonden het eigen karakter van de verschillende parochies te leren kennen en vooral te benoemen en ruimte geven. Het uitgangspunt van het kerkbestuur is ook altijd geweest om dat wat er is en goed gaat, zo veel mogelijk te behouden.

Ik heb met de kerkbestuurders en het pastoresteam in de afgelopen jaren fijn en respectvol mogen samenwerken. Het ging niet altijd van een leien dakje. Want belangen botsten regelmatig. Maar altijd zijn we eruit gekomen. Ik heb hiervan veel geleerd over samenwerken, individuele en groepsoverleg voeren, samenvatten van de belangrijke punten. Brainstormen, doelen (bij-)stellen en iedereen in zijn of haar eigen kracht laten aanpakken.

Gelukkig is het kerkbestuur qua bezetting nu wel weer “op sterkte”. Naast het toetreden afgelopen jaar van Markus van der Vlugt (uit Uithoorn) en

Mieke Kraan (uit Kudelstaart) zal Monique Oudshoorn (uit De Kwakel) ook plaats nemen in het regio kerkbestuur. Carlo Renne (parochie Aalsmeer) en Hans Pronk (parochie Nes ad Amstel) blijven naast pastoor Marco aan het spreekwoordelijke roer. Koers houdend op de toekomst van onze kerk.

Lieve mensen, bedankt voor het vertrouwen dat ik in al deze jaren, vanuit alle parochies heb ervaren. Ik ben dankbaar dat ik destijds ben gevraagd voor deze mooie functie.

Hartelijke groet,

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com

06-50 963 187

Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Online de kerkdiensten volgen?
Dat kan op de volgende manieren:

Aalsmeer **YouTube**, via de link in de kalender op
www.rkkerkaalsmeer.nl

De Kwakel **KerkOmroep.nl**, [zoek op “Kwakel”],
online of via app

Kudelstaart **YouTube**, ontvang de link in uw email via
stjangeboortesecretariaat@live.nl

Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van
een andere parochie) digitaal ontvangen?

Stuur een email met dit verzoek aan:

Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com

De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl

Kudelstaart stjangeboortesecretariaat@live.nl

Nes ad Amstel urbanusparochienes@gmail.com

Uithoorn weekbrief

secretariaat@emmaus-uthoorn.nl





Uithoorn – Emmaüsdag

Een dag vol leven!

Op zondag 29 september wordt in Uithoorn een parochie-dag georganiseerd.

Een dag waarop iedereen kan zien wat er in de kerk allemaal te doen is.

Een dag waarop u mensen beter kan leren kennen.

Een dag waarop iedereen kan ervaren dat u welkom bent in de kerk.

De dag is bedoeld voor alle parochianen en iedereen die kennis wil maken met de mensen van onze parochie. Daarom noemen we deze dag **Emmaüsdag!**

Wij willen ook u uitnodigen om deze dag met ons mee te maken. We hopen dat er op deze manier waardevolle contacten ontstaan.

Na de viering van 11.00 u. zal er van alles gebeuren. Er zullen rondleidingen en speurtochten zijn door het gebouw. Er zullen workshops zijn. Misschien wil je even luisteren of meezingen met onze koren?

Daarnaast zijn er natuurlijk kraampjes waar verschillende werkgroepen laten zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt in een kerk.

Natuurlijk zijn er verschillende leuke activiteiten voor kinderen.

Ons adres is: Potgieterplein 4, Uithoorn

Namens de projectgroep Emmaüsdag

Rob Woerdeman (rob.woerdeman@outlook.com)



1954-2024



Heel veel jongere ouderen (vanaf 50+) en ouderen zijn reeds lid van KBO de Kwakel.

Maar misschien hebt u nog familie en/of vrienden, kennissen die dit niet zijn en kunt u ze warm maken voor een lidmaatschap.

Wekelijks van september t/m eind mei worden er op dinsdagmiddag activiteiten in het Dorpshuis de Quakel georganiseerd, 1*per jaar vieren we de Patroonsdag in december (behalve in 2024) met een lunch, drankje en hapje, optreden, quiz of een andere activiteit, we hebben een uitgaansdag in de maand mei, schenken aandacht aan actuele onderwerpen (afgelopen jaar testament en babbeltrucs) en en bijzondere dagen voor de leden, helpen bij belastingaangifte en/of toeslagen.

Maar... 2024 is heel speciaal want dan bestaat de KBO De Kwakel 70 jaar en dat wordt op **vrijdag 27 september** gevierd in de Gasterij aan de Vuurlijn in De Kwakel.

Hierbij zijn alle leden welkom; dus heeft u zich nog niet aangemeld dan kan dat nog door een briefje in de bus bij Ben Plasmeijer, Drechtijk 3A of via email kbodkpenningmeester@gmail.com

U geeft dan aan:

naam, adres, hoeveel personen en middag (van 14.00-17.00) óf avond (20.30-23.30) programma.

Nog geen lid en graag deze dag meemaken kan ook maar dan vragen wij een bijdrage van € 30 of een lidmaatschap van minimaal 2 jaar.

Nieuwe leden kunnen zich melden bij John Plasmeijer, tel.06 50872912 of via mailadres kbodkledenbeheer@gmail.com.

Aanmelden kan nog t/m 10 september 2024



1954-2024

De Gerarduskalender is er weer

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

De kalender kost inclusief schild € 10,50

De kalender is op te halen bij het parochiesecretariaat of bij mevr. B. Meijer thuis; Mgr. Noordmanlaan 65.

Gelezen op de kalender:
Een kenmerk van een gelukkig hart
is een vrolijk gezicht

Toon Hermans



**H. GERARDUS
MAJELLA**

Openluchtviering - zondag 8 september - 10.00 uur - Nes aan de Amstel

Het thema van deze dag staat in het teken van het
jubeljaar 2025

PELGRIMS VAN HOOP!

Een viering voor alle parochianen van de 5 parochies
van onze regio, Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer,
Kudelstaart en Nes aan de Amstel

Het pastoresteam gaat voor in deze viering en
de viering wordt muzikaal opgeluisterd door een
afvaardiging van de koren uit onze regio.

Voor de kinderen is er een speciaal programma
gemaakt. Zo doen zij actief mee aan de viering.

Ingang: kerkplein Amsteldijk Zuid 145
Nes a/d Amstel.

Wilt u naar deze viering maar heeft u geen vervoer?
Gaat u naar deze viering en kunt u mensen
meenemen?

Er ligt een intekenlijst achterin de kerk
Of opgeven bij het secretariaat: 0297 561203.

Na afloop staat de koffie klaar en
kunt u een kijkje nemen in de monumentale
Urbanuskerk.

U bent van harte uitgenodigd

Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres stjansgeboorte@hetnet.nl	1424 AZ De Kwakel	56 12 03
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro Kapelaan Darek Karwowsky	Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn	56 46 38
Catechiste Elly van Rooden Diaken Jeroen Hoekstra	pmmvanrooden@hetnet.nl diakenjeroen@kpnmail.nl	0252-517592 06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter oudsh@kabelfoon.nl	Mevr. M. Oudshoorn Linie 85	06 13905265
Secretaris qbmeijer@kpnmail.nl	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk Mgr.Noordmanlaan 65,	06 29426373 De Kwakel
Miranda van Rijn (regio) kerkbestuur secretaris	Chrysantenlaan 7 secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	06 50963187
Lid parochieteam vdijkton@gmail.com	Ton van Dijk Drechtelijk 5B	06 46441169
Lid parochieteam pennningmeester andreakooijman1@gmail.com	Andrea Kooijman Anjerlaan 21	06-30260013
Parochie St.Jans Geboorte	NL50RABO 03785.55.235	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begraafenisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk Mgr. Noordmanlaan 65	06 29426373 De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven Grift 18	56 08 25 Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Leo van Rijt	0297 560500
<u>4 You kinderkoor</u>	Rosan Meijer Iepenlaan 23	06 40347160
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres pc.hoogenboom@caiway.nl	Mevr. C. Hoogenboom Bromelialaan 36, 1424BP	56 23 78 De Kwakel
Drukwerk Verspreiding Lopend Vuurtje	Theo van Rijn Mevr. Emmy Röling	06 55806912 06 48729257
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	52 28 63
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel

