

## **Nieuws van de parochie**

### **Kwakelse kermis**

Hotel de Quakel en reuze schildpadden...

Tijdens de kermisoptocht was het nieuwe hotel al te bewonderen en inmiddels staat het in het slootje naast de kerktuin. De schildpadden hebben hiermee een nieuw onderkomen gekregen. Een nieuwe dorpskern, een nieuw schildpaddenhotel. Wat een enorm leuk gebaar van de vriendengroep die hiervoor heeft gezorgd. Weet dat vele Kwakelaars dit gebaar enorm waarderen.

### **Openluchtviering**

Op zondag 10 september vond de 2<sup>e</sup> regionale openluchtviering in Nes aan de Amstel plaats.

De viering werd voorgegaan door het pastoresteam en met parochianen en koren uit de 5 parochies was het een bijzondere en sfeervolle viering. Diaken Jeroen Hoekstra heeft een nawoord geschreven en de overweging van deze dag kunt u in dit Lopend Vuurtje lezen.

### **Welkom**

In onze kerk is iedereen welkom. Zoek je rust en wil je een kaarsje aansteken? Dan ben je dinsdags tussen 11.00 en 12.00 uur van harte welkom.

Wil je met elkaar kerk zijn dat kan op de zondagmorgen om 9.30 uur. Dan is er altijd een viering dit kan een familieviering zijn (24 september) of een themaviering op 8 oktober, een eucharistieviering of een woord en communieviering waarbij de zang wordt verzorgd door verschillende koren. Welke viering er is staat op de middenpagina van dit Lopend Vuurtje vermeld of op de website.

## **Parochieraad**

Het parochieteam heeft het initiatief genomen om een parochieraad op te richten. Wat is een parochieraad en wat gaat deze doen? De parochieraad bestaat uit een groep mensen die lid zijn van onze parochie en die mee willen denken en praten over zaken die al onze parochianen aangaan. Op deze wijze proberen we besluiten op een zo goed mogelijke wijze te nemen. We houden u op de hoogte.

## **Schoonmaakochtend**

In de ontmoetingsruimte wordt hard gewerkt om deze een nieuwe look te geven. In de 2<sup>e</sup> week van oktober wordt de nieuwe vloer gelegd. Om weer met een fris gebouw te beginnen we willen op zaterdag 14 oktober de schoonmaakochtend houden.

We starten om 9.00 uur. We hopen u in de ontmoetingsruimte te treffen waar u samen met anderen een klus kan kiezen die bij u past.

En na deze schoonmaakochtend staat op 15 oktober de koffie in de ontmoetingsruimte weer klaar.

## **Themaviering: Samen een kleurrijk geheel**

Op 8 oktober is er een themaviering die wordt voorbereid door Diaken Jeroen Hoekstra met de werkgroep en zangkoor The Bridges verzorgt de zang. Het thema is: Samen een kleurrijk geheel.

## **Oktober is missiemaand**

Tijdens deze maand is op 8 oktober de collecte voor de wereldmissiedag van de kinderen en op 22 oktober is het Missiezondag. Deze wereldwijde collecte op missiezondag maakt het de grootste solidariteitsactie van de katholieken. De opbrengst is bestemd voor de opleiding van vrijwilligers en priester, voor de kinderen

in nood en parochieopbouw. En dit jaar in het bijzonder voor de christenen in Libanon.

Missio, de organisatie achter deze actie, is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid.

Help mee! Geef in de collecte of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66,

t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 's Hertogenbosch.

Meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)

# missio

## Dank

Graag wil ik iedereen bedanken die met mij heeft meegeleefd na het overlijden van Jaap.

Daar heb ik veel troost en steun aan gehad.

Een extra woord van dank aan de scoutinggroep St.Joannes dat maakte het afscheid voor mij heel bijzonder.

Thea Hoogenboom.





In Memoriam

Ed van der Vlugt

\*2 augustus 1959

† 10 augustus 2023

Heel onverwacht is Ed op 10 augustus overleden. Het ongeloof en verdriet was groot bij zijn familie en vrienden. Veel Kwakelaars kenden Ed als dorpsgenoot en van zijn werkzaamheden bij zijn club KDO.

Bij KDO hing de vlag halfstok als Ed op weg naar het crematorium, over het terrein van KDO rijdt.

Stil is de aankomst bij de club maar dan volgt een luid applaus om hun clubgenoot de laatste eer te bewijzen.

Tijdens de plechtigheid in het crematorium waar familie, dorpsgenoten, zijn collega's en KDO'ers waren verzameld werden vele mooie woorden gesproken hoe Ed was als broer en zwager, als collega.

Het gemis is groot zowel in zijn familie als bij de club. We wensen hen allen veel sterkte toe om dit verlies een plek te geven.



In Memoriam

Jan Voorn

\*14 oktober 1937

† 15 augustus 2023

Wat is het snel gegaan.

Dat zijn de woorden van de familie na het overlijden van Jan. De kleine tanige man die altijd aan het werk was in zijn mooie tuin. De prachtigste figuren maakte van hout.

Jan en zijn gezin. Dat was een eenheid.

Samen met zijn Bep maar ook met zijn gezin heeft Jan mooie reizen gemaakt. Hebben zij onvergetelijke herinneringen samen gemaakt. Voor deze sportieve man, vader en opa was niets te gek.

Veel Kwakelaars zullen het zich nog wel herinneren, Jan met het zweetbandje om zijn hoofd hollend door dorp. Of samen met zijn Bep hand in hand wandelend over de Drecht dijk. Samen hand in hand.... Dat was kenmerkend en tot het einde hebben hun handen elkaar gevonden.

We wensen Bep en haar gezin veel sterkte toe om dit verlies een plek te kunnen geven en hopen dat de mooie herinneringen hen zullen troosten.

## **MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT oktober 2023**

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203

Email: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)

Website: [www.rkparochiedekwakel.nl](http://www.rkparochiedekwakel.nl)

Facebook: rkparochiedekwakel

Meevieren via internet: [www.Kerkomroep.nl](http://www.Kerkomroep.nl)

### ***KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIKAPEL***

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

### ***DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM***

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

### ***OPGEVEN VAN MISINTENTIES***

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

[stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)

De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

### ***DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES***

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

### ***BLOEMEN IN DE KERK***

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 / 06-22662632

## **BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN**

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

## **MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia**

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

## **VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad**

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen. Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

**Parochieblad per email? Dat kan! Even een miltje naar: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)**

## ***Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:***

Voor de 15<sup>e</sup> van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:  
[stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)
- De secretaris van de parochie: [qbmeijer@kpnmail.nl](mailto:qbmeijer@kpnmail.nl)
- Het redactieadres: Bromelialeaan 36, De Kwakel  
[pc.hoogenboom@caiway.nl](mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl)

## Kaarsje wegbrengen

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

*Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen.*

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken, laat dit dan weten via het parochiesecretariaat

(e-mail: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl))

of telefonisch: 0297-561203



### **In gesprek met één van de pastores.**

Vroeger.... ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met enige regelmaat zomaar op huisbezoek.

Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met één van de pastores.

De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.

### **Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen?**

Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en u ontvangt het via de mail [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl).

Wilt u beiden ontvangen? Ook dat kan, maar geeft u dit in uw e-mailbericht goed aan.



## Collectebonnen

Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen.

Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen aan te bieden.

Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.

Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:

20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of

20 zegels van 2,00 (= 40 euro).

De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft, dan kan ook heel eenvoudig via een QR code worden betaald.

Ook in de kerk kunt u de QR code scannen.

Achterin de kerk is een houder waarop de code staat vermeld.



## Terugblik en overweging bij de gezamenlijke viering.

Met dankbaarheid kijken wij pastores terug op de mooie gezamenlijke viering in Nes aan de Amstel.

Veel dank gaat uit naar al die vrijwilligers die deze viering mogelijk hebben gemaakt. En het vervult ons met vreugde hoeveel mensen naar de Nes kwamen om elkaar te ontmoeten en met ons te vieren. Pastoor Marco vertelde aan het einde van de viering dat vaak niet meer nodig is dan twee of drie mensen die samen ergens in geloven en eraan beginnen:

De Heer zal met hen zijn en het zal een succes worden.

Deze gezamenlijke viering is een mooie illustratie. De Lourdesreis een ander voorbeeld. En zelfs de alpha-cursus, waar Elly van Rooden steeds voor heeft gepleit in het pastoresoverleg, krijgt mensen op de been. Moge het allemaal een inspiratie zijn voor ons allen en voor elk ideetje dat leeft in iemand hoofd of hart: kom en maak het waar!

Op verzoek van velen deel ik hieronder een iets ingekorte versie van mijn overweging van 10 september voor wie het nog eens wil nalezen.

Na de inspirerende gezamenlijke seizoensopening in de Nes kijken wij uit naar een mooi werkjaar.

Laten we elkaar opzoeken, inspireren en zo samen werken aan een kerkgemeenschap die een thuis is voor velen.

Diaken Jeroen Hoekstra

## Overweging 10 september

Waar er twee of drie bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. Zo is onze God. De Heer voelt zich thuis daar waar mensen samenzijn, zoals vanmorgen hier in Nes aan de Amstel. Waar er twee of drie bijeen zijn, daar voelt de Heer zich thuis. Ik wil twee elementen met u overdenken: samenzijn en thuis zijn.

Als eerste samenzijn. Voor God is een mens pas waarlijk mens als hij samen is. We ontdekken dat steeds opnieuw in de verhalen in de bijbel. Denk aan Adam tegen wie God zei: 'Het is niet goed als een mens alleen is.' Of denk aan Jezus die de leerlingen twee aan twee de wereld in stuurde om de Blijde Boodschap te verkondigen.

Alleen in samenzijn krijgen wij als mens betekenis.

Er is geen vriendschap zonder samen zijn. Delen kan alleen met een ander. Ons hele bestaan was niet eens mogelijk zonder het samenzijn van twee geliefden. Zo sterk is samen zijn verbonden met onze identiteit en ons bestaan.

Tweede punt is thuis zijn. En dat is ook een belangrijk punt. God voelt zich thuis daar waar mensen bijeen zijn. Meer dan twee of drie mensen die wandelen, naar Emmaus bijvoorbeeld, is al genoeg. God zal met hen wandelen, zo weten wij. En waar God zich thuis voelt, zouden wij ons daar ook niet thuis mogen voelen?

Als het voor God voldoende is om thuis te zijn, daar waar wij elkaar vinden, zou het dan voor ons ook niet voldoende moeten zijn. Gewoon hier samen te zijn, in het veld op de zonnige zondagochtend? Moeten wij dan ook meer loskomen van wat ons zo heilig en eigen is: de eigen kerk waar je het eigen koor en je eigen vrienden tegenkomt. Laat ons beseffen: God heeft dat niet nodig om zich bij ons thuis te voelen.

Dat kan ook hier op het veld. Dat kan ook in de huiskamer bij iemand thuis. En het kan zeker in de kerk in het volgende dorp.

Is dat niet precies waar wij staan: dat wij los moeten laten en het visioen leren omarmen: God is daar waar wij samen zijn. En dat samenzijn, waar dan ook, het belangrijkste is. Oneindig veel belangrijker dat die plekken waar wij vaak te veel aan hechten.

De oplettende lezer heeft misschien opgemerkt dat ik een stukje heb weggelaten. In de uitspraak van Jezus zit namelijk nog een element: Daar waar er twee of drie bijeen zijn, in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. In mijn naam had ik even weggelaten, maar is natuurlijk ook een heel belangrijk element. Het gaat erom dat we samen zijn in zijn Naam, wil de Heer met ons zijn. In Zijn naam kunnen we vertalen als 'Ubi caritas et amor'. Wij zijn in zijn naam bijeen, als er vriendschap is en liefde tussen ons. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God. Opnieuw de bevestiging dat God daar is waar mensen samenzijn.

Zowel vriendschap als liefde wil ik verder inkleuren en verduidelijken. Vriendschap is een breed begrip.

Wat betekent vriendschap in de zin van 'Ubi caritas'?

Het gaat om caritas: wederzijdse zorg om elkaar om niet. Het wordt mooi geformuleerd in het liedje 'Samen zijn' gezongen door Willeke Alberti: Vriendschap is 'leven door dichtbij elkaar te zijn'.

Een bekende Nederlandse schrijver noemde zijn ware vriendschappen 'levenslange gesprekken'. Daarmee raken we aan wat vriendschap betekent. Vriendschap als caritas. Wie er echt moeite voor doet en er aandacht voor heeft kan veel van zijn of haar vriendschappen werkelijk tot dit niveau verdiepen. Het lukt niet altijd, maar als het lukt, is het een van bronnen van geluk in een mensenleven. De plaats waar de Heer met je zal zijn.

Als laatste de liefde. ‘Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’, zegt Paulus tot ons. Liefde is een woord dat makkelijk gekaapt wordt om het te reserveren voor een gevoel. Maar liefde is allereest een houding en pas daarna een gevoel. Liefde is kijken met de ogen van je hart naar de wereld. Kijk met de ogen van hemel naar de ander. Liefde is niet oordelen. Liefde is vergeven. Liefde is jezelf een houding aanmeten waarin je evenveel wilt doen voor het geluk van iemand die qua levensstijl en wereldbeeld ver van je afstaat als voor degenen die dicht bij je staan. Liefde is z gezegd, je vijand liefhebben.

De ander liefhebben gelijk jezelf.

Tot slot wil ik het samenbrengen: Waar er twee of drie bijeen zijn in vriendschap en liefde, daar is God. Onze toekomst, de toekomst van de katholieke gemeenschappen in Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn ligt hierin dat wij een thuis vinden bij elkaar. Dat wij thuis zijn daar waar wij samen zijn in Zijn naam, zodat Hij bij ons is. Zodat wij de Heer ontmoeten en ervaren in elkaar. Precies zoals wij vanmorgen doen.

Jezus zegt tot ons: ‘Vrienden noem ik jullie!’ Mogen dit een aansporing zijn om ook elkaar vrienden te gaan noemen. Mogen wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons lief heeft. Want dan zal niet alleen de Heer met ons zijn, maar zijn wij een geloofsgemeenschap gefundeerd op vriendschap en liefde en zo worden wij een bron van geluk voor vele mensen om ons heen. Een plek waar mensen naar toe komen en willen zijn.

Daar waar vriendschap is en liefde, daar is de Heer in hun midden en vinden wij, mensen, een thuis.

Een thuis bij elkaar en bij onze Heer!

Diaken Jeroen Hoekstra

*Karmel parochie Aalsmeer  
St Jan Geboorte parochie De Kwakel  
St Jan Geboorte parochie Kudelstaart  
Urbanus parochie Nes aan de Amstel  
Emmaüs parochie Uithoorn*



Beste ouders,

De tienertijd is de periode dat uw kind langzamerhand overgaat naar een leven op eigen benen. De tiener zal steeds meer vragen stellen en dus ook over het geloof. Als ouders hebt u ervoor gekozen uw kind te laten dopen en de Eerste Communie te laten doen. Bij de overgang naar de volwassenheid is het juist de Heilige Geest die met zijn kracht en gaven de tiener bijstaat in deze - niet altijd eenvoudige - periode van het leven. Goed om als ouders er over na te denken of u het Vormsel - het sacrament van de kracht en gaven van de Heilige Geest - wil meegeven aan uw kind.

Samen bidden en vieren van de Eucharistie, gezellig samenkomen met leeftijdsgenoten en kennis over het geloof zijn essentieel voor een levendig geloof. Dit geldt natuurlijk voor ons allemaal, maar zeker voor tieners. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de vormselvoorbereidingen tijdens de **gezinszondagen in de Emmaüs parochie te Uithoorn** te laten plaatsvinden.

Praktisch gezien zal dit inhouden dat we met het gezin starten met een gezinsviering **om 11.00 uur**, aansluitend zullen we kort met alle parochianen lunchen. Daarna is er een catechetisch moment voor zowel de vormeling als de ouders. Ook voor jongere broertjes en zusjes is er een catechetisch uurtje.

**We sluiten de dag rond 14.00 uur af.**

Met de vormelingen zullen we ingaan op de vragen:  
Wat of Wie hun inspiratiebron is en hoe het geloof te  
beleven in deze tijd. Middels spel en creativiteit  
vertellen wij de tieners over de Bijbel, de volgelingen  
van Jezus, de Heilige Geest, de Kerk en de sacramenten.

Met de ouders en andere kinderen zal er nader worden  
ingegaan op de Bijbelse personen uit het Genesis verhaal

### **De data van bijeenkomen van de vormelingen (gezinsdagen) zijn:**

8 oktober 2023

12 november 2023

10 december 2023

14 januari 2024

11 februari 2024

10 maart 2024

24 maart 2024 Palmzondagviering ( geen gezinszondag)

14 april 2024

26 mei 2024

Wilt u uw kind aanmelden voor het vormselproject dan  
kan dat door een mail te sturen naar

[vormsel.amstel.westeinder@gmail.com](mailto:vormsel.amstel.westeinder@gmail.com)

Via hetzelfde adres kunt u contact met ons opnemen als  
u vragen heeft over het sacrament van het vormsel of  
over de organisatie van het project.

Heeft u geen interesse of zit uw kind nog niet in  
groep 8, dan is dat ook belangrijk voor ons om te weten  
en horen we dit graag van u.

Met vriendelijke groet,  
Pastoor Marco Cavagnaro

Joost van der Vlugt

Leonie van Ittersum, catechetisch medewerker.

## Oktober, Rozenkransmaand

Het is weer oktobermaand, rozenkransmaand.

U bent van harte welkom om op  
**woensdag 4, 11, 18 en 25 oktober**  
het rozenhoedje mee te bidden.

We beginnen om 18.30 uur in de Mariakapel.

Tijdens het bidden van de rozenkrans kunnen we  
inspiratie, kracht en steun putten voor ons eigen  
leven. Als wij ons door Maria laten leiden zullen we  
haar kostbare hulp ervaren.

Maria nodigt ons uit om een onbegrensd vertrouwen  
in haar te stellen en met volledige overgave onszelf  
aan haar hemelse macht en kracht toe te  
vertrouwen.





## Samen een kleurrijk geheel

### Themaviering zondag 8 oktober Met The Bridges

Wij mensen vormen met elkaar een bont gezelschap. Ieder mens is immers uniek, niet gelijk, elk een parel in Gods hand. Veelkleurig, dat zijn we.

Van huidskleur tot de kleur van je hart; ieder van ons heeft andere voorkeur en talenten. Maar pas als mensen samenkomen (in Zijn naam) is er een kans dat er werkelijk iets moois ontstaat. Een kleurrijk geheel, waarbij het geheel veel meer is dan de losse delen.

Dit thema 'Samen een kleurrijk geheel' willen we samen verdiepen en vieren in een prachtige themaviering met The Bridges.

U komt toch ook?

Zondag 8 oktober om 9.30u in onze kerk in Gods mooiste dorp!

Diaken Jeroen Hoekstra & The Bridges



<b>Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel</b>			
<b>Oktober 2023</b>			
zondag 1 oktober	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	Gemengd koor
woensdag 4 oktober	<b>18.30 uur</b>	Rozenhoedje in de Mariakapel	
zondag 8 oktober	<b>9.30 uur</b>	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra Themaviering	The Bridges
woensdag 11 oktober	<b>18.30 uur</b>	Rozenhoedje in de Mariakapel	
zondag 15 oktober	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	Gemengd koor
woensdag 18 oktober	<b>18.30 uur</b>	Rozenhoedje in de Mariakapel	
zondag 22 oktober	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	Samenzang
woensdag 25 oktober	<b>18.30 uur</b>	Rozenhoedje in de Mariakapel	
zondag 29 oktober	<b>9.30 uur</b>	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	Samenzang
zondag 29 oktober	<b>11.00 uur</b>	Dooptviering van Eline en Chris Hopman	
donderdag 2 november	<b>19.00 uur</b>	Woord en gebed	The Bridges
zondag 5 november	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	Gemengd koor
<p>Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken.</p> <p>Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.</p>			

	<b>O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer</b>	<b>Emmaüsparochie Uithoorn</b>	<b>H. Joannes Geboorte Kudelstaart</b>	<b>H. Urbanus Nes ad Amstel</b>
	<b>zondag 9.30 uur</b>	<b>zondag 11:00 uur</b>	<b>zondag 11.00 uur</b>	<b>zondag 9.30 uur</b>
zondag 1 okt	11.00 uur Eucharistieviering In Kudelstaart Gezinsdag	Eucharistieviering	Eucharistieviering Gezinsdag	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 8 okt	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken J.Hoekstra	Eucharistieviering
zondag 15 okt	Woord en Communieviering Diaken R.Mascini	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 22 okt	Woord en Gebedviering olv parochianen	Eucharistieviering	Woord en Gebedviering olv parochianen	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 29 okt	Eucharistieviering	Eucharistieviering	10.00 uur Oecumenische viering in de Spil	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
wo-dag 1 nov	10.30 uur Eucharistieviering	19.00 uur Eucharistieviering		
do-dag 2 nov	19.00 uur Allerzielenviering	19.00 uur Allerzielenviering	19.00 uur Allerzielenviering	19.00 uur Allerzielenviering

## Zondag 1 oktober, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: Gemengd koor

### Misintenties:

Jan van der Knaap, Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Ton Vlasman

Hans van Eijk en overleden familie

Corrie Brozius - Hoogervorst

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden ouders van Kessel - Wijfjes

Overleden familie Egberts - Knaap

Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands

Harry Schoordijk

Joop Smit

Jaap Hoogenboom



## Woensdag 4 oktober, 18.30 uur

Bidden van het rozenhoedje in de Mariakapel

## Zondag 8 oktober, 9.30 uur, Themaviering

Voorganger, diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: The Bridges

### Misintenties:

Arie Hogerwerf, Rie Hogerwerf - Vork

Jan van der Knaap, Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Riet en Dirk de Jong

Jan en Coba van Bemmelen

Frans Bon

Wim Schreurs

Hans Slootjes en Daisy Ris - Slootjes



**Woensdag 11 oktober, 18.30 uur**

Bidden van het rozenhoedje in de Mariakapel

**Zondag 15 oktober 9.30 uur**

Eucharistieviering

Muziek: Gemengd koor

**Misintenties:**

Rob Meijer

Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands

Leo Klijn

Overleden familie Lek - van Bunningen

Jos en Ank Springintveld- van Dam

Marjan van der Hoorn - van Dam

Jan en Robbie Nieuwendijk

Jan van der Knaap, Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Koos van der Hulst

Overleden familie Voorn- van der Hulst

Jan en Alex

Corrie van Diemen - van der Meer



**Woensdag 18 oktober, 18.30 uur**

Bidden van het rozenhoedje in de Mariakapel

**Zondag 22 oktober 9.30 uur**

Eucharistieviering

Muziek: Samenzang

**Misintenties:**

Henk Overwater, Thea Overwater - Lauwers

Hans en Lyda Plasmeijer

Kees en Ria Hogenboom - van Velzen

Tom Maijenburg

Ton en Corrie van de Rotten

Jan van der Knaap, Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan  
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker  
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric  
Coby Lek - de Groot  
Marco Lek en overleden familie



**Woensdag 25 oktober, 18.30 uur**  
Bidden van het rozenhoedje in de Mariakapel

**Zondag 29 oktober 9.30 uur**  
Voorganger: Diaken Rob Mascini  
Muziek: Samenzang

**Misintenties:**

Jan van der Knaap, Henny van der Knaap - Duijvestein  
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan  
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker  
Overleden ouders Egberts - Fontijn en  
schoonzoon Eric  
Coby Lek - de Groot  
Marco Lek en overleden familie  
Emmy Bartels- Hogenboom  
Overleden familie Bartels - van Kessel  
Pater Cees Bartels  
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven  
Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands  
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos  
Leo Klijn  
Kees en Ria Hogenboom - van Velzen



**Zondag 29 oktober, 11.00 uur**  
Het sacrament van het doopsel  
wordt toegediend aan  
Eline en Chris Hopman, dochter en zoon van  
Roel en Rosan Hopman

**Woensdag 1 november Allerheiligen,**  
Eucharistieviering om 10.30 uur in Aalsmeer  
Eucharistieviering om 19.00 uur in Uithoorn

**Donderdag 2 november, 19.00 uur**

Viering van Allerzielen

Muziek: The Bridges

(misintenties worden in het Lopend Vuurtje van november vermeld)



**Zondag 5 november, 9.30 uur**

Eucharistieviering

Muziek: Gemengd Koor

**Misintenties:**

Jan van der Knaap, Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Ton Vlasman

Hans van Eijk en overleden familie

Corrie Brozius - Hoogervorst

Piet Kas

Ton Vlasman

Hans van Eijk en overleden familie

Corrie Brozius - Hoogervorst

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden familie Egberts - Knaap

Wout van Tol

Joop Smit

Jan en Robbie Nieuwendijk

Overleden familie Nieuwendijk - Sloothaak

Koos van der Hulst

Overleden familie Voorn- van der Hulst

Jan en Alex

Corrie van Diemen - van der Meer



## **Dat was mooi, zo zou ik het ook willen.**

Deze uitspraak hoor ik na een uitvaart wel vaker. Iemand die net een uitvaart heeft meegemaakt en zich helemaal kon vinden in de wijze waarop deze heeft plaatsgevonden.

Soms komt dat door de muziek of het koor, soms door de voorganger of door de locatie waar de uitvaart heeft plaatsgevonden.

Maar ja, je gaat weer naar huis en met de uitspraak: ‘En zo zou ik het ook willen’ wordt eigenlijk niets meer gedaan. Dat is toch wel jammer want het zal uw naasten helpen bij het nemen van besluiten als zij weten welke wensen er zijn bij. En voor uzelf, en uw naasten, kan het een geruststellende gedachte zijn dat “alles is geregeld” en wel op de wijze waarop u het graag zou willen.

Maar ja, waar begin je. Met het opschrijven waar bijvoorbeeld de uitvaart plaats zal vinden of welke lied tijdens de plechtigheid ten gehore gebracht wordt.

Maar er zijn nog veel meer zaken die na een overlijden aan de orde komen. Iedere uitvaart is anders, geen familie is hetzelfde daarom komen er in de dagen voor de uitvaart veel vragen op de nabestaanden af.

Daarom wil ik u van harte uitnodigen om op **woensdag 25 oktober** om 10.00 uur naar de ontmoetingsruimte bij de kerk te komen.

Monique Oudshoorn zal het gesprek leiden en ik kan u het een en ander vertellen en u kunt, als u dat wenst, ook vragen stellen.

Een hartelijke groet,  
Bernardien Meijer  
Uitvaartverzorger



## VROUWENGILDE



Op woensdag 18 oktober om  
20.00 uur

Vanavond komt Nico Theuns een presentatie geven over het werk van de brandweer.

De avonden van het vrouwengilde worden gehouden in de ontmoetingsruimte bij de kerk.

Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden.

Neem hiervoor contact op met:

Ida Slootjes-van Scheppingen of kom op 18 oktober naar de ontmoetingsruimte bij de kerk.



## JONGEREN ONTMOETINGS PLEK "SPOTLIGHT"

Beste jongeren uit De Kwakel en omstreken,

\*Jongeren Ontmoetings Plek "Spotlight" gaat het nieuwe seizoen weer opstarten.

Op zaterdag 14 oktober 2023 om 20.00 uur.

Alle jongeren zijn welkom op Drechtdijk 48 in de Kwakel.  
Graag even opgeven.

Wil je meer info? Dat kan via [juriahogenboom@hetnet.nl](mailto:juriahogenboom@hetnet.nl)

Paul en Juria

**GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN, MAAR VAN  
IEDER VAN HEN ALS PERSOON !**



Secretariaat:  
Muziekvereniging Tavenu  
p/a Marieke Onderwater  
Haagwinde 16  
2425 WG Zevenhoven

## PERSBERICHT

Zaterdag 7 oktober a.s. komen leden van TAVENU weer **oud ijzer** ophalen in de gebruikelijke wijken van De Kwakel en Vrouwenakker.

U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer aan de weg plaatst. Wij verzoeken u geen autobanden, koel- en vrieskasten mee te geven. Hiervoor moeten wij betalen. Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even naar Jan Kas (06-15 89 11 37).

De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons instrumentenfonds en de jeugdopleiding.

Bestuur TAVENU



# Katholieke Jongerendag

Met o.a. Paul Graas en Bernadette Lang  
4 november 2023 Veenendaal

Locatie: DGP11  
De Grote Pekken 11, Veenendaal  
Entree: €15  
Info & tickets:  
[www.katholiekejongerendag.nl](http://www.katholiekejongerendag.nl)

  KJD2023

 MR. PAUL DE GRUYTER Stichting

 JONG KATHOLIEK

## Update: Alphacursus: Doe jij ook mee? Aanmelden voor 16 oktober!

*De eerste inschrijvingen zijn binnen! Waar er twee of meer bijeen zijn, daar ben ik in hun midden gaat ook hier weer op. De Alphacursus kan doorgaan! Dus, twijfel niet langer en doe met ons mee! Data en tijden gaan in overleg met de groep. We willen na de herfstvakantie beginnen.*

De Alphacursus is een kennismaking met het christelijk geloof!

Speciaal voor:

- mensen die het christelijk geloof willen verkennen
- mensen die met een leuke groep willen praten over het geloof
- mensen die nieuw zijn in de kerk
- mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens willen doornemen

Wat houdt het geloof nu eigenlijk in? Veel is niet of niet meer bekend. In de Alphacursus komen in tien bijeenkomsten de grote thema's van het christelijke geloof aan bod.

En elke keer is er veel ruimte voor gesprek met elkaar: gelovige mensen of twijfelaars, iedereen is welkom vanuit zijn of haar achtergrond. Het samen eten vooraf is heel gezellig en maakt de overgang naar het gesprek erna wat soepeler.

Namens het pastoresteam nodigen diaken Jeroen Hoekstra en catechiste Elly van Rooden u uit om deel te nemen aan de Alphacursus. De dag, tijd en locatie bespreken we in samenhang met de deelnemers.

Wel gaan we proberen van tevoren samen een warme maaltijd te eten, zodat iedereen even kan landen en thuiskomen, voordat we ons gaan verdiepen in het geloof.

Welkom!  
Diaken Jeroen Hoekstra



*Meer informatie?*

*Aanmelden (vrijblijvend) kan tot 16 okt.*

*Bel of mail met diaken Jeroen: 06 - 41 22 50 63 of  
diakenjeroen@kpnmail.nl*

**Zondag 29 oktober  
gastkoor “Mensaheronan di Pas”  
in onze viering van 11.00uur**

Ik wil u graag wijzen op een zondagsviering waarbij we een speciaal koor “Mensaheronan di Pas” (boodschappers van Vrede) hebben uitgenodigd. Normaal luisteren ze 2x per maand een zondagsviering in Hoogvliet op, maar nu zijn ze dus bij ons te gast.

Het belooft een inspirerende viering te worden.

Ze hebben namelijk ook hun eigen muzikanten bij zich, waardoor het een en ander ritmisch zal klinken.

Ik zou zeggen: kom meevieren en laat je raken door hun beweging voor onze God.

Emmaüsparochie Uithoorn



---

## *Van de Bestuurstafel*

---

Parochiebladen oktober 2023

Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart,  
Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Het doet ons goed te vermelden dat onze 5 parochies  
twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.

Vanuit Kudelstaart is Julia Oostveen opgevolgd door  
Mieke Kraan.

Uithoorn heeft sinds kort weer een vertegenwoordiger in  
het bestuur en dat is Markus van der Vlugt.

Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Ik (Mieke Kraan) ben voor het eerst bij de vergadering  
van het kerkbestuur van de regio op

14 juni aanwezig geweest. Op die vergadering was er ook  
een nieuwe vertegenwoordiger voor Uithoorn, de heer  
Markus van der Vlugt. Om ons goed op ons werk voor te  
bereiden, zullen wij op een ander moment door pastoor  
Marco en Carlo Renne (vice voorzitter) worden  
bijgepraat en zal onze rol in het kerkbestuur worden  
toegelicht. Het belang is het dienen van de 5 parochies.  
Er geldt een geheimhoudingsplicht van hetgeen  
besproken wordt.

Ik woon met mijn gezin sinds 1982 in Kudelstaart en ben  
altijd bij de kerk betrokken geweest. Ik heb me  
beziggehouden met de gezinsliturgie, jongerenliturgie,  
ledenadministratie en actie Kerkbalans en speel

basgitaar in het combo bij gelegenheden en musicals.

Als bestuurlijke ervaring heb ik in het verleden 2 termijnen in het kerkbestuur gezeten onder pastor Tangelder.

Ik heb ervoor gekozen om deze taak aan te gaan, omdat ik het belangrijk vind dat ook Kudelstaart in dit bestuur vertegenwoordigd is. Het is een goede zaak om samen te werken in de regio en met elkaar te bespreken hoe de toekomst er - kerkelijk gezien - uit gaat zien. Bij deze keuze ben ik gevoed door het lezen van het boek van Rob Mascini:

“Nog is het licht in de tempel niet gedoofd”.

Mieke Kraan



Namens de parochie van Uithoorn ben ik lid geworden in het Regiobestuur Amstel Westeinder.

Graag wil ik een bijdrage leveren om een mooie samenwerking te krijgen tussen alle 5 parochies.

Ik zie de toekomst in dat we wel kleiner worden, maar ook dat er toch ook weer jonge mensen deel

uitgaan maken van de kerk, zoals je zag met de Wereld Jongeren Dagen in Portugal.

Ik ben al ruim 30 jaar getrouwd met Anja, en samen hebben wij 4 jongens die ook bewust voor de kerk hebben gekozen en daar ook actief in zijn.

Markus van der Vlugt



## Ter inspiratie

Het vertrouwen is zoek. Dat is toch wat je de laatste tijd veel om je heen hoort en meekrijgt vanuit de media. Het wekt dus geen verbazing dat laatst nog uit de enquête van het Centraal Bureau van de Statistiek het vertrouwen in het parlement richting het nulpunt gedaald is! Want er zijn toch wel heel veel voorbeelden op te noemen waarbij het vertrouwen ernstig is beschaamd op vooral bestuurlijk en landelijk regeringsniveau. Denk met name aan de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen. Dan is het logisch dat de mensen het vertrouwen verliezen doordat ze slachtoffer zijn geworden van de ontstane bureaucratie die we met zijn allen hebben gecreëerd. Gelukkig en hopelijk wordt bij de komende landelijke verkiezingen in november daar door enkele politieke partijen aandacht aan gespendeerd en wordt er weer gekeken naar bijvoorbeeld jouw bijdrage aan de samenleving door een sociale dienstplicht en meer aandacht voor het gezin en het onderwijs. Investeren hierin is van wezenlijk belang voor de toekomst voor onze volgende generatie. Zo kweek je weer meer vertrouwen en dat gaat veel tijd en energie kosten de komende jaren. Vertrouwen moet je verdienen en zoals een oud Nederlands spreekwoord luidt: Vertrouwen komt te voet en gaat weg te paard! Helaas is binnen onze eigen katholieke kerk de afgelopen decennia wereldwijd binnen alle gelederen het vertrouwen ook dáár ernstig beschaamd. Dat is



zomaar niet hersteld en zal behoedzaam veel tijd en energie kosten om dit vertrouwen terug te winnen. Zelf heb ik er alle vertrouwen in en het geloof in Jezus Christus dat dit ons gaat lukken. Samen met onze voorgangers en al die vrijwilligers heb ik er het vertrouwen dat de positie en de rol van de katholieke gemeenschap binnen de Nederlandse samenleving behouden blijft.

Elly van Rooden.



**Herfst**

Wat in de lente fris ontsproot  
en zich trots tooide in de zomer  
verliest nu kruin en kuif.  
Ontmanteld -niet dood.  
Waar blad en vrucht fleurig  
schitterden in de zon,  
zijn nu de takken leeg en kaal.  
Ontdaan -vol leven.  
Waar vogels in symfonie zongen  
elkaar groetten en lokten,  
valt het orkest nu stil.  
Verstild -tot het lente wordt.  
Stille getuigen, duidelijke signalen  
van het leven dat wij mensen  
delen met al wat bestaat.

## ONZE REIS NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN IN LISSABON

Beste parochianen,

In het voorjaar hebben wij, Anne, Maayke en Jeroen Goossens, na de viering wijn en kaarsen verkocht om geld in te zamelen voor de reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon.



Op 26 Juli was het dan eindelijk zover; we vertrokken in Amsterdam met 90 andere pelgrims uit het Bisdom. In 6 dagen hebben we de heenreis gemaakt met verschillende tussenstops in Parijs, Tours, Burgos en Fatima.

Toen we aankwamen in Lissabon was het al heel druk. We merkten dat de pelgrims uit allerlei landen

heel sociaal en aardig waren. Iedereen maakte een praatje met elkaar en begroette elkaar. Heel veel mensen hadden ook iets meegenomen om te ruilen, onder andere veel bandjes. Wij hadden sleutelhangers meegenomen, zodat we konden ruilen. Jeroen had uiteindelijk heel veel bandjes en een paar andere dingetjes gekregen. Je merkte duidelijk dat iedereen erg aardig en open was.

Je kon ook hele leuke gesprekken hebben met mensen uit andere landen en culturen.

Maayke en Jeroen hebben ook vrienden gemaakt uit andere landen, wat echt heel speciaal was.

Ik, Anne, heb niet zo veel gepraat met mensen. Ik heb wel om me heen gekeken. Ik ben wel vastbesloten Jezus te volgen en aardig te zijn. Ik weet niet of ik nou nieuwe vrienden heb in het buitenland, maar ik heb wel nieuwe contacten/kennissen in Nederland dankzij deze reis. Het hoogtepunt van de week vonden we de nacht op het veld. Toen kwamen alle pelgrims, wel 1,5 miljoen, samen op een veld en hebben we daar in de open lucht geslapen en in de morgen de Mis gevierd met paus Franciscus. Er werd op het veld en op de wandeling er naartoe veel gelachen, gepraat en gezongen met iedereen. Al met al was het een indrukwekkende ervaring die we niet hadden willen missen. Het heeft ons laten zien hoe open en mooi ons geloof is. Op de terugweg gingen we nog langs Lourdes. Er waren mensen die dat één van de mooiste momenten van de reis vonden, maar wij waren daar al een keer eerder geweest. Het was wel mooi, daar waren ook veel mensen en we hadden een viering en een lichtjesprocessie, net als op de heenreis in Fatima. Ik, Anne, vond Fatima één van de mooiste ervaringen van de reis. Het is misschien nog leuk om te vertellen dat mede dankzij uw sponsoring uiteindelijk méér dan driekwart van onze reis is bekostigd. Van het sponsorgeld hebben we nog een deel aan de organisatie gegeven, zodat we ook nog een dagje met z'n allen konden kanovaren. Heerlijk en gezellig! Nogmaals hartelijk dank voor jullie gulle bijdragen en misschien tot ziens bij de openluchtviering! Met hartelijke groet,

Anne, Maayke en Jeroen Goossens

## De Gerarduskalender is er weer

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

De kalender kost inclusief schild € 9,75

De kalender is op te halen bij het parochiesecretariaat of bij mevr. B. Meijer thuis; Mgr. Noordmanlaan 65.

Gelezen op de kalender:  
Een kenmerk van een gelukkig hart  
is een vrolijk gezicht

*Toon Hermans*



**H. GERARDUS  
MAJELLA**