

parochieblad
Het Lopend Vuurtje



RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwake

November 2021

Nieuws van de parochie, november 2021

De herfst is nu echt begonnen. De bladeren waaien van de bomen en de regen klettert tegen de ramen. De tijd wordt weer een uur teruggezet en de gordijnen gaan vroeg dicht.

Het kerkelijk jaar loopt op 21 november af waarna op 28 november de Advent begint. De periode waarin we ons gaan voorbereiden op het kerstfeest, de geboorte van Jezus.

Maar eerst vieren we op 2 november **Allerzielen**.

Gelukkig mogen we Allerzielen dit jaar weer met u allemaal vieren in tegenstelling tot vorig jaar toen konden alleen zij die iemand in het voorgaande jaar een dierbare hadden verloren er bij zijn.

Als u naar deze viering komt ziet u dat achterin de kerk op de tafel stenen liggen. Als u wilt mag u de naam van degene die u mist op een steen schrijven. Tijdens de viering wordt hier aandacht aan besteed. Het is een tastbaar kleinood wat u later op het graf kan leggen of mee naar huis kunt nemen.

Ver weg en toch dichtbij

Ik weet dat je ver weg bent
toch voelt het heel dichtbij
want niet zo lang geleden
was jij nog hier bij mij
ik tel de uren zonder jou
al staat de tijd soms stil
het leven gaat door
maar ik mis je nog zo veel

Steve's Line

Ziekenzalving

Een sacrament wat vaak aan het einde van het leven, wordt gegeven.

Maar dit sacrament kan al veel eerder in je leven van betekenis zijn.



Het kan kracht, troost en steun geven in een tijd wanneer je dit zo hard nodig hebt.

In dit Lopend Vuurtje leest u wanneer deze viering is.

Op 14 november vieren we in onze kerk de zondag van de **Caritas**. Caritas, een woord wat niet dagelijks wordt gebruikt. Caritas betekent in het Grieks letterlijk: genade of liefdadigheid.

En dat is wat Jezus aan ons vraagt. Wees genadig voor de mensen om je heen.. Wees liefdadig, dat kan dichtbij zijn of ver weg. Daarbij denk je aan moeder Teresa, maar dichterbij huis; aan de Zonnebloem of het Rode Kruis.

Liefdadigheid is het hoofddoel van de PCI.

Deze organisatie die, ook in onze parochie, hun oor te luister legt en daar waar nodig is mensen helpt.

De viering van 14 november heeft als thema:

“Wie is mijn naaste?” We hopen dat u tijdens deze viering geïnspireerd zult raken.

Eerste Communie

Alle kinderen in groep 4 zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding van de Eerste Communie. Deze uitnodiging is voor de kinderen die zijn gedoopt én de kinderen die gedoopt willen worden.

Kaarsje wegbrengen

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt:

Het is fijn als aan hem of haar aandacht wordt gegeven. Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

Inmiddels zijn er meer dan 60 kaarsjes weggebracht.

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken, laat dit dan weten via het parochiesecretariaat

(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)

of telefonisch: 0297-561203





In Memoriam

Bets Klijn - van der Tang

*1 februari 1950

† 8 september 2021

Als Bets in maart ziek wordt weet zij dat de weg naar beter worden een hele zware tijd zal worden.

De tijd van behandelingen volgt, maar met haar man Arie aan haar zijde kan ze het aan.

Bets kenden we in De Kwakel als vrouw van Arie die samen met haar man de kwekerij aan de Boterdijk overnam van vader Arie.

Als er later een woonwijk achter de kerk wordt gerealiseerd beginnen Arie en Bets een nieuwe kwekerij aan de Achterweg.

Samen hard werken. Samen op pad, Samen genieten van hun welverdiende pensioen.

Bets heeft het leven los moeten laten maar in het leven en het hart van Arie en de familie zal zij altijd voort blijven leven als die gezellige, hardwerkende vrouw.

We wensen Arie en zijn familie veel kracht en sterkte toe om het verlies van Bets een plek te kunnen geven.



In Memoriam

Gerda van Dam - Kandelaar

*11 juli 1962

† 16 september 2021

Op 16 september is Gerda op 59 jarige leeftijd heel onverwacht overleden.

Gerda, geboren en getogen in De Kwakel heeft samen met haar man en hun kinderen jarenlang in De Kwakel gewoond tot de sloop en renovatie en de Mgr. Noordmanlaan een feit is.

Menig kwakelaar kent Gerda van haar werk bij de buurtsuper. Altijd een vriendelijk woord en altijd hulpvaardig. Zo kenden we Gerda.

Voor haar gezin is het een enorme klap dat zij nu zonder Gerda verder moeten.

Zij hebben dit gevoel als volgt vertaald:

We staan niet altijd stil bij het woord samen

Maar het is een groot gemis als samen uit je leven is.

Als parochiegemeenschap wensen we Jos, de kinderen en kleinkinderen, verdere familie en vrienden veel kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen.



In Memoriam

Annie Bartels - Hoogerwerf

*12 augustus 1941

† 28 september 2021

Als een vlinder weggevlogen

Op dinsdag 28 september is Annie Bartels - Hoogerwerf in de leeftijd van 80 jaar overleden. De veelal oudere parochianen zullen zich kunnen herinneren dat Annie in de werkgroep avondwake een heel bevlogen voorganger was. En in die tijd was zij jarenlang zangeres en secretaris bij het gemengde koor. Annie heeft had veel talenten op allerlei gebied die zij ten volle heeft benut. Zo was zij pottenbakker en gaf ook les, kon zij schilderen en maakte voor veel mensen een herinnering bij een geboorte, huwelijk of huwelijksjubileum. Was zij vrijwilliger bij Thamerthuis en is zij talloze malen mee geweest met het Rode Kruis om anderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Als de jaren gaan tellen en zij afhankelijk wordt van zorg van anderen valt haar dat niet makkelijk. We hopen en geloven dat Annie nu thuis is bij haar hemelse Vader in wie zij zelf haar vertrouwen had gesteld.



In Memoriam

Johannes Pieter Smit

*9 juni 1935

† 11 oktober 2021

Op maandag 11 oktober is Joop Smit op 86-jarige overleden. Joop was in ons dorp bekend als de man van de RABO-bank. Daar heeft hij jarenlang gewerkt en ook de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau verdiend.

Joop was een man die belangstelling had voor een ieder die op zijn pad kwam. En als er iets was wat hij voor een ander kon doen en het lag in zijn vermogen dan deed hij dat zeker. Hij was een man voor wie het vanzelfsprekend was om daar waar nodig zijn capaciteiten in te zetten. Zijn gezin vertelde tijdens de uitvaart hoe Joop was als familieman. Hoe hij zijn kinderen stimuleerde en motiveerde in alles wat zij ondernamen. En hoe hij samen met Ria veel mantelzorg heeft verricht. Zorgzaam en betrokken dat waren een sleutelwoorden in Joop zijn leven.

Vol dankbaarheid heeft zijn gezin afscheid van hem genomen. Dat Joop nu thuis mag zijn bij zijn hemelse vader. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen toe dat zij troost zullen vinden in de herinneringen aan deze lieve man, vader en opa.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is in de maand november op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203

Email: stjansgeboorte@hetnet.nl

Website: www.rkparochiedekwakel.nl

Facebook: rkparochiedekwakel

Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50.

U kunt dit overmaken op

reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie

St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE

Het is mogelijk om de communie thuis te ontvangen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN *gemengd koor St. Caecilia*

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN *parochieblad*

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:
stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel
pc.hoogenboom@caiway.nl

Elke dag het beste verwachten

Kortgeleden rolde er tijdens het wandelen ineens een basketbal voor mijn voeten. In een reflex raapte ik de bal op en keek rond waar de afzender zich bevond. In een zijdeur van een sporthal zag ik Johan die mij breedlachend aankeek. “Ik wilde er nog achteraanrennen, “zei hij “maar mijn benen liggen nog in de kleedkamer!”

Getriggerd door eenzelfde gevoel voor humor, raakten wij in gesprek. Zo ontmoette ik Johan en zijn maten: rolstoelbasketballers.

Johan heeft een dwarslaesie, de op een na zwaarste, en kan alles onder zijn borst niet meer bewegen.

Het gevolg van een ongeluk als puber: gebroken was hij, maanden lang kruipende in duisternis.

Tot een verzorgende ineens even bij hem aan tafel ging zitten en zei: “Onder dit wanhopig en verdrietig hoopje mens, zit een man die leven wil, die liefhebben wil.” Een engel uit de hemel gekomen om hem te herademen.

Hij vertelde hoe hij nog uren alleen aan die tafel zat, terwijl die woorden door zijn hoofd gingen. En toen besloot hij zichzelf te aanvaarden, lief te hebben. Licht brak door zijn de duisternis. “Ik zag al die mensen, die dag in dag uit mij kwamen helpen, niet langer als dienstknechten om dit onmogelijk lichaam te verzorgen, maar als mensen die uit liefde klaar wilden staan voor die mens die ik ook nog was.

Ik leerde opnieuw waarderen, liefhebben en dankbaar zijn.” Goedheid en vriendschap, al de dagen van mijn leven.

De mannen in die rolstoelen maakte een geweldige indruk op mij. Stuk voor stuk gingen ze door de woestijn, door diepe duisternis, voordat ze zichzelf terugvonden. Mannen die in bijna alles afhankelijk zijn van anderen. Mannen die hun eigen bed niet eens in of uit kunnen komen zonder hulp. En mannen die op een dag besloten: Geen duisternis meer.

Ik wil leven in het licht, in het volle leven. Het dal der diepe duisternis ken ik al: Van nu af aan zal elke dag mooier en beter zal worden. Morgen nog weer beter dan vandaag.

Mannen met een veerkracht, waar wij, met ons alledaagse leventje, vaak maar bleek bij afsteken. Mannen die anderen nodig hebben, haast ieder moment, zoals wij allemaal in ons leven tijden van afhankelijkheid kennen en zouden mogen koesteren. Mannen die elke dag het wonder verwachten, die vol levenslust en levenskracht in het leven staan.

Die vol overgave leven en ervan overtuigd zijn: het beste moet nog komen.

Zo wil ik u meenemen de advent in. Dat ook wij onze afhankelijkheid niet zien als een beperking, maar als een gift om nog meer lief te hebben.

Dat we elke dag opnieuw het best verwachten, naar het mooiste durven uitzien, omdat we weten, voelen, horen: het beste moet nog komen.

En dat liefhebben een vanzelfsprekendheid is.

Liefdevol omzien naar al die mensen die we tegenkomen op ons levenspad. Zo worden we zelf een beetje dat licht in onze soms zo duistere wereld. Dat licht waarna wij zo verlangend uitzien!

Diaken Jeroen Hoekstra



Beste ouders en verzorgers van kinderen in groep 4,

In groep 4 mogen de kinderen die zijn gedoopt mee doen met het eerste communieproject waarna ze hun **eerste communie** tijdens een feestelijke viering zullen ontvangen.

Ook kinderen die nog niet zijn gedoopt mogen mee doen en zij zullen dan tijdens het project worden gedoopt.

Bij voldoende deelname gaan we dit schooljaar in januari starten (minimaal 10 kinderen) anders voegen we volgend schooljaar 2 leerjaren, (groep 4 en 5) bij elkaar.

Daarom een vriendelijk verzoek te reageren op deze oproep:

Bent u van plan uw kind deel te laten nemen aan het eerste communieproject?

Voor vragen en / of aanmelden graag reageren voor 31 oktober 2021.

Yvonne Voorn: werkgroep 1e communie:

E: feny@caiway.nl M: 0621836295

Bernardien Meijer: werkgroep 1e communie:

E: qbmeijer@kpnmail.nl M: 0629426373

of het parochiesecretariaat:

stjansgeboorte@hetnet.nl

Alvast hartelijke dank voor het reageren.

Diaken Jeroen Hoekstra, kapelaan Darek
Bernardien, Yvonne.

2 November - Allerzielen

Ook dit jaar verzorgt de werkgroep Avondwake de viering van Allerzielen. Een viering waarin wordt stil gestaan bij al degene die niet meer onder ons zijn, al die lieve doden die we zo missen.

Een speciale aandacht is er voor hen die het afgelopen jaar zijn overleden, maar uiteraard is iedereen van harte welkom om deze viering bij te wonen.

We nodigen u daarom allemaal van harte uit voor deze bijzondere viering op dinsdag 2 november om 19.00 uur.

Waar we vierend en biddend elkaar tot troost mogen zijn.



*Hoop
is een
lichtje
in je hart
dat vandaag
moed geeft
en morgen kracht*



Uitnodiging voor de ziekenzalving

Geachte parochianen.

Met deze uitnodiging willen we u de gelegenheid geven om in onze eigen parochiekerk dit sacrament gezamenlijk te ontvangen.

Er wordt stil gestaan bij de kwetsbaarheid en broosheid van het leven.

De zalving is een moment waarop kracht gevraagd en gegeven wordt.

Veel mensen ervaren tijdens deze gezamenlijke plechtigheid dat God op een bijzondere wijze bij ons wil zijn.

Dit doet mensen goed en het geeft kracht voor nu en in de nabije toekomst.

Oudere parochianen uit onze parochie en zij die dit sacrament willen ontvangen worden van harte uitgenodigd aan deze viering deel te nemen.

Bij het deelnemen aan deze viering is het fijn als familie of vrienden u vergezellen.
Zij zijn van harte welkom.

**De Eucharistieviering, waarin
het Sacrament van de Ziekenzalving zal worden
gegeven vindt plaats op:**

**20 november om 14.00 uur in
de Sint Jans Geboortekerk,
het Kwakelsepad 4 in De Kwakel.**

Tot 13 november kunt u zich aanmelden voor deze
Algemene Ziekenzalving.

Een telefoontje of email naar het parochie
secretariaat is voldoende:

Telefoonnr.: 0297 - 56 12 03 of email:

stjansgeboorte@hetnet.nl

Een hartelijke groet, het pastoresteam

Pastoor Marco Cavagnaro, Kapelaan Darek Karwowsky
Diaken Jeroen Hoekstra, Catechiste Elly van Rooden

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel			
november 2021			
dinsdag 2 november	19.00 uur	Werkgroep Avondwake en Uitvaarten	The Bridges
zondag 7 november	9.30 uur	Eucharistieviering	gemengd koor
zondag 14 november	9.30 uur	Woord en Communieviering Voorg: Diaken Jeroen Hoekstra Themaviering: Wie is mijn naaste?	The Bridges
zondag 21 november	9.30 uur	Eucharistieviering	gemengd koor
zondag 28 november	9.30 uur	Woord en Communieviering Voorg: mevr. Elly van Rooden	samenzang
zondag 5 december	9.30 uur	Eucharistieviering	The Bridges
Alle vieringen kunt u online volgen op: www.kerkomroep.nl			
Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken.			

**IEDERE ZONDAG NA DE VIERING STAAT IN DE
ONTMOETINGSRUIMTE DE KOFFIE KLAAR.
U BENT VAN HARTE UITGENODIGD.**

	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	H. Urbanus Nes ad Amstel
		zaterdag 19:00 uur DOP viering		zaterdag 19:00 uur DOP viering
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
ma 1 nov		Regionale viering in Uithoorn		
di 1 nov 19.00 uur	mmv uitvaartgroep	nog niet bekend	mmv uitvaartgroep	nog niet bekend
zondag 7 nov	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden
zat 13 nov		diaconale viering Diaken J.Hoekstra		
zondag 14 nov	Oecumenische viering	Eucharistieviering	diaconale viering Diaken J.Hoekstra	Eucharistieviering
zondag 21 nov	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	diaconale viering Diaken J.Hoekstra
zondag 28 nov	diaconale viering Diaken J.Hoekstra	Eucharistieviering	Woord en gebedviering olv parochiaan	Eucharistieviering
zondag 5 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden

Dinsdag 2 november, 19.00 uur

Viering van Allerzielen

Voorgangers: werkgroep avondwake en uitvaart

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Familie van Bruggen - Kortekaas

Familie Hazes - Kortekaas

Ko Hazes en Cor Hazes

Pastoor Hartman

Henk en Riet Snoek - Hoogervorst

Claudia Esteva - Snoek

Piet van Os

Ton en Cora Pietersen - Kandelaar

Theo en Corrie Pieterse - Bos

Hein Kooijman en overleden familie

Piet Kas

Johannes Kas

Cornelis van Zaal en Cornelia van Zaal - Versluis
en Kees

Harry Schoordijk

May Verhoef, Jansje Verhoef - Sitvast en
zoons Bertil en Piet

Leo Klijn

Cor Endhoven en Jo Endhoven - van der Vlucht

Jan Hogerwerf en Corrie Hogerwerf - Verhaar

Dirk en Riet de Jong - van Velzen

Jan en Coba van Bemmelen - de Kuijer

Frans Bon

Gerard Springintveld

Huberto Huigsloot

Overleden ouders Huigsloot - Bouwmeester

Overleden ouders Kneppers - Bosman en
overleden broer

Jan van Schaick

Anthonius Könst, Wilhelmina Könst - de Jong

Vader en moeder Nederend
Ria van Oostwaard - Könst
Veronica van Nierop
Toos van Egmond - van Scheppingen
Henk Overwater



**Iedere zondag na de viering van 9.30 uur staat in de ontmoetingsruimte de koffie klaar.
U bent allen van harte welkom**

Zondag 7 november, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan en Robbie Nieuwendijk

Overleden familie Nieuwendijk - Sloothaak

Overleden familie van Bruggen - Kortekaas

Overleden familie Hazes - Kortekaas

Ko Hazes en Cor Hazes

Pastoor Hartman

Hans van Eijk

Jopie van den Broek - Driehuis

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser

Riet Ambagtsheer - Zeldenthuis

Joke van der Jagt - Ambagtsheer

Greet Steen - Zeldenthuis

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuisen en Stephan

Carol Wijfje

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Ton Vlasman

Zondag 14 november, 9.30 uur

Themaviering: Wie is mijn naaste

Woord en communieviering

Voorganger Diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: the Bridges

Misintenties:

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein

Overleden familie Lek - van Bunningen

Leo Klijn



Zondag 21 november, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein

Riet Wijfjes - Captein

Joop en Truus van Egmond - de Hollander

Kees Hoogenboom, zoon Kees en schoonzoon Dopper

Piet Kooijman overleden familie en schoonfamilie



Zondag 28 november, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevr. Elly van Rooden

Muziek: samenzang

Misintenties:

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein

Theo Pieterse en Corrie Pieterse - Bos

Emmy Bartels - Hogenboom

Overleden familie Bartels - van Kessel

Pater Cees Bartels

Leo Klijn

Overleden ouders van Tol - Hoogervorst

en zoon Martin

Jan van Schaick

Zondag 5 december, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein

Hans van Eijk

Jopie van den Broek - Driehuis

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser

Piet van Os en overleden familie

Ton Vlasman

Greet Zijerveld - Wieman en Bianca

Jan en Corrie Hogerwerf - Verhaar



Diaconale zondag 2021 in onze regio

Er is in ons land nog steeds sprake van armoede. Die armoede kan door velerlei oorzaken ontstaan, zoals je baan kwijtraken, door ziekte of door schulden.

Ook in onze eigen omgeving is er armoede.

Vaak zien we dat niet, omdat we niet achter de gesloten deur kunnen kijken en mensen zich vaak schamen voor dit probleem. En hoewel er gemeentelijke instanties zijn, waar men voor hulp terecht kan, wordt er niet altijd gebruik van gemaakt.

In 2019 leefde 6,2 % van de bevolking onder de armoedegrens (dat zijn ca 1 miljoen personen).

De coronasituatie heeft hier zeker geen verbetering in gebracht.

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) in onze regio wil mensen, die in - financiële - nood zitten, helpen.

Ook buiten de regio zet de PCI zich in; dat alles uit naastenliefde, barmhartigheid en solidariteit: je mag er zijn..... wie je ook bent.

Sinds 2018 heeft de paus de diaconale zondag in november uitgeroepen tot “werelddag van de armen”.

De werkgroepen van de PCI in onze regio hebben die oproep met enthousiasme opgepakt en de afgelopen jaren gezamenlijk de jaarlijkse viering voorbereid. Zo ook dit jaar, met nu als thema:

Wie is mijn naaste?

Een interessant onderwerp om over na te denken en te zien hoe Jezus hiernaar kijkt.

We hebben inspirerende teksten gevonden en eigen ervaringen uit ons caritaswerk ingebracht, die we in deze viering met u willen delen.

In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen Hoekstra voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep.

Zaterdag 13 november: 19.00 uur Uithoorn
Viering van woord en gebed
Zondag 14 november: 9.30 uur De Kwakel
Zondag 14 november: 11.00 uur Kudelstaart
Zondag 21 november: 9.30 uur Nes aan de Amstel
Zondag 28 november: 9.30 uur Aalsmeer

We nodigen u en jou daarom van harte uit om de viering in een van de kerken in onze regio bij te wonen. We kunnen dan samen laten zien dat we klaar staan om er te zijn voor onze naaste.

Namens de werkgroepen PCI in onze regio,
Wil Kraan





TER INSPIRATIE

Allerheiligen - Allerzielen - Ze horen bij elkaar. En niet alleen omdat ze na elkaar gevierd worden. Ze horen bij elkaar omdat wij één grote gemeenschap vormen; mensen die nu leven en mensen van voorbij.

Zo staat het ook in onze geloofsbelijdenis:
ik geloof in de gemeenschap van heiligen.

Met Allerheiligen vieren we de mensen die zo verbonden waren met het evangelie dat zij doorschijnend werden. In hen was de liefde van God te zien. Hun goedheid, hun moed, hun trouw aan het evangelie inspireert ons tot op vandaag. Ze zijn heel verschillend. Sommigen brachten het goede nieuws van Gods liefde naar onze streken, sommigen stierven voor hun geloof, sommigen waren goed voor zieken en armen, maar altijd zagen de mensen in hen een lichtend voorbeeld. We weten hen in de hemel als steun en toeverlaat en vragen hen om een goed woordje bij God. 'Heilige, wees onze voorspraak!'

Op de kerkkalender worden velen met name genoemd, omdat de kerk met zorg naar hun leven gekeken heeft. Zij zijn Heilig verklaard.

Maar anderen zijn niet zo bekend en hebben geen eigen feest. Er zijn dus veel meer heiligen dan dat er dagen in het jaar zijn. Voor al die andere onbekende heiligen is dit feest.

“En Allerzielen dan?” vroeg ooit een kind aan mij.
Een aardige verspreking met een kern van waarheid.
Want hoe zit het met mensen van wie we niet zeker
weten dat ze heilig zijn. Waar zijn zij?
Heel gewone mensen die geen martelaar of
missionaris waren en geen kloosters hebben gesticht.
Zij waren niet zo groots en meeslepend gelovig.
Ze hadden talenten en kansen maar ook hun
onhebbelijkheden. Al die mensen van voorbij.
Die kunnen we toch niet zomaar vergeten?
Daar kunnen we toch voor bidden? Dat ook zij bij God
mogen zijn. En dat doen we op Allerzielen.
We noemen de namen van de mensen die in het
afgelopen jaar gestorven zijn, we eren hun
nagedachtenis en we bezoeken de graven van hen die
ons voorgingen.

Hannah Lam schreef ooit een gedichtje dat de kern
van Allerheiligen en Allerzielen goed verwoord:

*De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.*

Elly van Rooden

BEGRAFENISVERENIGING ST GODEFRIDUS

In deze circulaire zetten wij uiteen, wat het lidmaatschap van onze vereniging inhoudt.

Bij een sterfgeval dient zo spoedig mogelijk de uitvaartverzorger, **Mevr. B.Meijer-Schalkwijk**, Mgr Noordmanlaan 65 De Kwakel, gewaarschuwd te worden.

Zij is bereikbaar onder tel.nr 0297- 564593
of 06-29426373

De volgende zaken regelt de vereniging kosteloos: ***

- het werk van de uitvaartverzorger (voor zowel uitvaart als crematie!)
- de verzorging van de overledene
- begeleiding van de avondwake en de uitvaart/crematie (inclusief dragers)



Het werk van de uitvaartverzorger bestaat uit:

- het inschakelen van de dames die de laatste verzorging van de overledene op zich nemen.
- het zorgen voor opbaring in de rouwkapel dan wel bij de overledene thuis.
- het zorgen voor rouwcirculaires, rouwadvertentie en condoleanceregister.
- het maken van afspraken met pastor, grafdelver en dragers.
- het regelen van de avondwake, de rouwdienst en eventuele koffietafel.
- het regelen van vervoer van de overledene en aangifte bij de Burgerlijke Stand .
- het zorgen voor de grafkist en grafsteen dan wel urn.

Niet vergoed worden:

- de kosten van vervoer , opbaring in de rouwkapel, grafkist, grafsteen of urn en de grafrechten.
- de kosten van de avondwake, rouwdienst, muzikale omlijsting en eventuele koffietafel.
- de kosten van de rouwcirculaires, rouwadvertentie, condoleanceregister en portikosten.

Lid van de vereniging kunnen uitsluitend parochianen worden die woonachtig zijn binnen de per 01-01-2013 vastgestelde parochiegrenzen (1).

Bestaande leden die vanwege hun leeftijd moeten verhuizen naar een nabij gelegen bejaarden- of verzorgingstehuis en zij die wegens een handicap naar een aangepaste woning buiten de parochiegrenzen moeten verhuizen kunnen lid van de vereniging blijven (2).

Bestaande leden die vrijwillig verhuizen naar de aangrenzende parochies in Uithoorn, Kudelstaart en Nieuwveen kunnen desgewenst eveneens lid blijven (3).

Kinderen vallen tot hun 18^e verjaardag onder het gezinslidmaatschap. Daarna kunnen zij zich als zelfstandig lid aanmelden.

Het recht op begrafenis op het parochiekerkhof staat los van het lidmaatschap van de begrafenisvereniging! Uitsluitend parochianen die voldoen aan de criteria onder (1) of (2) kunnen hier begraven worden, uitzonderingen daar gelaten.

In die uitzonderlijke gevallen berust de beslissing over het wel of niet begraven mogen worden op het parochiekerkhof bij het parochieteam,
de begrafenisvereniging heeft daar geen invloed op!

***** Niet-leden betalen voor deze werkzaamheden
€ 1250**

MEDEDELINGEN BEGRAFENISVERENIGING ST GODEFRIDUS

Op de op dinsdag 5 oktober gehouden jaarvergadering is een aantal punten besproken die voor alle leden van belang zijn.

Zo zijn onlangs, 74 jaar na de oprichting, de eerste formele statuten van toepassing verklaard. Belangstellenden kunnen deze statuten inzien op de website 'RKPAROCHIEDEKWAKEL.NL'

Daarnaast is besloten dat voor de opbaring van een overledene in de rouwkapel van de kerk een bedrag ad € 50 per dag met een maximum van € 150 in rekening zal worden gebracht. Voor opbaring bij de overledene thuis zijn geen kosten verschuldigd.

In een aparte bijlage kunt u lezen wat u voor uw lidmaatschap kunt verwachten, welke kosten wel en welke niet worden vergoed en wie wel en wie niet lid kunnen worden/blijven.

Als laatste is gesproken over een aanpassing van de contributie. Deze is voor gezinnen voor het laatst aangepast in 2012, voor alleenwonenden was dat in 2008.

Met algemene stemmen is ingestemd met het bestuursvoorstel om de contributie voor gezinnen te verhogen tot € 20, voor alleenwonenden tot € 12.

Hiermee is een gezonde financiële positie weer voor vele jaren gewaarborgd.

**DE INCASSO VAN DE CONTRIBUTIE VINDT MEDIO
NOVEMBER PLAATS.**

Bestuur Begraafenisvereniging Sint Godefridus

De Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

De kalender kost inclusief schild € 8,50

De kalender is op te halen bij het parochiesecretariaat of bij mevr. B. Meijer thuis; Mgr. Noordmanlaan 65.



**H. GERARDUS
MAJELLA**

Christus Koning van het heelal

Wat weet jij over het feest van Christus Koning?

Elf weetjes over, Christus Koning van het Heelal

1: Ingevoerd door paus Pius XI in 1925 ter gelegenheid van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea. Op dat concilie werd de geloofsbelijdenis geschreven die we tot op vandaag gebruiken.

2: beschreven in de encycliek *Quas Primas*

3: wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus de zondag vóór het begin van de advent

4: De term Christus Koning verwijst naar een van de drie functies van Jezus als Messias: Koning, Priester en Profeet.

5: De Bijbelse opvatting van koningschap heeft te maken met leiderschap. Koningen werden gezien als bevrijders, wijze en rechtvaardige leiders.

6: In de Bijbelse geschiedenis falen alle koningen van Israël uiteindelijk in de opdracht om Gods beloofde Koninkrijk te realiseren ...

7: ... allemaal, behalve Jezus, dé Koning van Israël. Dat was ook de aanklacht die Pontius Pilatus hem voor de voeten wierp. En waarop Jezus antwoordde: *Mijn koningschap is niet van deze wereld.*

8: Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat een prachtig evangelie centraal: Jezus neemt plaats op zijn troon (zoals een koning) en gaat (zoals een herder) schapen en bokken scheiden.

Hij identificeert zich dan met al wie niet meetelt in de samenleving: *Ik had honger en je hebt me te eten gegeven. Ik was ziek/gevangen en je hebt me bezocht. Ik was vreemdeling en je hebt me opgenomen.* [Matteüs 25,31-46](#)

9: Jezus is een koning die ... rijdt op een ezel, gezalfd wordt door een vrouw, een doornenkroon draagt en aan een kruis genageld wordt. Hij keert de idee van waar koningschap om: *Wie groot wil zijn, moet dienaar worden van allen.*

10: Christus' heerschappij over het heelal geldt als beeld voor de verhevenheid van Jezus Christus, die in wijsheid en liefde letterlijk en figuurlijk de kroon spant over de hele schepping. Tegelijk drukt dit beeld de oude droom van Israël uit om die heerschappij van rechtvaardigheid en solidariteit hier op aarde overal gerealiseerd te zien.

11: traditioneel hét feest van katholieke jeugdbewegingen, in het bijzonder Chiro.

De jeugdbewegingen waren opgericht om jonge mensen te vormen tot geëngageerde gelovigen, die hun beste talenten inzetten voor Gods Koninkrijk.



ALLERHEILIGEN

ALLERZIELEN



Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	56 12 03
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl		
Pastores		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Ely van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	diakenjeroen@kpnmail.nl	06 41225063
Parochieteam		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn	06 13905265
oudsh@kabelfoon.nl	Linie 85	
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl	Mgr.Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysantenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	
Lid parochieteam	Ton van Dijk	06 46441169
vdijkton@gmail.com	Drechtdijk 5B	
Lid parochieteam	Natacha Toribio	06 27121306
natacha_76@hotmail.com	Seringenlaan 51	
Parochie St.Jans Geboorte	NL50RABO 03785.55.235	De Kwakel
Aktie Kerkbalans	NL37RABO 03635.05.725	
Parochie secretariaat	Kwakelsepad 4	56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
Begrafenisvereniging	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Gemengd koor	Mevr. M. Endhoven	56 08 25
	Grift 18	Uithoorn
The Bridges	Mw. Renate Vlasman	56 97 64
	Drechtdijk 105	De Kwakel
4 You kinderkoor	Rosan Meijer	06 40347160
	lepenlaan 23	
Parochieblad	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	56 23 78
pc.hoogenboom@caiway.nl	Bromelialaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Theo van Rijn	06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Röling	06 48729257
Ontmoetingsruimte	Jan en Irene Egberts	52 28 63
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel

