

Parochieblad

Het Lopend Vuurtje



**R.K. Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel**

Mei 2025

Nieuws van de parochie

Inmiddels gaan we de vijfde maand van dit jaar in, de maand mei. In deze maand staat traditioneel Maria in het middelpunt.

De moeder van Jezus, de moeder van ons allemaal. We mogen met onze zorgen, onze pijn maar ook onze dankbaarheid bij haar komen. Een kaarsje opsteken, het rozenhoedje samen met haar bidden.

Voortgang van de Actie Kerkbalans 2025

Allereerst een dank-je-wel aan alle wijklopers en parochianen.

De opbrengst van dit jaar loopt ongeveer gelijk met 2024. Waarachtig een bijzonder mooi resultaat waar we als parochie echt trots op kunnen zijn.

Schoonmaakmorgen 12 april j.l.

Nog een dank-je-wel en wel voor hen die er 12 april bij waren.

Met elkaar hebben we veel werk verzet en kunnen we zeggen dat de kerkzaal en alle ruimten weer helemaal opgeruimd en schoongemaakt zijn.

Dat is een grote klus die toch maar mooi is geklaard.

PCI De Kwakel

PCI De Kwakel nodigde eenieder uit voor de sobere maaltijd op 26 maart j.l. Op deze uitnodiging waren ongeveer 30 mensen gekomen. Het was een zeer zinvolle avond.

Van de PCI hebben we een dank-je-wel ontvangen zoals u kunt lezen in dit Lopend Vuurtje.

4 en 5 mei activiteiten

Ook dit jaar organiseert de Scouting op 4 mei de dodenherdenking in het Egeltjesbos en worden er op 5 mei allerlei activiteiten in ons dorp en in Uithoorn georganiseerd.

In memoriam Theo Omtzigt

Op 23 maart is Theo Omtzigt overleden.

Jarenlang heeft Theo deel uitgemaakt van het toenmalige kerkbestuur waar hij de taak van penningmeester heel kundig heeft uitgevoerd en waarvoor we Theo zeer dankbaar zijn

Tijdens een mooie viering in “zijn” kerk is met respectvolle woorden afscheid genomen van deze markante man. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Het kerkhof

Inmiddels zijn de monumenten van het te ruimen deel verwijderd en zal in de laatste week van deze maand worden gestart met het daadwerkelijk ruimen van de graven. Net als de vorige keren wordt ook nu een herinneringsbord gemaakt zodat de namen van de overledenen zichtbaar blijven in onze parochie.





In Memoriam

Theodorus Wilhelmus Omtzigt Theo

*24 december 1930

† 23 maart 2025

Na een leven van hard werken en met een brede belangstelling voor hen die hem dierbaar waren is op zondag 23 maart Theo Omtzigt overleden.

Zijn werk was zijn lust en zijn leven. Tot op hoge leeftijd bleef hij actief.

Theo en zijn vrouw Hennie waren een hecht echtpaar. Theo droeg zijn vrouw op handen en hij heeft haar tot het einde verzorgd.

Het overlijden van hun zoon Charles en van zijn vrouw waren zwaar voor Theo maar hij bleef positief. Bleef, ondanks zijn eigen gezondheidsproblemen, actief in en rondom zijn huis.

De laatste weken waren zwaar, samen met zijn maatje Iwan en zijn dierbaren lukte het om Theo thuis te verzorgen. Hier was Theo heel dankbaar voor. We vertrouwen erop dat hij nu weer herenigd is met zijn zoon Charles en vrouw Hennie.

Dat Theo mag rusten in vrede



In Memoriam

Johanna Cornelia Maria
Oudshoorn - de Jong

Annie

*6 oktober 1924

‡ 27 maart 2025

Op donderdag 27 maart is Annie Oudshoorn rustig uit dit leven gegleden. Honderd jaar is ze geworden.

In oktober heeft haar gezin met familie en vrienden en onder belangstelling van de burgemeester dit mogen vieren. Als je zo oud wordt heb je veel meegemaakt en dat was ook bij Annie. Haar lief die tijdens de verkeringstijd als soldaat naar de Oost ging en als hij terugkomt gaan ze trouwen.

Annie en haar Antoon waren hun tijd ver vooruit.

Annie had haar gezin en bleef buitenshuis actief ook gunden zij elkaar de vrijheid om hun eigen dingen te doen. En dat in een tijd zonder mobiel. Er werd met briefjes op de keukentafel gecommuniceerd.

Annie heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en hiervoor heeft zij van de koningin een lintje ontvangen.

De kroon op haar 100^e verjaardag was de brief die zij van de koning heeft ontvangen. Het was een drukbezochte uitvaart waarin zij met liefde en respect is herdacht. Wat zal haar gezin haar missen.

De kleine dappere vrouw die geen moeilijkheid uit de weg ging en klaarstond voor iedereen.

Dat zij nu mag genieten van haar welverdiende rust bij haar hemelse Vader.



In Memoriam

Petrus de Jong

Piet

*26 juli 1938

† 6 april 2025

En dan toch eigenlijk heel onverwacht kwam een einde aan het leven van Piet de Jong.

Heel lang lukte het Piet om zelfstandig te blijven wonen. Toen het echt niet meer ging verhuisde Piet naar Hilversum waar hij na een verblijf van enkele maanden is overleden.

Piet woonde met zijn vrouw Wil, zoon en dochter aan de Vrouwenakker. Daar was het voor de kinderen een heerlijke tijd. Alles kon, ze hadden zoveel ruimte en vrijheid. Het huis was een zoete inval en dat wisten de vriendjes en vriendinnetjes. Later was de garage en schuur een plek waar Piet samen met zijn zoon en anderen vaak te vinden was. Sleutelen aan auto's en motoren, uren, zeg maar avondenlang.

Als moeder Wil overlijdt valt er letterlijk een gat in het gezin. Het viel niet mee hier een weg in te vinden. Maar tijdens de uitvaart was de dankbaarheid voor wie Piet is geweest hoorbaar en voelbaar.

We hopen en geloven dat Piet weer is herenigd met zijn grote liefde Wil.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

Mei 2025

Het secretariaat is op dinsdag van **9.00 - 15.00 uur** geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email bereikbaar.

Telefoonnummer: 0297-561203
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een miltje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:

stjansgeboorte@hetnet.nl

- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl

- Het redactieadres: Bromelialeaan 36, De Kwakel
pc.hoogenboom@caiway.nl

Dierbare parochianen,

Het woord ‘Pasen’ komt van het Hebreeuwse *Pesach*, wat ‘overgang’ betekent. De overgang van de Joden door de Rode Zee, van de slavernij in Egypte naar de bevrijding.

Voor de christenen is Pasen het feest van de opstanding: de overgang van Jezus van de dood naar het leven. Maar in de afgelopen maanden lijkt het alsof de Goede week nooit naar de Paaszondag leidt, maar blijft in de duisternis van Goede Vrijdag vastzitten. De wereld lijkt immers op de rand van de zelfvernietiging te staan.

De oorlogen (Oekraïne, Israël, Jemen) dreigen wereldoorlogen te worden. Europa denkt dat haar redding door de wapens zal komen, terwijl onze Paus al jaren roept dat we moeten van de wapens af!

Is er echt geen hoop meer? Een aantal jaren geleden ging paus Franciscus op Witte Donderdag naar een vrouwengevangenis in Rome en vierde daar de ritus van de Voetwassing met twaalf gevangenen.

Franciscus keek hen een voor een in de ogen en sprak over Gods oneindige barmhartigheid.

Hij zei: *“Wij hebben moeite om te vergeven... maar Jezus wordt nooit moe van vergeven! Hij vergeeft alles!”* En terwijl hij hun voeten waste (en kuste), barstten zij allen in tranen uit. Het was ontroerend.

Dit is de barmhartigheid die bevrijdt, zelfs als je in de gevangenis zit, want het bevrijdt van het kwaad en de dood. Het Jubeljaar van de HOOP biedt ons de mogelijkheid om *“de blijde boodschap aan de armen te brengen, de wonden van de gebroken harten te helen, de bevrijding aan de gevangenen te verkondigen”*.

Het jubeljaar is een jaar van barmhartigheid. Jezus kan ons een jaar van barmhartigheid geven, omdat hij macht heeft over de dood. Jezus werd geketend en stierf op een dag in april, tweeduizend jaar geleden in Jeruzalem; hij stierf aan het kruis als een slaaf en werd daarna in een graf gelegd - dat is de meest afschuwelijke en onherroepelijke gevangenis. Het leek het einde van alles. Maar na drie dagen verrees hij. Zijn opstanding is voor ons allemaal een nieuw begin.

We leven in moeilijke tijden en hebben barmhartigheid nodig. Laten we God vragen ons de “*gave van de tranen*” te geven, wat betekent: te mogen huilen om onze broeders die lijden, en ook om ons eigen leed. Deze tranen zullen ons helpen ons hart te openen voor het licht van de Opstanding.

Zalig Pasen

Marco Cavagnaro, Pastoor



ZALIG PASEN

Paasvreugde en Pinksterverwachting

Met gejubel is de nieuwe paaskaars binnengebracht: het licht van Christus dat de duisternis verdrijft.

Het doopwater is opnieuw gezegend - symbool van nieuw leven, van reiniging en opstanding.

We hoorden de eeuwenoude verhalen over schepping, uittocht en bevrijding. En we hoorden hét verhaal - het hart van ons geloof - over Jezus' opstanding uit de dood. Leven is sterker dan de dood: *'Waarom zoekt u de levende bij de doden?*

Hij is niet hier, Hij is opgestaan." (Lucas 24:5-6) Vuur, licht, wierook, water, brood en wijn - oersymbolen van Gods aanwezigheid. Tekenen van leven in volheid. Wat een feest was het: Pasen!

De Heer is waarlijk opgestaan. We wensten elkaar een zalig Pasen, en terecht. *'Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.'* (Johannes 11:25)

Mogen de vreugde van dit feest en het geloof in de opstanding ons blijven bemoedigen en sterken, elke dag opnieuw - ook als de paastijd voorbij is.

We bevinden ons nu in de rijke periode tussen Pasen en Pinksteren. In het oude Israël waren dit landbouwfeesten, verbonden met oogst en overvloed. Later kregen zij een diepere betekenis: Pesach werd het feest van de uittocht uit Egypte, het begin van vrijheid (Exodus 12), en Shavuot (het wekenfeest) het feest van de gave van de Wet op de Sinai (Exodus 19-20).

Voor ons christenen kregen deze feesten een nieuwe, vervulde betekenis: Pesach werd Pasen werd het feest van de verrijzenis van Christus - Hij die de dood heeft overwonnen. En Shavuot werd Pinksteren: de neerdaling van de Heilige Geest - Gods kracht in ons

midden. Daartussen vieren wij Hemelvaart: Jezus die terugkeert naar de Vader en voor ons pleit.

Deze drie feesten vormen samen een groot heilsgebeuren: de vreugde van Pasen krijgt haar volle kracht door de Geest van Pinksteren, die de Vader zendt op het gebed van zijn verheven Zoon (vgl. Johannes 14:16-17).

Maar hoe vertalen we dit alles naar ons dagelijks leven? We kennen allemaal momenten van verdriet, ziekte, eenzaamheid of verlies. Momenten waarop we snakken naar bemoediging, troost en kracht.

Hoe goed is het dan om te weten dat Jezus ook de weg van het lijden is gegaan - maar dat het geen doodlopende weg was. Hij draagt ons - zelfs als wij het niet merken. En wij mogen elkaar eraan blijven herinneren: *'Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.'* (Mattheüs 28:20)

Laten we daarom als gelovigen elkaar blijven opzoeken. Laten we samen vieren, samen bidden en samen de weg van Jezus gaan. Want in gemeenschap vinden we steun en herkenning. En in de Geest worden we vervuld van hoop en kracht.

Moge de vreugde van Pasen in ons hart blijven wonen. En mogen wij vol verlangen en verwachting uitzien naar het Pinksterfeest - het feest van vuur, van roeping en van de Geest die leven geeft.

Laat ons groeien in al wat de Geest geeft: *'liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.'* (Galaten 5:22-23)

Paasvreugde. Pinksterverwachting.

Laten we in die Geest blijven wandelen.

Diaken Jeroen Hoekstra

Samen parochie zijn?

Breng eens een kaarsje weg!

Een kaarsje wegbrengen, doet u mee?

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken kunt u dit aan het secretariaat laten weten of u haalt een zelf een kaarsje op. Dit kan via het parochiesecretariaat (telefoon: 0297-561203 of via e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)



In gesprek met één van de pastores.

Vroeger.... ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met enige regelmaat zomaar op huisbezoek. Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met één van de pastores.

De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.

Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen?

Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en u ontvangt het Lopend vuurtje maandelijks per mail. Ook op de website van de parochie kunt u het Lopend Vuurtje lezen www.rkparochiedekwakel.nl

Wilt u het Lopend Vuurtje in de brievenbus ontvangen en per mail. Ook dat is mogelijk, geeft u dat dan via de e-mail door?

Collectebonnen en collectegeld

Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen aan te bieden.

Dit zijn vellen met afscheurbare zegels. Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is: 20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of 20 zegels van 2,00 (= .40 euro).

De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan kan ook heel eenvoudig via de QR code die hieronder staat afgebeeld worden betaald.

Als u tijdens de collecte geen kleingeld bij de hand hebt kunt u ook in de kerk de QR code scannen.



Bericht van het kerkbestuur en het pastoresteam

Op 7 april organiseerde het kerkbestuur van het parochieverband van Amstel tot Westeinder in de ontmoetingsruimte van onze kerk een bijeenkomst met alle vijf parochieteams uit Aalsmeer, Kudelstaart, Nes a/d Amstel, Uithoorn en De Kwakel.

Als eerste kwamen er een aantal pastorale onderwerpen aan de orde zoals het zomerrooster, maar ook dat er vanaf de zomer een aantal regionale activiteiten worden georganiseerd in het kader van het Jubeljaar. Dit Jubeljaar heeft het thema “Pelgrims van Hoop” en wil mensen in beweging brengen naar plekken van hoop, naar hoopvolle gebeurtenissen en naar mensen die hoop uitstralen. De eerste activiteit, de kerkenfietstocht die op 28 juni vanuit Aalsmeer wordt georganiseerd, is de eerste uit een reeks. Later volgt meer informatie over de andere activiteiten.

Op de bijeenkomst kwamen ook de onvermijdelijke stappen voor de toekomst aan de orde. Het parochieverband bestaat nu tien jaar en we zijn in een volgende fase gekomen, waarin keuzes moeten worden gemaakt. Deze transformatie naar de toekomst, die voor elke kerklocatie weer anders zal zijn, moet in de komende twee, drie jaar duidelijk worden waarbij de parochies zelf een grote stem hebben. Het uitgangspunt is dat er per locatie eerst een plan komt en dat er pas daarna besloten wordt wat dat voor het kerkgebouw betekent. Een lastige opgave waarbij we ons realiseren dat hiervan wegstijgen geen optie is.

Als bestuur en pastorale team hopen we in de komende jaren te groeien als regio Amstel - Westeinder, door met elkaar verbinding te zoeken als gelovigen, met de mensen in de samenleving en vooral met Christus, want 'als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers!'



De meimaand is de Maria maand.

Daarom bidden wij ook dit jaar weer

op 4 woensdagen de rozenkrans.

En wel op 7, 14, 21, 28 mei.

We beginnen om 18.30 uur.

U bent van harte welkom.

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel**Mei 2025**

| | | | |
|---------------------|------------------|---|--------------|
| | | | |
| zondag 4 mei | 9.30 uur | Eucharistieviering | Gemengd koor |
| 7 mei | 18.30 uur | Rozenkransgebed | |
| zondag 11 mei | 9.30 uur | Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden | Samenzang |
| 14 mei | 18.30 uur | Rozenkransgebed | |
| zondag 18 mei | 9.30 uur | Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini | The Bridges |
| 21 mei | 18.30 uur | Rozenkransgebed | |
| zondag 25 mei | 9.30 uur | Eucharistieviering | Samenzang |
| 28 mei | 18.30 uur | Rozenkransgebed | |
| donderdag 29 mei | 11.00 uur | Hemelvaartsdag Eucharistieviering in Uithoorn | |
| | | | |
| zondag 1 juni | 9.30 uur | Eucharistieviering | Samenzang |
| | | | |

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn.

Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

Wilt u meedoen met de collecte?
Dat kan door deze QR code te gebruiken of
overmaken op rekeningnummer:
NL50 RABO 0378.555.235.



Vieringen in de buurtparochies mei 2025

| | H. Urbanus Nes ad Amstel | Emmaüsparochie Uithoorn | H. Joannes Geboorte Kudelstaart | O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer |
|------------------|---|---|---|---|
| | zondag 9.30 uur | zondag 11:00 uur | zondag 11.00 uur | zondag 9.30 uur |
| zondag 4 mei | Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden | Eucharistieviering | Eucharistieviering | Eucharistieviering |
| zondag 11 mei | Eucharistieviering | Eucharistieviering | Eucharistieviering | Eucharistieviering |
| zondag 18 mei | 11.00 uur Eerste Heilige Communie in Uithoorn | 11.00 uur Eerste Heilige Communie in Uithoorn | 11.00 uur Familiezon­dag met eucharistieviering in Kudelstaart | 11.00 uur Familiezon­dag met eucharistieviering in Kudelstaart |
| zondag 25 mei | 10.00 uur Parochie­feest eucharistieviering | Eucharistieviering | Viering van Woord en Gebed o.l.v. parochianen | Viering van Woord en Gebed o.l.v. parochianen |
| do-dag 29 mei | 11.00 uur Hemel­vaartsdag eucharistieviering in Uithoorn | 11.00 uur Hemel­vaartsdag eucharistieviering in Uithoorn | 11.00 uur Hemel­vaartsdag eucharistieviering in Uithoorn | 11.00 uur Hemel­vaartsdag eucharistieviering in Uithoorn |
| zondag 1 juni | n.n.b. | Eucharistieviering | n.n.b. | n.n.b. |

Zondag 4 mei, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifjje en Ina Wifjje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Corrie Brozius - Hoogervorst

Overleden ouders van Kessel - Wifjjes en
overleden familie

Jan Zijerveld

Nel Zijerveld - Graven

Hein Kooijman en overleden familie

Gré Wifjjes - van der Laan

Overleden familie Egberts - Knaap

Wout van Tol

Gerard Hoogervorst

Genie Sloothaak

Emmy Bartels - Hogenboom

Overleden familie Bartels - van Kessel

Pater Cees Bartels

Mart en Gerda

Familie van Diemen - Wegbrands

Huib van Diemen

Co van't Hart - Hogenboom

Piet van't Hart en overleden familie

Leo Klijn

Wiet Raadschelders

Piet Langelaan



Woensdag 7 mei, 18.30 uur

Bidden van het rozenhoedje in de Mariakapel

Zondag 11 mei, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevrouw Elly van Rooden

Muziek: samenzang

Misintenties:

May Verhoef, Jansje Verhoef - Sitvast,
zoons Piet en Bertil

Jos en Ank Springintveld - van Dam

Marjan van der Hoorn - van Dam

Agie van Dam - Bakker

Henk en Riet Hoogervorst - Snoek

Claudia Esteva - Snoek

Johannes Kas en Martha Kas - de Blicck

Gré Wijfjes - van der Laan

Theo Haak en Tonnie Haak - Stokkel

Gerrit van Leeuwen en overleden familie

Henk en Ria van Tol - Pouw

Overleden ouders van Haaster - van Egmond en
dochter Melinda

Leo Klijn

Tom Maijenburg, jaargetijde

Fien Bosma - van der Poel

Jan en Corrie Hogerwerf - Verhaar

Gerhard van der Hoorn en Adrie van der Hoorn - Keijzer

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Woensdag 14 mei, 18.30 uur

Bidden van het rozenhoedje in de Mariakapel

Zondag 18 mei, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: diaken Rob Mascini

Muziek: the Bridges

Misintenties:

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifjfe en Ina Wifjfe - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Wim Schreurs

Overleden familie Lek - van Bunningen

Mieke Peeters - van Bunningen

Herman Fontijn, dochters Toos en Trea

Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands

Huib van Diemen



Woensdag 21 mei, 18.30 uur

Bidden van het rozenhoedje in de Mariakapel

Zondag 25 mei, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: samenzang

Misintenties:

Corrie van Diemen en

schoonzoon Leo

Koos van der Hulst

Overleden familie Voorn - van der Hulst

Jan en Alex

Jos en Ank Springintveld - van Dam

Marjan van der Hoorn - van Dam

Agie van Dam - Bakker

Henk Overwater

Thea Overwater - Lauwers



Henny Hoogervorst - Stokman
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Woensdag 28 mei, 18.30 uur

Bidden van het rozenhoedje in de Mariakapel

Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag

11.00 uur Eucharistieviering
in de Emmaüsparochie, Uithoorn



Zondag 1 juni, 9.30 uur

Voorganger: nog niet bekend

Samenzang

Misintenties:

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Corrie Brozius - Hoogervorst

Rob Meijer

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden familie Egberts - Knaap

Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen

Co van't Hart - Hogenboom

Piet van't Hart en overleden familie

Herman van Rijn en overleden familie

Piet Langelaan

VROUWENGILDE



Op woensdag 21 mei

We sluiten het seizoen af met een oud-Hollandse spellenavond. De sjoelbak met gatenkaas, bibberspiraal en nog veel meer.
WEL, voor 14 mei, even opgeven.
De avond begint om 20.00 uur.



Terugblik op de Sobere Maaltijd - woensdag 26 maart in De Kwakel

Op woensdag 26 maart vond in de ontmoetingsruimte van de parochie in De Kwakel de jaarlijkse Sobere Maaltijd plaats. Een avond in het teken van de Vastentijd, bedoeld als moment van bezinning, solidariteit en verbondenheid - met elkaar en met mensen voor wie een voedzame maaltijd niet vanzelfsprekend is.

Ongeveer dertig mensen namen deel aan de bijeenkomst. Tijdens een eenvoudige maaltijd was er ruimte voor gesprek, zang en enkele teksten ter inspiratie. Elly van Rooden sprak over de waarde van delen en eenvoud. Ze deelde onder andere het verhaal van een rijke man die dacht zijn geld na de dood te kunnen gebruiken, maar in de hemel bleek dat je daar alleen iets kunt 'kopen' met wat je hebt weggegeven. Een verhaal dat tot nadenken stemt.

Ook stond de avond stil bij het Vastenactieproject "Briketten van gft-afval" van de organisatie RUGLI in Kasese, Oeganda. Daar maken vrouwen van keukenafval briketten als alternatief voor houtskool. Het levert extra inkomsten op, waarmee bijvoorbeeld schoolgeld voor hun kinderen betaald kan worden.

De opbrengst van de collecte was iets meer dan € 500,-. Met de verdubbeling door PCI kwam het totaal boven de € 1.000,- uit.

Tijdens de maaltijd werden twee soorten soep geserveerd. Voor wie ze thuis wil maken, hieronder de recepten:

Linzensoep met groenten en munt

(voor 8 personen)

Ingrediënten:

1 pak gedroogde rode linzen
2 uien
2 tenen knoflook
1 liter groentebouillon (2 blokjes)
1 courgette
1 prei
1 venkel
1 koolrabi
1 knolselderij
2 theelepels gedroogde munt
Peper en eventueel zout

Bereiding:

Snipper 1 ui en de knoflook, fruit deze in wat olie.

Voeg de linzen toe en fruit kort mee.

Schenk de bouillon erbij en kook tot de linzen gaar zijn.

Snijd alle groenten in stukjes. Fruit de tweede ui met de groenten in een aparte pan en smoor dit zachtjes gaar.

Voeg 2/3 van de groenten toe aan de linzensoep en pureer.

Roer de rest van de groenten erdoor voor wat structuur.

Voeg de gedroogde munt toe en breng op smaak met peper en eventueel zout.

Pompoen-wortelsoep (voor 6 à 8 personen)

Ingrediënten:

1 pompoen

2 wortels

1 rode ui

1 stengel bleekselderij

2 groentebouillonblokjes

Olijfolie

½ liter water

Bereiding:

Snijd de pompoen in parten, verwijder de zaden en schil, en snijd het vruchtvlees in stukjes.

Snijd de wortel, rode ui en bleekselderij in stukjes.

Verhit wat olijfolie in een pan en fruit de ui op laag vuur.

Voeg pompoen, wortel en bleekselderij toe, bak 5 minuten op middelhoog vuur, af en toe omscheppen.

Voeg het water en de bouillonblokjes toe, breng aan de kook en laat 20 minuten zachtjes koken met de deksel op de pan.

Pureer de soep met een staafmixer.

De Sobere Maaltijd was een avond van betekenis. Dank aan iedereen die erbij was of heeft meegewerkt!





TER INSPIRATIE

Bent u ook op weg naar Hemelvaart en Pinksteren? Pasen is voorbij en Hemelvaart en Pinksteren liggen in het verschiet. We zijn onderweg. Voor steeds meer mensen zijn deze christelijke feestdagen vrije dagen, die uitnodigen tot allerlei ontspannende activiteiten. De weg van Pasen naar Pinksteren wordt ons door de Kerk aangereikt als weg van dood naar nieuw leven. Na de ingrijpende ervaring van Jezus' dood met Pasen schenkt Gods geest de leerlingen met Pinksteren een nieuwe toekomst. Laten we met de twee leerlingen van Jezus op pad gaan die vertrekken uit Jeruzalem. Ze keren Jeruzalem de rug toe omdat ze teleurgesteld en vertwijfeld zijn. Jezus is veroordeeld, gekruisigd en begraven. Ze hadden hun hoop op hem gevestigd. Hij bood hen een nieuw perspectief in hun leven aan. Ze hadden zich aan hem toevertrouwd. Door zijn veroordeling en dood is daar plotseling een eind aan gekomen. Vertwijfeling en teleurstelling is hun deel. De reactie van de leerlingen is voor ons allemaal herkenbaar. Je hebt ergens je zinnen op gezet en ineens valt alles in duigen. Je kijkt uit naar de toekomst, waarin alles mogelijk lijkt en plotseling word je ziek en laat je gezondheid je in de steek. Je hebt een goede baan en door allerlei ontwikkelingen ben je zomaar boventallig en verlies je je werk. Het overkomt velen. Het kan zomaar gebeuren. Teleurstelling, onzekerheid, verlies van perspectief worden je deel.

Gaandeweg hebben Jezus' leerlingen hem moeten loslaten. We kennen de verhalen hoe Jezus aan zijn leerlingen verschijnt na Pasen. De leerlingen op weg naar Emmaüs herkennen hem uiteindelijk aan het breken van het brood, maar tegelijkertijd verdwijnt Jezus uit hun zicht. Jezus is bij hen maar niet meer, zoals hij eerder met hen was.

Met Hemelvaart laten de leerlingen Jezus los, maar ze blijven ook naar de hemel staren. Het valt zwaar. De leegte van het verlies wordt sterk gevoeld. Het is zwaar om het verlies van je werk, het slechter worden van je gezondheid onder ogen te zien.

De pijn en het verdriet van de dood van een dierbare duren vaak lang en zijn moeilijk te dragen. Als je je werk, je gezondheid of een dierbare verliest, wil vasthouden, je blijft met de leerlingen van Jezus naar de hemel staren. Uithouden is het enige wat je rest. Na de Hemelvaart van Jezus wordt het stil.

We lezen in de verhalen hoe de leerlingen angstig bij elkaar kruipen. Wat zal de toekomst brengen? Is er nog toekomst? Een nieuwe toekomst wordt de leerlingen uiteindelijk gegeven met Pinksteren. Gods geest zet de leerlingen, die angstig en bang bij elkaar zitten, in vuur en vlam. Ze staan op, gaan naar buiten en delen met anderen wat hun overkomen is.

Dat het ook Pinksteren mag worden voor ons.

Dat er iets van een nieuwe toekomst doorbreekt, in de leegte die we ervaren. Dat we mogen opstaan. Dat Gods geest ook ons mag aanraken in een gebaar, een knop die openbreekt in het voorjaar, een bemoedigend woord zodat ook wij opstaan, naar buiten gaan om ons leven opnieuw te delen met elkaar.

Elly van Rooden.

Bordspel-liefhebbers opgelet!

Op vrijdag 16 mei organiseren we in dorpshuis De Quakel onze volgende bordspellenavond.

De bordspelavonden gaan door en verhuizen naar het dorpshuis in De Kwakel.

Naast diaken Jeroen Hoekstra sluit Marco Redeman aan als organisator en de bordspelclub ziet het daglicht: Bordspelclub De Kwakel,

Voor bordspelliefhebbers uit

De Kwakel, Uithoorn en de wijde omgeving!



Vrijdagavond 16 mei zullen we in elk geval 'De zoektocht naar El Dorado' spelen: Een race door de jungle naar de gouden stad. Alleen dankzij een goed plan, deskundige ontdekkers en de juiste uitrusting zul jij de overwinning kunnen claimen. Een heel leuk spel voor beginners en voor gevorderde bordspelliefhebbers.

Dus ben je een nieuwsgierige beginner, een ervaren speler of iets daartussenin? Zorg dan dat je erbij bent! Ook leuk als je een spel meeneemt waar je zelf enthousiast over bent.

Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje via Whatsapp naar diaken Jeroen Hoekstra (06 41 22 50 63)

Of wordt lid van onze bordspel community!

Bordspelclub De Kwakel e.o.

Voor bordspelliefhebbers uit
De Kwakel, Uithoorn en de wijde omgeving!
Word lid van onze Whatsapp community:

Spelhandleiding:

Vrijdagavond 16 mei

Buurthuis De Quakel,
Kerklaan 16, De Kwakel.

Aanmelden is niet nodig.

We beginnen om 19.30 uur en spelen
tot ongeveer 22.30 uur.

De entree is gratis en de bar is de
hele avond geopend.

De bordspelavonden zijn maandelijks.

Reserveer alvast in de agenda:

Vrijdagavond 13 juni

Vrijdagavond 11 juli





Dit jaar is het 80 jaar geleden dat heel Nederland werd bevrijd. Ook in Uithoorn en De Kwakel worden verschillende activiteiten georganiseerd:

Op 4 mei: De dodenherdenking in het egeltjesbos m.m.v. de Scouting.

Op 5 mei: om 10.15-10.30 uur ontvangst van de lopers van AKU die in estafette het Vrijheidsvuur vanuit Wageningen naar Uithoorn brengen.

Locatie: Winkelcentrum Zijdelwaard.

Fototentoonstelling:

Van 11 april t/m 8 mei:

In de hal van het gemeentehuis is een (foto) tentoonstelling in met als thema: “Sporen uit de Oorlog”. (tijdens openingstijden gemeentehuis)

Puzzeltocht:

Vanaf 26 april: Bamboelabyrint in De Kwakel heeft een nieuw ontwikkelde speurtocht over de Tweede Wereld Oorlog. De kaartjes hebben een gereduceerd tarief. Aanmelden en meer info

via: outdoorescapegames.nl/80-jaar-vrijheid/.

Boek:

Er is een boek geschreven over Uithoorn en

De Kwakel in oorlogstijd: ‘Sporen uit de Oorlog’.

Dit boek is te koop bij het Dorpshuis de Quakel en kost 12.50 euro.



Dodenherdenking 4 mei

Het 4 mei comité De Kwakel, organiseert ook dit jaar weer de dodenherdenking. Deze vindt plaats in het Egeltjesbos, achterin de Kuil.

Vanaf 19.15 kan er verzameld worden, waarna even voor half 8 de herdenking zal aanvangen.

Tijdens deze herdenking zal er door middel van een overdenking, gedichten en muziek worden stilgestaan bij het thema; 80 jaar Vrijheid.

Even voor 20.00 uur zal door de trompettist de taptoe worden ingezet, hierna volgen er twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte zal er een kranslegging plaatsvinden, waarna alle bezoekers de gelegenheid krijgen om via het stiltemonument de herdenkingsplaats te verlaten.



Beste Parochianen van De Kwakel.

De Karmelkerk in Aalsmeer bestaat 95 jaar!

Wij gaan dat vieren met verschillende activiteiten op zaterdag 28 juni en zondag 13 juli.

Op **zondag 13 juli** is er een feestelijke viering in onze kerk met aansluitend een receptie in het Parochiehuis. U bent voor beiden van harte uitgenodigd.

Op **zaterdag 28 juni** organiseren wij o.a. **een fietstocht**. U kent misschien wel het `happen en trappen` model waarbij je naar verschillende locaties fietst en bij iedere locatie verwend wordt met een hapje en/of een drankje. Zo`n fietstocht hebben wij uitgezet in onze regio en u bent allen van harte uitgenodigd om daaraan mee te doen.

Het startpunt is in Aalsmeer bij de Karmelkerk.

De fietsroute is ca 32 km lang en er zijn 5 locaties waar u langs komt.

Starten kan tussen 13.00- 13.30 uur

(Deelnemers uit Nes aan de Amstel kunnen ook van daaruit starten vanaf 14.00 uur)

Er is ook een verkorte route van ca 21 km en dan komt u langs 4 locaties.

Starten kan tussen 13.30- 14.00 uur.

De fietstocht eindigt bij het startpunt bij de Karmelkerk en zo rond 16.30 uur sluiten we dit leuke gebeuren af. Wij zouden het superfijn vinden om **heel veel aanmeldingen** te krijgen en zo met z`n allen lekker in beweging te zijn!

U kunt dat doen bij het parochiesecretariaat van

De Kwakel via stjansgeboorte@hetnet.nl of

telnr: 0297 561203 of bij Bernardien Meijer 0629426373 en graag voor 15 juni.

Namens het Parochieteam en de Denktank van de Parochie Onze lieve Vrouw van de berg Karmel, Lous Zandvliet.

Onderstaande personen zijn contactpersoon voor de leden van de genoemde werkgroepen en koren

| | |
|---|---------------------------------|
| The Bridges: | Corry Compier 06 14564314 |
| Gemengd koor: | Jan van Wees 582420 |
| Avondwake en uitvaart | Bernardien Meijer 0629426373 |
| Dopen, Gezinsvieringen, 1 ^e Communie | Bernardien Meijer |
| Lektoren | |
| PCI Annette Egberts | 06 53925378 info@pcidekwakel.nl |
| Kosters | |
| Begraffenisvereniging | Hennie Bruine de Bruin 562265 |
| Dragersgilde | Hennie Bruine de Bruin |
| Kerkwerksters | Parochiesecretariaat 561203 |
| Lopend Vuurtje | Parochiesecretariaat 561203 |
| Aktie Kerkbalans | Lenie Drost 06 49040700 |
| Kontakt RKBS de Zon | Yvonne Voorn-Bon 521281 |

Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven over onze parochie en de activiteiten:



Vind onze website op het internet:
www.rkparochiedekwakel.nl



Volg ons op facebook via:
facebook.com/rkparochiedekwakel



Volg onze vieringen met de livestream via de app of de website van kerkomroep.nl



Meimaand, Mariamaand

Op de woensdagavond wordt in de Mariakapel het rozenhoedje gebeden.

(7, 14, 21, 28 mei om 18.30 uur)



Meimaand, Hemelvaart

Op 29 mei

In Uithoorn is er om 11.00 uur een Eucharistieviering



Meimaand, Moederdag

op 11 mei

Op deze dag zetten we onze lieve moeders in het zonnetje



Meimaand, Herdenken en Vieren

Op 4 en 5 mei

Herdenken we de mensen die tijdens de 2^e Wereldoorlog voor onze Vrijheid zijn gestorven

Beknpte Info R.K.Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4 1424 AZ De Kwakel

☎ 0297 561203 ✉ stjansgeboorte@hetnet.nl

Pastores:

Pastoor Marco Cavagnaro | Potgieterplein 4, 0297 564638

Kapelaan Darek Karwowsky | 1422BB Uithoorn

Catechiste E. van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592

Diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl 06 41225063

Parochieteam

Vice Voorzitter: Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

monique.van.egmond@hotmail.com Linie 85;

(regio) kerkbestuur: secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com

Secretaris: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel

Lid parochieteam: Miranda van Rijn 06 50963187

Lid parochieteam: Ton van Dijk 06 46441169

vdijkton@gmail.com Drechtdijk 5B:

Penningmeester: Andrea Kooijman 06-30260013

andreakooijman1@gmail.com Anjerlaan 21

Rekeningnummers:

Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235

Actie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725

Parochie secretariaat Kwakelsepad 4 0297 561203

Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Uitvaartverzorger: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

Gemengd koor: Mevr. M. Endhoven 0297 560825

The Bridges: Leo van Rijt 0297 560500

Parochieblad Het Lopend Vuurtje

Redactieadres: Mevr. C. Hoogenboom 0297 562378

pc.hoogenboom@caiway.nl Bromelialaan 36,1424BP De Kwakel

Drukwerk: Theo van Rijn 06 55806912

Verspreiding Lopend Vuurtje: secretariaat 0297 561203

Beheer ontmoetingsruimte: Jan en Irene Egberts 0297 52263

Verhuur ontmoetingsruimte via het secretariaat 0297 561203