

Het Lopend Vuurtje



RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel

Mei 2024

Nieuws van de parochie

De meimaand is aangebroken.

De Meimaand is traditioneel de maand waarin **Maria** centraal staat.

Maria, de moeder van Jezus, de moeder van ons allemaal. We mogen met onze zorgen, onze pijn maar ook onze dankbaarheid bij haar komen. Een kaarsje opsteken, het rozenhoedje samen met haar bidden.

Maar ook vieren we in mei **de vrijheid**. Nadenken over de vrijheid en onszelf weer bewust worden dat deze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hiervoor hoeven we alleen dagelijks maar naar het nieuws te kijken.

Dan bekruipt ons het gevoel dat de vrijheid heel broos is. Zomaar stuk gemaakt kan worden.

Wat kunnen we zelf doen om de vrijheid te behouden. Dat kan onder andere door respect te hebben, door tolerant te zijn. Je hoeft niet alles zomaar goed te vinden, maar het begint met respect hebben voor de mening van anderen. Want alleen dan ontvang je ook respect en kan er een dialoog ontstaan waarin je tot elkaar kunt komen. Vrijheid, koester het en respecteer het. Bij het vieren van de vrijheid hoort ook het herdenken. Op 4 mei is iedereen van harte uitgenodigd om in het Egeltjesbos te herdenken.

Op 6 april was de grote **voorjaars schoonmaakochtend**. Een hele groep vrijwilligers was deze morgen naar de kerk gekomen. Heel veel verschillende klussen zijn gedaan en als om 12.00 uur de klok luidt worden de laatste emmers in de kast gezet, blinken de ramen en vloeren weer en ziet de kerk eruit om door een ringetje te halen. En zoals diaken Rob Mascini op Facebook reageerde op de oproep: Dat kan alleen in De Kwakel! Een welgemeend Dank Je Wel aan al degenen die deze morgen er waren om te helpen.

Urnenmuur op ons kerkhof.

Het is zover. Begin mei zal de urnenmuur worden hersteld. Er komen nieuwe betonplaten die ondersteunt worden door palen en hierop worden de nissen opnieuw op elkaar gezet. Ook zal de muur uitgebreid worden zodat er voor de komende jaren weer voldoende plek is om een urn te plaatsen.

De Week van de Nederlandse Missionaris.

Kent u het nog, het missiedoosje waarin voor de missionaris van het dorp werd gespaard? Dat is lang geleden. Tegenwoordig wordt met Pinksteren de Week van de Nederlandse Missionaris gehouden. In de weekenden van 12 en 19 mei zullen er speciale collectes zijn om de mannen en vrouwen die de onder moeilijke omstandigheden hulp bieden een steuntje in de rug te geven met uw bijdrage. Dit jaar staan de kinderen met een beperking in Colombia en de arme, buitengesloten bevolking in Malawi centraal.

Aktie Kerkbalans 2024.

De enveloppen zijn weer ingeleverd en geopend en we mogen zeggen dat we als parochie enorm blij zijn met het resultaat. Dit loopt ongeveer gelijk met vorig jaar en dat is in de huidige tijd toch wel bijzonder.

We willen daarom u, als geveer, maar zeker ook allen die zich hebben ingezet om van deze aktie een succes te maken, van harte bedanken.

Mededeling:

De openingstijd van het parochiesecretariaat is aangepast. Het parochiesecretariaat is iedere dinsdag geopend van **9.00 uur tot 12.30 uur**.

Samen parochie zijn?

Breng eens een kaarsje weg!

Een kaarsje wegbrengen, doet u mee?

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken kunt u dit aan het secretariaat laten weten of u haalt een zelf een kaarsje op. Dit kan via het parochiesecretariaat

(telefoon: 0297-561203 of via e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)



In gesprek met één van de pastores.

Vroeger.... ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met enige regelmaat zomaar op huisbezoek. Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met één van de pastores. De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De pastores hopen dat u zelf contact opneemt.

Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.



Theodorus Abraham Arnoldus Zeldenthuis
Theo

*25 juni 1934

† 11 maart 2024

Daar langs de Vuurlijn heeft Theo samen met zijn vrouw Annie hun gezin grootgebracht. Wat was hij trots toen hij voor zijn vrijwilligerswerk een lintje van de koningin ontving.

Theo had veel verdriet van het overlijden van zijn lieve vrouw Annie en dochter Annalies. Maar wist toch weer van de kleine dingen te genieten. Van de bezoeken die zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen hem brachten en van de aandacht die hij van zijn burens kreeg.

Daar aan de Vuurlijn heeft Theo gewerkt en geleefd tot het niet meer ging. Zijn lichaam wilde niet meer. Tijdens de plechtige uitvaart heeft zijn zoon hem met woorden geëerd. Heeft hij een mooi portret van zijn vader geschilderd en vertelt hoe hij een voorbeeld voor zijn kinderen is geweest.

Theo je zal door je geliefden worden herinnerd als een lieve vader en opa. Deze herinneringen zullen zij bewaren in hun hart.

Dat Theo weer herenigd mag zijn met hen die hij zo miste.



Joanna Maria Antonia Vrolijk - van Wees
Annie

*15 april 1923

† 28 maart 2024

Een bewogen leven heeft de 100-jarige Annie Vrolijk gehad. Een leven waarin omzien naar anderen een grote rol heeft gespeeld. Waarin ze hard heeft gewerkt maar ook veel plezier heeft gehad. Een zeer positief ingestelde vrouw die samen met haar man Bertus hun grote gezin heeft grootgebracht.

Als de boerderij en later de kwekerij is verkocht komen Bertus en Annie in De Kwakel wonen. En wat hebben ze het hier naar hun zin gehad. Jaarlijks ondernamen ze de reis naar Canada. Reizen waar ze enorm van hebben genoten. En later als Bertus is overleden maakte Annie deze reis samen met een kind of kleinkind.

Een stoere vrouw, die goed wist wat ze wilde en dit ook liet merken. Een vrouw die kon genieten van gezelschap, zeker als er dan ook nog een potje werd gekaart.

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben in een mooie viering afscheid genomen van deze bijzondere moeder en oma die in hen allen sporen van liefde heeft achter gelaten.

Dat zij mag rusten in vrede.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT mei 2024

Het secretariaat is op dinsdag van **9.00 - 12.30 uur** geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email bereikbaar.

Telefoonnummer: 0297-561203
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN *gemengd koor St. Caecilia*

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:
Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN *parochieblad*

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen. Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een miltje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:
stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialeaan 36, De Kwakel
pc.hoogenboom@caiway.nl

Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen?

Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en u ontvangt het Lopend vuurtje maandelijks per mail. Ook op de website van de parochie kunt u het Lopend Vuurtje lezen www.rkparochiedekwakel.nl

Wilt u het Lopend Vuurtje in de brievenbus ontvangen en per mail. Ook dat is mogelijk, geeft u dat dan via de e-mail door?

Collectebonnen en collectegeld

Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen aan te bieden.

Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.

Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:

20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of

20 zegels van 2,00 (= 40 euro).

De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan kan ook heel eenvoudig via de QR code die hieronder staat afgebeeld worden betaald.

Als u tijdens de collecte geen kleingeld bij de hand hebt kunt u ook in de kerk de QR code scannen.



Dank jullie wel.

Een hartelijke dank voor alle kaarten, bloemen, appjes en berichtjes die ik heb mogen ontvangen na mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

Nogmaals, hartelijke dank!



Bernardien Meijer

DANK JULLIE WEL !!!



Salve Regina

Op 12 mei verzorgen Margret Endhoven en Anja Könst, onder leiding van Ireen van Bijnen de gezangen in de viering.

Omdat het meimaand en Moederdag is zullen zij onder de Communie het mooie Salve Regina van Alessandro Scarlattie zingen.

Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid,
Ons leven, onze zoetheid en onze hoop, wees gegroet.

[Ad te clamamus, exsules filii Evae.]¹

Tot u roepen wij, verbannen kinderen van Eva.

[Ad]2 te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Tot u smeken wij, zuchtend en wenend, in dit dal van tranen

[Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.]³

Welnu dan, onze voorspreekster,
Wend uw medelijdende ogen naar ons.

[Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.]⁴

En Jesus, de gezegende vrucht van uw schoot,
Toon hem ons na deze ballingschap.

[O clemens, o pia]⁵, o dulcis Virgo Maria.

O zachtmoedige, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!

Verbonden door Hoop

Tussen Opstanding en de Heilige Geest

Terwijl de lentebloemen bloeien en de natuur ontwaakt uit de koude omhelzing van de winter, zijn wij gelovigen op weg van Pasen naar Pinksteren. Het is een bijzondere tijd van vreugde, hoop en verwachting die vaak over



het hoofd wordt gezien. Onze aandacht gaat veelal uit naar Pasen of Pinksteren. Toch is deze tijd tussen de hoogfeesten ook een waardevolle en betekenisvolle fase. Het is een tijd van groei, van vernieuwing en van versterking van het ons geloof in en tijd die al doordrenkt is met Licht en die tegelijk een blijde verwachting inhoud;

het wachten op de kracht van de Heilige Geest.

Wij vieren Pasen met vreugde en dankbaarheid; we gedenken de opstanding van Jezus en vieren de triomf van het leven over de dood. In deze tijd herinneren we ons de woorden van Jezus uit Johannes 11:25: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven!" Te midden van deze vreugde wacht ons nog een ander groot geschenk: Pinksteren. Immers, Jezus beloofde aan zijn leerlingen, en daarmee aan ons: "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde" (Handelingen 1:8).

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is dus opnieuw een tijd van voorbereiding, waarin we ons hart openstellen voor de komst van de Heilige Geest. Net zoals de leerlingen samenkwamen in afwachting van de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, zo komen ook wij samen als geloofsgemeenschappen, verenigd in geloof en hoop en delend met elkaar.

Het Paasvuur moedigt ons aan te bidden om Zijn Geest, opdat ook wij vervuld mogen worden; omgesmolten tot werktuig van Zijn hand; dienaren mogen worden die Zijn licht in deze koude wereld verder brengen.

Spirit of the living God,
Fall fresh on me. Spirit
of the living God,
Fall fresh on me.
Melt me, mold me,
Fill me, use me.
Spirit of the living God,
Fall fresh on me.
Daniel Iverson

We herinneren ons ook de belofte van Jezus aan Zijn leerlingen: "Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom tot u. (Johannes 14:18) " Deze woorden vervullen ons met troost en vertrouwen, wetende dat we nooit alleen zijn, maar altijd vergezeld worden door de liefdevolle aanwezigheid van onze Heer.

Moge deze hoop en de beloften van ons geloof blijvend in ons hart groeien...

Van lentebloem tot de eerste stralen van de lentezon; de natuur ontwaakt en wacht tot het licht toeneemt en haar warmte in kracht, opdat het leven weer zal groeien en bloeien. Ook wij zijn wakker gekust door het licht van Pasen dat ons doet leven en wachten op de kracht van de Geest, zodat in ons Zijn liefde en leven zal groeien en bloeien; opdat ook wij openbloeien en licht en liefde zijn in de zo vaak duistere wereld om ons heen.

Veni, creátor Spíritus! Kom, Schepper Geest!

Diaken Jeroen Hoekstra

En nu.....op naar **Pinksteren**, 19 en 20 mei 2024

Een lastig feest “PINKSTEREN”, wat hebben we aan dat feest? Als gelovige zou ik zeggen: ALLES!

Oké, het grote feest Pasen vieren we, daarna gaan we weer over tot de orde van alledag.

Is het kerkelijk gebeuren dan afgelopen? Op naar de grote vakantie. Puntuit?!

Ik zou u willen aansporen om uit te zien naar het feest van Pinksteren.

Hèt feest voor ons mensen hier op aarde.

Waarom?

Jezus beloofde na zijn hemelvaart ons niet alleen te laten, Hij beloofde een krachtbron: de Heilige Geest.

Ja zult u denken, dat was voor toen, nee ik verzeker u, dat is ook voor ons hier en nu.

We zingen weleens het lied: ‘Geef ons kracht’.

Nou daar heb ik het nu over. Kracht om het leven van hier en nu aan te kunnen, maar ook om in ons leven de boodschap van Jezus: ‘Heb elkaar lief’ gestalte te geven, concreet te maken.

Om die kracht bidden we tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noeven, 9 dagen lang:

‘Kom Heilige Geest’.

In die kracht kan het Koninkrijk, waar we in het onze Vader om bidden, komen.

Wees eerlijk, daar verlangen we toch allemaal naar.

Dus: KOM HEILIGE GEEST!

Marlies van der Lelij

Elke 1^{ste} maandagavond van de maand kunt u

meevieren met onze gebedsgroep

Emmaus in de Burghtkerk.

SAVE THE DATE - REGIO BEDEVAART

Zaterdag 22 juni willen wij als regio graag een kleine parochiale bedevaart organiseren, met als bestemming het oude Franciscaanse klooster van Nieuwe Niedorp, waar onze huidige priesters werden opgeleid.

Daar zullen wij de gemeenschap ontmoeten van studenten en vrijwilligers die er woont, en onder het genot van hapjes en drankjes een rondleiding krijgen om de inspirerende ruimtes van het klooster te leren kennen.

Het plan van de dag moet nog volledig uitgewerkt worden. Aan de hand van het aantal aanmeldingen zullen wij een bus vanuit onze regio regelen.

Alle parochianen mogen zich alvast **AANMELDEN**.

Er zal een aanmeldingsformulier achter in de kerk liggen - of men kan direct contact met een van de pastores opnemen.

Pastoor Marco & Kapelaan Darek

Marco Cavagnaro
+31 297 564638



COMMUNIE

TER INSPIRATIE

‘Waarom is de Eerste Heilige Communie belangrijk?’

Ja, die vraag kreeg ik van een kind! Het mooie van deze vraag is dat het kind er al vanuit gaat dat de Heilige Communie belangrijk is. En dus je EERSTE Heilige Communie helemaal. Voor het beantwoorden van deze vraag nam ik het kind een stukje terug in de tijd:

Bij het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn apostelen hield, zei Hij dat zij voortaan zó moesten samenkomen; rond de tafel. De apostelen hebben dat altijd gedaan en ook toen de kerk begon te groeien ging dat zo door. Op de zondag kwamen altijd de mensen samen rond de tafel om de Heilige Mis te vieren, met brood en wijn.

Eigenlijk is dat altijd zo geweest en gebleven. Al in het begin van de kerk kregen de mensen in de gaten dat zij niet zomaar iets vierden als ze samen kwamen. In het delen van het brood en de wijn, begonnen de mensen te snappen dat Jezus in dat brood en in die wijn zichtbaar

bij hun was. Het is dus niet zomaar Heilig Brood!

Heilig brood is eigenlijk brood dat je thuis eet. Waarvoor je God gedankt hebt. Maar in de Heilige Mis komt Jezus zichtbaar naar ons toe.

Nou, je voelt het al aankomen: iets mooiers kun je je toch niet voorstellen? Dat Jezus zichtbaar (in brood en wijn) naar je toekomt? Of toch!!! Ja!! Er is toch nog iets mooiers!! Dat is dat jij ook naar Jezus toekomt en Hem mag ontvangen! Dat is je Heilige Communie doen! Daarom dus is dat belangrijk.

Natuurlijk is de EERSTE keer dan bijzonder. Maar eigenlijk is iedere keer bijzonder. Dus ook je TWEEDE Heilige Communie..... Want, je kunt maar één keer in je leven de Tweede Heilige Communie doen..... Snap je...?

Elly van Rooden.



De meimaand is de Mariamaand.

Daarom bidden wij ook dit jaar weer op
4 woensdagavonden de rozenkrans.

En wel op 1 - 15 - 22 - 29 mei.

We beginnen om 18.30 uur.

U bent van harte welkom.

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel**Mei 2024**

woensdag 1 mei	18.30 uur	Rozenhoedje bidden	
zondag 5 mei	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 12 mei	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Ireen, Margret en Anja
woensdag 15 mei	18.30 uur	Rozenhoedje bidden	
zondag 19 mei	9.30 uur	Eucharistieviering Pinksteren	The Bridges
woensdag 22 mei	18.30 uur	Rozenhoedje bidden	
zondag 26 mei	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	samenzang
woensdag 29 mei	18.30 uur	Rozenhoedje bidden	
zondag 2 juni	9.30 uur	Eucharistieviering	The Bridges

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn.

Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	H. Urbanus Nes ad Amstel
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 5 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Viering van woord en gebed o.l.v. parochianen	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden
do-dag 9 mei	Hemelvaartsdag 11.00 uur Eucharistieviering voor alle parochies in Uithoorn	Hemelvaartsdag 11.00 uur Eucharistieviering voor alle parochies in Uithoorn	Hemelvaartsdag 11.00 uur Eucharistieviering voor alle parochies in Uithoorn	Hemelvaartsdag 11.00 uur Eucharistieviering voor alle parochies in Uithoorn
zondag 12 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 19 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden
ma-dag 20 mei	2 ^e Pinksterdag 11.00 uur Eucharistieviering voor alle parochies in Uithoorn	2 ^e Pinksterdag 11.00 uur Eucharistieviering voor alle parochies in Uithoorn	2 ^e Pinksterdag 11.00 uur Eucharistieviering voor alle parochies in Uithoorn	2 ^e Pinksterdag 11.00 uur Eucharistieviering voor alle parochies in Uithoorn
zondag 26 mei	10.30 uur Eucharistieviering Eerste Communieviering	Eucharistieviering Gezinsdag	Viering in Aalsmeer	Eucharistieviering
zondag 2 juni	Viering van woord en gebed o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden



Woensdag 1 mei, 18.30 uur
Rozenhoedje bidden in de Mariakapel

Zondag 5 mei, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Rob Meijer

Corrie Brozius - Hoogervorst

Wim van Haaster

Miep van Haaster - van Egmond en Melinda

Truus van der Hoorn

Emmy Bartels - Hogenboom

Familie Bartels - van Kessel

Pater Cees Bartels

Overleden familie Egberts - Knaap

Hein Kooijman en overleden familie

Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven

Overleden ouders van Kessel - Wijfjes en overleden familie

Wiet Raadschelders

Leo klijn

Mart en Gerda en familie van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen

Harry Schoordijk

Joop Smit



Donderdag 9 mei, 11.00 uur
Hemelvaartsdag, Eucharistieviering in Uithoorn



Zondag 12 mei, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger mevrouw Elly van Rooden
Muziek: Anja, Margret en Ireen



Misintenties:

Truus van der Hoorn
Hans en Lyda Plasmeijer
Jan Voorn
Leo Klijn
Adrie van der Hoorn - Keijzer
Gerard van der Hoorn
Jos en Ank Springintveld - van Dam
Marjan van der Hoorn - van Dam
Agie van Dam - Bakker
Johannes Kas en Martha Kas - de Blicck
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst en Claudia
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos
Tom Maijenburg, jaargetijde
Arie en Rie Hogerwerf - Vork
Henk en Ria van Tol - Pouw
Gerrit van Leeuwen en overleden familie
Fien Bosma - van der Poel
Theo Haak en Tonnie Haak - Stokkel
Truus Klijn - Overes en Maarten Klijn, Dirk Klijn
Hans Meijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen
Maria Petronella Okkersen - van Rijn
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuisen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Woensdag 15 mei, 18.30 uur
Rozenhoedje bidden in de Mariakapel

Zondag 19 mei, 9.30 uur

Pinksteren

Eucharistieviering

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Truus van der Hoorn

Jos en Ank Springintveld - van Dam

Marjan van der Hoorn - van Dam

Agie van Dam - Bakker

Rob Meijer

Wout van Tol

Piet van Os en overleden familie

Mart en Gerda en familie van Diemen- Wegbrands

Huub van Diemen

Ton Vlasman

Henny Hoogervorst - Stokman

Gerard Hoogervorst

May en Jansje Verhoef - Sitvast

en zoons Bertil en Piet

Herman van Rijn en overleden familie

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric



Maandag 20 mei, 11.00 uur
Eucharistieviering in Uithoorn



Woensdag 22 mei, 18.30 uur
Rozenhoedje bidden in de Mariakapel

Zondag 26 mei, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger, Diaken Rob Mascini
Muziek: samenzang



Misintenties:

Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric

Jan Voorn
Jos en Ank Springintveld - van Dam
Marjan van der Hoorn - van Dam
Agie van Dam - Bakker
Henk Overwater en Thea Overwater - Lauwers
Overleden familie Lek- van Bunningen
Leo Klijn
Overleden familie van der Hoorn
Lien, Jan en Johan Kouwenhoven



Woensdag 29 mei, 18.30 uur
Rozenhoedje bidden in de Mariakapel

Zondag 2 juni, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Corrie Brozius - Hoogervorst

Wim Schreurs

Wim van Haaster

Miep van Haaster - van Egmond en Melinda

Truus van der Hoorn

Overleden familie van der Hoorn

Overleden familie Egberts - Knaap

Hein Kooijman en overleden familie

Mart en Gerda en familie van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen

Henk en Ria van Tol - Pouw

Gerrit van Leeuwen en overleden familie

Herman van Rijn en overleden familie



Meedoen met de collecte? Dat kan door deze QR code te gebruiken.



VROUWENGILDE



Op woensdag 22 mei

Weleens gehoord van:

De Gouden Plee Borstel Show?

Nee? kom dan kijken, luisteren en lachen met
Nicole Kovacs.

De avond begint om 20.00 uur.





Dodenherdenking 4 mei

Het 4 mei comité De Kwakel, organiseert ook dit jaar weer de dodenherdenking. Deze vindt plaats in het Egeltjesbos, achterin de Kuil.

Vanaf 19.15 kan er verzameld worden, waarna even voor half 8 de herdenking zal aanvangen.

Tijdens deze herdenking zal er door middel van een overdenking, gedichten en muziek worden stilgestaan bij het landelijke thema.

Dit jaar luidt het thema:

Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.

Even voor 20.00 uur zal door de trompettist de taptoe worden ingezet, hierna volgen er twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte zal er een kranslegging plaatsvinden, waarna alle bezoekers de gelegenheid krijgen om via het stiltemonument de herdenkingsplaats te verlaten.



Bedevaart naar Banneux.

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen.

Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette Beco, en noemde zich 'De maagd der armen'. En zei "Ik kom het lijden verlichten". Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor en najaar.

Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig.

Die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt. De kosten voor deze reis bedraagt € 335.--, hierbij is alles inbegrepen.

We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.

De reis wordt dit jaar georganiseerd van:

24 - 28 mei

23 - 27 augustus, aanmelden vóór 30 juni

Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en kracht halen uit de saamhorigheid van onze "Banneux familie". Neem dan contact op met

Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592 of stuur een email naar:

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

Aan allen die geïnteresseerd zijn

Op 3 mei a.s. is het 44 jaar geleden dat ik diaken gewijd ben. Dat betekent dat ik mijn 45^{ste} diakenjaar inga. Bij mijn wijding sprak Mgr. Zwartkruis: “Ik wijd je nu tot diaken, maar eigenlijk weet ik niet wat een diaken is. Daar moet je maar eens op gaan studeren.” Ik kreeg dus een studieopdracht die ik in mijn vrije tijd moest gaan doen. Het bracht mij bij het Internationaal Diaconaat Centrum (IDZ/IDC). Dat was (is!) een door Rome opgericht studiecentrum. Het heeft haar secretariaat in het bisdom Rottenburg in Duitsland. Tot het jaar 1995 kreeg ik de taak om de diaconie en het diaconaat in de andere kerken te bestuderen, de protestantse en orthodoxe kerken. Hiertoe moest ik vaak naar landen in Oost-Europa.

In de communistische tijd was dat undercover. Stiekem moest ik dominees, priesters, diakens, kloosterlingen bezoeken. Dat was daar verboden. Velen werkten voor de kerk in het geheim. Na 1995 werd ik president. Dat bracht mij over de gehele wereld in situaties waar het spannend was voor de kerk. Hoe ben je priester in het apartheidsregiem van Zuid-Afrika, Bisschop onder Mugabe in Zimbabwe, diaken in de oorlog van Angola, vredeswerker in de guerrilla van Colombia, catechist in het Peru van het Lichtend Pad???? Ook werd ik gevraagd om te adviseren bij de discussies over de vrouw in het ambt in de anglicaanse kerken. En Ik was betrokken bij het herstel van het diaconaat in de Lutherse kerken van Scandinavië”. Maar ik zag ook hoe er in onze eigen westerse katholieke kerk diakens waren die op een bijzondere wijze invulling aan hun ambt gaven. Ik denk aan de eerste diakens van Frankrijk en de Verenigde Staten.

Met de hulp van het bisdom en van uitgeverij Adveniat kon hier een prachtig boek over verschijnen. Helaas is dat niet meer verkrijgbaar.

Onlangs vertelde ik hierover bij een paar parochianen in Hoofddorp. Zij nodigden me uit om over al mijn ervaringen en over al wat ik geleerd had een avond te geven. Wel dat doe ik graag. En ik zou het leuk vinden als jullie ook komen. Jullie horen tot mijn netwerk en zijn betrokken bij de pastoraal en of de diaconie. Misschien hebben jullie in je omgeving ook nog collega's, vrijwilligers of andere geïnteresseerden die zouden willen komen. Daarom stuur deze uitnodiging door! Hoort zegt het voort!

Ieder is welkom
Maandag 6 mei 19.30
In het parochiehuis van de rk kerk in Hoofddorp
Kruisweg 1071

Ik vertel dan over mijn ervaringen over al die pioniers, profeten en heiligen in de kerken. Voor mij waren ze bronnen van inspiratie en hoop. Zo moge het ook voor jullie zijn.

Wellicht dat we later in het jaar nog eens een avond kunnen geven over al die grote vragen. Zoals: wat is het verschil tussen caritas en diaconie?

Hoe onderscheiden priester en diaken zich van elkaar? Waarom wijdt de RK kerk nog geen vrouwen, en waarom doen andere kerken dat wel?

Met vriendelijke groet

Rob Mascini

Beste allemaal,

Veel parochianen zijn al eens met mij naar Rome gereisd. Met regelmaat word ik benaderd door oud-medereizigers die nog eens een keer mee zouden willen. Wel... dat kan. En dat kan zelfs op twee manieren.



Er staat van 24-28 juni een reis naar Rome gepland. Deze reis is speciaal bedoeld voor mensen die al eens in Rome geweest zijn. (maar ook als u nog nooit in Rome bent geweest bent u van harte uitgenodigd) Samen met meneer Ketelaar en - als er veel inschrijvingen zijn met nog een derde gids- gaan we in kleine groepen door de stad trekken, ieder met een gids. U kunt intekenen om mee te gaan naar plekken waar u misschien nog nooit bent geweest of om nog eens terug te gaan naar die kerk, dat museum, waar u bijzondere herinneringen aan heeft. Mocht u in deze reis geïnteresseerd zijn, laat het me dan even weten. Dan informeer ik u zo gauw er meer details bekend zijn. Deze reis wordt gefaciliteerd door reisorganisatie DrieTour.



Ook komt er een reis naar “Het land van Franciscus”. In oktober van dit jaar gaan we naar het land van Sint-Franciscus, de heilige van de armen. In de week van zijn feestdag, op vier oktober zijn we in zijn geboortestad. We bezoeken de plekken die in zijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld. Deze reis mag ik samen met meneer Chris Ketelaar leiden. Meneer Ketelaar is voor veel romereizigers een goede bekende.

Meer over deze unieke reis vindt u op <https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/assisi>

Meer informatie:
Diaken Rob Mascini
rmmascini@kpnplanet.nl
☎ 023 5291484



Pinksteractie 2024: Geloven in de ander. Ieder mens telt mee

**Maria Poulisse, missionair werker in Colombia:
“Anderen helpen en mijn geloof in God liggen in
elkaars verlengde”**

“Al op de kleuterschool was ik vast van plan naar de missie te gaan”, vertelt Maria Poulisse, missionair werker in Colombia met steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Na een oproep van de Gemeente der Camillianen, vindt ze haar ware roeping en richt CE Camilo op, een centrum voor kinderen en jongeren met een beperking.

Bij Maria's thuis werd het werk van missionarissen gesteund. Ze las de Kleine Apostel met haar broers en haar vader was graag naar China gegaan. Dat lukte niet maar hij mag trots zijn. Het is zijn dochter die de droom uitvoerde, die zo diep met het gezin verbonden was. 'Ik ben in zekere zin opgegroeid met de WNM. Elk jaar werd er in ons dorp gecollecteerd en ik vind het heel bijzonder dat die actie nog steeds gehouden wordt en dat ik er in mag meedelen.'

Eigentijds

Maria pakte het op haar eigen manier aan. Ze studeerde antropologie en specialiseerde zich in onderwijs en gezondheidszorg. Toen daar haar religieuze inspiratie weer bijkwam, die zij van jongs

af aan had, viel alles op zijn plaats: ‘Voor mij liggen die twee in elkaars verlengde.

Ik geloof in de naastenliefde, die Jezus ons steeds heeft voorgehouden, en het samenwerken aan een betere wereld.’

De avontuurlijke Maria ging in het woelige Colombia van de jaren ‘80 een kijkje ging nemen bij de projecten van de Camillianen in de stad Barranquilla. Wie had ooit gedacht dat ze altijd zou blijven?

Haar sterke wil werd er als vanzelf aangewakkerd. Bovendien voelde ze zich dankzij haar opleiding als een vis in het water. ‘Ik ben begonnen met een voedselprogramma voor ondervoede kinderen.

Omdat slechte levensomstandigheden heel vaak de oorzaak zijn van ondervoeding, is rond het melkprogramma een hele serie projectjes gegroeid.’

Schrijvende huisbezoeken

Tijdens de huisbezoeken aan de ondervoede kinderen, kwam ik veel kinderen met een handicap tegen, die soms alleen opgesloten binnen moesten blijven omdat niemand op hen kon passen! Zo ontstond het plan voor een kleinschalige dagopvang. Ruim 25 jaar later, stuurt Maria met een bevlogen team Stichting CE Camilo aan, dat aan zo’n 2.000 mensen zorg biedt. Maria heeft kopzorgen dat de overheid de zorg opschort. ‘Er zijn nog zoveel kinderen die onze hulp nodig hebben.’ Ze zou zo graag zien dat haar levenswerk niet verloren gaat. ‘Wij zijn erg afhankelijk van giften.’ CE Camilo biedt vakonderwijs, revalidatie en voorlichting. Het centrum beschikt over een moderne orthopedische werkplaats en zet in op vernieuwende programma’s zoals Alternatieve en Augmentatieve Communicatie.

In de voetsporen van de Heilige Camillus

Als Maria vertelt, valt het je meteen op hoe positief ze is, en krijg je de kriebels om aan de slag te gaan! Vanuit haar geloof, streeft zij het beste na: ‘God, de mensen en mijn leven en werk, zijn een drie-eenheid. Het één kan niet zonder het ander.’ Zo treedt Maria in de voetsporen van de 16de-eeuwse ziekenverzorger Sint-Camillus de Lellis. Dat de kinderen en jongeren met een beperking nog te vaak buiten de boot vallen, vindt Maria een groot onrecht. ‘Maar die kwaadheid geeft ook weer energie. Je moet opkomen voor je overtuiging. Dat geeft heel veel kracht. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. De kinderen van CE Camilo houden me dagelijks een spiegel voor, waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.’

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt de inzet van missionarissen en missionair werkers zoals Maria. Dit doen wij samen met u!





Meimaand, Mariamaand

Op de woensdagavond op 1, 15,
22, 29 mei om 18.30 uur wordt in
de Mariakapel het rozenhoedje
gebeden.



Meimaand, Hemelvaart

Op 9 mei
In Uithoorn is er om 11.00 uur een
Eucharistieviering



Meimaand, Moederdag

op 12 mei
Op deze dag zetten we onze lieve
moeders in het zonnetje



Meimaand,

Herdenken en Vieren

Op 4 en 5 mei

Herdenken we de mensen die
tijdens de 2^e Wereldoorlog
voor onze Vrijheid zijn gestorven

Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	56 12 03
stjansgeboorte@hetnet.nl		
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Elly van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	diakenjeroen@kpnmail.nl	06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn	06 13905265
oudsh@kabelfoon.nl	Linie 85	
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl	Mgr.Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysantenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	
Lid parochieteam	Ton van Dijk	06 46441169
vdijkton@gmail.com	Drechtelijk 5B	
Lid parochieteam	Andrea Kooijman	06-30260013
penningmeester	Anjerlaan 21	
andreakooijman1@gmail.com		
Parochie St.Jans Geboorte	NL50RABO 03785.55.235	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begravenisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65	De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven	56 08 25
	Grift 18	Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Leo van Rijt	0297 560500
4 You kinderkoor	Rosan Meijer	06 40347160
	Iepenlaan 23	
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	56 23 78
pc.hoogenboom@caiway.nl	Bromelialaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Theo van Rijn	06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Röling	06 48729257
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	52 28 63
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel

