

Parochieblad
Het Lopend Vuurtje



RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel

Mei 2022

Parochienieuws

Nu het weer wat beter wordt en de coronamaatregelen nagenoeg zijn verdwenen hopen we dat u zult genieten van de dagen die gaan komen. Voor de kinderen staat na 2 jaar het Sport en Spelweekend weer op het programma. We hopen dat jullie hier enorm van gaan genieten.

Maar het is voor ons allemaal toch wel weer wennen. Activiteiten die 2 jaar niet door konden gaan, verjaardagen die niet werden gevierd. Al deze dingen komen langzaamaan weer op gang.

In onze kerk staan de deuren ook weer wijd open.

Er is plaats genoeg dus u bent van harte uitgenodigd om de zondagse vieringen te bezoeken. In het Lopend Vuurtje leest u welke vieringen er zijn en wanneer de koren er zijn voor de muzikale begeleiding.

En als we dan op tv de beelden van Oekraïne voorbij zien komen, of we zien de vluchtelingen uit Oekraïne in ons eigen dorp weten we dat we heel dankbaar mogen zijn voor de vrijheid en vrede in ons eigen dorp en land.

Daarom is het ook heel fijn dat de Dodenherdenking op woensdag 4 mei in het Egeltjesbos weer doorgang kan vinden.

De Goede week en het Paasfeest zijn net achter de rug als dit Lopend Vuurtje wordt gedrukt.

In de Vastentijd werd op 6 april de sobere maaltijd in De Kwakel gehouden. Tijdens de maaltijd werd een presentatie gehouden over het thema van deze vastenactie: Je land is je leven en natuurlijk was er

een collecte. Deze collecte heeft het mooie bedrag van 1000 euro opgeleverd. Met dank aan een ieder.

De Goede Week

Deze begon op palmzondag met traditiegetrouw een familieviering.

Samen met diaken Jeroen Hoekstra kwamen de kinderen met hun prachtig versierde Palmpasestokken in processie de kerk binnen. Tijdens de viering vertelde diaken Jeroen de kinderen aan de hand van dia's het Paasverhaal en de kinderen reageerden op de dia's met goede vragen.

Als de palmtakjes zijn gewijd gaan de kinderen rond om deze uit te delen. Na de viering mochten de kinderen zich op het kerkplein verzamelen om naar de kuikentjes te zoeken die waren verstopt rond de kerktuin. Wie zou er de meeste kunnen vinden? Natuurlijk ging er niet een kind met lege handen naar huis. Op zondag 3 juli is de volgende gezinsviering.

Hemelvaartsdag

Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag.

Er is om 11.00 uur een regionale viering in de Burghtkerk van Uithoorn.

Ziekenzalving

Nadat de ziekenzalving in november niet door kon gaan vindt deze nu op 14 mei om 14.00 uur in onze kerk plaats. U kunt zich bij het secretariaat opgeven. Meer informatie vindt u op pagina 10 en 11.

Parochiezondag 26 juni

Ook hopen we dit jaar weer een parochiezondag te vieren. Een mooie viering waarin onze eigen parochie centraal staat. Traditiegetrouw wordt in deze viering verteld hoe onze parochie “draait”.

Met koffie, thee en taart na afloop hopen we dat we velen van u mogen ontmoeten.

Collecte - collectegeld - collectebon

Met ingang van 1 maart zijn er collectebonnen te koop.

Op zondag geen muntgeld op zak?

Een oplossing kan zijn het gebruik van collectebonnen. Deze collectebonnen zijn nu te verkrijgen in onze parochie.

Wat zijn collectebonnen?

Collectebonnen worden geleverd op een kaart. Deze kaart heeft 20 gemakkelijk af te scheuren collectebonnetjes. De bonnetjes kunnen gebruikt worden als collectegeld, maar kunnen ook gebruikt worden als u een kaarsje gaat aansteken.

Wat kosten collectebonnen?

€ 1,00 bonnen op een kaart (geel) met 20 stuks: € 20,00

€ 2,00 bonnen op een kaart (groen) van 20 stuks:

€ 40,00

U kunt dit geld aan ons overmaken of contant betalen. Doordat u een betalingsbewijs ontvangt kunt u deze collecten ook meenemen in uw mogelijke belastingaftrek.

Waarom collectebonnen?

Omdat er steeds minder contant (munt)geld in omloop is en zo hoeft u, voor u naar de kerk gaat, nooit meer naar collectegeld te zoeken.

Maar ook omdat het afstorten van geld duur is en omslachtig; zo kan muntgeld tegenwoordig alleen nog in Amsterdam worden afgestort.

(Wij willen u zeker niet verplichten collectebonnen te gebruiken. Natuurlijk mag u uw contante geld nog steeds in de collecteschaal doen!)



In Memoriam

Clazina Adriana van Egmond - Hogenboom Sien

*19 december 1928 † 10 april 2022

Op zondag 10 april, is het kaarsje van Sien gedoofd. Jarenlang heeft Sien samen met haar man Jaap en haar gezin in de Anjerlaan gewoond. Fijne, mooie jaren waren dit. Sien genoot van haar gezin. Voor Sien was het heel gewoon om er te zijn voor hen die haar nodig hadden. Er is menig pannetje soep weggebracht voor wie dit nodig had en er heeft menige wasmachine gedraaid waar dit nodig was. Als zelfstandig wonen niet meer gaat krijgt Sien na enige tijd gelukkig een kamer in het Hoge Heem. Wat heeft ze het daar goed gehad. Ze kon het goed vinden met het personeel en de andere bewoners. Haar lijfspreuk was: met gemopper schiet je niets op. En dat maakte dat ze van iedere situatie het beste wist te maken. Wat zal haar gezin haar missen, die moeder en oma die zo positief in het leven stond. We wensen dat haar gezin in de mooie herinneringen aan deze bijzondere moeder en oma veel steun en troost zullen vinden.



DOPEN

Op zondag 10 april heeft Nina, dochter van Nick en Nathalie Gortemulder het sacrament van het doopsel ontvangen.

Vanaf deze plaats willen we Nina, haar ouders en haar familie namens de Kwakelse parochiegemeenschap van harte feliciteren.

Wij wensen jullie veel geluk en Gods zegen voor de toekomst toe.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT mei 2022

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203

Email: stjansgeboorte@hetnet.nl

Website: www.rkparochiedekwakel.nl

Facebook: rkparochiedekwakel

Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50.

U kunt dit overmaken op

reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie

St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE

Het is mogelijk om de communie thuis te ontvangen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN *gemengd koor St. Caecilia*

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:
Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN *parochieblad*

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen. Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:
stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel
pc.hoogenboom@caiway.nl

Liefde

Als u dit leest, hebben we net Pasen gevierd.

Als ik aan Pasen terugdenk, komt het volgende citaat in mij op:

Love is the bridge between you and everything.

Dit is een citaat van de mysticus Rumi (1207 - 1273).

Immers, met Pasen vieren we de

onoverwinnelijkheid van de liefde. God heeft zijn liefde voor al het leven getoond in het opnieuw tot leven roepen van Jezus, zijn Zoon.

Pasen is zo ook de brug tussen het hemelse, het goddelijke en het aardse, het menselijke.

Liefde vormt de brug tussen beide.

Deze liefde is ook de brug tussen mensen.

In het Johannesevangelie (15,12-13) lezen we de woorden van Jezus: *“Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben.”* Dat is helemaal niet makkelijk en vanzelfsprekend, want liefde geeft, zonder er iets voor terug te vragen. De liefde is zonder oordeel en zonder ego. Dingen die wij mensen vaak heel moeilijk vinden. De nacht hangt nog om ons heen en onze deuren zijn dicht.

Toch groeit deze liefde in ons, al moet zij soms opnieuw beginnen. Het is het licht dat ons aanstoot in de morgen. De solidariteit waarmee vele mensen over heel de aarde samenkomen om, om niet, de Oekraïners te ondersteunen is daarvan de belichaming. Het tekent niet alleen een groeiend moreel besef, maar ook de gedeelde liefde onder ons mensen om klaar te staan voor hen die onrecht wordt aangedaan.

Laat ons diezelfde liefde voelen voor al die Russen die ook slachtoffer zijn van dit onrecht: de moeder wiens zoon niet meer thuiskomt, de kinderen die hun vader verliezen, de arme die door alle sancties geen brood meer kan kopen. Laat liefde ook naar hen toe een brug zijn, een brug die verandering op gang brengt om het onrecht uit te bannen.

Love is the bridge between you and everything.

Ja, een brug tussen jou en al het leven, heel de schepping. Moge de liefde voor al het leven ons er telkens weer aan herinneren hoe waardevol en kostbaar het is: de dieren, de planten, heel de aarde. Pasen is dat wij ook groeien in die liefde tot de schepping en daar met liefde en eerbied mee leren omgaan. *Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer*, omdat zijn liefde ons samenvoegt.

Pasen is vieren dat liefde onoverwinnelijk is en tegelijk altijd groter wordt. *O, Heer, laat een engel komen, opdat van ons moede hart, de steen worde weggenomen*. Dan kan liefde groeien in ons en door ons. Dan kan het licht doorbreken. Dan zal elk mens waardig kunnen leven en vrede dragen.

Moge de Paastijd, die wij voorlopig elke zondag met elkaar vieren, de weg zijn naar vrede in onze wereld en in ons.

Vrede en liefde als een brug naar elkaar!

Diaken Jeroen Hoekstra





Uitnodiging voor de ziekenzalving

Geachte parochianen.

Nadat de ziekenzalving eerder is uitgesteld kunnen we u meedelen dat de ziekenzalving op zaterdag 14 mei om 14.00 uur in onze kerk zal plaatsvinden. Zij die zich al eerder hebben opgegeven hoeven dit niet opnieuw te doen.

Maar misschien zijn er nog wel meer mensen die van deze uitnodiging gebruik willen maken om in onze eigen parochiekerk dit sacrament gezamenlijk te ontvangen.

In deze viering wordt stil gestaan bij de kwetsbaarheid en broosheid van het leven.

De zalving is een moment waarop kracht gevraagd en gegeven wordt.

Veel mensen ervaren tijdens deze gezamenlijke plechtigheid dat God op een bijzondere wijze bij ons wil zijn.

Dit doet mensen goed en het geeft kracht voor nu en in de nabije toekomst.

Oudere parochianen uit onze parochie en zij die dit sacrament willen ontvangen worden van harte uitgenodigd aan deze viering deel te nemen.

Bij het deelnemen aan deze viering is het fijn als familie of vrienden u vergezellen.

Zij zijn van harte welkom.

De Eucharistieviering, waarin het Sacrament van de Ziekenzalving zal worden gegeven vindt plaats op:

14 mei om 14.00 uur in de Sint Jans Geboortekerk, het Kwakelsepad 4 in De Kwakel.

Tot 3 mei kunt u zich aanmelden voor deze Algemene Ziekenzalving.

Een telefoontje of email naar het parochie secretariaat is voldoende:

Telefoonnr.: 0297 - 56 12 03 of

email: stjansgeboorte@hetnet.nl

Een hartelijke groet, het pastoresteam

Pastoor Marco Cavagnaro, Kapelaan Darek Karwowsky
Diaken Jeroen Hoekstra, Catechiste Elly van Rooden.

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel			
Mei 2022			
zondag 1 mei	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 8 mei	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	The Bridges
woensdag 11 mei	18.30 uur	Rozenhoedje bidden	
zondag 15 mei	19.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
woensdag 18 mei	18.30 uur	Rozenhoedje bidden	
zondag 22 mei	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang met orgelspel
woensdag 25 mei	18.30 uur	Rozenhoedje bidden	
zondag 29 mei	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Gemengd koor
zondag 5 juni	9.30 uur	Eucharistieviering Pinksteren	Gemengd koor
<p>Alle vieringen kunt u online volgen op: www.kerkomroep.nl</p> <p>Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken.</p> <p>Iedere zondag koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.</p>			

	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	H. Urbanus Nes ad Amstel
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 1 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden
zondag 8 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 15 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden
zondag 22 mei	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Eucharistieviering Eerste Communie	Eucharistieviering 152 jaar Sint Jan Geboorte	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra
do-dag 26 mei		Regionale viering van Hemelvaart		
zondag 29 mei	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord en gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering
zondag 5 juni	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini
ma-dag 6 juni		Regionale viering in Uithoorn		

Zondag 1 mei, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: Gemengd koor

Misintenties:

Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven

Hein Kooijman en overleden familie

Ton Vlasman

Corry Brozius - Hoogervorst

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser

Hans van Eijk

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Jos Springin'tveld

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Overleden ouders Bartels - van Kessel

Emmy Bartels - van Kessel

Pater Cees Bartels

Janny van Kessel en Koos van Kessel

Harry Schoordijk

Leo Klijn

Joop Smit



Woensdag 4 mei:

Dodenherdenking in het Egeltjesbos

Zondag 8 mei, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Jos Springin'tveld

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Arie en Nel Stokkel
Theo Pieterse en Corry Pieterse - Bos
Johannes Kas en Piet Kas
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Gerda van Tol - Bakker
Philibertus van Tol
Arie Hogerwerf en Rie Hogerwerf- Vork
Henk en Ria van Tol - Pouw en overleden familie
Gerrit van Leeuwen en overleden familie
Hennie Hoogervorst - Stokman
Dirk en Riet de Jong - van Velzen
Jan en Coba van Bemmelen - de Kuijer
Frans Bon
Hans en Lyda Plasmeijer
Jo Endhoven - van der Vlugt
Coby Smit - Smits
Corry Hogerwerf - Verhaar en Jan Hogerwerf



Woensdag 11 mei, 18.30 uur

Rozenhoedje bidden

Zondag 15 mei 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: Gemengd Koor

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuisen en Stephan

Jos Springin'tveld

Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoen Eric

Overleden familie Lek - van Bunningen

Herman Fontijn en dochter Trea

Leo Klijn

Antonius Könst, Wilhelmina Könst - de Jong

Ria van Oostwaard - Könst

Vader en moeder Nederend

Veronica van Nierop





Woensdag 18 mei 18.30 uur
Rozenhoedje bidden

Zondag 22 mei, 9.30 uur

Woord en communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Muziek: Samenzang met orgelspel

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Jos Springin'tveld

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Overleden ouders van Tol - Hoogervorst en zoon Martin

Jan, Lien en Johan Kouwenhoven

Henk Overwater

Joop en Truus van Egmond - de Hollander



Woensdag 25 mei 18.30 uur
Rozenhoedje bidden

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag

De regioviering vindt in Uithoorn plaats

Zondag 29 mei 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Muziek: Gemengd koor

Misintenties:

Leo Klijn

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Jos Springin'tveld

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Zondag 5 juni, 9.30 uur, Pinksteren

Eucharistieviering

Muziek: Gemengd koor

Misintenties:

Herman van Rijn en overleden familie

Hennie Hoogervorst - Stokman

Gerda van Tol - Bakker

Philibertus van Tol

Piet van Os en overleden familie

Hein Kooijman en overleden familie

Ton Vlasman

Corry Brozius - Hoogervorst

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser

Hans van Eijk

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijhuizen en Stephan

Jos Springin'tveld

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Overleden ouders Bartels - van Kessel

Emmy Bartels - Hogenboom

Pater Cees Bartels

Janny van Kessel en Koos van Kessel

Henk en Ria van Tol - Pouw en overleden familie

Gerrit van Leeuwen en overleden familie

Quirinus van der Meer en schoonzoon Jan





De meimaand is de Mariamaand.

Daarom bidden wij ook dit jaar in
de meimaand weer op
de woensdagavond de rozenkrans.

En wel op 11 - 18 - 25 mei.

We beginnen om 18.30 uur.

U bent van harte welkom.

Pinksterfeest

Heeft het pinksterfeest voor u nog inhoud,
of is de belangstelling hiervoor verflauwd?
Heeft u er een eigen invulling aangegeven
en is van het bijbelse niet veel overgebleven?

Toch is Pinksteren geen onbelangrijk feest,
't Staat geheel in het teken van de Heilige Geest.
Plots werden de mensen met hemels licht omstraalt
en is de Heilige Geest in mensenharten neergedaald.

"O" zult u zeggen, "dat was in bijbelse tijden.
't betrof apostelen en andere ingewijden,
maar nu, in 2022, is dit slechts een theorie.
Nu geldt de geest van de 24-uurs economie".

Maar... .is dat niet de geest van de demonen,
van de mammon en vele andere afgoden?
Leidt deze geest u niet van God vandaan
in plaats van naar Hem toe te gaan?

Ontsluit uw hart en stel u open,
belijdt, gelooft en laat u dopen, in naam van:
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
tot vergeving der zonden; ja, die het meest.



TER INSPIRATIE

Van de vier grote christelijke feesten (Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) is Pinksteren, denk ik, het meest onbekend. In een straatinterview hoorde ik: „Het heeft geloof ik iets te maken met vlammetjes die neerdalen op de leerlingen. En hemelvaart, dat is daarvoor, dan gaan wij dauwtrappen.”

Ik ga even voorbij aan het dauwtrappen en richt mij op Pinksteren.



Het was al een bekend feest bij de joden, ‘Sjawoeoth’ geheten. ‘Sjawoeoth’ betekent ‘weken’ en is het feest van de eerstelingen van de oogst, zeven weken na Pasen. Het is een oogstfeest, maar op die dag herdenken de joden ook dat zij de Thora, de joodse wet, hebben gekregen.

Vanuit alle landen komen joodse mensen dan naar Jeruzalem om dit feest te vieren, daarom waren er ruim 2000 jaar geleden ook veel mensen in Jeruzalem.

Ik zie het beeld van de apostelen en leerlingen van Jezus voor mij. Zij waren getuige geweest van Zijn laatste dagen, Zijn sterven en opstanding. En ook nog van Zijn hemelvaart. Ze bleven achter, met een heel grote opdracht: ‘Vertel Mijn Blijde Boodschap aan alle volkeren van de aarde’.

En dan komt het Pinksterfeest, ze zitten samen, ze zoeken kracht en vertrouwen in gebed en bij elkaar.

En toen gebeurde het totaal onverwachte: er kwam een geluid als van een hevige wind en iets wat op vlammetjes leek, daalde op hun hoofd neer.

Een hevige wind, meestal doet de wind haar werk onmerkbaar, maar soms zwelt de wind aan tot een orkaankracht. En dat gebeurt bij de leerlingen en apostelen.

Ze gaan naar buiten, vervuld van die sterke krachtige geest, getroffen door de kracht van de orkaan, aangeraakt door het vuur dat brandt in hun binnenste.

Zij spreken in vele talen, en Petrus heft zijn hand op als teken dat hij wil spreken.

De woorden komen als vanzelf uit zijn mond.

De mensen luisteren ademloos, ze worden geraakt door wat hij te vertellen heeft. 3000 mensen laten zich dopen. De geboorte van onze kerk.

Vervuld van een nieuwe geest, van binnenuit voelen dat er vuur ontstoken is in je, geraakt worden, omver worden geblazen, getuigen, spreken en doorgeven, dat is waar het met Pinksteren om draait.

Bidden wij dat ook wij enthousiaste, geïnspireerde, vurige, ‘geestige’ mensen zijn, die de Blijde Boodschap ook in onze tijd, ieder op onze eigen wijze durven brengen.

Elly van Rooden.

Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’

Naar aanleiding van de heiligverklaring op 15 mei a.s. van Titus Brandsma organiseert de Denktank van de Karmelparochie bovengenoemde voorstelling.

Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2022 zal Peter Vermaat, dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zijn voorstelling spelen: *Titus, held of heilige?*

Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma gevisualiseerd door karakteristieke poppen en objecten.

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd.

In een avondvullende theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma.

In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.

Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren.

Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten.

Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen.

Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen.

Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau.

In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

Waar: Karmelparochie

**Wanneer: Vrijdag 23 september en
zaterdag 24 september 2022 om 20.00 uur.**

Prijs: € 10,00

Kaarten kunt U als volgt bestellen:

**Het aantal kaartjes x € 10,00
dit bedrag overmaken op:**

NL03 INGB 0000937083

t.n.v.

RK Kerkbestuur Parochie OLV v.d. Berg Carmel

**Vermeld bij de betaling: de datum, uw naam,
postcode en huisnummer**

Dodenherdenking 4 mei

Het 4 mei comité De Kwakel, organiseert ook dit jaar weer de dodenherdenking. Deze vindt plaats in het Egeltjesbos, achterin de Kuil.

Vanaf 19.15 kan er verzameld worden, waarna even voor half 8 de herdenking zal aanvangen.

Tijdens deze herdenking zal er door middel van een overdenking, gedichten en muziek worden stilgestaan bij het landelijke thema.

Dit jaar luidt het thema 'vrijheid in verbondenheid'.

Even voor 20.00 uur zal door de trompettist de taptoe worden ingezet, hierna volgen er twee minuten stilte.

Na de twee minuten stilte zal er een kranslegging plaatsvinden, waarna alle bezoekers de gelegenheid krijgen om via het stiltemonument de herdenkingsplaats te verlaten.



Leden van de parochievergadering

Onderstaande personen zijn contactpersoon voor de leden van de genoemde werkgroepen en koren

The Bridges Corry Compier 06 14564314

4 YOU Bernardien Meijer 06 29426373

Gemengd koor Jan van Wees 582420

Avondwake en uitvaart

Gezinsvieringen Bernardien Meijer 06 29426373

1^e Communie Bernardien Meijer

Dopen Bernardien Meijer

Lektoren

PCI Jos van Kempen 531595

Kosters

Begrafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin 562265

Dragersgilde Hennie Bruine de Bruin

Kerkwerksters Parochiesecretariaat 561203

Lopend Vuurtje Parochiesecretariaat 561203

Aktie Kerkbalans Hennie Bruine de Bruin

Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon 521281

Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven over onze parochie en de activiteiten:



Vind onze website op het internet:
www.rkparochiedekwakel.nl



Volg ons op facebook via:
facebook.com/rkparochiedekwakel



Volg onze vieringen met de livestream
via de app of op de website van