

Parochieblad
Het Lopend Vuurtje



RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel

Maart 2022

Nieuws van de parochie

Net als voorgaande jaren is ook dit jaar de wijkloper van de Aktie Kerkbalans bij u langs geweest om een envelop in de brievenbus te doen. Net als vorig jaar wordt ook dit jaar aan u gevraagd de envelop zelf bij de wijkloper of een ander adres bij u in de buurt retour te brengen.

We zijn bijzonder blij met alle medewerking die we krijgen van alle vrijwilligers die de enveloppen rondbrengen maar ook met uw medewerking om de envelop te retourneren. Mocht u vergeten zijn de envelop voor de datum die op de envelop staat in te leveren dan kan dat altijd bij het secretariaat.

Met deze actie draagt u eraan bij dat o.a. het kerkgebouw onderhouden kan worden, dat de gasrekening kan worden betaald, maar ook dat er een livestream functioneel blijft. Dan gaat het niet alleen om de zondagse viering, maar ook voor andere samenkomsten, zoals de uitvaarten.

De zondagse viering meekijken met de livestream

Om deze viering mee te vieren is het mogelijk vooraf het liturgieboekje van de komende zondag af te halen. De boekjes liggen voor u klaar op de dinsdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur (achterin de kerk op de lectuurtafel).

Terwijl de Aktie Kerkbalans nog loopt zijn de **voorbereidingen op het Paasfeest** ook gestart.

Voor de kinderen is er een gezinsviering met Palmpasen. En om dit goed en mooi te kunnen vieren kunnen de kinderen in de week voorafgaande aan de Palmpasen een Palmpasen stok op komen halen.

In het Lopend Vuurtje van april meer informatie over deze viering.

Maar om ons goed voor te kunnen bereiden op het Paasfeest beginnen we de vastentijd op 2 maart met de **viering van Aswoensdag**.

Omdat er op die dag in iedere parochie een viering plaatsvindt is er in onze parochie geen avond maar een ochtendviering. De viering van Aswoensdag op 2 maart begint om 10.00 uur en na deze viering staat voor u in de ontmoetingsruimte de koffie klaar.

Leo Fijen

Van Titus Brandsma tot Edith Stein, veertig dagen bidden met heiligen en martelaren.

Leo Fijen heeft opnieuw een gebedenboekje i.s.m. anderen geschreven. Deze boekjes liggen op de lectuurtafel achterin de kerk.

Geïnteresseerden kunnen tegen een vrijwillige bijdrage een boekje meenemen.

Stabat Mater

Hierbij alvast een vooraankondiging van de uitvoering van het Stabat Mater die op 10 april, 15.00 uur in onze kerk plaatsvindt.

Het Stabat Mater is een religieus treurdicht wat door leden van het gemengde koor wordt uitgevoerd.

Bestellen van de huispaaskaarsen:

De huispaaskaarsen kunt u tot en met zondag 13 maart bestellen.

Meer informatie leest u in dit Lopend Vuurtje.

Collecte - collectegeld - collectebon

Met ingang van 1 maart zijn er collectebonnen te koop.

Op zondag geen muntgeld op zak?

Een oplossing kan zijn het gebruik van collectebonnen. Deze collectebonnen zijn nu te verkrijgen in onze parochie.

Wat zijn collectebonnen?

Collectebonnen worden geleverd op een kaart. Deze kaart heeft 20 gemakkelijk af te scheuren collectebonnetjes. De bonnetjes kunnen gebruikt worden als collectegeld, maar kunnen ook gebruikt worden als u een kaarsje gaat aansteken.

Wat kosten collectebonnen?

€ 1,00 bonnen op een kaart (geel) met 20 stuks: € 20,00

€ 2,00 bonnen op een kaart (groen) van 20 stuks:

€ 40,00

U kunt dit geld aan ons overmaken of contant betalen. Doordat u een betalingsbewijs ontvangt kunt u deze collecten ook meenemen in uw mogelijke belastingaftrek.

Waarom collectebonnen?

Omdat er steeds minder contant (munt)geld in omloop is en zo hoeft u, voor u naar de kerk gaat, nooit meer naar collectegeld te zoeken.

Maar ook omdat het afstorten van geld duur is en omslachtig; zo kan muntgeld tegenwoordig alleen nog in Amsterdam worden afgestort.

(Wij willen u zeker niet verplichten collectebonnen te gebruiken. Natuurlijk mag u uw contante geld nog steeds in de collecteschaal doen!)



In Memoriam

Maria Wilhelmina Reurings - Verlaan
Riet

*22 juli 1944 † 16 januari 2022

Als op 16 januari Riet Reurings - Verlaan overlijdt dan weten haar man en kinderen dat er een einde is gekomen aan een moeilijke tijd waarin Riet veel te verduren heeft gekregen. Hoewel haar gezondheid het laatste jaar veel te wensen overliet bleef Riet opgewekt en stond zij positief in het leven. Ze nam het zoals het kwam. Ze kon genieten van haar gezin en haar gezin van haar. Ze was een vrouw die met haar spitsvondige uitspraken vertelde hoe zij de dingen wilde en wat zij ervan vond.

Riet heeft tijdens haar ziek-zijn veel aandacht ontvangen van de mensen uit ons dorp. Dat heeft haar enorm getroffen, ze was er echt heel blij mee dit gaf haar kracht en troost. Als kwakelaars missen we Riet als we haar wandelend met haar hondje langs de Boterdijk tegenkwamen. Riet met haar lach en haar praatje.

Maar haar man en gezin missen nu een lieve vrouw, moeder en oma. We wensen haar gezin veel kracht toe dit verlies met elkaar te kunnen dragen.



In Memoriam

Jacoba Gerarda Smit - Smits
Cobie

*7 november 1934 † 4 februari 2022

Op vrijdag 4 februari heeft Cobie Smit - Smits het aardse voor het hemelse leven verruild.

Cobie heeft jarenlang samen met haar man en zoon Pol aan de Boterdijk gewoond tot het hun huisje werd afgebroken en zij naar Uithoorn verhuisden.

Enkele jaren na de verhuizing overleed vrij plotseling haar man Jan. Dit was een grote klap voor het gezin. Hiermee was Cobie haar grote liefde kwijt. Het viel haar niet mee opnieuw invulling aan het leven te geven. Als Cobie naar de Wildenborch verhuist komt zij in een warm bad terecht. Zij heeft daar met veel plezier gewoond en genoot van de activiteiten die er werden georganiseerd. Cobie was trots op haar gezin en genoot van haar familie met wie zij een fijne band onderhield.

In onze kerk is op donderdag 10 februari tijdens een mooie en liefdevolle viering afscheid genomen van Cobie. Wij wensen haar gezin veel sterkte en troost toe om dit verlies een plaatsje te geven. Dat de mooie en liefdevolle herinneringen aan deze moeder en oma hen daarbij mag helpen. Dat Cobie mag rusten in vrede.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT maart 2022

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203

Email: stjansgeboorte@hetnet.nl

Website: www.rkparochiedekwaket.nl

Facebook: rkparochiedekwaket

Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50.

U kunt dit overmaken op

reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie

St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf

bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met

Christa, tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE

Het is mogelijk om de communie thuis te ontvangen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:
Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen. Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:
stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialeaan 36, De Kwakel
pc.hoogenboom@caiway.nl

Veertigdagentijd

We zijn alweer op weg naar de veertigdagentijd. Nog even en carnaval en Aswoensdag staan op het programma. We hopen allemaal dat beide op aangepaste wijze toch gevierd en beleefd kunnen worden.

En daarna de vastentijd. Vasten is een soort van interne zuivering. Aan de ene kant fysiek door even minder te nemen van alles wat we niet strikt nodig hebben. Minder snoepen, minder eten en minder uitgeven aan materiële zaken die ons eigenlijk toch niet gelukkig maken. Een tijd om meer te bewegen, in het voetspoor van Jezus, meer na te denken over het eigen doen en laten en meer te bidden.

Dat is het geestelijke element. Het is een beetje jezelf terugtrekken op jezelf om je leven en relatie met God te beschouwen. Maar ja, we zijn de afgelopen tijd al zo vaak teruggeworpen op onszelf. Weinig mogelijkheden om samen te komen, geen bezoeken afleggen, geen museum, theater of feestjes.

De woenstijnervaring die het vasten in zich heeft, doen we nu - met tussenpozen - al twee jaar.

Misschien moeten we dit jaar bij het vasten de focus meer leggen op dat andere aspect van het vasten. Het besef dat andere mensen niet zo makkelijk kunnen wat jij kunt. Niet zo makkelijk iets lekkers kunnen meenemen uit de supermarkt, omdat het weekbudget boodschappen voor het dagelijks eten niet toereikend is. Mensen om ons heen die niet dat leuke truitje of die nieuwe schoenen kunnen aanschaffen.

Mag de vastentijd nu eens een tijd zijn dat we ons realiseren hoeveel mensen in onze omgeving eenzaam zijn. We hebben nu allemaal een beetje kunnen ervaren hoe dat is als er niemand langs komt of als je niet naar iemand toe mag gaan. Eenzaamheid is door de coronacrisis heel veel groter geworden. Misschien hebben we zelfs een beetje ervaren hoe het is als sombere gedachten je leven beheersen. Dat lange thuiszitten gaf ons allemaal wel eens een sombere bui. Voor sommige mensen om ons heen is dat een dagelijks gevoel. Dat ze nergens bij horen en dat ze geen nut hebben in onze maatschappij. Laat vasten eens helemaal in het teken staan van de ander, van onze naaste. Vasten wordt dan jezelf verliezen door er voor de naaste te zijn.

‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.’ (Mattheus 16:24).

Een mooie mantra voor de komende vastentijd. Opnieuw ontdekken dat het niet draait om jou, maar om de ander. Immers, onze ware opdracht en het ware geluk vinden we door er voor een ander en de Ander te zijn. Wie die weg weer ontdekt, en de vastentijd is daar het ideale moment voor, ontdekt dat jij zelf ook een naaste bent, die door de ander gezocht wordt. Dat wij elkaar vasthouden, steeds opnieuw, dragen en gedragen worden.

Moge wij onszelf zo opnieuw ontdekken als geliefd kind van God, de moeite waard, gekend, geliefd en gedragen, geschonken aan elkaar.

Ik wens u een inspirerende en vooral sociale vastentijd!

Diaken Jeroen Hoekstra

Schoonmaakochtend

Op zaterdag 22 januari was de tweede schoonmaakochtend.

Als het 9.00 uur is, zijn we met een groep van 20 vrijwilligers om de kerk en de andere ruimtes te poetsen. Nadat de taken zijn verdeeld is het overal een drukte van belang.

Vloeren worden gezogen of geveegd en gedweild, ramen gelapt, kerkbanken afgenomen en de matjes buiten uitgeklopt.

De altaartafel krijgt een schoon kleed.

De kaarsenstandaards worden schoongemaakt en de Mariakapel is weer helemaal klaar voor alle kaarsjes die er worden gebrand.

Als het koffietijd is kunnen er al veel klussen afgestreept worden. Tegen 12.00 uur worden de laatste vloeren gedweild, de laatste stoelen afgenomen. En overal ruikt het weer fris.

Er is er deze morgen weer enorm veel werk verzet dankzij deze vrijwilligers.



HUISPAASKAARSEN 2022

Het is weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.
De intekenlijst met een voorbeeld van de paaskaars ligt achterin de kerk.

De prijzen kaars met wasreliëf:

25 cm.	- € 23,-	(⊖ 6 cm)
30 cm.	- € 30,-	(⊖ 8 cm)
40 cm.	- € 37,-	(⊖ 8 cm)
60 cm.	- € 65,-	(⊖ 8 cm)

Kaarsen met wasreliëf en opdruk:

30 cm.	- € 43,-	(⊖ 8 cm)
40 cm.	- € 50,-	(⊖ 8 cm)
60 cm.	- € 78,-	(⊖ 8 cm)



Er zijn verschillende afbeeldingen, deze staan afgebeeld op de intekenlijst die achterin de kerk op tafel ligt of op de website van de parochie: www.rkparochiedekwakel.nl.

Tevens kunt u via de intekenlijst kandelaars bestellen.

Ook zijn er dit jaar wereldreligie kaarsen te koop, de grootte en prijzen zijn gelijk aan de huispaaskaarsen. De bestellijst ligt op de tafel achterin de kerk.

Bestellen

De kaarsen kunnen **tot 14 maart** besteld worden.

Betalen

Bestelde kaarsen kunt U bij de dienstdoende koster of het parochiesecretariaat betalen. De kaarsen dienen vooraf te worden betaald (tenzij anders afgesproken).

Afhalen paaskaarsen

De kaarsen zullen tijdens de paaswake worden gewijd en kunnen na de paaswake viering of op eerste paasdag afgehaald worden (tenzij anders afgesproken).

Aswoensdag

Van oorsprong is Aswoensdag een dag van boetedoening, waarop we als gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen. Zo tonen wij berouw voor onze begane zonden. Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen.

In die veertig dagen (zondagen niet meegerekend) voor Pasen vasten de mensen met eten.

Tegenwoordig vullen we onze manier van vasten vaak anders in. Bijvoorbeeld door ons te onthouden van iets prettigs wat erg vanzelfsprekend is voor ons. Of we gebruiken en kopen minder luxe, alleen het nodige.

En geven meer aan goede doelen. Zo tonen we ons solidair met minder welvarende mensen in de wereld.

De vastentijd herinnert ons aan het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Het is een waardevolle tijd van bezinning. Als uiting van deze periode kunt u ook meedoen aan de sobere maaltijden.

In de viering van aswoensdag mag iedere kerkganger naar voren komen en krijgt van de priester een kruisje van as op het voorhoofd krijgt, met de woorden:

Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren

As; een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de Paasperiode van het voorgaande jaar.

Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.





ASWOENSDAG

Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn,
genomen, gevormd, uit stof van de aarde.

Dat wij weer weten, dat Gij uw adem ons hebt
geschonken; adem in ons.
Adem in ons, breekbaar en broos, kruiken van aarde,
dat wij weer weten, dat Gij ons vormt.

Dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn.
Dat wij weer weten, dat wij verwant zijn:
rotsen en gras, mensen en lucht, sterren en zaad,
nijlpaard en musje.

Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn.
Dat wij weer weten, dat wij weer keren, terug in het
stof.
Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn.
Dat wij ons voegen in het werk van uw handen.

Andries Govaert.

Veertigdagentijd verbonden in gebed in onze regio

In de vastentijd willen we door het laten rondgaan van een gebedskaars een gebedsketen tussen onze 5 parochies vormen.

Op Aswoensdag, 2 maart, wordt de kaars in Uithoorn aangestoken.

Op zondag 27 maart komt de kaars naar onze kerk. Tijdens de viering zal de kaars branden. En na de viering krijgt de kaars een plekje in de Mariakapel.

Na onze parochie wordt de gebedskaars doorgegeven aan de parochie in de Nes aan de Amstel.

Zo gaat de kaars elke week naar een andere parochie in onze regio.



Op deze wijze zijn we in gebed met elkaar verbonden in de belangrijke voorbereidingstijd op Pasen.

Op de poster kunt u lezen in welke parochie de kaars in die week is.

Eucharistieviering op de maandagavond in Uithoorn

In 2022 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep “Emmaus” elke eerste maandag van de maand een eucharistieviering worden gehouden.

Pastoor Marco en - of kapelaan Darek zullen daarin voorgaan. Daarbij is elke parochiaan, ook vanuit de parochies in onze regio, van harte welkom.

Als u wilt kunt uw eigen intenties op papier meebrengen. Ook als u een persoonlijk gebed wilt is dat mogelijk.

Houdt u de komende data in 2022 vrij:

- Maandag 7 maart
- Maandag 4 april
- Maandag 2 mei
- Maandag 4 juli
- Maandag 1 augustus
- Maandag 5 september
- Maandag 3 oktober
- Maandag 7 november
- Maandag 5 december



De viering begint om 19.30 uur in de dagkerk of de grote kerk van de Burght.

Zie verder de poster met de grote witte duif erop die in uw kerk hangt. U bent van harte WELKOM!

Marlies van der Lelij tel. 0297 567848

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel			
Maart 2022			
woensdag 2 maart	10.00 uur	Eucharistieviering Aswoensdag	Gemengd koor
zondag 6 maart	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	The Bridges
zondag 13 maart	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 20 maart	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	Samenzang
zondag 27 maart	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 3 april	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Gemengd koor
<p>Alle vieringen kunt u online volgen op: www.kerkomroep.nl</p> <p>Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken.</p> <p>Iedere zondag koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.</p> <p>Na de viering van Aswoensdag koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.</p>			

	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	H. Urbanus Nes ad Amstel
		zaterdag 19:00 uur DOP viering		zaterdag 19:00 uur DOP viering
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
wo-dag 2 maart	10.30 aswoensdag Eucharistieviering	19.00 aswoensdag Eucharistieviering	19.00 aswoensdag Eucharistieviering	19.00 aswoensdag Eucharistieviering
zondag 6 mrt	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 13 mrt	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden
zondag 20 mrt	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Eucharistieviering
zondag 27 mrt	Dienst o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord en gebed o.l.v. parochianen	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden
zondag 3 april	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering



Woensdag 2 maart, Aswoensdag, 10.00 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Na deze viering is er gelegenheid een kopje koffie in de ontmoetingsruimte te drinken.



Iedere zondag staat na de viering in de ontmoetingsruimte de koffie klaar.

U bent allen van harte welkom.

Zondag 6 maart, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Arie en Nel Stokkel

Laurens Stokkel

Hein Kooijman en overleden familie

Ton Vlasman

Corry Brozius - Hoogervorst

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser

Hans van Eijk

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuisen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Piet Kas

Johannes Kas

Harry Schoordijk

Janny van Kessel

Koos van Kessel

Leo Klijn

Zondag 13 maart, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijffje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Overleden familie Lek - van Bunningen

Corrie van Diemen - van der Meer

Herman Fontijn en dochter Trea

Arie Hogerwerf

Rie Hogerwerf - Vork

Zondag 20 maart 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Diaken Rob Mascini

Muziek; samenzang

Misintenties:

Arie en Nel Stokkel

Laurens Stokkel

Piet Kooijman

Leo Klijn

Joop en Truus van Egmond - de Hollander

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijffje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie



Zondag 27 maart, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Overleden ouders Hoogervorst - van Tol en
zoon Martin

Kees Hoogenboom, zoon Kees en schoonzoon Dopper

Overleden ouders Bartels - van Kessel

Emmy Bartels - Hogenboom

Pater Cees Bartels

Henk Overwater

Corrie van Diemen - van der Meer

Koos van der Hulst en Alex

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijffje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie



Zondag 3 april, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Piet van Os en overleden familie

Ton Vlasman

Corry Brozius - Hoogervorst

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser

Hans van Eijk

Hein Kooijman en overleden familie

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wifje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Janny van Kessel en Koos van Kessel

Leo Klijn



Iedere zondag staat na de viering in de ontmoetingsruimte de koffie klaar. U bent allen van harte welkom.



Van de Bestuurstafel

Parochiebladen

Maart 2022

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart,
Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Maart roert zijn staart.... Na 2 jaren Corona in Nederland zijn we er wel klaar mee.... De winter met zijn herfstachtige weer kunnen we snel achter ons laten.... Of: in de 40 dagen voor Pasen mogen we de rust nemen om een pas op de plaats te doen en na te denken.

Ik had vele onderwerpen in mijn hoofd, maar leek het niet te kunnen samenvatten in een pakkend verhaal. Ik wist wat ik wilde vertellen, maar niet hoe het in te leiden of waarmee een vergelijking te maken. Want waarom zijn die verhalen, die boodschappen die Jezus ons heeft meegegeven zo pakkend? Worden die na 2000 jaar nog verteld? Omdat het vergelijkingen zijn. Een belangrijke boodschap dat is ingebed in een pakkend verhaal.

Dat wil ik ook bereiken. Maar dat is niet zo gemakkelijk.

Maar ook als het niet gemakkelijk is kan het toch. Of kan (én wil!) ik het in elk geval proberen. Dat hebben bijna alle mensen wereldwijd laten zien in deze afgelopen twee jaar. Het was niet makkelijk. Er

was geen vooraf bedacht verhaal om de boodschap makkelijker te maken. Er was een mega-besmettelijke ziekte. We moesten van alles en we mochten veel andere dingen niet. In de dagelijkse dingen, zakelijk, sociaal. Het was niet makkelijk, maar we gingen toch door. Roeiend met de riemen die we hadden. Velen tegen de stroom in.

Het was niet makkelijk voor ons als kerkbestuur. Net zoals het niet makkelijk was voor de koren, liturgiegroepen, voorbereiding van vormsel en communieprojecten, kosteren of uitvaartgroepen. Niet bij elkaar mogen komen, niet dát mogen organiseren wat je eigenlijk voor ogen hebt, waarmee je de kerkgemeenschap hoop en warmte zou willen bieden. Maar is toch heel wat geïmproviseerd en bedacht om toch waardevol te kunnen zijn. Ook al was het niet makkelijk.

Als kerkbestuur en parochieteams hebben we ook meer willen organiseren: de samenkomsten met parochianen. Per parochie met de vrijwilligers en geïnteresseerden van gedachten wisselen over de krimpende kerkgemeenschappen.

De gebouwen die “te groot” zijn geworden, maar een paar uur per week gebruikt worden en duur onderhoud nodig hebben. Maar ook de hechtheid van de parochies, het samenwerken in de regio, de ouder wordende vrijwilligers. Deze bijeenkomsten staan in deze maanden op de agenda’s. Er wordt bewust eerst alleen binnen de parochie gesproken. Er zijn geen plannen die gepresenteerd worden, hooguit wat feiten. Het feit dat er “iets” zal veranderen.

En we mogen met elkaar bepalen in welke richting we dat willen hebben.

En ik wil iedereen van harte uitnodigen mee te denken en bedanken voor zijn of haar betrokkenheid. We hopen de toekomst een beetje te kunnen plannen. Maar ook dat is niet gemakkelijk. Niets is volledig te plannen en voorspellen.

Na het uitbrengen van de regioblad afgelopen najaar waarin we met foto's en naam zijn gepresenteerd hadden wij als bestuur gehoopt te kunnen melden dat we zijn uitgebreid met een bestuurslid uit de parochie Emmaus.

Helaas hebben we moeten meedelen dat Hans van Putten ons is overleden. Dat heeft ons geraakt. Dat maakt ons een schakel zwakker.

Over stormachtig en somber weer gesproken:

Zo voelde deze winter. Het was niet makkelijk.

We zagen het niet aankomen en konden het niet in een mooi verhaal voorbereiden.

Maar eraan ontkomen kan niet. We moeten door.

Soms is het leven, de samenleving, de situatie een lange tijd moeilijk. Hard, rauw, onvoorspelbaar.

In de bijbel zijn deze situaties als vergelijking te herkennen in de 40 dagen die Jezus verbleef in de woestijn voordat hij zijn openbare leven begon.

Een periode van afzien, van uitdagingen en vertrouwen hebben dat er een Vader is die je zal begeleiden.

Het volk Israël dat Egypte kon verlaten, voelde zich aanvankelijk gered, maar moest vervolgens 40 jaar (een eeuwigheid) zwerven door de woestijn voordat ze het beloofde land konden binnen treden.

Kunnen wij uit deze verhalen kracht halen?

Als we er bij stil staan in de 40 dagen voor Pasen.

Mijn oma, bedenk ik me nu, deed dat met een heel simpele spreuk, die ze mooi in hout had geknutseld en aan de muur had hangen: Hoop doet leven.

En ik denk dat we allemaal onze eigen manier hebben om zware tijden door te komen. Het is niet makkelijk, maar het kan.

Én we mogen geloven dat we er niet alleen voor staan.

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com

06-50 963 187

Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Online de kerkdiensten volgen?

Dat kan op de volgende manieren:

Aalsmeer **YouTube**, via de link in de kalender op
www.rkkerkaalsmeer.nl

De Kwakel **KerkOmroep.nl**, [zoek op “Kwakel”],
online of via app

Kudelstaart **YouTube**, ontvang de link in uw email via
stjangeboortesecretariaat@live.nl

Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere parochie) digitaal ontvangen?

Stuur een email met dit verzoek aan:

Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com

De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl

Kudelstaart stjangeboortesecretariaat@live.nl

Nes ad Amstel urbanusparochienes@gmail.com

Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uthoorn.nl

VASTENACTIE

Vastenactie 2022: bescherming van landrechten

Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de katholieke kerk om geld in te zamelen voor mensen in nood. Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van landrechten, voedselzekerheid en biodiversiteit in ontwikkelingslanden.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Op deze manier beschermen inheemse gemeenschappen tachtig procent van de biodiversiteit op aarde. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolie-plantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.

Behoud van voedselzekerheid

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft gevolgen voor milieu en klimaat.

Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?

De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo'n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten.

In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten.

In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.

Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.

Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen.

In de vastentijd is de collecte tijdens de vieringen bestemd voor de Vastenactie.

U kunt thuis ook mee doen door uw gift over te maken op reknr. NL21INGB 0000 0058 50

ten name van Vastenactie, Den Haag

Een dank voor uw gift.

Voor uw gift kunt u ook de QR-code gebruiken





TER INSPIRATIE

“De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen”. Dit zijn de eerste woorden van “Lied van de opstanding” van Huub Oosterhuis.

Je kent het ongetwijfeld. Deze hoopvolle woorden spreken tot de verbeelding. De steppen in het Nabije Oosten zijn droog en dor. Er groeit nauwelijks iets. Maar na vaak korte en hevige regenbuien komt de steppe tot leven. In een korte tijd staat alles in bloei.

“De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven” zijn de beginwoorden van de tweede strofe van het lied. De ballingen zijn de mensen die gedeporteerd zijn naar Babylon na de verwoesting van Jeruzalem in de vijfde eeuw voor Christus.

In Psalm 137 zongen zij: “Aan Babels stromen zaten wij en weenden”. Ze mogen terug naar huis, een nieuw begin; ze staan op en keren terug naar huis.

Wie zijn de ballingen van vandaag? Wie zijn voor jou de ballingen vandaag. De vele mensen wereldwijd, die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld?

Al die mensen die een dierbare verloren hebben aan corona dichtbij in onze directe omgeving of veraf? Of zij die maar heel, heel moeizaam herstellen van corona.

Of de ondernemers van bedrijven die nog steeds niet open mogen en daardoor moedeloos en depressief worden. Of die ondernemers, die aan de grond zitten en geen toekomst voor zich zien?

Zal er voor al deze ballingen een keer komen?

Zal de steppen voor hen gaan bloeien?

Zullen de onnoemlijk vele vluchtelingen uiteindelijk een thuis vinden?

Zal het verdriet om je dierbare op den duur minder worden?

Zal er weer een normaal leven komen voor hen die genezen zijn van corona of voor die ondernemer die nu aan de grond zit?

“De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven, dode, dode, sta op, het licht van de morgen”. Hoopvolle beelden uit de laatste strofe van het lied.

De hoop van het lied wordt tot uitdrukking gebracht in het licht dat doorbreekt in de morgen, telkens weer.

Dat de ballingen van vandaag staande mogen blijven in hun moeilijke en verdrietige situaties, dat zij mogen opstaan, dat het licht van de morgen voor hen mag aanbreken!

Elly van Rooden.

Van Titus Brandsma tot Edith Stein veertig dagen bidden met heiligen en martelaren.

Leo Fijen heeft opnieuw een gebedenboek samengesteld.

Het is een gebedenboek wat ons in 40 dagen naar Pasen leidt. Dit keer met heiligen en martelaren die voorleven hoe je met tegenslag kunt omgaan.

In het jaar van zijn heiligverklaring draagt Titus Brandsma ons door de Goede Week.

Een boekje met mooie teksten, gebeden, meditaties etc. Dit boekje is door de parochie aangekocht en ligt achterin de kerk op de lecuurtafel.

De kosten zijn € 3,00 per stuk maar u mag het tegen elke vrijwillige bijdrage meenemen.



Van Titus Brandsma tot Edith Stein veertig dagen bidden met heiligen en martelaren.

Heiligen en martelaren

Zijn er heiligen en martelaren die ook protestanten kunnen aanspreken? Die vraag kreeg ik van een redacteur van een radioprogramma. Want tijdens een radio uitzending zal ik daar met voorbeelden komen

van mensen die hun leven hebben gegeven voor een ideaal dat anderen heelt in de wonden van het bestaan. En je kunt alleen maar helen als je je eigen wonden hebt aanvaard en daarmee kunt leven.

Het is de weg naar innerlijke vrijheid en vrede door alle crises heen. Titus Brandsma wijst die weg.

Hij leefde voor de waarheid en de weg van Christus en gaf daarvoor zijn leven. Toen hij in kamp Amersfoort zat zag zijn toekomst er donker uit.

En in het duister van de gevangenschap had hij niets anders dan zijn kampkleding en wat touwtjes.

Daar maakte hij een rozenkrans van. En zo bad hij met zijn medegevangenen. In de grootste onvrijheid zocht hij de innerlijke vrijheid en verbondenheid met Christus. Die rozenkrans gaf hij weg aan een gevangene die werd vrijgelaten.

Via een omweg heb ik die rozenkrans ooit even in handen gehad: wat touwtjes en enige knopen.

Om te bidden heb je niet veel nodig. En als je bidt kun je in Christus verbonden zijn met alles en iedereen.

Dat is de weg die Titus Brandsma ons vandaag wijst. Vorige week was ik in Dokkum, bij de veertien staties van de kruisweg in het Bonifatiuspark. Ik luisterde naar dominee Herman de Vries van Dokkum.

Zijn grootvader is in Auschwitz gestorven.

Deze dominee leeft en bidt met de teksten van

Titus Brandsma die in Dachau is gestorven. Toen ik hem vroeg waarom Titus Brandsma voor hem zo belangrijk is, antwoordde hij: omdat deze karmeliet me ook vandaag leert hoe je innerlijk vrij kunt zijn en in een wereld vol polarisatie in Christus met iedereen verbonden kunt zijn.

Martelaren en heiligen zijn er voor ons allemaal.



Ophalen oud ijzer

Zaterdag 2 april a.s. komen leden van TAVENU weer **oud ijzer** ophalen in de gebruikelijke wijken van De Kwakel en Vrouwenakker.

U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer aan de weg plaatst. Wij verzoeken u geen autobanden, koel- en vrieskasten mee te geven. Hiervoor moeten wij betalen.

Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even naar Jan Kas (06-15 89 11 37).

De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons instrumentenfonds en de jeugdopleiding.

Na carnaval komt Aswoensdag

Woensdag 2 maart is het Aswoensdag.

Wanneer het carnaval voorbij is begint de 40 dagentijd en gaan we op weg naar Pasen.

In onze kerk kunt u op woensdag 2 maart in de viering van Aswoensdag het askruisje ontvangen.

Deze viering begint om 10.00 uur.

Na de viering staat er een kopje koffie klaar.



Leden van de parochievergadering

Onderstaande personen zijn contactpersoon voor de leden van de genoemde werkgroepen en koren

The Bridges Corry Compier 06 14564314

4 YOU Bernardien Meijer 06 29426373

Gemengd koor Jan van Wees 582420

Avondwake en uitvaart

Gezinsvieringen Bernardien Meijer 06 29426373

1^e Communie Bernardien Meijer

Dopen Bernardien Meijer

Lektoren

PCI Jos van Kempen 531595

Kosters

Begraafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin 562265

Dragersgilde Hennie Bruine de Bruin

Kerkwerksters Parochiesecretariaat 561203

Lopend Vuurtje Parochiesecretariaat 561203

Aktie Kerkbalans Hennie Bruine de Bruin

Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon 521281

Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven over onze parochie en de activiteiten:



Vind onze website op het internet:
www.rkparochiedekwakel.nl



Volg ons op facebook via:
facebook.com/rkparochiedekwakel



Volg onze vieringen met de livestream via de app of de website van kerkomroep.nl

Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	56 12 03
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl		
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Elly van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	diakenjeroen@kpnmail.nl	06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn	06 13905265
oudsh@kabelfoon.nl	Linie 85	
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl	Mgr.Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysantenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	
Lid parochieteam	Ton van Dijk	06 46441169
vdijkton@gmail.com	Drechtdijk 5B	
Lid parochieteam	Natacha Toribio	06 27121306
natacha_76@hotmail.com	Seringenlaan 51	
Parochie St.Jans Geboorte	NL50RABO 03785.55.235	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begrafnisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65,	De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven	56 08 25
	Grift 18	Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Mw. Renate Vlasman	56 97 64
	Drechtdijk 105	De Kwakel
<u>4 You kinderkoor</u>	Rosan Meijer	06 40347160
	lepenlaan 23	
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	56 23 78
pc.hoogenboom@caiway.nl	Bromelialeaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Theo van Rijn	06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Röling	06 48729257
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	52 28 63
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel