

Parochieblad

Het Lopend Vuurtje



RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel

Juni 2023

Nieuws van de parochie, juni 2023

Juni staat vooral in het teken van het naderende slot van het werkseizoen.

Overall beginnen de vakanties weer, de koren repeteren en zingen in juni voor het laatst, clubs en verenigingen ronden hun seizoen af en ook in de parochie gaan de activiteiten na de parochiezondag op een laag pitje.

Maar voor het zover is, vieren we eerst het feest van de **Eerste Heilige Communie**. Een parochiefeest waar de kinderen naar toe hebben gewerkt en naar toe hebben geleefd. De laatste bijeenkomsten staan in het teken van het laatste avondmaal, de avond waarin Jezus met de leerlingen het brood en de wijn deelt. Waarin hij hen vraagt te doen wat ook hij heeft gedaan. Je naaste liefhebben, zorg dragen voor hen die ziek of eenzaam zijn. Om zien naar je naaste.

Namens de parochie feliciteren we deze kinderen en wensen hen Gods zegen toe:

Lars Zijerveld, Stef Voorn, Luuk Spek,
Samuel Barychowski, Jan Malinowski, Tess van Rijn,
Laura Maijenburg.

Parochiezondag 2023.

Op zondag 18 juni vieren we de geboortedag van de Heilige Johannes, de patroonheilige van onze parochie.

Het vieren van dit feest is een mooie traditie. Tijdens de viering krijgt de parochie als gemeenschap extra aandacht. Want alleen door met elkaar er voor elkaar te zijn kun je een gemeenschap vormen. Samen sta je sterk en kun je wat bereiken.

Als parochiegemeenschap van De Kwakel zijn we daar goed in. De voorzitter van het parochieteam zal terugblikken op de activiteiten van het afgelopen jaar en -voorzover dat kan- een vooruitblik naar de toekomst.

Het thema van deze zondag is: De kracht van verbinding. De viering wordt voorgegaan door diaken Jeroen Hoekstra en de koren verzorgen gezamenlijk de zang.

Zoals alle jaren zal ook nu na de viering de koffie / thee / limonade met wat lekkers klaar staan.

Ook de handwerkclub is aanwezig om hun zelfgemaakte spullen te verkopen. Met de opbrengst kunnen zij weer nieuwe materialen aanschaffen om iedere maandagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur een gezellige middag in de ontmoetingsruimte te kunnen verzorgen.

De vijver is klaar.

Een monsterklus die voor de vrijwilligers een echte uitdaging was.

Niet alles kon door de vrijwilligers worden gedaan, voor het wegpompen en afvoeren van water en modder uit de vijver kwam een medewerker van Albert Blommestijn met een tankwagen.

Als de vijver weer gereed is legt de tuingroep de flagstones weer terug en zorgt dat de beplanting weer in orde is. En nu de fontein weer aangaat is het plaatje compleet en mogen we terecht zeggen dat de vijver een blikvanger is in ons dorp.

Collecte, collectebonnen en QR code.

Van oudsher wordt er tijdens de viering gecollecteerd en doet men contant geld in het collectemandje. Nu contant geld steeds minder in omloop is wordt ook naar andere mogelijkheden gekeken. Zo maken protestantse kerkleden gebruik van collectebonnen. Onze parochie biedt nu ook collectebonnen aan. Deze kunnen bij het parochiesecretariaat worden aangeschaft. Het zijn afscheurvellen van 40 euro van 1 euro of 2 euro. Maar om collectegeld te betalen kun je ook gebruik maken van de QR code. Deze qr code vind je bij de ingang van de kerk en staat afgebeeld in het Lopend Vuurtje. Met het scannen van de code wordt gevraagd welk bedrag je wilt doneren en betaal je vanaf je bankrekening. Hiervoor is wel een bankierenapp op de mobiele telefoon nodig.

Verloting Paaskaars

Ook dit jaar wordt de paaskaars verloot. U kunt na de vieringen bij de koster of in de ontmoetingsruimte bij de koffietafel voor 2 euro een lootje kopen. Er zijn 100 lootjes dus wees er snel bij.

Toegankelijkheid van het kerkplein.

Het is momenteel niet makkelijk om naar de kerk te komen. De Drechtdijk is voor autoverkeer afgesloten en het zal nog wel even duren voor dit weer mogelijk is. Mensen woonachtig in de directe omgeving kunnen hun auto niet altijd bij hun eigen huis of appartement kwijt en zij maken zo nodig gebruik van het kerkplein. We zullen elkaar dus letterlijk de ruimte moeten geven en hopen op wederzijds begrip hiervoor.



In Memoriam

Thomas Mattheus Maria Maijenburg
Tom

*25 oktober 1942

† 8 mei 2023

Op 8 mei is Tom te midden van zijn gezin overleden. Als Tom zijn Nel ontmoet weten ze beiden al snel dat ze samen verder willen. Ze trouwen en krijgen 2 zoons. Een mooi gezin waar veel aandacht is voor elkaar. Later komen er ook nog kleinkinderen bij. Wat is Tom trots op hen en hij gaat graag mee naar de diverse sporten.

Het werkzame leven van Tom speelde zich voornamelijk af tussen de bloemen. Zowel bij een baas als voor zichzelf. Vol trots vertelde zijn zoon tijdens de plechtige uitvaart over het tuincentrum Maijenburg aan de Drechtdijk en zijn kleindochters vertelde over de mooie herinneringen die zij aan hun opa hebben.

Het zal stil zijn in huize Maijenburg zo zonder Tom, maar de mooie herinneringen vult de harten met dankbaarheid.

Dat Tom mag rusten bij zijn hemelse vader.

Kaarsje wegbrengen

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen.

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken, laat dit dan weten via het parochiesecretariaat

(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)

of telefonisch: 0297-561203



In gesprek met één van de pastores.

Vroeger.... ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met enige regelmaat zomaar op huisbezoek.

Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met één van de pastores.

De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.

Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen?

Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en u ontvangt het via de mail stjansgeboorte@hetnet.nl.

Wilt u beiden ontvangen? Ook dat kan, maar geeft u dit in uw e-mailbericht goed aan.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT juni 2023

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar. **Zomertijd: miv 27 juni is het secretariaat tot 12.30 uur geopend.**

Telefoonnr: 0297-561203

Email: stjansgeboorte@hetnet.nl

Website: www.rkparochiedekwakel.nl

Facebook: rkparochiedekwakel

Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50.

U kunt dit overmaken op

reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie

St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf

bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met

Christa, tel: 533889 /06-22662632

BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:
Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen. Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een miltje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat: stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialeaan 36, De Kwakel pc.hoogenboom@caiway.nl

Pinksteren

Pinksteren is voor elke gelovige een belangrijk feest. Het feest van heilige Geest, die alle gelovigen leidt en begeestert in haar opdracht: de boodschap van Jezus uit te dragen over de hele wereld. Mooi dat we dit vieren, maar we lopen toch niet gemakkelijk warm voor dit feest. Misschien komt het omdat de heilige Geest zo ongreepbaar is voor ons. Kerstmis, de geboorte van Jezus, dat raakt ons! Pasen kan ons ook wel bekoren: licht in de duisternis. Hij leeft!



Veertig dagen na Pasen vieren we eerst de Hemelvaart van Jezus. Nou, vieren, het is vooral stilstaan bij het gemis: Jezus is niet meer zichtbaar bij de leerlingen. Wel is er de belofte van Jezus dat Hij voor altijd bij de leerlingen zal blijven en dat Hij de heilige Geest, de Helper en Trooster, zal zenden die de hen zal helpen om de band met de verrezen Heer te blijven ervaren. Maar de leerlingen merken er allemaal weinig van! Toch houden ze vast aan de belofte van Jezus en ze bidden negen dagen lang om de kracht van de heilige Geest.

En dan gebeurt het! Het is zeven weken na Pasen, het is Pinksteren. (Het woord Pinksteren verwijst naar het getal 50.) En dan komt er plotseling een ommekeer in het leven van de leerlingen. Ze ervaren allemaal tegelijkertijd hoe de heilige Geest hen intens raakt. Het is een innerlijke ervaring die door de schrijver van het Pinksterverhaal wordt verbeeld in storm en vuur. De angst en onzekerheid van de leerlingen wordt in één keer weggeblazen. En de kou en duisternis in hun hart verdwijnt door vurtongen die op hen neerstrijken. Vol geestdrift en enthousiasme rennen de leerlingen naar buiten om iedereen te vertellen over Jezus. Ook in de dagen daarna, ja zelfs de rest van hun leven weten ze

iets van dat enthousiasme te behouden. Zo ontstaan en groeien de eerste christelijke geloofsgemeenschappen.

En het verhaal van het christendom is steeds door blijven gaan de afgelopen 20 eeuwen. Omdat er steeds weer christenen zijn die weten en ervaren dat Jezus met hen bezig is door kracht van de heilige Geest. Die heilige Geest laat zich ook in onze tijd soms krachtig ervaren als storm en vuur. Meestal is het helemaal niet zo spectaculair, meer een zacht briesje en een vlammetje. Het Pinksterfeest vraagt van ons dat we ons blijven toe vertrouwen aan God.

Aan God die aan de ene kant een groot mysterie is en blijft, en aan de andere kant ons intens nabij is door de heilige Geest. Een symbool voor de heilige Geest is de duif. Zoals een duif overal kan komen, gedragen door zijn vleugels, zo kan de heilige Geest mensen wereldwijd begeistere met Gods aanwezigheid.

We denken bij een duif ook aan vredesduif. De heilige Geest wil ons zeker aanzetten tot vrede. Heel mooi staat dat in de voorbeden van de bisschoppen voor vrede in Oekraïne: dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Tot slot een gebed tot de heilige Geest om ons te sterken in ons christelijke leven.

Kom heilige Geest, zet ons in vuur en vlam. Laat ons vrij van angst en twijfels woorden van leven spreken.

Maak mensen van ons die leven, liefhebben, koesteren en uitdragen wat U heilig is.

Kom, laat je inspireren. Moge ons innerlijk vuur worden aangewakkerd met de komst van de Geest.

Laten we Pinksteren vieren als nieuwe mensen!

Diaken Jeroen Hoekstra

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel			
Juni 2023			
zondag 4 juni	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang met Anja en Margret
zondag 11 juni	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 18 juni	9.30 uur	Woord en Communieviering Voorganger Jeroen Hoekstra Parochiezondag	Alle koren
zondag 25 juni	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 2 juli	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang
<p>Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken.</p> <p>Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.</p>			

	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	H. Urbanus Nes ad Amstel
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 4 juni	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 11 juni	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 18 juni	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 25 juni	Woord en Gebedviering olv parochianen	Eucharistieviering	St. Jansviering Voorganger Diaken Jeroen Hoekstra	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 2 juli	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering



Zondag 4 juni, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevr. Elly van Rooden

Muziek: samenzang met Anja Konst en

Margret Endhoven



Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

To Rekelhof - Huigsloot

Niek Verhoef en Nel Verhoef - Kuipers

Overleden ouders van Kessel - Wijfjes

Ton Vlasman

Hans van Eijk en overleden familie

Corrie Brozius - Hoogervorst

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden familie Egberts - Knaap

Mart en Gerda en familie van Diemen - Wegbrands

Herman van Rijn en overleden familie

Kees en Ria Hogenboom - van Velzen

Wout van Tol

Zondag 11 juni, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric



Coby Lek - de Groot
Marco Lek en overleden familie
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden familie Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Arie en Nel Stokkel, Laurens Stokkel
Joop Smit
Leo Klijn
Koos van der Hulst
Overleden familie Voorn - van der Hulst
Jan en Alex
Kees en Ria Hogenboom - van Velzen
Corrie van Diemen - van der Meer
Jos en Ank Springintveld - van Dam
Marjan van der Hoorn - van Dam
Riet Reurings - Verlaan
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 65-jarig
huwelijk
Overleden familie Röling - Reurings



Zondag 18 juni, 9.30 uur,
Parochiezondag

Woord en Communieviering

Met als thema De kracht van verbinding

Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra

Muziek; alle koren

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot
Marco Lek en overleden familie
Jan Hogerwerf en Corrie Hogerwerf - Verhaar
Henk en Ria van Tol - Pouw
Gerrit van Leeuwen en overleden familie
Rob Meijer
Arie Hogerwerf en Rie Hogerwerf - Vork
Johannes Kas en Martha Kas - de Blicck
Piet Kas
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven
Wiet Raadschelders
Mart en Gerda en familie van Diemen -Wegbrands
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos
Leo Klijn
Hans en Lyda Plasmeijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen
Maria Petronella Okkersen - van Rijn
Hans Meijer
Kees en Ria Hogenboom - van Velzen
Wout van Tol
Ton van de Rotten
Corrie van de Rotten - Hoogervorst
Vader en moeder de Jong en Ria
Joop en Bep Hogerwerf - Kroone
Joop en Truus van Egmond - de Hollander
Gerard van der Hoorn
Adrie van der Hoorn - Keijzer
Jos en Ank Springintveld - van Dam
Marjan van der Hoorn - van Dam



Zondag 25 juni, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap -

Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Piet van Os en overleden familie

Jan en Bets van Oostwaard - van Zaal

Leo Klijn

Overleden familie Lek - van Bunningen



Zondag 2 juli, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijhuizen en Stephan

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Overleden ouders van Kessel - Wijfjes

Ton Vlasman

Hans van Eijk en overleden familie

Corrie Brozius - Hoogervorst

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden familie Egberts - Knaap

Mart en Gerda en familie van Diemen - Wegbrands





Beste jongeren uit De Kwakel en omstreken,

We hebben een fijne avond gehad
op zaterdag 29 april 2023.

Eerst hebben we de vruchten van de Heilige Geest nog
“even” doorgelopen.

Daarna hebben we een inleiding gekeken over The
Prayer Course van “Het Onze Vader”. We hebben
gezongen en uit de (Kinder)bijbel gelezen.

Daarna was het tijd voor een potje biljart.

Waarbij de leiding werd ingemaakt door de jeugd 😊

We hebben serieus gepraat en heerlijk gelachen met
elkaar.

We gaan een nieuwe datum in juni/juli plannen.

*De bedoeling is dat we iets leuks gaan ondernemen
met onze vaste leden.*

Hartelijke groet,

Paul en Juria

Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight

**GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN,
MAAR VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON !**

Collectebonnen

Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen.

Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen aan te bieden.

Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.

Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:

20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of

20 zegels van 2,00 (= 40 euro).

De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft, dan kan ook heel eenvoudig via een QR code worden betaald.

Ook in de kerk kunt u de QR code scannen.

Achterin de kerk is een houder waarop de code staat vermeld.





Ter inspiratie

Al eeuwenlang klinken de woorden ‘*Et incarnatus est*’ als getuige van het gelovige vermoeden dat God zich láát ontmoeten waar mensen Hem willen ontmoeten. ‘Hij - God - wil vlees worden’. In onze tijd een wat vreemde manier van zeggen.

Wij vertalen het nu graag in zichtbaar, hoorbaar, tastbaar, voelbaar. Hij wil gezien, gehoord, aangeraakt en gevoeld worden. Zijn ‘probleem’ is dat Hij als geestelijk Wezen daar mensen voor nodig heeft. Alleen wij mensen kunnen onze gedachten over Hem zichtbaar, hoorbaar, tastbaar en voelbaar maken. Het vermoeden dat God zich wil laten ontmoeten, is het fundament van wat we in onze Kerk ‘de Sacramenten’ noemen. Voor christenen en dus ook voor ons werd Jezus Degene die ten volle liet zien waar God zich laat vinden. In al wat Hij heeft gedaan mogen wij sporen van God zien.

Heel zijn doen en laten was Gods-ontmoeting. Geen wonder dus dat de Kerk Hem als ‘*volste sacrament*’ is gaan zien. Gaande de geschiedenis van de Kerk zijn uit dat sacramentvolle leven van Jezus de zeven sacramenten komen ‘boven drijven’ Dat was een lange ontwikkeling! En al merken we er misschien niet veel van: die ontwikkeling is nog steeds gaande.

De Sacramenten van Doopsel, Eucharistie, Vormsel, Huwelijk, Wijding, Ziekenzalving en Verzoening worden nu anders gevierd en beleefd dan vroeger.

Eén ding is echter steeds gelijk gebleven: de Sacramenten willen vieringen van Godsontmoeting zijn. Die Godsontmoeting in het ontvangen van een sacrament vraagt echter om een goede voorbereiding.

In verband met de terugloop van de kerk betrokkenheid van jonge gezinnen wordt het de laatste jaren steeds lastiger, om in een parochie een Eerste Communiegroep te starten, want om een mooi EHC feest voor te bereiden moeten er tenminste tien kinderen aangemeld zijn!

Vandaar dat we in de Emmaüsparochie in Uithoorn zijn gaan zoeken naar een nieuwe vorm:

de gezinszondag!

Met heel veel succes zijn we het afgelopen jaar hiermee gestart en mochten op deze gezinszondagen 18 (!) communicantjes en 21 (!) vormelingen met hun broertjes, zusjes en ouders begroeten, deze speciale gezinszondagen bieden gezinnen tevens de gelegenheid om andere gezinnen te ontmoeten, die net als zijzelf het geloof een plaats in hun leven willen geven. De zondag begint om 11.00 uur met een gezinsviering met medewerking van het kinderkoor, daarna een gezellige lunch in het Trefcentrum en vervolgens wordt onder leiding van de beide pastores en een groep vrijwilligers catechese gegeven ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en op het Vormsel, maar ook zijn er catechese programma's voor het hele gezin dus voor de verschillende leeftijdsgroepen, zo wordt een doorgaande lijn opgebouwd.

Een andere aanpak is er in de Emmaüsparochie in Apeldoorn: hier heeft men voor de Eerste H. Communie de 'stempelkaartmethode' bedacht. (zie kader, blz 20).

Door dit soort nieuwe manieren van catechese geven proberen we de Sacramenten te laten zijn waarvoor zij bedoeld zijn: ontmoeting met God.

We geloven dat Hij klaar staat en wacht op elke mens die 'de stap' zet. En die stap betekent op weg gaan, samen met anderen, met de gemeenschap.... Ja met de Kerk van Christus.

Maar God laat zich niet 'zomaar' ontmoeten, want het kost je wel wat aan betrokkenheid en inzet en dat is in deze moderne drukke tijd niet altijd makkelijk.....

Elly van Rooden.

De stempelkaartmethode

In de Emmaüsparochie kunt u uw kind het hele jaar door aanmelden voor de Eerste H. Communie en kan uw kind instappen voor de voorbereiding.

Elke maand wordt op een woensdagmiddag een bijeenkomst gehouden waarin de kinderen worden voorbereid op de Eerste H. Communie.

De bijeenkomsten zijn gericht op kinderen van 7 tot 9 jaar.

De kinderen ontvangen een stempelkaart.

Wanneer zes bijeenkomsten zijn gevolgd en twee vieringen zijn bijgewoond kan er op een gekozen zondag Eerste H. Communie worden gedaan. De EHC vindt dus plaats in een 'gewone' Eucharistieviering die zo ingericht wordt dat het voor de kinderen, ouders en familie een 'feestelijk' gebeuren is.

Bron: Website Emmaüsparochie, Apeldoorn.

PAROCHIEZONDAG

Op deze dag vieren we de geboortedag van Johannes de Doper, de patroonheilige van onze parochie en sluiten deze zondag het werkjaar af.

Zondag 18 juni om 9.30 uur

Thema: De kracht van verbinding

Voorganger, Diaken Jeroen Hoekstra
in samenwerking met de koren en
de themawerkgroep

Weet dat u allen,
parochiaan, gasten, vrijwilliger,
jong en oud, groot en klein van harte welkom
bent op deze parochiedag.

Na de viering staat de koffie / thee / limonade
met wat lekkers klaar



Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	56 12 03
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl		
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Elly van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	diakenjeroen@kpnmail.nl	06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn	06 13905265
oudsh@kabelfoon.nl	Linie 85	
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl	Mgr.Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysantenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	
Lid parochieteam	Ton van Dijk	06 46441169
vdijkton@gmail.com	Drechtelijk 5B	
Lid parochieteam	Natacha Toribio	06 27121306
natacha_76@hotmail.com	Seringenlaan 51	
Parochie St.Jans Geboorte	NL50RABO 03785.55.235	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begrafnisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65,	De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven	56 08 25
	Grift 18	Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Mw. Yvonne Voorn-Bon	06 21836295
	Cyclamenlaan 32	De Kwakel
<u>4 You kinderkoor</u>	Rosan Meijer	06 40347160
	lepenlaan 23	
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	56 23 78
pc.hoogenboom@caiway.nl	Bromelialaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Theo van Rijn	06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Röling	06 48729257
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	52 28 63
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel