

Het Lopend Vuurtje



RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel

Juli en augustus 2024

Nieuws van de parochie

Juli en augustus zijn bij uitstek de zomermaanden. De meeste clubs, verenigingen sluiten tijdens deze maanden hun deuren om dan in september weer fris te kunnen starten.

Even rust nemen, of dat nu thuis is of op vakantie, iedereen heeft dat nodig. Even uit de dagelijkse sleur. Voor sommige is dat een vakantie in een andere omgeving, anderen blijven thuis en genieten van het niets hoeven of moeten. Of gewoon lekker een stuk fietsen of wandelen en genieten van de omgeving. Ook het kerkelijk leven staat op een laag pitje. De pastores, de koren en vrijwilligers gaan er even tussenuit.

We hopen dat ook u een fijne zomer tegemoet gaat en in september weer vol enthousiasme start met uw bezigheden.

Zomers

De zomers van toen
zijn groener en warmer
zomers van nu
zijn een tikkeltje armer.

Maar straks zijn de zomers
van nu net zo groen
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van toen.

Toon Hermans

Ook al zijn de koren met vakantie er is toch een muzikale invulling tijdens de zondagse vieringen. Andrea heeft diverse muzikanten uitgenodigd om de viering muzikaal te begeleiden.

Cock Lek heeft voor iedere viering liedjes uitgezocht. Liedjes die iedereen kan meezingen.

De parochiezondag.

Samen met diaken Jeroen Hoekstra was door enkele koorleden een mooie viering samengesteld.

Een viering voor jong en oud, voor groot en klein.

Tijdens deze viering hebben we kunnen genieten van onze koren, afzonderlijk en gezamenlijk. We hebben samen gezongen en gebeden, dan ben je als parochiegemeenschap samen kerk!

In deze viering heeft de vice-voorzitter van ons parochieteam de bijzonderheden van het afgelopen jaar benoemd en ons ook een blik op de toekomst van onze parochie in de regio heeft gegeven. Na de viering stond net als voorgaande jaren de koffie / thee en limonade klaar met een traktatie dit jaar geschonken wordt door The Bridges. Het koor The Bridges bestaat 55 jaar en wilde iedereen dit heugelijke feit mee laten vieren en genieten.

De toekomst van onze parochie.

Ook in onze buurtparochies houdt men zich met de toekomst bezig. We staan niet alleen in onze zorg om de toekomst. Het gaat ons allemaal aan. Hieronder volgt een kort verslagje van de laatste vergadering van 21 mei 2024 waarbij alle parochieteam van de kerkregio van Amstel tot Westeinder aanwezig waren. De vice-voorzitter van het regionale kerkbestuur sprak de parochieteam eerst met onderstaande woorden toe.

In 2025 is het alweer 10 jaar geleden dat de regio gevormd is. Na een periode van "verkering" is het nu tijd om verder te kijken hoe we een verdere samenwerking vorm gaan geven. Daarbij moeten we rekening houden met alle uitdagingen die op ons afkomen. Zoals al eerder geschreven, is het steeds lastiger om (bestuurs)functies in te vullen met vrijwilligers. Willen we als individuele besturen actief blijven of gaan we meer samenwerken met de andere parochies op operationele zaken zoals secretariaat en administratie?

Durven we daadwerkelijk de optie van het moeten sluiten van een of meerdere van locaties op ons te nemen? Uiteraard op basis van de juiste gronden, maar wel vanuit een realistische blik op de toekomst. Allemaal zaken waar wij ons in de komende tijd over moeten buigen.

De voorzitter sloot af met de vraag aan de parochieteams het regionale kerkbestuur te adviseren hoe nu verder. Als parochieteams zijn we vervolgens met elkaar in gesprek gegaan. Een situatie zoals zich 20 jaar geleden in Uithoorn heeft voorgedaan wil niemand. Maar het is, met het dalende aantal kerkgangers en vrijwilligers heel duidelijk dat er wel wat moet gebeuren. Op welke termijn is nu niet te zeggen. Daarom is het goed dat we met elkaar in gesprek zijn. We houden u op de hoogte.

Urnenmuur op ons kerkhof.

De renovatie is klaar. De muur is opnieuw, in een iets andere opstelling neergezet waarbij de urnen wel hun eigen plek in de muur hebben behouden.

Tevens is de muur uitgebreid.

Het Mariakapelletje heeft een andere plek gekregen en er zijn mooie grote tegels voor de wand gelegd zodat er een mooie ruimte is ontstaan om bloemen en dergelijk voor de muur te leggen. Hiermee willen we voorkomen dat er opnieuw plantenbakjes bovenop geplaatst worden. De aarde uit de bakjes komt namelijk in de bovenste urnnissen terecht waardoor deze heel erg vuil worden.

We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel en de bakjes niet meer boven, maar voor de muur plaatst. Ook zijn er nieuwe buizen geplaatst waarin een vaas met bloemen geplaatst kan worden.

Al met al is er veel werk door onze tuinmannen in samenwerking met Kooijman Sierbestrating verricht waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.

Openluchtviering zondag 8 september

Op zondag 8 september vindt de derde regionale viering plaats.

Deze openlucht-viering begint om 10.00 uur in Nes aan de Amstel. Uit alle parochies is er een koor aanwezig. Er is in onze kerk deze zondag dus geen viering.

De misintenties die zijn opgegeven voor deze zondag worden in Nes aan de Amstel afgelezen.

Wilt u het anders? Dat kan, neemt u dan even contact op met het secretariaat:

0297 561203 of stjansgeboorte@hetnet.nl



Verloting van de paaskaars

Voorafgaande aan parochiezondag en op de dag was het mogelijk een lot te kopen waarmee de paaskaars gewonnen kon worden. Na afloop van de viering op parochiezondag is het winnende lot getrokken.

Het nummer wat heeft gewonnen is **224**.

Een kaarsje wegbrengen, doet u mee?

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken kunt u dit aan het secretariaat laten weten of u haalt een zelf een kaarsje op. Dit kan via het parochiesecretariaat (telefoon: 0297-561203 of via e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)

In gesprek met één van de pastores.

Als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, dient u zelf contact op te nemen met één van de pastores.

De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje.

De pastores zijn zeker bereid naar u toe te komen.

Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.

Collectebonnen en collectegeld

Collectebonnen zijn vellen met afscheurbare zegels.

Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:

20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of

20 zegels van 2,00 (= 40 euro).

De bonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan kan ook heel eenvoudig via de QR code worden betaald (zie bladzijde 16).

Als u tijdens de collecte geen kleingeld bij de hand hebt kunt u ook in de kerk de QR code scannen.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT **juli-augustus 2024**

Het secretariaat is op dinsdag van **9.00 - 12.30 uur** geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email bereikbaar.

Telefoonnummer: 0297-561203
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:
stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN *gemengd koor St. Caecilia*

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN *parochieblad*

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat: stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel pc.hoogenboom@caiway.nl

Rust: Ruimte voor ontmoeting

Voor veel mensen breekt spoedig de vakantietijd aan. Vakantie is een tijd om tot rust te komen. Om geest en hart te laten verstillen. Om af te dalen naar een ontmoeting met jezelf, met de ander en met God. Vanuit de rust laden we onze 'batterij' weer op. Het is ook de tijd om te onderzoeken bij onszelf of we nog in vrede



zijn met wie we zijn en wat we doen. Soms is de vakantie dan ook de tijd waarin we radicale beslissingen nemen; dat het anders moet, omdat we niet meer tevreden zijn met hoe het gaat. Als we wel in vrede zijn, is er ruimte voor diepgaande ontmoetingen, omdat we er echt voor open staan.

Maar hoe doe je dat: tot rust komen? Echt tot rust komen lijkt op een wandeling door de tempel uit de bijbel.

Kijk eens naar het plaatje. Er is een voorhof tussen ingang en de tweede ingang. Wat volgt is een tweede pleintje. Daarna volgt het heiligdom en dat bestaat uit twee ruimten: het heilige en het Allerheiligste ('Heilige der heiligen'). Kom, laten we op weg gaan.

Om te beginnen laten we onze dagelijkse beslommeringen achter. Onze gedachten over wat je nog moet voor je werk of je studie dwarrelen langzaam naar de achtergrond. In vergelijking met de tempel is het de wandeling over het voorhof van de werkstress naar het plein van de bezinning. Ons hoofd en hart krijgt ruimte om het geheel wat meer te over zien. Nu ons hoofd niet meer constant bezig is met welk rapport er nog gelezen moet worden en welke mensen nog gebeld, zien we de grote lijnen. Wat ging er goed en waar kon het beter? Wat vind ik eigenlijk van alles wat ik gedaan heb en moet? Voelt dat nog goed?

In deze fase is er rust voor de ontmoeting met jezelf: wat heb ik allemaal gedaan en ontmoeten en past dat nog bij wie ik ben en wie ik wil zijn?

De wandeling door de tempel van de geest vervolgt met aankomen in het heilige. Hier is ruimte en rust voor de ontmoeting met de ander. Mocht de zelfevaluatie op het plein der bezinning tot een crisis hebben geleid - wat je doet en wie je wilt zijn is niet in evenwicht - is de ander een klankbord om te zoeken naar nieuwe wegen. Mocht er vrede zijn met het eigen leven, dan opent het hart zich voor de echte ontmoeting met de ander. Je bent vrij in hoofd en hart om de ander op de voorgrond te plaatsen en zijn of haar verhaal te omarmen. Deze ontmoetingen gaan ver voorbij aan het alledaagse: we delen ons hart en spreken over onze diepste beweegredenen en gedachten.

De wandeling door de tempel is nog niet voltooid. Vanuit het heilige kunnen we raken aan het Allerheiligste: De ontmoeting met God. Soms ervaren in de diepe ontmoeting met een ander mens. Soms als een aanraking; een zachte windvlaag die waait in het eigen hart. Maar altijd een ontmoeting die nieuwe inzichten en nieuwe energie geeft. Die je thuis laat komen. Een ontmoeting die je bevestigt als geliefd kind van de Vader en de kennis geeft: dit is de weg die Ik met jou wil gaan.

Hoe jouw vakantieperiode er ook uit ziet, ik wens je toe dat je wandelen mag door de tempel van de geest en rust zult vinden bij onze Heer.

Diaken Jeroen Hoekstra

P.S. Niet alleen in de vakantie komen we tot rust.

Een kloosterweekend of een (meerdaagse) wandeling kunnen ook verstillend brengen. Beide organiseer ik weer in het nieuwe seizoen. Houd de parochiebladen in de gaten of mail mij, dan houd ik je op de hoogte (diakenjeroen@kpnmail.nl).

Een nieuwe uitdaging!

Persoonlijk bericht van diaken Jeroen



Al ruim acht jaar verdeel ik mijn tijd en aandacht over twee samenwerkingsverbanden. Naast onze regio (Van Amstel tot Westeinder), ben ik ook actief in de Zaanstreek. Echter ga ik de Zaanstreek verlaten en inruilen voor een nieuwe plek. Dat is best moeilijk, want ook in de Zaanstreek heb ik de mensen lief. Zeker in mijn 'eigen' Jozefparochie waar ik binnenkwam in een voor de gemeenschap moeilijke en duistere periode. Samen met de vele vrijwilligers hervonden we nieuwe hoop, zicht op de toekomst en ging het licht weer schijnen. Het is jammer en ook wel een beetje verdrietig om dat achter te moeten laten, maar pastores zijn voorbijgangers, dat weten we.

Gelukkig wacht mij een mooie nieuwe uitdaging.

Per 1 september zal ik mijn werk voor onze parochies gaan combineren met de Heilige Mariaparochie.

Hieronder vallen alle kerkgemeenschappen van Amstelland. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging.

Ik word daar herenigd met enkele dierbare collega's met wie ik eerder heb samengewerkt. En het wordt ook veel makkelijker om beide werkplekken te combineren. Tussen Bovenkerk en bijvoorbeeld De Kwakel is de reistijd immers een dikke tien minuten.

Ik kijk terug op mijn tijd in de Zaanstreek met dankbaarheid voor alles wat ik daar heb mogen doen en voor alle mensen die ik daar heb mogen ontmoeten.

Ik ben heel blij dat ik mijn werk voor onze parochies mag voortzetten en tegelijk vlakbij iets nieuws mag beginnen.

Diaken Jeroen Hoekstra

Vormen in de regio

Op 12 mei jongsleden heeft Mgr. Hendriks de handen opgelegd bij 6 tieners en hen gezalfd met chrisma. Een van de vormelingen werd tevens gedoopt en ontving zijn eerste communie.

Een vormselviering is altijd weer een feestelijke gebeurtenis met veel aanwezige familie en vrienden van alle leeftijden. Een mooi versierde kerk met bloemen en rood met witte duiven. Ook Debuut met hun muzikale invulling droeg bij aan de feestvreugde. Nu zijn de tieners aan zet, zij mogen na het ontvangen van Heilige Geest de wereld ingaan zoals Jezus ook de apostelen uitgezonden heeft.

Zij mogen met hun eigen talenten missionair zijn op de plaats waar hun leven zich afspeelt.

Maar zij kunnen wel wat support van ons parochianen gebruiken. Niet alleen in daad, maar ook door ons gebed voor hen!





Ter Inspiratie

De vakantie staat voor de deur, de scholen zijn aan hun laatste weken bezig. Velen zien naar de vakantie uit. In de Bijbel lees je echter niets over vakantietijd, we weten niet of Jezus op vakantie ging. Wel staan erin de Bijbel gedachten, die we voor de vakantietijd ter harte kunnen nemen o.a.:

Als je van het goede geniet, dan moet je er tegelijk aan denken, dat dát, ook een gave van God is, een citaat uit het boek Prediker.

Maar hoe vrij ben je eigenlijk als de vakantie aanbreekt? Kun je je bezigheden, je werk, de besognes van alle dag achter je laten als je op vakantie gaat? Zou je je telefoon thuis kunnen laten, bijvoorbeeld? Ik weet dat dit voor velen een onmogelijke vraag is. Er zijn werkgevers die van hun werknemers vragen om ook gedurende de vakantie bereikbaar te zijn. Hoe kun je dan loskomen van je werk? Anderen voelen zich totaal geïsoleerd zonder telefoon. Je hoort er niet bij als je niet bereikbaar bent. Kun je dan wel bij jezelf komen? Heb je dan voldoende ruimte voor jezelf? Ben je vrij als anderen steeds weer kunnen inbreken in je privéruimte?

Vrij zijn van wat je in beslag neemt of beslag op je legt in je dagelijkse doen en laten, is een belangrijke voorwaarde om vrij te worden voor.....? Ja, voor wat eigenlijk?

In eerste instantie wellicht voor dat vele waar je gewoonlijk niet aan toekomt en wat toch heel wezenlijk is. Samen eten bijvoorbeeld met alle tijd en aandacht voor het eten en voor een goed gesprek met elkaar. Vrienden opzoeken, die je allang niet in alle rust gesproken hebt. Of het lezen van een goed boek of een bezoek aan een tentoonstelling waar je eerder geen tijd voor had. In de vrije ruimte van de vakantie kunnen je ogen ook opengaan voor een nieuwe, andere werkelijkheid.

‘Het is vakantie. De zon komt op en de camping is nog roerloos stil. Ik ruik de morgen. Door het zwarte silhouet van de bomen is de opkomende zon zichtbaar. Dit is een moment dat ik intens beleef en in me opneem alsof ik mezelf erin herken. Wat leven voor mij is en waar ik naar verlang, vat zich hier samen. Ik houd mijn adem in. Dit wil ik vasthouden.’

Het kan zomaar gebeuren in een onbewaakt ogenblik. Je wordt geopend voor de diepte, het geheim van je leven, je diepste verlangen. Je ervaart zin in je leven. Het wordt je gegeven een geschenk uit de hemel.

Soms overkomt het je op vakantie, maar je hoeft er gelukkig niet voor op vakantie te gaan. Het kan je ieder moment gegeven worden wanneer je er vrij voor bent. Op vakantie, thuis, tijdens een wandeling in je directe omgeving. Even ben je vrij en opent zich een onverwachts perspectief.

Je weet dit is Leven! Een goede vakantietijd!

Elly van Rooden.

Maria Hemelvaart, 15 augustus 2024

Het is een traditie dat er op deze Mariadag, Maria Hemelvaart, een openluchtviering is in Zevenhoven.
Adres: Noordeinde 28, Zevenhoven

Nog nooit meegemaakt? Het is echt bijzonder.
Deze viering wordt georganiseerd vanuit de R.K. regio Amstel-Westeinder, maar de mensen komen overal vandaan. U kunt met de fiets komen, de auto of met de bus.

De eucharistieviering begint om 11.00 uur bij de grot, daarna is er in de prachtige ontmoetingsruimte koffie/thee/limonade.

Neemt u uw eigen boterhammen mee dan kunt u na afloop nog een gezamenlijk rozenkransgebed meebidden bij de grot.

Jong en oud, groot en klein, iedereen is welkom!



Bedevaart naar Banneux.

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen.

Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette Beco, en noemde zich 'De maagd der armen'. En zei "Ik kom het lijden verlichten".

Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor en najaar.

Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig. Die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt.

De kosten voor deze reis bedraagt € 335.--, hierbij is alles inbegrepen.

We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden.

Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.

**De reis wordt dit jaar georganiseerd van:
23 - 27 augustus, aanmelden vóór 22 juli**

Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en kracht halen uit de saamhorigheid van onze "Banneux familie". Neem dan contact op met Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592 of stuur een email naar:

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com



Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel**Juli en Augustus 2024**

zondag 7 juli	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang
zondag 14 juli	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	The Bridges
zondag 21 juli	9.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang
zondag 28 juli	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang
zondag 4 augustus	9.30 uur	Viering van woord en gebed Voorganger Anja Könst	The Bridges
zondag 11 augustus	9.30 uur	Gezamenlijke viering in De Kwakel	Samenzang
donderdag 15 augustus	11.00 uur	Maria Hemelvaart viering in de Mariagrot in Zevenhoven	
zondag 18 augustus	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra	Samenzang
zondag 25 augustus	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang
zondag 1 september	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken.

Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

Meedoen met de collecte?
Dat kan door deze QR code te gebruiken.



	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	H. Urbanus Nes ad Amstel
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 7 juli	Woord en Gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra
zondag 14 juli	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Eucharistieviering
zondag 21 juli	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Eucharistieviering	Woord en Gebedviering o.l.v. parochianen	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 28 juli	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Eucharistieviering
zondag 4 aug	9.30 uur gezamenlijk vieren in Aalsmeer	11.00 uur Eucharistieviering in Uithoorn	9.30 uur gezamenlijk vieren in Aalsmeer	11.00 uur Eucharistieviering in Uithoorn
zondag 11 aug	11.00 uur gezamenlijk vieren in Kudelstaart	9.30 uur gezamenlijk vieren in De Kwakel	11.00 uur gezamenlijk vieren in Kudelstaart	9.30 uur gezamenlijk vieren in De Kwakel
do-dag 15 aug	Mariahemelvaart 11.00 uur viering in de Mariagrot in Zevenhoven	Mariahemelvaart 11.00 uur viering in de Mariagrot in Zevenhoven	Mariahemelvaart 11.00 uur viering in de Mariagrot in Zevenhoven	Mariahemelvaart 11.00 uur viering in de Mariagrot in Zevenhoven
zondag 18 aug	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 25 aug	Woord en Gebedviering o.l.v. parochianen	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden

Zondag 7 juli, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevrouw Elly van Rooden

Muziek: Samenzang

Misintenties:

Jan Voorn

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Corrie Brozius- Hoogervorst

Overleden ouders van Haaster - van Egmond en
dochter Melinda

Truus van der Hoorn

Overleden familie Egberts - Knaap

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden ouders van Kessel - Wijfjes en
overleden familie

Jan en Rob Nieuwendijk

Uit dankbaarheid voor een 90^e verjaardag



Zondag 14 juli, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevrouw Elly van Rooden

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Wout van Tol



Emmy Bartels - Hogenboom
Familie Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands
Huib van Diemen
Leo Klijn
Pastor Bosma
Truus Klijn - Overes, Maarten Klijn
Harry Schoordijk
Wim Schreurs

Zondag 21 juli, 9.30 uur

Eucharistieviering
Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan Voorn
Rob Meijer
Overleden familie Lek - van Bunningen
Mieke Peeters - van Bunningen
Leo Klijn
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos
Tom Maijenburg en overleden familie
Corrie van Diemen- van der Meer
Sterkte voor een zieke schoonzoon
Riet Reurings - Verlaan
Koos van der Hulst
Overleden familie Voorn - van der Hulst
Jan en Alex
Jan van der Knaap en
 Hennie van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Zondag 28 juli, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevrouw Elly van Rooden

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Adrie van der Hoorn - Keijzer

Gerard van der Hoorn

Henk en Riet Snoek - Hoogervorst

Claudia Esteva - Snoek

Mart en Gerda, Familie van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen



Zondag 4 augustus, 9.30 uur

Viering van Woord en Gebed

Voorganger: mevrouw Anja Konst

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Jan Voorn

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Corrie Brozius - Hoogervorst

Overleden ouders van Haaster - van Egmond en

dochter Melinda



Truus van der Hoorn
Overleden familie Egberts - Knaap
Hein Kooijman en overleden familie
Leo Klijn
Harry Schoordijk
Wim Schreurs

Zondag 11 augustus, 9.30 uur

Eucharistieviering
Muziek: samenzang

Misintenties:

Jaap Hoogenboom

Leo Klijn

Hans Meijer

Wilhelmus Josephus Maria Okkersen

Maria Petronella Okkersen - van Rijn

Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen

Truus Klijn - Overes en Maarten Klijn

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Corrie van Diemen - van der Meer en

voor een ernstig zieke schoonzoon

Koos van der Hulst

Overleden familie Voorn - van der Hulst

Jan en Alex



Donderdag 15 augustus, 11.00 uur

Mariahemelvaart

Eucharistieviering in de Mariagrot in Zevenhoven

Zondag 18 augustus, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan Voorn

Rob Meijer

Wout van Tol

Emmy Bartels - Hogenboom

Familie Bartels - van Kessel

Pater Cees Bartels

Thea Overwater- Lauwers en Henk Overwater

Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven

Herman Fontijn en dochters Trea en Toos

Ton Vlasman

Tom Maijenburg en overleden familie

Jan van der Knaap en

Hennie van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Zondag 25 augustus, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Misintenties:

Wilhelmus van Rijn en Marie van Rijn - van der Kroon

Overleden familie Lek - van Bunningen

Mieke Peeters - van Bunningen

Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands

Huib van Diemen

Leo Klijn

Fien Bosma - van der Poel



Wiet Raadschelders
Herman van Rijn en overleden familie
Jan van der Knaap en
 Hennie van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Zondag 1 september, 9.30 uur

Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan Voorn
Jan van der Knaap en
 Hennie van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Corrie Brozius - Hoogervorst
Overleden ouders van Haaster - van Egmond en
 dochter Melinda
Truus van der Hoorn
Overleden familie Egberts - Knaap
Hein Kooijman en overleden familie
Overleden ouders van Kessel - Wijfjes en
 overleden familie
Theo Haak en Tonnie Haak - Stokkel
Joop Smit



JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT”



Uitje van Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight op zaterdag 8 juni jl.

Hallo allemaal,

Wij zijn met het jaarlijkse Spotlight uitje naar Theetuin en Labyrinth Nirwana geweest.

Het was heel erg leuk. We werden aan elkaar vastgebonden en het labyrint in geleid. Onze taak was om te ontsnappen en om de schurken de pakken te krijgen. We waren een goed team met Juria en Paul. We hadden allemaal een eigen personage met eigen talenten net als in het echte leven. Toen moesten we allemaal puzzels oplossen om te ontsnappen. Hierbij moesten we goed samenwerken en hadden we echt iedereen nodig. Na het grote labyrint moesten we een klein labyrint oplossen om onze handboeien los te krijgen. Het was uiteindelijk gelukt en we hadden alle hints gevonden om de schurk te ontmaskeren.

We hebben ook nog heerlijk zelfgemaakte taart gegeten in het zonnetje. In de avond ging het helaas wel regenen maar de kippetjes waren leuk. Het heeft onze teamspirit versterkt en we kijken uit naar de volgende bijeenkomst! Tot ziens! Anne, Maayke en Jeroen

Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight

**GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN,
MAAR VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON!**

Vanuit het parochieteam: terugblik en vooruitkijken

Inleiding

Goedemorgen beste parochianen,
Op deze parochiezondag mag ik namens het parochieteam - niet te lang - terugblikken op het afgelopen jaar en wat vertellen over het komende jaar en de belangrijkste ontwikkelingen in de parochie.

Over het parochieteam

Zoals u weet maakt onze parochie deel uit van de kerkregio met de naam Van Amstel tot Westeinder. In deze regio zijn 5 parochies met 5 parochieteams actief. In Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn, Nes a/d Amstel en in De Kwakel.

Ons Kwakelse parochieteam bestaat uit Bernardien Meijer, zij voert het secretariaat en is ons spreekwoordelijke schaap met de vijf poten die met aandacht en toewijding klaar staat voor alle parochiezaken.

Ton van Dijk, hij ziet toegewijd en sympathiek toe op een goed beheer van onze gebouwen en terreinen.

Miranda van Rijn is onze vertegenwoordiger in het regio bestuur. Dat was geen eenvoudige taak omdat zij naast haar baan en met succes een zware opleiding in de zorg volgde. Een hele prestatie. Miranda gaat na 8 jaren inzet na deze zomer stoppen met haar werk voor de regio en ondergetekende zal in haar plaats in het regio-bestuur plaatsnemen.

Ook Andrea Kooijman maakt deel uit van ons team. Zij is per 1 januari toegetreden nadat Natacha de Koningdel Toribio had aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden.

Natacha wil ik vanaf deze plek nog eens bedanken voor de jaren dat zij zich heeft ingezet voor een goed beheer en secuur beheer van onze financiën. We mogen ons gelukkig prijzen met Andrea als haar opvolger. Haar deskundigheid en inzet hebben wij al mogen ervaren en dat voelt goed.

Ik ben zo blij dat ik deel mag uitmaken van dit team. In de huidige samenstelling zijn we op volle sterkte. In het afgelopen jaar is gebleken dat dit absoluut niet vanzelfsprekend is. Ik noem even de gezondheidssituatie van Bernardien, waarmee ze ons, maar natuurlijk vooral haarzelf en haar familie, enorm heeft laten schrikken.

Op het oog is ze daarvan goed hersteld, maar dat wil niet zeggen dat alles is zoals daarvoor. Wij gunnen haar tijd en ruimte.

Het thema van de viering

Het thema van de viering van vandaag is samengevat in 3 woorden: groeien, gemeenschap zijn, dankbaarheid. Woorden die vandaag zijn uitgelicht, maar die eigenlijk elke dag voor iedereen die actief is in of voor onze parochie de drijfveren zijn.

Namens het parochieteam wil ik in hoofdletters zeggen: DANK U WEL!!

Een dankwoord wederom voor alle vrijwilligers, die grote en kleine taken vervullen voor onze parochie. Veel gebeurt er achter de schermen en waar mensen wegvallen, zetten anderen een tandje bij en soms melden zich weer nieuwe mensen.

Vandaag wil ik juist ook even stil staan bij de zondagse vieringen, waarbij het echt niet vanzelfsprekend is dat deze wekelijks plaatsvinden.

Doordat de 5 parochies samen goed overleggen lukte het tot nu toe nog steeds om in De Kwakel wekelijks een viering te kunnen houden. Door afwisselende voorgangers worden deze elke keer op een andere manier vorm gegeven. Samen met lectoren, koster en meestal een muzikale invulling....het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Fijn dat we dit nog steeds kunnen bieden.

Over onze gebouwen en het parochiekerkhof

U hoort of leest het misschien wel eens tussen de regels door. We weten niet goed wat de toekomst brengt, maar dat er door terugloop in vrijwilligers, minder kerkbezoek etc. dingen gaan veranderen is zeker. Zolang niet duidelijk is wat er komen gaat, blijven we ons in De Kwakel met energie inzetten en blijven we investeren in onze locatie.

Zo konden we met hulp van een grote gift en veel vrijwilligersinzet de ontmoetingsruimte een opknopbeurt geven. Nieuwe vloer, kleur op de wanden en nieuwe gordijnen.

Verder bereiden we ons voor op een grote renovatie van het parochiekerkhof. De eerste stap is gezet met de opknopbeurt en uitbreiding van de urnenmuur.

Begin volgend jaar wordt een groot aantal graven geruimd. Het gaat hier om de algemene graven van parochianen die zijn begraven tot ongeveer 1996.

De nabestaanden zijn hier al van op de hoogte gebracht. Verder hebben we het plan om een deel van de vrijgekomen ruimte in te richten als herdenkings- of overdenkingsplek. Ook denken we aan een alternatief voor het huidige strooiveld.

Vorig jaar waren er nog grote zorgen om de fors gestegen kosten voor gas en stroom en of we daardoor wel het hoofd boven water konden houden. Inmiddels weten we aan welke knoppen we moeten draaien om de verwarmingsketel minimaal in te zetten. In de koude maanden (oktober t/m april) zorgt dat voor overlast/ongemak bij u als bezoekers van de vieringen maar het is ook lastig voor de andere gebruikers van het kerkgebouw, met name bij de koorrepetities. Weet dat de maatregelen effect hadden. Het gasverbruik is met 50% is teruggebracht. Nu de piek in de gasprijs ook voorbij is, zijn we weer in rustig vaarwater gekomen.

Het bleek lastiger om het stroomverbruik te verlagen. Thamerthuis heeft een eigen stroommeter en heeft al in 2017 zonnepanelen geplaatst.

De kerk met de ontmoetingsruimte deelt een stroommeter met het zorgcentrum, waar de tandartspraktijk en fysiotherapie is gevestigd.

Deze meter meet een hoog stroomverbruik. Inmiddels heeft het bestuur van Stichting Zorgcentrum op eigen kosten geïnvesteerd in zonnepanelen en de parochie, als beheerder van het kerkgebouw, lift mee op het voordeel. Wij zijn dankbaar voor de goede samenwerking in deze.

Het dorpscentrum

Afgelopen jaar is het eerste deel van de herinrichting van het dorpscentrum afgerond. Dat had nogal wat haken en ogen en er daar is goed overleg over geweest. Wij hebben ons kerkplein opengesteld voor het parkeren voor bewoners die dat tijdelijk niet meer op hun vaste parkeerplaats konden doen.

Verder zijn er goede afspraken gemaakt over de momenten dat ons plein vrij moest zijn uitvaarten of voor rouw- en ziekenvervoer, waar wij als kerk maar zeker ook ThamerThuis mee te maken hebben.

Verder bleek de duiker onder de entree van het kerkplein verstopt en gebroken en het herstel ervan is meegenomen in het project. Dit betekent dus dat de kosten voor herstel en herstraten zijn bekostigd door de gemeente. Het kwam ons goed uit dat dit euvel zich precies op het juiste moment aandiende en dat we zonder kosten voor de parochie dit hebben kunnen oplossen. Voor de gemeente was het belangrijk dat dit probleem werd opgelost omdat zij regenwater moesten afvoeren via de sloot van de kerk. Wij zijn als parochie tevreden over de manier waarop de werkzaamheden zijn opgepakt en hoe de communicatie met de gemeente en de aannemer zijn verlopen.

Met onze fraaie kerktuin, die zo mooi onderhouden wordt door onze tuinvrijwilligers, bieden wij een mooie groene en ruimtelijke toevoeging aan het dorpscentrum. Onze inzet is dit voor de toekomst zo te behouden.

De cijfers in balans

De financiële situatie van onze parochie is voor de korte termijn gezond. En dat kan alleen omdat we veel vrijwilligers hebben, een mooie opbrengst van inkomsten uit actie Kerkbalans, collecties en uitvaarten. Ook hebben we huurinkomsten.

Begin dit jaar is hard gewerkt om de jaarcijfers over 2023 goed in beeld te krijgen.

Wij laten u hier de cijfers van onze parochie zien:

Uitgaven (in €)	2023	2022
Persoonskosten	47.723	50.700
Gebouwen (zoals energiekosten en reservering groot onderhoud)	51.198	34.108
Begraafplaats	227	441
Bankkosten	1.239	750
Eredienst	4.470	4.733
Pastoraat (incl. Lopend Vuurtje)	1.421	1.280
Verplichte en vrijwillige bijdragen	16.412	18.667
Beheerskosten	4.931	3.844
	----	-----
	127.621	114.534

Inkomsten (in €)	2023	2022
Bijdragen parochianen (vanuit aktie Kerkbalans, collecteschaal, misintenties, uitvaarten)	82.714	82.765
Opbrengst uit bezittingen (huurinkomsten)	28.662	25.378
Opbrengst begraafplaats (grafrechten)	19.440	11.514
	-----	-----
	130.816	119.657
Netto resultaat	+3.195	+5.123

De bijdragen vanuit de parochie waren ongeveer gelijk aan het jaar ervoor, terwijl het aantal deelnemende parochianen aan de Aktie Kerkbalans iets is teruggelopen (van 536 naar 516).

De opbrengsten van de begraafplaats waren relatief hoog en dat heeft te maken met een piek in 2023 van het aantal begrafenissen en (verlenging van rechten van) urnenbijplaatsingen.

Aan de voorziening voor groot onderhoud voegen we elk jaar 10.000 euro toe en we hebben hier dit jaar, vanwege het goede resultaat, nog 14.000 euro extra aan toegevoegd. Dat is belangrijk, want we gaan nog een aantal grote investeringen tegemoet.

Wij noemden u al de ruiming en herinrichting van een deel van de begraafplaats en als we hiervoor toestemming krijgen van het bisdom, het groot onderhoud van het rode dak. Al met al houden we na afloop van het jaar 2023 ook nog eens een bedrag van € 3.195 over.

Deze cijfers zijn afgelopen week akkoord bevonden door de kascommissie van de regio en worden doorgestuurd naar het bisdom.

Tot slot....

Het parochieteam voelt zich enorm gesteund door de Kwakelse parochiegemeenschap met de vele vrijwilligers.

Wij willen alle mensen uit onze parochie hartelijk bedanken voor hun inzet verbondenheid.

Namens het parochieteam,
Monique Oudshoorn

Openluchtviering
Zondag 8 september, 10.00 uur in Nes a/d Amstel
Pelgrims van Hoop

Alle 5 parochies van onze regio komen voor de 3^e keer samen om op deze zondag elkaar te ontmoeten in een gezamenlijke viering.

Het thema van deze zondag is vooruitlopend op het jubeljaar 2025: Pelgrims van Hoop!

De voorgangers in deze viering zijn: pastoor Marco, kapelaan Darek en diaken Jeroen Hoekstra.

Het is een unieke gebeurtenis, echt een belevenis van verbondenheid.

De koren uit de regio zingen gezamenlijk in deze viering, er is samenzang en we vergeten ook de kinderen niet. Zij zullen hun eigen kinderwoorddienst hebben en later in de viering een toepasselijk lied ten gehore brengen. Kortom zeer de moeite waard om naar deze unieke gebeurtenis te komen.

We vinden het heel belangrijk dat iedereen in de gelegenheid is om naar deze viering te komen.

In de weekenden voor 8 september ligt achterin de kerk een lijst liggen waarop u kunt invullen dat u iemand kunt meenemen of dat u vervoer nodig heeft. Opgeven kan ook bij het secretariaat: 0297 561203.

Wij hopen elkaar velen van u te ontmoeten.

Misintenties die opgegeven zijn voor deze zondag worden tijdens de regioviering afgelezen tenzij u bij het secretariaat aangeeft dat u het anders wil.

R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER,
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn,
Nes a/d Amstel

Dinsdag 15 augustus, Mariahemelvaart
Gaat u mee naar de Mariagrot in Zevenhoven?

De eucharistieviering begint om 11.00 uur.
U ben van harte uitgenodigd.



Zondag 8 september,
regionale viering in Nes aan de Amstel.

Net als de voorgaande jaren is er ook dit jaar een regionale viering waar de pastores en de koren uit de regio aan meewerken. De viering is in de tuin, achter de kerk en begint om 10.00 uur. Naderhand is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	56 12 03
stjansgeboorte@hetnet.nl		
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Elly van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	diakenjeroen@kpnmail.nl	06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn	06 13905265
oudsh@kabelfoon.nl	Linie 85	
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl	Mgr.Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysantenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	
Lid parochieteam	Ton van Dijk	06 46441169
vdijkton@gmail.com	Drechtdijk 5B	
Lid parochieteam	Andrea Kooijman	06-30260013
penningmeester	Anjerlaan 21	
andreakooijman1@gmail.com		
Parochie St.Jans Geboorte	NL50RABO 03785.55.235	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begrafenisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65	De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven	56 08 25
	Grift 18	Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Leo van Rijt	0297 560500
<u>4 You kinderkoor</u>	Rosan Meijer	06 40347160
	Iepenlaan 23	
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	56 23 78
pc.hoogenboom@caiway.nl	Bromelialaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Theo van Rijn	06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Röling	06 48729257
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	52 28 63
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel

