

Parochieblad

Het Lopend Vuurtje



**RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel**

Januari 2025

Nieuws van de parochie

In de afgelopen maand, op zondag 8 december hebben de kinderen die meedoen aan de voorbereiding op de eerste communie zich voorgesteld en hebben de kinderen die zijn gedoopt hun doopschelp opgehaald. Het was een viering waarin we kennis mochten maken met de jeugd.

We hebben Fieke van Rijn, Lisa van Rijn, Theo Bon, Alan en Pjotr Dembczynski (eerste communie) en Nina Gortemulder, Cas Hoogenboom, Eline en Chris Hopman (dopelingen) van harte welkom geheten.

Op zondag 15 december is er een kerstconcert in onze kerk georganiseerd door The Bridges.

Samen met het koor Experiment uit Hoofddorp verzorgden zij de zang en muziek. De opbrengst van dit concert komt ten goede aan het kindertehuis Foodstep in Uganda. Met het drukken van dit blad kunnen we u melden dat de voorlopige opbrengst van deze dag € 3500,00 is.

Mocht u het concert hebben gemist maar wel een donatie willen doen kan dit alsnog op

reknr: NL42RABO 03635 92 644

t.n.v. Zangkoor The Bridges o.v.v. Foodstep.

En op donderdag 19 december kwamen de kinderen van de basisschool De Zon naar onze kerk waar diaken Jeroen Hoekstra met hen op weg ging naar Kerstmis. Het aloude verhaal werd verteld en de kinderen luisterden vol aandacht in een mooi versierde kerk.

Zo gingen we allemaal in de Adventtijd op weg naar Kerstmis. Het feest van licht, van hoop en vrede.

Licht, Hoop en Vrede, dit zijn woorden die in de wereld van vandaag moeilijk waar te maken zijn.

Maar we mogen erop vertrouwen dat het kleine kindje in die kribbe ook voor ons, mensen van deze tijd, is geboren. Hij is het Licht in duisternis, voor Hoop op betere tijden, voor Vrede in je hart.

Maar Hij kan dit niet alleen, daarvoor heeft Hij ons mensen nodig. Vrede begint bij jezelf.

Licht kun je zijn voor de mensen om je heen.

Hoop kun je geven aan hen voor wie het leven moeilijk is.

Met het licht van Kerstmis gaan we het nieuw jaar in.

Daarom wensen we u voor 2025 een mooi, gezegend en liefdevol jaar toe.





In Memoriam

Genoveva Cornelia Maria Sloothaak
Genie

*7 november 1941

† 29 november 2024

Op haar rouwkaart hebben de kinderen onder andere geschreven: Na een vol leven was je vechtlust groot... Een leven ten volle geleefd. Een leven met hoogte maar zeker ook dieptepunten. Het overlijden van de vaders van haar kinderen gaf veel verdriet maar als Genie op latere leeftijd het geluk bij Gerard Hoogervorst vindt is dat voor beiden een prachtig geschenk. In het voorjaar van 2024 moesten Genie en haar gezin afscheid nemen van Gerard. Dat was zwaar voor haar, zeker nu ze zelf ook ziek was.

Het afscheid van Genie heeft in onze kerk plaatsgevonden waar haar koor, St. Caecilia uit Nieuwveen-Zevenhoven voor haar tijdens de plechtige uitvaart heeft gezongen. Waar haar familie met mooie woorden vol liefde en respect vertelde over het leven van Genie als zus, moeder en oma.

We wensen haar gezin en familie veel sterkte toe en zijn vol vertrouwen dat zij nu weer is herenigd met hen die zij al zolang moest missen.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

Januari 2025

Het secretariaat is op dinsdag van **9.00 - 15.00 uur** geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email bereikbaar.

Telefoonnummer: 0297-561203
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:
stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:

stjansgeboorte@hetnet.nl

- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl

- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel
pc.hoogenboom@caiway.nl

Kerstmis,

het is het kindje laten geboren worden in een stal,
feest vieren, eenvoudig en sober,
denkend aan al die kleine mensen,
ook in onze kerkgemeenschap en in ons dorp.

Kerstmis, het is als Jozef en Maria
zorgend willen leven voor de mensen
die onze liefde het meest nodig hebben.

Kerstmis, het is als de herders de handen vol hebben
om te geven, gratis, zo maar voor niets,
kunnen bidden en zingen met open handen.

Kerstmis, het is een engel voor een mens worden.
De droom van God over deze wereld:
vrede zelf proberen waar te maken.

Kerstmis, het is als de Wijzen uit het verre oosten
die het kindje hun geschenken geven
en toch weten dat het nooit rijk zal worden.

Want alles wat God heeft, schenkt hij weer weg aan
anderen.

Soms vind je woorden, opgekrabbeld in een boekje,
die je raken, die iets zeggen met woorden zoals je het
zelf zou willen zeggen.

“Wat is kerstmis voor jou?” vroeg een vriend van mij
totaal onverwacht. Ik weet al niet meer precies wat ik
gezegd heb - iets met licht en hoop geboren in ons
hart.

Mijn antwoord was blijkbaar voldoende voor hem om nog eens over na te denken.

Maar wat ik had willen zeggen staat hierboven: kerstmis is weten dat je er voor elkaar bent; dat je liefde en vrede wilt zijn voor jezelf en de ander; dat geven en samenzijn de weg is naar werkelijk geluk.

Dingen die het kerstkind ons zal laten zien, zal leren, zal voordoen, waarmee Hij ons inspireert tot op de dag van vandaag en alle dagen van ons leven.

Een kind ons geboren: zijn naam is Emmanuël, God-met-ons. Het kerstkind dat vanuit de liefdevolle verbinding tussen God en de mens ons leert hoe wij telkens opnieuw ook met elkaar verbondenheid mogen ervaren.

Moge het zo kerstmis worden in ons hart.

Zalig kerstmis!

Diaken Jeroen Hoekstra



ONDERWEG NAAR HET JUBILEUM

Inmiddels is het zover.

Met zondag 29 december gaat het Jubileum beginnen.

Maar...wat is eigenlijk een Jubileum?

De naam komt van het instrument dat gebruikt wordt om de start ervan te markeren, de yobel, de ramshoorn. Volgens de Bijbel, moest een Jubeljaar om de 50 jaar gemarkeerd worden.

Het was bedoeld als een tijd van herstel, van onze relatie met God, met elkaar en met de hele schepping; het omvatte de kwijtschelding van alle schulden, de teruggave van onvreemd land en een braakperiode voor de akkers.

Voor de katholieken hedendaags wordt het natuurlijk niet op deze manier gevierd. Een Jubileum, ook “Heilig Jaar” genoemd, is een speciale tijd is waarin Gods heiligheid ons raakt en doet veranderen.

Dat vieren wij om de 25 jaar.

Jezus geeft aan het Jubileum een hogere, meer spirituele inhoud. Jezus wil dat de barmhartigheid en de vergeving van God alle harten kan raken.

Paus Franciscus wijdt dit Jubileum aan de HOOP toe. Er zullen vele activiteiten op het niveau van de wereldkerk zijn, van het Bisdome en ook van de parochies. God wil dat alle mensen zijn liefde mogen kennen, om op hem te mogen hopen.

Te zijner tijd zullen de verschillende activiteiten bekend gemaakt worden.

Pastoor Marco

Een kort bericht over het ziek-zijn van diaken Rob Mascini

Eind oktober meldde diaken Rob Mascini dat hem een zware operatie in de Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te wachten stond.

Inmiddels is de operatie achter de rug, is Rob weer thuis en zijn de doctoren zeer tevreden.

Diaken Rob Mascini hoopt over enkele maanden weer zover te zijn hersteld dat hij zijn werkzaamheden kan oppakken en weer voor zal kunnen gaan in onze parochies.

Diaken Rob Mascini bedankt iedereen voor de kaarten en wensen die hij heeft mogen ontvangen.

Uiteraard zijn we heel blij dat we dit mooie bericht kunnen delen en wensen Rob een spoedig herstel toe.



BETERSCHAP



Ter Inspiratie

Worden we allemaal elk jaar een jaartje ouder of misschien toch niet? Krijgen we allemaal 24 uur per dag of krijgen sommigen meer/minder uren?

En misschien de allerbelangrijkste vraag: waarvóór wordt ons de tijd gegeven? Bij het begin van het Nieuwe Jaar kunnen we hierover nadenken....

Zeker in Europa hebben de seizoenen een symbolische betekenis gekregen voor de periodes van het menselijk leven. De jeugdperiode wordt met de lente vergeleken en de krachtigste periode van de mens met de zomer, in ieder geval tussen de lente en de herfst want de herfst wordt vooral vergeleken met de laatste fase van ons leven.

Ja, de winterperiode kan zelfs een koude oorlog symboliseren.

In de afgelopen herfstperiode hebben we stil gestaan bij het onherroepelijke voorbijgaan van de tijd. Eigenlijk zouden de mensen het anders willen.

De droom van de mensheid is om op het verloop van de tijd de hand te kunnen leggen door in de tijd te reizen. Een mooi voorbeeld hiervan is het boek van de bekende schrijfster Thea Beckman 'Kruistocht in spijkerbroek', waarin een jongen in een tijdmachine naar de Middeleeuwen kan reizen.

Tot nu toe is zo'n tijdreis nog steeds een fantasie, maar wat mij in de zoektocht naar dat tijdreizen opvalt is de drijfveer ervan: men wil teruggaan in de

tijd of soms naar voren om iets goeds te bewerkstelligen. De motivatie is dus heel erg positief. Met de kennis van nu zouden wij kunnen zorgen voor veel betere oplossingen in het verleden en daardoor voor een veel betere wereld in onze tijd. Zolang wij het verleden niet kunnen beïnvloeden, mogen wij beseffen dat het steeds gaat om in het 'nu' de juiste keuzes te maken.

Voor mij is Jezus en zijn leer en zijn houding de belangrijkste inspiratie voor de goede keuzes.

Dat zal u niet verbazen, want daardoor ben ik ooit zeer bewust zijn leerling geworden. Hopelijk blijf ik dit mijn verdere leven steeds weer uitstralen....

RAADSEL

Als toegift een raadsel voor mensen die graag over de tijd filosoferen:

Drie broers wonen in een huis, zij zien er waarlijk verschillend uit, maar wil je hen onderscheiden, dan lijkt ieder op de andere twee.

De eerste is niet thuis, hij komt net thuis.

De tweede is niet thuis, hij ging al van huis.

Alleen de derde is thuis, de kleinste van de drie.

En zonder hem zouden de twee andere niet bestaan...

Hoe heten de broers?

De oplossing vindt u op bladzijde 28.



WEEK VAN GEBED 2025 AALSMEER EN KUDELSTAART *Ja, ik geloof*

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. De week wordt gehouden van zondag 19 t/m zondag 26 januari 2025.

Aan de hand van het verhaal voorafgaande aan de opstanding van Lazarus staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 in het teken van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis met het thema:

Ja, ik geloof. De Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken verzorgen op zondagmorgen een oecumenische viering en 's avonds gebedsbijeenkomsten in de week.

De dagen en deelnemende kerken zijn:

Zo. 19 januari 10.00 uur

Oecumenische viering Open Hof Kerk, Ophelialaan 247, Aalsmeer. Samenwerking Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doopsgezinde Gemeente. Voorganger Ds. Paul Thimm.

Ma. 20 januari 19.30 uur

Lijnbaankerk, Lijnbaan 5, Aalsmeer.

Di. 21 januari 19.30 uur

De Spil, Spilstraat 5, Kudelstaart.
Samenwerking Samen-op-Weggemeente en Sint Jan Geboorte.

Wo. 22 januari 19.30 uur

Hervormde Dorpskerk, Kanaalstraat 12, Aalsmeer.

Do. 23 januari 19.30 uur

Hervormde Oosterkerk, Oosteinderweg 269, Aalsmeer

Spelletjesmiddag in de kerstvakantie

Op **vrijdag 27 december** is er een spelletjesmiddag voor jong en ouder in De Kwakel. Op deze laatste vrijdag van het jaar vinden we licht, warmte en gezelligheid bij elkaar. Er is ruimte voor alle soorten spelletjes: van **Rummikub** tot **sjoelen**, van **Mens-erg-je-niet** tot **kaartspelletjes**.

Een middag waar iedereen welkom is.

Wij zorgen voor koffie, thee en chocolademelk. Neem uw eigen spel mee, zodat er genoeg spelletjes zijn voor iedereen.

Vrijdag 27 december

13.30u-16.30u

in de parochiezaal (rechts naast de kerk)

van de **St. Jans Geboortekerk Kwakelsepad 4** in De Kwakel



De middag wordt georganiseerd door diaken Jeroen en Bernardien Meijer. Toegang is gratis.

Laat even weten als je komt, dan weten wij hoeveel chocolademelk er ingekocht mag worden 😊.

Opgeven bij Bernardien: stjansgeboorte@hetnet.nl.

De volgende **bordspelavonden** zijn op **vrijdag 24 januari** en **vrijdag 21 februari** om **19:30 uur**.
Van harte welkom!

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel**Januari 2025**

zondag 5 januari	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra	The Bridges
zondag 12 januari	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra	samenzang
zondag 19 januari	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 26 januari	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	samenzang
zondag 2 februari	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	The Bridges

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn.

Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

Wilt u meedoen met de collecte?
Dat kan door deze QR code te gebruiken.



Vieringen in de buurtparochies januari 2025

	H. Urbanus Nes a/d Amstel	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 5 jan	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	Eucharistieviering
zondag 12 jan	Eucharistieviering	Eucharistieviering Familiezondag	Eucharistieviering	Viering van woord en gebed o.l.v parochianen
zondag 19 jan	Woord en Communieviering Mevr. Elly.van Rooden	Eucharistieviering	Familiezondag met eucharistieviering om 11:00 uur in Kudelstaart	Familiezondag met eucharistieviering om 11:00 uur in Kudelstaart
zondag 26 jan	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Viering van woord en gebed o.l.v parochianen	Eucharistieviering
zondag 2 febr	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	



Zondag 5 januari, 9.30 uur

Woord en communieviering

Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: The Bridges



Misintenties:

Natacha Solovjevas Plesoianu

Jan van der Knaap en

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Steffan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric

Corrie Brozius - Hoogervorst

Wim Schreurs

Rob Meijer

Leo Klijn

Hans en Lyda Plasmeijer

Gerard van der Hoorn en

Adrie van der Hoorn - Keijzer

Ter herinnering aan Leen en

Sjaan Omtzigt - de Hollander

Hein Kooijman en overleden familie

Hein Westerbos

Overleden familie Egberts - Knaap

Zondag 12 januari, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: samenzang



Misintenties:

Hans Meijer

Gré Wifjes - van der Laan

Theo Haak en Tonnie Haak - Stokkel

Ton en Corrie van de Rotten - Hoogervorst
Natacha Solovjevas Plesoianu
Jan van der Knaap en
Henny van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Steffan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric

Zondag 19 januari, 9.30 uur

Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Corrie van Diemen - van der Meer en schoonzoon Leo
Koos van der Hulst, Overleden
familie Voorn - van der Hulst

Jan en Alex

Natacha Solovjevas Plesoianu

Jan van der Knaap en

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Steffan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Hans Meijer

Wilhelmus Jozefus Okkersen

Maria Petronella Okkersen - van Rijn

Wout van Tol

Wilhelmus van Rijn en Marie van Rijn - van der Kroon

Gerard Hoogervorst

Genie Sloothaak



Zondag 26 januari, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevr. Elly van Rooden

Muziek: samenzang

Misintenties:

Hans Meijer

Johannes Kas en Martha Kas - de Blicck

Hein Kooijman en overleden familie

Natacha Solovjevas Plesoianu

Jan van der Knaap en

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Steffan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Zondag 2 februari, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevr. Elly van Rooden

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Wim Schreurs

Corrie Brozius - Hoogervorst

Overleden ouders van Kessel - Wijfjes en
overleden familie

Hein Kooijman en overleden familie

Overleden familie Egberts - Knaap

Natacha Solovjevas Plesoianu

Jan van der Knaap en Henny van der Knaap -
Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Steffan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



VROUWENGILDE



Op woensdag 15 januari

Een spelletjes en kaartavond.
Wie gaat er met de poedelprijs naar huis en wie met de hoofdprijs?

Gezelligheid staat voorop dus schuif aan.

De avond begint om 20.00 uur.



JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT”



Beste jongeren uit De Kwakel en omgeving,

Zaterdag 16 november 2024 om 20.00 uur zijn we in het oude jaar voor het laatst bij elkaar geweest.

We hebben naar een BEAM jongerendienst via You Tube gekeken: *“Hoe kun je jouw angst overwinnen?”*

Lees hiervoor o.a. **Psalm 91: 5**
“U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag”.

Oplossingen zouden kunnen zijn:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Strek je uit naar God | Psalm 88:10 |
| 2. Open jezelf met liefde | 1 Johannes 4:18 |
| 3. Leer nieuwe gedachten | Johannes 8:32 |
| 4. Breng je angsten in het licht | Efeze 5: 13-14 |

***IN DE LIEFDE IS GEEN PLAATS VOOR ANGST,
INTEGENDEEL, DE VOLMAAKTE LIEFDE VERDRIJFT DE
ANGST 1 Johannes 4:18***

We hebben diverse mooie liedjes beluisterd van die dienst en naar het lied “Je draagt het niet alleen” van Mathijn Buwalda.

We zien elkaar weer in het nieuwe jaar 2025 en wensen jullie allen **een Liefdevol 2025** toe!

Warme groet van Juria en Paul
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight

Nostalgische avonden 2025

De twee “Nostalgische Avonden” zijn op de vrijdag 14 en 28 februari 2025, in het Dorpshuis De Quakel.

De kaarten zijn iets verhoogd tot € 7,00 per stuk, de opbrengsten van deze avonden, gaan naar een goed doel. Wij mogen altijd gebruik maken van hun zaal met deze avonden. Nu willen wij wat terug doen, omdat het dorpshuis volledig is renoveert.

Alleen de gordijnen moeten er nog komen en willen wij helpen met een donatie. Aanvang 19.30 uur en de kaarten kan u bestellen via de mail aan:

dp@de-kwakel.com of als u geen PC heeft via

Dirk Plasmeijer 06.54695548.

Fijne feestdagen en een gezond 2025.

Het bestuur van Stichting De Kwakel Toen & Nu



Kerkenveiling in 1966, v.l.n.r. oproeper Cor Plasmeijer (Mzn), veilingmeester Willem Klijn jr. (Wzn), en de showdames Debora Winter (Hdr) en Toos van Zaal (Cdr) van de melkboer.

Samen parochie zijn?

Breng eens een kaarsje weg!

Een kaarsje wegbrengen, doet u mee?

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken kunt u dit aan het secretariaat laten weten of u haalt een zelf een kaarsje op. Dit kan via het parochiesecretariaat (telefoon: 0297-561203 of via e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)

In gesprek met één van de pastores.

Vroeger.... ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met enige regelmaat zomaar op huisbezoek. Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met één van de pastores.

De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.

Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen?

Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en u ontvangt het Lopend vuurtje maandelijks per mail. Ook op de website van de parochie kunt u het Lopend Vuurtje lezen www.rkparochiedekwakel.nl
Wilt u het Lopend Vuurtje in de brievenbus ontvangen en per mail. Ook dat is mogelijk, geeft u dat dan via de e-mail door?

Collectebonnen en collectegeld

Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen aan te bieden.

Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.

Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:

20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of

20 zegels van 2,00 (= 40 euro).

De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan kan ook heel eenvoudig via de QR code die hieronder staat afgebeeld worden betaald.

Als u tijdens de collecte geen kleingeld bij de hand hebt kunt u ook in de kerk de QR code scannen.





Bordspelavond op herhaling

Er zijn nu twee bordspelavonden geweest en beiden waren gezellige avonden.

Nu is er als eerste een spelletjesmiddag op **27 december** van 13.30 tot 16.30 uur. Een middag voor jong en ouder. Een middag waarin we spelletjes gaan doen die iedereen wel kent. Zelfs de sjoelbak wordt neergezet. En net als de bordspelavonden wordt er gespeeld in de parochiezaal van onze kerk. Wel even opgeven dan weten we hoeveel chocomelk en frisdrank en lekkers we moeten inslaan.

En dan staan er nog 2 bordspelavonden op het programma: vrijdag 24 januari en vrijdag 21 februari.

Vrijdag 8 november werden er door twee groepen bordspellen gespeeld in de parochiezaal van de St. Jans Geboortekerk in De Kwakel. Na het ontsteken van de bordspelkaars en een paar mooie woorden over verbondenheid en vriendschap gingen twee groepjes aan de slag.

Het eerste groepje speelde *Cascadia*. Dit is een spel waarbij je een beetje de schepper bent van jouw eigen wereldje. Er worden tegels aangelegd om aansluitende natuurgebieden te creëren, zodat leefgebieden ontstaan voor bepaalde diersoorten. Een mooi bosgebied, een moerasgebied en een stukje woestijn bijvoorbeeld. Hier worden dieren op geplaatst volgens specifieke regels. Zo floreren berenparen alleen als er geen andere berenparen in de buurt zijn en voelen zalmen zich op hun gemak in groepjes. De spelers waren enthousiast over dit spel en de uitdaging die het in zich draagt. Het zal vast op vele wensenlijstjes voor de Sint of de kerst worden gezet. De tweede groep ontfermde zich over Ticket to Ride. De landkaart van Europa ligt op tafel en daar worden treinverbindingen op gebouwd.



De spelers kiezen zelf welke opdrachten ze willen uitvoeren. Wie durft het aan om een lange verbinding te maken en wie zet in op vele kleine verbindingen? Er zijn meerdere routes naar de winst. Houdt echter ook de concurrentie op het spoor in de gaten, want niet overal is dubbelspoor mogelijk. Er zijn meerdere wegen naar Rome, maar daarvan zijn er veel omwegen en dat kost extra materieel. Deelnemers genieten van het samen spelen en het bouwen van de spoorlijnen.

Het was zelfs jammer toen het ineens was afgelopen. Het was een geslaagde avond van ontmoeting en plezier. Voor herhaling vatbaar zeiden de deelnemers. En dat gaan we doen!

Derde bordspelavond
Vrijdag 24 januari 19.30u

Vierde bordspelavond
Vrijdag 21 februari 19.30u



Beide in de parochiezaal (rechts naast de kerk)
van de St. Jans Geboortekerk
Kwakelsepad 4 in De Kwakel

Iedereen kan meedoen. Je hoeft geen ervaring te hebben. De spellen die wij meenemen zijn snel uit te leggen en je kunt zo meespelen.

Kom vooral samen: neem iemand mee!

Toegang gratis

Opgeven bij Jeroen Hoekstra
(Email: diakenjeroen@kpnmail.nl)

De volgende titels nemen wij mee:

Ticket to Ride Europe, De zoektocht naar El Dorado, Sagrada, Cascadia, Take 5, Happy Salmon, Cubirds en Code Names.

Kom ontdekken hoe leuk bordspelletjes zijn!
Welkom.



Voornemen

God, soms denken we wel eens:
Waar gaat het heen met de wereld?
Waar gaat het heen met ons
en met alle mensen die na ons komen?
Zal de wereld in de komende eeuw
een fijne plek zijn om te leven?
Of hebben we er met z'n allen dan
een puinhoop van gemaakt?
Kun je nog wel zwemmen in de zee?
Zijn er nog wel walvissen en otters?
Is de zeespiegel niet zo gestegen,
dat grote delen van ons land onder water staan?
En is er nog steeds honger?
Zijn er nog steeds bomaanslagen?
Zijn er nog steeds mensen zonder werk?

Geef dat we ons voor 2025 voornemen
nu echt eens werk te maken
van onze plannen voor de toekomst.
Help ons bouwen aan een betere wereld,
aan wegen tussen landen en volken
en aan een betere leefomgeving
voor mensen, planten en dieren.

Pubquiz

Oproep: helpers gezocht voor pubquiz!

Het lijkt mij leuk om een pubquiz te organiseren voor belangstellenden in onze dorpen. Als thema heb ik bedacht: *wereldreligies en zingeving*.

Bij dit onderwerp zijn leuke ronden met vragen te bedenken in alle vormen en maten. Ik heb al veel materiaal, maar zoek mensen die willen meedenken.

Ik zoek jou: Juryleden tijdens de quiz.

En mocht je houden van pubquizen en meehelpen met de ontwikkeling: kom erbij!

Wil je **deelnemen** ergens in het voorjaar?

Stuur mij een mail en ik houd je op de hoogte!
diakenjeroen@kpnmail.nl

De Gerarduskalender is er nog, kom snel.

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

De kalender kost inclusief schild € 10,50

De kalender is op te halen bij het parochiesecretariaat of bij mevr. B. Meijer thuis; Mgr. Noordmanlaan 65.



H. GERARDUS
MAJELLA

Oplossing raadsel bladzijde 11:

De drie broers verbeelden het voorbijgaan van de tijd en hun namen zijn:

De Toekomst, Het Verleden en Dit Ogenblik.

Activiteiten in onze kerk aan het eind van het jaar en in januari 2025

Op 25 december staat na de feestelijke kerstviering in de ontmoetingsruimte de koffie klaar met een heerlijke krentenbrood.

Op vrijdag 27 december is er voor jong en ouder een spelletjesmiddag in de ontmoetingsruimte. Spelletjes die we allemaal wel kennen als keezen, mens- erger-je-niet, uno, rummikub maar ook de sjoelbak staat klaar. En neem gerust je eigen favoriete spel mee. Graag van tevoren aanmelden bij Bernardien: stjansgeboorte@hetnet.nl of een appje naar 0629426373

Op zondag 29 december is de laatste viering van dit jaar, een beetje een oudejaarsviering. Na deze viering staat in de ontmoetingsruimte de koffie klaar met een lekkere verse oliebol.

Op zondag 5 januari is eerste viering van het 2025. Na deze viering is er onder het genot van een kopje koffie volop gelegenheid elkaar een gelukkig en gezond 2025 te wensen.

Opnieuw staat er een bordspelavond gepland en wel op vrijdag 24 januari om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. En alvast voor de agenda: ook op vrijdag 21 februari.

Beknorte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Correspondentie adres: Kwakelsepad 4
1424 AZ De Kwakel ☎ 0297 561203 stjansgeboorte@hetnet.nl

Pastores:

Pastoor Marco Cavagnaro, Potgieterplein 4, 0297 564638

Kapelaan Darek Karwowsky 1422BB Uithoorn

Catechiste Elly van Rooden: pmmvanrooden@hetnet.nl

0252-517592

Diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl 06 41225063

Parochieteam

Vice Voorzitter: Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

monique.van.egmond@hotmail.com Linie 85;

(regio) kerkbestuur: secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com

Secretaris: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

gbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel

Lid parochieteam: Miranda van Rijn 06 50963187

Lid parochieteam: Ton van Dijk 06 46441169

vdijkton@gmail.com Drechtdijk 5B:

Penningmeester: Andrea Kooijman 06-30260013

andreakooijman1@gmail.com Anjerlaan 21

Rekeningnummers:

Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235

Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725

Parochie secretariaat Kwakelsepad 4 0297 561203

Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Uitvaartverzorger: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

Gemengd koor: Mevr. M. Endhoven 0297 560825

The Bridges: Leo van Rijt 0297 560500

Parochieblad Het Lopend Vuurtje

Redactieadres: Mevr. C. Hoogenboom 0297 562378

pc.hoogenboom@caiway.nl Bromelialaan 36,1424BP De Kwakel

Drukwerk: Theo van Rijn 06 55806912

Verspreiding Lopend Vuurtje

Beheer ontmoetingsruimte: Jan en Irene Egberts 522 63

Verhuur ontmoetingsruimte via het secretariaat 0297 561203