

Parochieblad
Het Lopend Vuurtje



**RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel**

Januari 2022

Coronamaatregelen en de vieringen in onze kerk

Als dit Lopend Vuurtje wordt samengesteld is de persconferentie van 18 december net geweest.

En we weten nu dat er met Kerstmis 50 mensen bij een viering aanwezig mogen zijn. Dat betekent wel dat u zich vooraf moet aanmelden.

Op eerste kerstdag begint de viering om 9.30 uur en het gemende koor verzorgt de muziek en zang, voorganger is mevr. Elly van Rooden en op 2^e kerstdag ook om 9.30 uur verzorgt het gemengde koor de muziek en zang en is pastoor Marco de voorganger.

De vieringen in onze kerk zijn altijd te volgen via de livestream: kerkomroep.nl

Januari 2022

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. In het jaar wat achter ons ligt is er veel gebeurd.

Zowel in de wereld als ons Nederlandje maar ook in de gezinnen van ons dorp.

Het coronavirus is nog steeds aanwezig en speelt nog steeds parten bij gelegenheden waar veel mensen bij elkaar willen komen. Zo hadden we te maken met beperkingen rond bijzondere vieringen als Pasen en Kerstmis, bij doopvieringen en de viering van de Eerste Communie, bij condoleances en vieringen van de uitvaarten.

Dan maakt het gebruikmaken van de mogelijkheden die er wel zijn in plaats van alleen te kijken wat niet kan een groot verschil.

We konden bij deze gelegenheden rekenen op begrip en de medewerking van u allen. Daarvoor zijn we u heel dankbaar.

Deze beperkende omstandigheden hebben er wel voor gezorgd dat mensen zich meer bewust zijn van de mensen in hun eigen omgeving die een helpende hand of aandacht nodig hebben. Deze positieve aandacht brengt licht op momenten dat mensen het nodig hebben.

Het zijn vaak de kleine dingen die het doen....

Onlangs zijn **de radiatoren** in de ontmoetingsruimte en sacristie vervangen. Deze radiatoren zijn bij de bouw van de kerk geïnstalleerd en in de plaats van de dikke rib radiatoren zijn veel zuinigere radiatoren geplaatst.

Dat vervangen hoognodig was bleek wel bij het verwijderen. Er was veel roestvorming bij de aansluitingen waardoor sommige lekten of binnenkort zouden gaan lekken.

En we kunnen melden dat we als bijdrage aan deze grote investering een mooie gift hebben ontvangen.

We hebben de gever heel hartelijk bedankt voor dit gulle gebaar. Onze parochie krijgt weleens een berichtje dat een bepaalde nota al is voldaan. Deze parochianen schenken zo de parochie dan de goederen.

We zijn altijd enorm dankbaar voor deze gulheid en waarderen iedere geste.

De Aktie Kerkbalans 2022

Deze actie vindt ieder jaar in januari en februari plaats. Wat betreft de stand van zaken van de kerkbalans van 2020 kunnen we melden dat de opbrengst van de Aktie in 2021 hoger is dan in 2020. We zijn heel blij met uw betrokkenheid met de parochie.

Ook voor het komend jaar proberen we de rekening-verantwoording weer positief af te sluiten. Het zal niet meevallen, immers de wekelijkse collectes vallen door de coronaperikelen lager uit.

Daarom hopen we dat u de parochie tijdens de komende kerkbalans opnieuw een warm hart zult toedragen.

Schoonmaakochtend, 22 januari, 9.00 uur

Na het succes van de schoonmaakochtend op 3 juli j.l. organiseren we op zaterdagmorgen 22 januari nog een ochtend. Op deze ochtend worden klussen gedaan die teveel en soms te zwaar zijn voor de kerkwerksters die eens in de 4 weken komen.

Voor sommige klussen is het fijn als dit door mannen wordt gedaan. Er zal een lijstje met klussen en klusjes in de ontmoetingsruimte klaarliggen zodat er voor iedereen een klus of klusje is wat bij hem of haar past.

Het parochieteam wenst u allen een mooi, gezegend en vooral gezond 2022 toe.

Rectificatie:

In het in memoriam van Cobie Lek - de Groot is abusievelijk de verkeerde geboortedatum vermeld. Cobie is op 17 oktober 1941 geboren en op 31 oktober 2021 overleden. Coby is 80 jaar geworden.

Kaarsje wegbrengen

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; Het is fijn als aan hem of haar aandacht wordt gegeven.

Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

Inmiddels zijn er meer dan 80 kaarsjes weggebracht.

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken, laat dit dan weten via het

parochiesecretariaat

(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)

of telefonisch: 0297-561203





In Memoriam

Alida Maria Verkerk - Döpp
Lydia

*16 juni 1952 † 19 november 2021

“Neem je rust nu maar”

Deze woorden werden door haar kinderen op haar kaart geschreven.

Voor wie Lydia heeft gekend weet hoe zij steeds weer wist op te krabbelen om bij de bijzondere gebeurtenissen van haar gezin te kunnen zijn.

Uiteindelijk heeft Lydia het leven los moeten laten.

Maar zij laat in het leven van haar kinderen onuitwisbare herinneringen na.

In ons dorp kenden we Lydia als een fervent kaarter en was ze een gewaardeerd lid van ons parochiekoor St. Caecilia.

Lydia had het hart op de goede plek en daar was plaats voor hen die haar nodig hadden. Eerst samen met haar man Willem maar ook na zijn overlijden konden ze op haar rekenen.

Lydia, jouw tijd hier op aarde was om en als parochie geloven we dat je nu je rust hebt gevonden bij je hemelse Vader.



In Memoriam

Corry Vervoorn - Mathezing
Lydia

*13 maart 1931

† 28 november 2021

Op zondag 28 november is Corry Vervoorn overleden. 90 Jaar is zij geworden. Corrie begon samen met haar man Nico aan de Drechtdijk. Daar zijn haar kinderen geboren en heeft zij lief en leed met hen gedeeld. Tot het einde toe kon zij, met hulp van haar kinderen, in haar huisje blijven wonen en is daar gebleven tot de laatste dag aan toe. In de uitvaart konden we verhalen horen hoe Corry in het leven stond. Corry hield van mensen om zich heen en nadat de kinderen waren uitgevlogen heeft zij menig reisje gemaakt zowel dichtbij als heel ver weg. En wat maakte zij onderweg makkelijk met allerlei mensen contact. Er werden mooie herinneringen gemaakt tijdens de dagjes uit met haar dochters. Tijdens de condoleance en de uitvaart in onze kerk was zij voor de laatste maal het middelpunt van haar gezin. Waarna zij door hen is begeleid naar ons kerkhof voor haar laatste rustplaats. Dat Corry mag rusten in vrede.

MEDEDELING

Op de achterzijde van het Lopend Vuurtje januari 2022

Kerstmis in de kerk

Na de persconferentie van 18 december waarin de maatregelen zijn aangescherpt heeft het bisdom laten weten dat er maximaal 50 mensen bij een viering aanwezig mogen zijn. Van de Kerstavondvieringen was al eerder bekend dat die NIET doorgaan.

Uiteraard passen wij ons aan en volgen wij de nieuwste maatregelen.

Dit betekent wel dat voor de kerstvieringen overdag die wel doorgaan vooraf reserveren noodzakelijk is.

Op Eerste Kerstdag is er om 9.30 uur een Woord en Communieviering met muziek en zang van het gemengd koor. Mevrouw Elly van Rooden is de voorganger.

Op Tweede Kerstdag is er om 9.30 uur een Eucharistieviering met muziek en zang van het gemengd koor. Pastoor Marco is de voorganger.

Helaas kan de familieviering op 2 januari niet doorgaan.

Op 2 januari is om 9.30 uur wel een Woord en Communieviering met voorganger diaken Jeroen Hoekstra.

Uiteraard zijn alle vieringen via de livestream te volgen op [Kerkomroep.nl](https://kerkomroep.nl)

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT januari 2022

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203

Email: stjansgeboorte@hetnet.nl

Website: www.rkparochiedekwaket.nl

Facebook: rkparochiedekwaket

Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50.

U kunt dit overmaken op

reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie

St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf

bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met

Christa, tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE

Het is mogelijk om de communie thuis te ontvangen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij: Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen. Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat: stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialeaan 36, De Kwakel pc.hoogenboom@caiway.nl

Nieuwjaar 2022

Beste parochianen,

Ondanks de narigheden van de afgelopen jaren, bij het begin van dit nieuw jaar verlangen wij dat wat ons te wachten staat, iets beter zou zijn.

Wij blijven hopen, omdat wij in het leven geloven. We weten natuurlijk ook dat in het 2022 niet alles zal veranderen... Vele problemen van gisteren zullen er ook morgen zijn.

Is onze hoop dan tevergeefs?

Nee... als wij toch geloven dat onze hoop geen “gewone” hoop is, maar een hoop die “van boven” komt.

In de viering van 1 Januari, waarin wij Maria als “Moeder van God” herdenken, krijgen wij deze mooie woorden te horen: *Moge de Heer zijn gelaat naar u keren* (uit het boek Numeri).

Ook ik wens jullie dit toe: dat de Heer zijn gelaat naar u keert en dat jullie hem mogen zien!

En hoe mogen wij God zien? Het is genoeg om in de kerststal te gaan kijken, in de kribbe: daar ligt Jezus! In het kind Jezus zien wij de liefde van God die voor ons mens geworden is!

Als wij de liefde van God leren kennen, verandert ons leven voorgoed! Want God is een Vader die verliefd is op ons. Hij belooft ons echter geen magische veranderingen, Hij heeft geen toverstokje. Maar hij is in staat om ons hart te veranderen, met geduld en liefde. En wanneer ons hart zachter is geworden, dan kijken wij naar de wereld met andere ogen. Alles wordt anders

Moge Maria ons daarbij helpen, de Moeder van God.
Alle kerken van onze regio hebben een Maria-beeld
of een Maria kapel.

Hoe vaak zie ik mensen die in stilte voor Maria gaan
bidden, met een lach of een traan.

Maria bewaart al onze hopen en zorgen in haar hart.
Maria neemt alles van ons over, en spreekt voor ons
ten beste voor. Maria maakt de knopen van ons leven
los, door ze bij God te brengen.

In 2022 zullen vele knopen van ons leven losgemaakt,
als wij aan Jezus en Maria al onze zorgen
toevertrouwen.

Moge God ons in dit nieuw jaar zegenen en
beschermen!

Pastoor Marco





Ter Inspiratie

Het verhaal van een kerk die verdwijnt

Op een avond fietst Anton langs de kerk van zijn jeugd, de Josephkerk in Alkmaar.

Dankzij zijn religieuze vader heeft hij daar vroeger vele uren doorgebracht, maar tot enige interesse in het geloof heeft dat nooit geleid. Op vijftienjarige leeftijd keerde hij de kerk de rug toe. Als hij besluit er uit nostalgie weer eens rond te kijken, blijkt hij niet de enige die de kerk is vergeten. De parochie is op sterven na dood en het gebouw staat op het punt verkocht te worden aan een projectontwikkelaar die er een luxe appartementen-complex van wil maken.

Anton Stolwijk keert het laatste jaar van de Josephkerk regelmatig terug. “Ik wilde vooral weten wat die sluiting van de Josephkerk met mij deed.

Of het allemaal inderdaad zo erg is. Ik hoopte iets dichterbij mijn eigen dubbelzinnige gevoelens te komen en uit te vinden wat ik nog met het katholiek geloof heb”, zegt hij in een interview in Trouw.

Hij wordt lid van het jongerenkoor dat volledig uit oudere mensen bestaat, hij doet mee met kerkelijke

activiteiten, hij gaat mee op bedevaart naar het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, hij bezoekt het jaarlijkse vrijwilligersfeest. En gaat in dat jaar regelmatig naar de kerk om de vieringen bij te wonen.

Ontroerend zijn de portretten die hij maakt van de laatste kerkgangers en priesters: van meneer Bakker, van broeder Van Loon, van de uit Argentinië afkomstige pater Francisco, van Hanny die voor de derde keer de sluiting van haar kerk meemaakt (na de Dominicuskerk en de Don Boscokerk) en uiteindelijk voor de laatste keer het licht uitdoet.

De mensen weten dat hij geen ‘gewone’ kerkganger is, maar iemand die een boek schrijft over het laatste jaar van de eens zo bloeiende kerkgemeenschap. Hij was daarom bang dat hij niet in de gemeenschap opgenomen zou worden, maar dat was niet het geval. Iedereen was aardig voor hem.

Anton: “Ze waren ook blij dat zich weer eens een jong iemand meldde.”

Anton is 42 jaar. Het boek gaat niet alleen over het laatste jaar van de kerk, over de sluiting van het stenen gebouw. Ook komt duidelijk naar voren dat het om meer gaat dan alleen een gebouw. Dat het ook het afscheid is van een geloofsgemeenschap. Toch is het boek geen zware kost. Het is een liefdevol portret van het laatste jaar van een gemeenschap.

Toen God kleiner moest gaan wonen en ik meekeek
Uitgeverij: De Geus Pagina's: 272 |
ISBN 978 90 445 42325
Dit boek is te koop voor € 21,50

Elly van Rooden.

Praten over je geloof (1): Alladin!

Dit is een serie van vier artikelen over praten
over je geloof.

Deel 1: over taal & geloof.

In de herfstvakantie ging ik met mijn gezin naar de musical Alladin. Ofschoon ik heb genoten van het vakmanschap van de acteurs, de prachtige decors en kleding, viel mij het taalgebruik tegen.

Deze Nederlandstalige musical was volledig letterlijk en zelfs wat plat. Er zat geen figuurlijk taalgebruik in en dus geen diepte in de teksten. De magie, die hoort bij zo'n prachtig verhaal uit Duizend-en-een-nacht, was daardoor volledig afwezig.

Dat bracht mij ertoe om te denken: Verandert onze taal door de ontkerkelijking? Verliezen we het zicht op de diepere betekenis van woorden? Betekenissen waarmee we het mysterie van het leven proberen uit te drukken? Woorden die we veelal ontleen aan de verhalen uit de Bijbel? Heeft het feit dat steeds minder mensen regelmatig een kerk bezoeken gevolgen voor onze taal?

Ik denk dat hier zeker een correlatie aanwezig is.

Het raakt aan onze belangrijke opdracht om opnieuw te leren spreken over ons geloof. Daarom kijken we nu eerst naar het belang van taal. Taal kleurt namelijk ons denken en daarmee ons doen. Taalonderzoekster Lera Boroditsky toont dit aan met een mooi voorbeeld.

Stel dat ik u vijf foto's geef van een opgroeiend kind en ik vraag u de foto's op volgorde te leggen van jong naar oud. U zult dan de foto's van links naar rechts leggen. Links de vroegste babyfoto en rechts de meest recente.

Doordat wij gewend zijn van links naar rechts te lezen, heeft u zichzelf aangeleerd ook te ordenen van links naar rechts. Leest u echter van rechts naar links, zoals mensen met Hebreeuws of Arabisch als moedertaal, dan zult u het precies andersom doen. Dan legt u rechts de vroegste babyfoto en links de meest recente. Zo kleurt taal ons denken en ons doen en laten.

Ik ontleen nog een tweede voorbeeld aan Boroditsky. Stel dat een kind een vaas breekt tijdens het spelen. Wij zeggen dan: “Het kind brak de vaas!” Wij leggen door onze taalconstructie in het Nederlands de nadruk op de veroorzaker van het ongeluk.

Wij onthouden al snel dat het kind het ongelukje veroorzaakte. In het Spaans zeg je dat anders.

Je zegt dan: “De vaas brak.” Het feit dat het een ongelukje was staat in deze uitspraak centraal, niet de ongelukkige veroorzaker. Ik hoop dat u aanvoelt hoe groot dat verschil is in manier van taalgebruik en daarmee hoe we naar de dingen en gebeurtenissen in onze wereld kijken.

Ons geloof heeft ook een eigen taal. Het mooie en rijke van de geloofstaal is dat het met eenvoudige en gewone woorden grootste dingen probeert uit te drukken. Licht en donker, Vader en Zoon, water en vuur: We kennen deze woorden uit het alledaagse, maar in de context van het geloof gebruiken we deze woorden om wat onszelf overstijgt in woorden te vatten. Woorden als delen, woestijn, barmhartig en liefdevol krijgen een diepere betekenis.

Zo ook woorden als wijsheid, Eeuwige, herademd, herboren... en vult u zelf maar aan.

Wij gebruiken alledaagse woorden en geven daar, vanuit ons geloof, een diepere betekenis aan.

Zo kan ik vertellen over mijn vader of over onze Vader en u begrijpt meteen en zonder moeite het verschil in betekenis.

Is het leven niet veel dieper en rijker als je al wat bijzonder en waardevol is kunt uitdrukken met eenvoudige woorden?

Het kleurt ons kijken naar de wereld door Vrede te zien, de stem van de Ander te horen en Liefde te vermoeden. Iemand die geen kennis heeft van het christendom, zal het verschil tussen mijn vader en onze Vader niet of minder snel oppakken. En heeft meer moeite om het geheim van het leven in woorden te vatten. Ik durf haast te stellen dat zonder de geloofstaal iemand minder ziet; dat de wereld minder diep en rijk is.

Zal door de ontkerkelijking onze gemeenschappelijke geloofstaal verdwijnen?

Voor een deel misschien, maar voor een deel ook niet. Immers, ontkerkelijking wil niet zeggen dat de ervaringen van hetgeen ons leven overstijgt niet langer opgemerkt worden. In tegendeel, deze ervaringen zijn universeel. Ook mensen die niet opgegroeid zijn met de christelijke verhalen, kunnen ervaren dat het leven ons gegeven is. Of voelen zich geraakt door de Ander, zonder dat ze daar meteen woorden voor hebben. Deze ervaringen zijn onze gemeenschappelijke grond: de ervaring dat er iets in het leven schuilgaat dat groter is dan het individuele. Wie zo'n ervaring heeft, gaat op zoek naar woorden om deze ervaring uit te drukken en probeert dat door alledaagse woorden een diepere laag te geven.

Ze vertellen dat ze iets van Liefde hebben mogen ervaren. Of dat ze voor even door het Eeuwige zijn aangeraakt.

De verbinding met de verhalen die wij meedragen in ons hart kennen zij wellicht niet, maar we kunnen elkaar best begrijpen als we spreken over wat ons geraakt heeft.

We kunnen immers prima begrijpen wat duisternis is, ook als we elk moment het licht kunnen aandoen.

We kennen de diepe angst van de duistere stormachtige nacht niet zo intens als mensen van pakweg 150 jaar geleden, maar we kunnen ons er wel een goede voorstelling van maken. Misschien dat iemand zonder kennis van de Bijbelverhalen minder associaties heeft bij het woord woestijn. Maar als iemand een moeilijke periode in zijn leven uitdrukt als een woestijnervaring, begrijpt iedereen wel ongeveer wat hij daarmee wil zeggen. De geloofstaal is universeler dan u denkt. Toch zitten hier ook grenzen aan en dat bespreken we in deel twee van deze serie over praten over je geloof.

Om terug te gaan naar de musical Alladin:

het is dus een gemiste kans dat de uitzichtloze ellende van de jonge Alladin niet gebracht werd als woestijnervaring. Dat het verlangen naar de ware liefde niet ook een ware lotsbestemming was en er geen eeuwigheidswaarde werd toegekend aan het streven naar het goede, het mooie en het schone.

Zo werd de musical niet meer dan een vluchtig videotje op TikTok in plaats van een sprookje waarbij je kunt wegdromen en dat je uitdaagt om de diepere lagen te ontdekken.

Diaken Jeroen Hoekstra

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel
Januari 2022

zondag 2 januari	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken J. Hoekstra	
zondag 9 januari	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	The Bridges
zondag 16 januari	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 23 januari	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang mmv orgelspel
zondag 30 januari	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
<p>Alle vieringen kunt u online volgen op: www.kerkomroep.nl</p> <p>Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken.</p>			

	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	H. Urbanus Nes ad Amstel
		zaterdag 19:00 uur DOP viering		zaterdag 19:00 uur DOP viering
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 2 jan	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Gebedviering olv parochianen	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden
zondag 9 jan	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 16 jan	Oecumene	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini
zondag 23 jan	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 30 jan	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden
zondag 6 febr	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden

Zondag 2 januari 9.30 uur

Viering voor het hele gezin: Driekoningen

Woord en Communieviering

Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: samenzang / kerstliederen

Misintenties:

Leo Klijn

Ter herinnering aan Leen Omtzigt

Piet van Os en overleden familie

Harry Schoordijk

Arie Klijn

Jopie van den Broek - Driehuis

Hans van Eijk

Ton Vlasman

Corry Brozius - Hoogervorst

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wifjfe

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden famlie van de Rotten-Bresser

Hein Kooyman en overleden familie

Jos Springintveld

Frans en Riet Voorn- Rossenberg

Dirk en Riet de Jong - van Velsen

Jan en Coba van Bemmelen - de Kuijer

Frans Bon

Overleden familie Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric



Zondag 9 januari 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Hans Meijer

Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen

Maria Petronella Okkersen - van Rijn

Greet Zijerveld - Wieman en Bianca

Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Zondag 16 januari 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Arie en Nel Stokkel

Laurens Stokkel

Joop en Truus van Egmond - de Hollander

Kees Hoogenboom, zoon Kees en schoonzoon Dopper

Piet Kooijman

Koos van der Hulst en Alex

Overleden ouders Bartels - van Kessel

Emmy Bartels - Hogenboom

Pater Cees Bartels

Overleden familie Lek - van Bunningen

Corrie van Diemen - van der Meer

Overleden familie van Diemen

Overleden familie van der Meer

Overleden familie Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Zondag 23 januari 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Muziek: samenzang

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Johannes Kas

Piet Kas

Hein Kooijman en overleden familie

Wilhelmus van Rijn

Marie van Rijn - van der Kroon

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser



Zondag 30 januari 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Hans Meijer

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Corrie van Diemen - van der Meer

Overleden familie van Diemen

Overleden familie van der Meer

Overleden familie Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric

Zondag 6 februari, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Mevr. Elly van Rooden

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Hein Kooijman en overleden familie

Ton Vlasman

Corry Brozius - Hoogervorst

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten-Bresser

Hans van Eijk

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Greet Steen Zeldenthuis

Riet Ambagtsheer - Zeldenthuis

Joke van de Jagt - Ambagtsheer

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten-Bresser

Overleden familie Egberts - Fontijn en
schoonzoon Eric



VREDESWENS

*waar vind ik vrede
echte vrede is daar waar ik tegen jou
en jij tegen mij zegt
laten wij elkaars vreugde en elkaars verdriet delen*

*waar vind ik vrede
echte vrede is daar
waar ik tegen jou
en jij tegen mij zegt
op goede dagen en op slechte dagen
zal ik er zijn voor jou*

*als wij telkens weer
tegen elkaar zeggen
ik zal er zijn voor jou
dan zullen wij echte vrede kennen*

*wensen wij elkaar
vrede en alle goeds voor 2022
met de woorden
vrede voor jou
ik zal er zijn voor jou*

*gerard vlutters
geschreven voor een parochieviering De Kwakel.*

WIJ WENSEN JULLIE EEN MOOI KERSTFEEST
EN EEN GELUKKIGMAKEND 2022
GERARD VLUTTERS EN COBY ROELOFSEN

Beste mensen,

Ons vertrouwde kerststalletje, nog van vroeger, van thuis. Jaar in jaar uit dromen we bij deze beeldjes het nieuwe jaar in. We kijken naar een gezinnetje, een vader, een moeder en een kind. Boosheid, kille wetten hebben deze mensen hier gebracht, in een stal. Bij de beesten af!

Maar keizer Augustus, Herodes en de soldaten, de herbergier, de hogepriesters en de wetgeleerden. Ze lijken in hun eigen duisternis verdwenen. Er is geen kou. Er zijn mannen en vrouwen als goede herders, lieve engelen. In de verte zien we mensen, wijs, met hart en handen vol liefde. Ook dieren zijn er, met hun wol als grote knuffels.

Jaar in, jaar uit keken we naar deze beelden, vroeger met de kinderen en de kleinkinderen, ons eigen vertrouwde stalletje, nog van vader en moeder. We dachten terug aan wat het oude jaar gebracht had en we droomden over een nieuw jaar met alsjebliedt wat liefde en gezondheid. We baden dat we bij ziekte en verdriet voor elkaar herder, engel konden zijn. We baden dat wijsheid en hartelijkheid het zou winnen van die boosheid, die lieve mensen uit elkaar drijft en harten bitter maakt. We dachten, jaar in, jaar uit, aan al die slachtoffers van de keizers van nu, van de wetgeleerden, de hogepriesters met hun regels en hun eigen gelijk en van die vele herbergiers die deuren dicht slaan.

Ons vertrouwd kerststalletje. Ook dit jaar zal het ons vertellen over een vrede die deze wereld zo moeilijk maken kan.

Als we naar die ster boven de stal kijken dan bidden we om vonkjes van liefde in harten van mensen. Er is zoveel kwaadheid. Zoveel vriendschappen gaan kapot. “alsjeblijft, Kom op lieve mens. Kom op lieve mens, vergeef, vergeet, wees mild. We bidden je toe dat je de duisternis van je eigen boosheid kunt doorbreken. Kom op lieve mens, laat je hart spreken. Wees een herder, een engel, een wijze.”

We denken ook aan al die mensen die een ander verloren hebben, aan de dood, aan het leven. We denken aan lieve familie, lieve vrienden, gestorven. We denken aan al die zieken in deze coronatijd en aan hen die voor hen zorgen. We denken aan de mensen in Groningen. We denken aan de getroffenen in het drama van de toeslagen. We denken aan al de opgejaagden in deze wereld. We denken aan de wanhopigen, hardnekkig zoekend naar toekomst voor hen zelf en hun kinderen. Ze zijn de slachtoffers van de keizers en schurken van vandaag. ”Kom op lieve mens, laat je hart spreken, wees een engel, een herder. Laat je hart die herberg zijn voor vriend en vreemde, voor je eigen lieve familie, en voor die ander, ongekend, ver weg, levend, ziek, gestorven. En waren wij fout, was die ander fout, was je zelf fout...vergeef, vergeet, maak vrij.”



Ook nu weer staan we bij het stalletje. We gaan een jaar uit en een jaar in. We dromen van een vrede die deze wereld zo moeilijk maken kan. Liefde die alles goed maakt. Voor die vrede, diep van binnen, heb je engelen nodig, en herders en wijzen en grote knuffels, een sterretje in een mensenhart... En die wensen we jullie toe voor een zalige Kerst en een zalig Nieuwjaar.

Diaken Rob Mascini

Rob Mascini & Hubertha van Vliet
Schoonmaakochtend, 22 januari 2022

Afgelopen juli is voor het eerst een schoonmaakochtend gehouden.

Dit was, met name door de grote groep die afgekomen was op de oproep, een groot succes.

De volgende schoonmaakochtend staat gepland voor zaterdag 22 januari.

De kerstdrukke is dan achter de rug en de kerstbomen zijn de kerk uit. Met elkaar kunnen we dan flink de bezem door de kerk halen.

U begrijpt dat we hopen dat deze ochtend net zo een succes wordt als in juli. Dus schrijf deze datum vast in uw agenda: 22 januari 9.00 uur.

En u kent het gezegde:

Vele handen maken licht werk.



De kerkwerksters

Onze kerkwerksters werken 1 x in de 4 weken op de woensdagmorgen van half 9 tot 11.00 uur en natuurlijk kunnen zij altijd hulp gebruiken.

Dit zijn woensdagen

5 januari, 2 februari, 2 maart, 30 maart, 27 april,
25 mei, 22 juni, 20 juli, 17 augustus, 14 september,
12 oktober, 9 november en 7 december.



rooms-katholieke bisschoppenconferentie

PERSBERICHT

t.a.v. Nieuwsdienst / redactie kerk
en religie / redactie Binnenland

Kerstboodschap R.-K. bisschoppen:

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht’

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland publiceren op woensdag 15 december een boodschap voor Kerstmis. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, ‘wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).’

‘Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen’, zeggen de bisschoppen. ‘Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in

de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).’

Klimaat, vluchtelingen, hulpverleners

De bisschoppen wijzen onder meer op de inzet van velen op het gebied van het klimaat en zorg voor de schepping. Ze noemen de hulp aan vluchtelingen en de voortdurende inzet van zorg- en hulpverleners ook als deze inzet wordt tegengewerkt.

Verder schrijven ze over het synodale proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd: het samen op weg zijn in geloof. Het onderweg zijn verbinden ze met Kerstmis. ‘Kerstmis is een tijd van vreugde.

We weten dat God ons nooit in de steek laat.

Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede.

Met die boodschap gaan we samen op weg.’

Vier Kerstmis!

De bisschoppen herhalen hun oproep: Vier Kerstmis! Er zijn mogelijkheden om dat ook thuis te doen als er geen plek mocht zijn bij een kerstviering in de eigen kerk. Veel parochies verzorgen een livestream, wat thuis meevieren mogelijk maakt en ook worden er kerstmissen uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2.

De eigen parochie, plus nog meer informatie voor het vieren van Kerstmis, is te vinden via

www.vierkerstmis.nl.





2022.....

Wat de toekomst brengen moge.....

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de
oogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het
heden dragen, met een kalmen moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U
niet. Zalig hij, die durft gelooven, ook wanneer het
oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister zie, ik vraag U niet:
Waarom? Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw
hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen: zoo ik mocht, ik
durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, Als Gij mij de keuze
liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de
weg niet vindt; neem mijn hand in Uwe handen en
geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders
trouwe hand, loop ik met gesloten oogen naar het
onbekende land.

Jacqueline E. van der Waals.
(zij schreef deze tekst toen zij net blind geworden was)

De Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

De kalender kost inclusief schild € 8,50

De kalender is op te halen bij het parochiesecretariaat of bij mevr. B. Meijer thuis; Mgr. Noordmanlaan 65.

*Gelezen op de kalender:
Een kenmerk van een gelukkige hart
is een vrolijk gezicht*



H. GERARDUS
MAJELLA

Wie is mijn naaste?

Terugblik op de diaconale vieringen in het kader van de werelddag voor de armen.

De werkgroepen caritas/pci/diaconie van onze regio hebben dit jaar gezamenlijk de diaconale viering gemaakt. Doel van de viering was om de dag van de armoede onder de aandacht te brengen en tegelijk het werk van de caritas zichtbaar te maken en te promoten. Deze viering is in zes parochies gevierd: in alle kerken van onze regio en in de Zaanstreek.

Het was een groot succes. Het thema “Wie is mijn naaste?” kwam goed over het voetlicht. De gebeden en bezinnende teksten, grotendeels voor deze viering geschreven, paste bij elkaar en zo was de viering één geheel. Dankzij de muziek kreeg de viering in elke parochie toch ook nog een eigen geluid. Ik ben trots en dankbaar dat we dit met elkaar hebben kunnen neerzetten, dankzij goed overleg, samenwerking en

een gezamenlijke visie. Een nieuwe traditie is geboren!

In de overweging speelde ik met het thema van de naaste. Enerzijds heb ik de mensen meegegeven hoe gewoon het is voor mensen om elkaar te helpen. Wie dat doet

Klaar staan voor een ander is niet moeilijk, lastig of ingewikkeld. Het begint met gewoon doen. Een klein gebaar kan al zoveel verschil maken. Gewoon al het idee dat iemand aan je denkt als je het moeilijk hebt!

vanuit een diepreligieus besef: prachtig!

Veel mensen echter willen gewoon een ander helpen. En daar worden we zelf gelukkig van.

Een ander helpen heeft de Heer als het ware diep in ons mens zijn ingebakken. Aan de andere kant zijn we steeds minder gewoon om te praten over onze dagelijkse kleine noden, problemen en ons falen.

We leven in een cultuur waarin we leren vooral het mooie, goede en opgewekte te delen. Dat geldt nog meer voor de Instagram en facebookgeneratie, waar alleen de perfecte kant van het leven wordt gedeeld. Dat is niet hoe het leven is. Het leven is mooi, fijn en gezellig, maar vaak is het ook vervelend, naar en vermoeiend. Laten we die kant niet wegstoppen voor elkaar, want dan kunnen we elkaar niet helpen.

Met andere woorden: We worden uitgenodigd om telkens te zoeken naar de ander, naar de naaste, voor wie wij iets kunnen betekenen. En laat ons ook telkens beseffen dat we zelf soms hulp nodig hebben - een luisterend oor of een praktisch gebaar. Dat we ons laten vinden... vinden door iemand die op zoek is naar zijn of haar naaste!

In de viering deelden wij verhalen vanuit de lokale caritaswerkgroepen. Veel van wat zij doen blijft verborgen. Omdat ze gewoon willen helpen en bescheiden zijn in het delen van die verhalen. En uit respect voor degene die hulp nodig hebben.

Toch vinden we het belangrijk om af en toe stil te staan bij deze verhalen.

Daarom vindt u hieronder, ter inspiratie, een aantal van die verhalen die we met elkaar hebben gedeeld. Veel dank voor iedereen die meegewerkt heeft aan deze vieringen. We kijken er met trots en grote vreugde op terug. En onthoud: geluk zit in heel kleine dingen, zoals klaar staan voor elkaar!

Diaken Jeroen Hoekstra

Soms kom je **in de situatie dat je zelf hulp nodig hebt**. Geloof ons, die dag maken we allemaal mee. Niets om je voor te schamen! Hulp vragen lijkt heel lastig, maar je hoeft alleen maar in de ogen van de ander te kijken en te vertellen waar je mee zit. Of neem contact op met de caritas van jouw parochie. We staan voor je klaar!

Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	56 12 03
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl		
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Elly van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	diakenjeroen@kpnmail.nl	06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn	06 13905265
oudsh@kabelfoon.nl	Linie 85	
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl	Mgr.Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysantenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	
Lid parochieteam	Ton van Dijk	06 46441169
vdijkton@gmail.com	Drechtdijk 5B	
Lid parochieteam	Natacha Toribio	06 27121306
natacha_76@hotmail.com	Seringenlaan 51	
Parochie St.Jans Geboorte	NL50RABO 03785.55.235	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begrafenisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65,	De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven	56 08 25
	Grift 18	Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Mw. Renate Vlasman	56 97 64
	Drechtdijk 105	De Kwakel
<u>4 You kinderkoor</u>	Rosan Meijer	06 40347160
	Iepenlaan 23	
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	56 23 78
pc.hoogenboom@caiway.nl	Bromelialaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Theo van Rijn	06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Röling	06 48729257
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	52 28 63
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel