

# Het Lopend Vuurtje



St. Jans Geboorte - De Kwakel

**februari 2021**

Februari en carnaval zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel het feest dit jaar niet doorgaat volgt op de datum van carnaval Aswoensdag.

Met het halen van het askruisje begint de vastentijd.

De vastentijd die eindigt met de goede week en het grote Paasfeest is van oudsher de periode waarin men zich bezint op het komende lijden en sterven EN de opstanding van Jezus, zoon van God.

Een periode die symbool staat voor vasten, voor minderen; minder snoepen (zoals vroeger) bewuster omgaan met hetgeen wij nu hebben, meer nadenken hoe we omgaan met elkaar, hoe we zorgdragen voor zij die het minder hebben.

We hopen samen met u op een goede vastentijd waarin we elkaar kunnen inspireren.

In het begin van februari gaat de **Aktie Kerkbalans** van start. Ook dit jaar zullen de wijklopers, zoals u dat gewend bent, een envelop bij u bezorgen.

Echter dit jaar komt de wijkloper niet terug om de envelop weer op te halen.

Dit jaar willen we u vragen de envelop bij de wijkloper in te leveren mocht de wijkloper niet bij u in de wijk wonen kunt u de envelop bij een andere vrijwilliger die in uw wijk woont in de bus doen.

Mocht het een probleem zijn om de envelop ergens anders in te leveren kunt u dit aangeven bij het secretariaat. We bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking.

**DE SCHOONMAAKDAG VAN 30 JANUARI  
GAAT NIET DOOR**

## Corona

Het coronavirus houdt ons nog steeds allemaal bezig. Wat kan wel en wat mag niet. De richtlijnen wisselen elkaar af. Bij het maken van dit Lopend Vuurtje discussieert de regering over de avondklok. Wel is al duidelijk dat bij een uitvaart het maximaal aantal bezoekers 50 is. Net als u houden ook wij de richtlijnen scherp in de gaten en willen vooral geen bron van besmetting zijn.

Daarom vragen wij u nadrukkelijk bij het bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen en de aanwijzingen van de kerkassistenten op te volgen. Op de website van onze parochie: [www.rkparochiedekwakel.nl](http://www.rkparochiedekwakel.nl) kunt u het laatste nieuws omtrent de maatregelen lezen.

## DE SCHOONMAAKDAG VAN 30 JANUARI GAAT NIET DOOR

Opgeven voor de **Eerste Communie**

Zolang de basisschoolkinderen niet naar school mogen vindt er geen voorbereiding op de Eerste Communie plaats. Uiteraard houden we de ouders die hun kind opgegeven hebben op de hoogte.

Opgeven voor de Eerste Communie kan nog steeds.

Opgeven kan bij:

Bernardien Meijer: 06 29426373 [Qbmeijer@kpnmail.nl](mailto:Qbmeijer@kpnmail.nl)

Yvonne Voorn: 06 21836295 [feny@caiway.nl](mailto:feny@caiway.nl)

**Kerkomroep.nl** zendt via internet de viering vanuit onze kerk live uit. U gaat op internet naar [Kerkomroep.nl](http://Kerkomroep.nl) bij het openen van deze site tikt u de Kwakel in waarna onze parochie verschijnt.

U klikt de naam van onze parochie aan en scrolt naar beneden waar u de viering die live wordt uitgezonden kunt aanklikken.

Eerdere vieringen zijn tot een maand terug te kijken.



In Memoriam

Jacobus Joannes Maria Verhaar  
Sjaak

\*11 mei 1952

† 21 december 2020

Dan toch nog onverwacht is Sjaak Verhaar op 21 december overleden.

Hoewel Sjaak wist dat hij ernstig ziek was bleef hij, rekening houdend met het verloop van zijn ziekte, positief naar de toekomst kijken.

Die positiviteit was bewonderenswaardig en gaf steun aan zijn gezin en familie.

Tijdens de uitvaart zijn mooie, respectvolle woorden gesproken en is naar muziek geluisterd die voor Sjaak en zijn gezin veel betekenis heeft.

Voor ons dorp heeft Sjaak veel betekend, met name als raadslid van de fractie Gemeentebelangen.

Sjaak stond middenin onze gemeenschap en wist wat er in ons dorp leefde en waar de knelpunten zaten. Sjaak had voor iedereen een luisterend oor. Je kon zondermeer met je verhaal naar hem toe. Sjaak was een markante, charismatische man die zijn sporen heeft verdiend.

De herinneringen zijn talrijk en we hopen dat deze herinneringen steun en kracht zullen geven om het verlies draaglijk te maken voor met name zijn vrouw en kinderen en kleinkind.



In Memoriam

Johanna Klazina Maria van Scheppingen - Smit  
Ans

\*7 augustus 1948

† 1 januari 2021

Op 1 januari is Ans van Scheppingen - Smit overleden. Ans die al geruime tijd ziek was heeft, zoals zij in het leven stond en met haar ziekte omging, in haar familie en omgeving een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Wat heeft zij, met alles wat zij in zich had, haar ziekte in toom weten te houden. Tot het laatst was zij het die bepaalde. Met heel veel liefde heeft haar gezin haar moeten laten gaan.

Velen hebben daags voorafgaande aan de crematieplechtigheid afscheid genomen van Ans en haar man Wim, de kinderen en kleinkinderen kunnen condoleren waarna de crematieplechtigheid in de beslotenheid van haar familie heeft plaatsgevonden.

Zonder Ans verder te moeten zal voor haar man en gezin niet gemakkelijk zijn maar met de herinneringen hoe Ans het gedaan zou hebben zullen zij verder kunnen.

Wij wensen hen dan ook alle kracht en sterkte om dit verlies een plek te geven die het verdient.

Dat Ans mag voortleven in hen die achterblijven.



In Memoriam

Maria Petronella van der Hoorn - van Dam  
Marjan

\*21 mei 1965

† 12 januari 2021

12 januari is op 55 jarige leeftijd Marjan van der Hoorn- van Dam thuis in haar vertrouwde omgeving en omringd door haar gezin overleden.

Haar gezin, familie en vrienden hebben op een heel persoonlijke manier afscheid van Marjan kunnen nemen en onder een kleurrijke zee van bloemen en een warme deken van liefde is zij door haar geliefden begeleid naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof.

Iedereen die Marjan gekend heeft, zal zich haar herinneren als een vrolijke lachebek, vol humor, altijd bezig en druk voor alles en iedereen en altijd in voor een geintje.

Haar gezin moet verder zonder Marjan, maar tijdens alle wandelingen, langs het strand of gewoon thuis in het Egeltjesbos, zal zij ongetwijfeld meewandelen, en met een hart vol liefdevolle herinneringen zullen zij Marjan altijd in hun midden bewaren.

Wij wensen dat zij met elkaar en alle familie en vrienden om hen heen, voldoende steun en troost mogen ervaren zodat zij de toekomst aan kunnen en dat zij er van overtuigd mogen zijn dat Marjan alles wat zij in zich had aan hen heeft gegeven en dat zij nu de rust heeft gevonden waar zij naar verlangde tijdens haar ziekbed.

## MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

Februari 2021

Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203  
Email: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)  
Website: [www.rkparochiedekwaket.nl](http://www.rkparochiedekwaket.nl)  
Facebook: rkparochiedekwaket  
Livestream: app of website van Kerkomroep.nl

### **OPGEVEN VOOR DE VIERING IN HET WEEKEND**

Zondagmorgen: 9.30 uur.

Opgave vooraf: ma-vrij van 12.00 tot 13.30 uur op telefoonnummer: 0297 561203.

### **KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL**

Iedere dinsdag en woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur

### **DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM**

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

### **OPGEVEN VAN MISINTENTIES**

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

[stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)

De kosten van de intenties zijn € 8,50.

U kunt dit overmaken op

reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

### **DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES**

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

### **BLOEMEN IN DE KERK**

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

### **ZIEKENCOMMUNIE**

In verband met de beperkingen, is de communie (voor hen die aan huis gebonden zijn) op dit moment niet toegestaan.

### **MUZIKALE VERZOEKEN *gemengd koor St. Caecilia***

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Anton Vork (tel.: 561719).

### **VERHUIZEN OF OPZEGGEN *parochieblad***

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

**Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)**

### ***Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:***

Voor de 15<sup>e</sup> van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:  
[stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)
- De secretaris van de parochie: [qbmeijer@kpnmail.nl](mailto:qbmeijer@kpnmail.nl)
- Het redactieadres: Bromelialeaan 36, De Kwakel  
[pc.hoogenboom@caiway.nl](mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl)



*dank u wel!*



## Kerstpakketten 2020...

In de weken voor Kerstmis is een oproep van de PCI in het lopend vuurtje gedaan: om kerstpakketten te doneren of een schenking te doen.

In totaal hebben we wel 27 gezinnen en alleenstaanden mogen verrassen met een extraatje voor de feestdagen. Geweldig!

Uit de reacties van verbazing, blijheid en dankbaarheid was te merken dat deze bijdrage welkom was. Als dit enig licht geeft in het leven dan is de bedoeling van Kerstmis vieren goed aangekomen.

Natuurlijk was de kerstpakkettenactie niet zo'n succes geweest als er niet zo spontaan gereageerd was. **Hiervoor willen we iedereen hartelijk danken die een bijdrage in de vorm van een kerstpakket of gift hebben gedaan.**

Graag willen we de boodschap van Kerstmis meenemen en uitdragen in dit nieuwe jaar;

laten we daarom in actie komen als we om ons heen mensen zien die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De PCI kan daarbij helpen.

**U kunt daarvoor altijd contact opnemen via de mail; [info@pcidekwakel.nl](mailto:info@pcidekwakel.nl)**

De leden van de PCI werkgroep

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel			
februari 2021			
zondag 7 februari	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	The Bridges
zondag 14 februari	<b>9.30 uur</b>	Woord en Communieviering Voorganger Elly van Rooden	Gemengd koor
zondag 21 februari	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	The Bridges
zondag 28 februari	<b>9.30 uur</b>	Woord en Communieviering Voorganger Elly van Rooden	Gemengd koor
zondag 7 maart	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	The Bridges



## Morgen is een dag

Dichterbij een lach  
 Dichterbij samen eten  
 Dichterbij het nu vergeten  
 Dichterbij een kus op je  
 hoofd  
 Dichterbij de knuffel die ik  
 heb beloofd  
 Morgen nog afstand houden  
 tussen jou en mij  
 Maar morgen brengt ons ook  
 dichterbij

## Regels om veilig met elkaar samen te komen in onze kerk.

Sinds juli zijn er weer zondagse vieringen in onze kerk. Vanaf medio oktober geven de nieuwe richtlijnen aan dat we met niet meer dan 30 personen mogen samenkomen en er wordt bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje gedragen.

Wat blijft is dat we net als overal ook in de kerk 1.5 meter afstand houden van elkaar.

Komt u uit één huishouden mag u uiteraard bij elkaar zitten.

Op de plekken waar u mag zitten is een groene sticker geplakt.

Het is dus goed mogelijk dat u niet op het plekje kan zitten waar u altijd zit.

U begrijpt dat het een hele organisatie is om dit waar te kunnen maken.

Daarom is er voor de gelovigen, u dus, door het bisdom een protocol opgesteld.

### Protocol voor de gelovigen:

#### Aanmelden

Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is vragen wij u zich vooraf aan te melden.

Dit kan dagelijks van 12.00 - 13.30 uur via: 0297 561203.



#### ALLEEN DE LINKER KERKDEUR IS GEOPEND (Mariakapel).

#### Bij binnenkomst:

*Draagt u bij voorkeur een mondkapje en wordt u gevraagd:*

- Bent u gezond? hoesten, koorts?
- Uw naam
- U wordt gevraagd uw handen te reinigen (is aanwezig)
- U wordt verteld waar u mag gaan zitten

Er is gekozen om degene die samen komen in het middenschip te laten plaatsnemen.

#### Tijdens de viering:

Het is niet toegestaan mee te zingen. Elkaar de hand geven bij de vredeswens kan niet.

### **Collecte:**

Dit gebeurt niet op de gebruikelijke manier, u wordt gevraagd bij het verlaten van de kerk uw gave in de daarvoor bestemde collectebus te doen of zelf over te maken op bankrekeningnummer: NL50RABO0378555235 tnv Parochie St. Jans Geboorte.

### **Communie delen:**

Als u ter communie gaat wordt u verzocht het mondkapje voor te doen en 1,5 afstand aan te houden..

Een vrijwilliger zal de parochianen bank voor bank uitnodigen naar voren te komen en u dient uw handen te laten desinfecteren. De looproute is zoals we gewend zijn.

De priester zal vanachter een scherm met een hostiegrijper (pincet) u de communie aanreiken.

U mag de hostie op uw hand ontvangen of op een mooi wit zakdoekje, of in een communiedoosje (pyxis) of in het bakje wat hiervoor klaarstaat. (neemt u dit de volgende keer weer mee?)

Als u de hostie hebt ontvangen dan kunt u deze op uw zitplaats in de mond te nemen als u het mondkapje hebt afgedaan.

### **Verlaten van de kerk**

Bij het verlaten van de kerk wordt weer een mondkapje gedragen.

Ook nu zal de vrijwilliger u vragen bank voor bank de kerk te verlaten.

Uiteraard zult u elkaar buiten treffen, maar houdt u dan alstublieft ook rekening met de 1.5 meter afstand?

We hopen dat we u weer te mogen ontmoeten tijdens een van de vieringen.

Vieringen die ook nu muzikaal, in aangepaste vorm, worden ondersteund door onze koren.

**Zondag 7 februari 9.30 uur**

Eucharistieviering

Muziek: The Bridges

**Misintenties:**

Hans van Eijk

Jopie van den Broek - Driehuis

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser

Overleden familie Egberts - Knaap

Riet Ambagtsheer - Zeldenthuis

Greet Steen - Zeldenthuis

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Marco Lek en overleden familie

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Carol Wijfje

Corrie Brozius - Hoogervorst

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Arie en Rie Hogerwerf - Vork

Uit dankbaarheid b.g.v. een 60-jarig huwelijk



**Zondag 14 februari 9.30 uur**

Woord en Communieviering

Voorganger: mevr. E. van Rooden

Muziek: gemengd koor

**Misintenties:**

Dirk Meijer

Nel Meijer - van Veen

Hennie Stoker - Sluijter

Jan Stoker

Henk en Riet Snoek - Hoogervorst

Claudia Esteva - Snoek

Martien Meekel

Jan Zijerveld en Nel Zijerveld- Graven



Johannes Kas  
Piet Kas  
Ton Vlasman  
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric  
Overleden familie Lek - van Bunningen  
Leo Klijn  
Cor Smits  
Corry van Dam - Vlasman  
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap - Duijvestein  
Marco Lek en overleden familie  
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan  
Carol Wijfje  
Huberto Huigsloot, jaargetijde  
Overleden ouders Huigsloot - Bouwmeester  
Overleden ouders Kneppers - Bosman en overleden  
broer

**Zondag 21 februari, 9.30 uur**

Eucharistieviering  
Muziek: The Bridges

**Misintenties:**

Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap - Duijvestein  
Marco Lek en overleden familie  
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan  
Carol Wijfje  
Hennie Stoker - Sluijter  
Jan Stoker  
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric  
Emmy Bartels - Hogenboom  
Overleden ouders Bartels - van Kessel  
Pater Cees Bartels  
Koos van der Hulst en overleden familie



**Zondag 28 februari, 9.30 uur**  
Woord en Communieviering  
Voorganger: Mevr. E. van Rooden  
Muziek: gemengd koor



**Misintenties:**

Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap - Duijvestein  
Marco Lek en overleden familie  
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan  
Carol Wijfje  
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric  
Wilhelmus van Rijn  
Marie van Rijn - van der Kroon  
Leo Klijn  
Jan van Oostwaard en Bets van Oostwaard - van Zaal  
Riet de Jong - van Velzen en Dirk de Jong  
Jan en Coba van Bemmelen - de Kuijer  
Frans Bon

**Zondag 7 maart, 9.30 uur**  
Eucharistieviering

Muziek:

**Misintenties:**

Hans van Eijk  
Jopie van den Broek - Driehuis  
Ton van de Rotten en Tygo  
Overleden familie van de Rotten - Bresser  
Overleden familie Egberts - Knaap  
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap - Duijvestein  
Marco Lek en overleden familie  
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan  
Carol Wijfje  
Corrie Brozius - Hoogervorst  
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric  
Arie en Rie Hogerwerf - Vork



*Speciaal voor jou een kaartje...,  
en een folder!*

*zomaar  
= EEN LIEF =  
kaartje!*

*Tijdens de Diaconale viering in november vorig jaar, hebben wij als PCI's samen met u stilgestaan bij het thema: 'Strek je hand uit naar de arme'.*

*Dat is wat juist nu in veel parochies wordt gedaan, bijvoorbeeld door de PCI's (Parochiële Caritas Instelling). Net als in november vorig jaar worden onze levens nog steeds beheerst door Corona en ervaren veel mensen dit als een lastige en soms ook angstige tijd. Mensen om ons heen of misschien u zelf ook wel, ervaren eenzaamheid, spanning of somberheid. Worden ziek of hebben wellicht financiële problemen.*

*Als PCI willen wij daarom aan het begin van 2021 onze hand ook naar ú uitstrekken met deze ansichtkaart;  
'speciaal voor jou een kaartje zodat je weet  
dat ik aan je denk'.*

*Omdat contact maken mag, maar een veilige stand nog steeds is geboden...Omdat wij het belangrijk vinden dat u weet dat er in deze Coronatijd aan u gedacht wordt! De kaart kunt u voor uzelf bewaren als hart onder de riem, of opsturen naar iemand die een steuntje goed kan gebruiken.*

*Ook treft u in dit Lopend vuurtje een folder aan over de PCI's in de regio: PCI Amstel - Westeinder. Als PCI De Kwakel zijn wij hier onderdeel van. In de folder leest u wie wij zijn, aan wie én welke hulp wij bieden en hoe u ons kunt bereiken. Als u iemand kent óf bent die ook een steuntje in de rug kan gebruiken, dan gunnen wij u de moed om hulp te vragen.*

*Neem dan via [info@pcidekwakel.nl](mailto:info@pcidekwakel.nl) contact met ons op!*

*Een hartelijke groet van PCI De Kwakel*



## Beste parochianen,

Na twee maanden die voor mij heel bijzonder zijn geweest ben ik blij terug te zijn in Nederland.

Op maandag 9 november werd ik 's ochtends vroeg gebeld omdat mijn vader ademtekort begon te krijgen. Hij was opgenomen met corona. Ik nam het eerste vliegtuig naar Italië en diezelfde avond stond ik voor het Sandro Pertini-ziekenhuis te Rome om informatie te krijgen over mijn vader. Mijn moeder was dankzij God niet besmet, maar ze moest toch een quarantaine in acht nemen, dus ik moest voor een aantal dagen bij vrienden logeren.

De eerste week was erg zwaar, met een paar telefoontjes van artsen die ons het ergste deden vrezen. Maar de Heer gaf, samen met de beproeving, de genade om het te dragen. Op vrijdag 13 november gebeurde zelfs het wonder, dat ik in de corona afdeling toegelaten werd om aan hem het sacrament van de zieken toe te dienen. Ik zal nooit de ogen vergeten waarmee mijn vader me aanstaarde, vreugdevol en heel serieus tegelijk.

Na deze eerste intense en onrustige week was ik echt uitgeput. Ik voelde me heel zwak en machteloos. Toen besloot ik om alles in de handen van God over te laten. Ik gebruikte een speciaal gebed ervoor, die eindigde met de woorden:

***"Jezus, neem het van mij over!"***

Nadat ik dit gebed met volle overtuiging had gebeden, kreeg ik voor het eerst van het ziekenhuis te horen dat er een "licht verbetering" was. In dezelfde tijd kwam mijn moeder uit de quarantaine en konden we eindelijk elkaar omarmen en ons samen verheugen over de verbetering van vader.

De week daarop was hij klaar om ontslagen te worden, maar tot onze grote teleurstelling kreeg hij een ontsteking die zeer zorgwekkend bleek te zijn. Het aantal witte bloedcellen - zijn immuunsysteem - was gedaald tot 700, terwijl de normale waarde 6.000 tot maximaal 10.000 is. Ik bleef het gebed bidden: "**Jezus, neem het over!**"

Op 8 december belde het ziekenhuis op en een arts zei dat "**onze lieve Heer heeft jouw vader geholpen...**", omdat de witte bloedcelwaarden in één dag van 700 naar 8.000 waren gestegen!

Het ontvangen van dit nieuws op de dag van het feest van Onze Lieve Vrouw Onbevleete Ontvangenis was een heel lief teken, een wonder om niet te vergeten.

Deze ervaring heeft het leven van ons gezin veranderd en voor altijd mijn priesterschap gekenmerkt. Ik zal nooit vergeten: het lijden, de liefde tussen ons in het gezin, de pijn, de barmhartigheid van God en de warmte van jullie gebeden, die onze steun zijn geweest.

Onze gedachten gaan naar al de artsen die onvermoeibaar in de ziekenhuizen werken, en aan alle patiënten die er nog liggen of die het niet overleefd hebben: mogen zij rusten in de vrede van God.

Medio december is mijn vader goed opgeknapt weer thuis gekomen, waardoor ik met een gerust hart naar Nederland kon terugkeren om samen met jullie allemaal het nieuwe jaar te starten.

Moge God ons blijven begeleiden in deze zeer bijzondere tijden.

Pastoor Marco



## Ter Inspiratie

Dromen doen we allemaal wel eens; lopen met je hoofd in de wolken en dan je gedachten laten gaan, even los van de dagelijkse realiteit.

Je droomt van een mooie vakantie, een weerzien van een familielid of vriend die je lang niet hebt gezien, een ander huis. Ach, waar kun je al niet terecht komen als je gedachten met je aan de loop gaan.

We hebben net een jaar afgesloten waarin het nieuws vooral door geweld beheerst werd, althans zo voelt dat wanneer we kijken naar de gevechten in Syrië, de strijd om Nakorno-Karabach, de onnodige dood van zwarte mensen in de VS met als gevolg de Black Lives Matterrellen en ook de vreemde strijd om het Amerikaanse presidentschap. Daarnaast heeft de coronapandemie bijna het hele jaar een deel van ons doen en laten bepaald en de wereld op haar kop gezet. Durf je dan nog te dromen?

Natuurlijk willen we aan het begin van een nieuw jaar graag dromen over een tijd waarin we op een meer vreedzame manier met elkaar omgaan, we elkaar bijstaan waar dat nodig is.

Maar durf je nog wel te dromen over zulke positieve dingen?

Ds. Martin Luther King durfde dat wel.

In zijn bekende speech in 1963: „I have a dream”, zei hij, dat het tijd werd dat ook zwarte mensen als volwaardige personen gezien zouden worden, want we zijn allen als gelijke mensen geschapen.

Ook de Dalai Lama beschrijft hoe hij droomt dat mensen met verschillende aard blij zijn dat ze elkaar ontmoeten. „Zij zullen dansen en zingen, geloven en bidden, werken en wonen, vieren en liefhebben.”

En hij droomde ook dat het grote geheim, dat we allemaal gewone mensen zijn, onthuld zal worden.

Ook Jezus had een droom: De Blijde Boodschap aan alle mensen bekendmaken, Zijn Evangelie wijd verkondigen. Hij zocht zijn helpers daarvoor niet uit onder wetenschappers of mensen met aanzien, niet bij de Schriftgeleerden uit Zijn tijd.

Nee, Hij ging bijvoorbeeld naar het strand en vroeg gewone arbeiders, vissers of ze Hem wilden volgen. Voor Hem was niet de kwaliteit maar de bereidheid om Hem te volgen bepalend.

Wat heerlijk dat wij weten dat wij als gewone mensen een bijdrage mogen geven aan het tot stand brengen van Zijn opdracht, aan Zijn droom!

Dan durven wij ook te dromen dat wij iets voor elkaar betekenen in dit nieuwe jaar.

Elly van Rooden.





### **Afstand houden....**

Zo vaak veiliger dan gedacht  
In het verkeer  
Zo vaak net niet gezien  
Zo vaak net niet geraakt  
De schrik in het hart

Afstand houden.....  
Zo vaak gewoonster dan gedacht  
In het mensen verkeer  
Zo vaak te dichtbij gekomen  
Zo vaak te weinig ruimte  
De adem benomen

Afstand houden ....  
Zo vaak noodzakelijker dan gedacht  
In het groeiende relatieverkeer  
Zo vaak meer angst dan vermoed  
Zo vaak meer wonden dan geweten  
Ongewenst geblust

Afstand houden....  
Zo vaak verward met afstandelijkheid  
In het nabije omgaan  
Zo vaak een groet gewenst  
Zo vaak meer vriendelijkheid  
Mooi makende verbinding gezocht

Marinus van den Berg

2021

# Actie Kerkebalans



## Aktie Kerkebalans 2021

Een aktie die jaarlijks terugkomt.

Een aktie die belangrijk is voor iedere parochie, dus ook voor onze, voor uw parochie.

Immers zonder inkomsten geen licht, geen warmte, geen voorganger, en het allerbelangrijkste, geen plek waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar tot steun zijn in moeilijke tijden maar ook om met elkaar vieren.

Geef voor de kerk van vandaag maar ook voor de kerk van morgen.

Als parochieteam zijn we blij dat zoveel vrijwilligers bereid zijn om de enveloppen rond te brengen.

Omdat de gezondheid van iedereen, de vrijwilliger en ook u voorop staat willen we de contactmomenten zoveel mogelijk beperken en vragen u daarom dit jaar de envelop bij de wijkloper in te leveren. Mocht uw wijkloper niet in uw wijk wonen staat er een adres van een andere vrijwilliger op de envelop vermeld.

Mogen we op uw medewerking

Een hartelijke dank, uw parochieteam.

rekenen?



R.K. Parochie St. Jans Geboorte  
De Kwake

## Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	Telf. 561203
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl		
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Elly van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	<a href="mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl">diakenjeroen@kpnmail.nl</a>	06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn	06 13905265
<a href="mailto:oudsh@kabelfoon.nl">oudsh@kabelfoon.nl</a>	Linie 85	
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
<a href="mailto:qbmeijer@kpnmail.nl">qbmeijer@kpnmail.nl</a>	Mgr.Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysantenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	<a href="mailto:secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com">secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com</a>	
Lid parochieteam	Ton van Dijk	06 46441169
<a href="mailto:vdijkton@gmail.com">vdijkton@gmail.com</a>	Drechtdijk 5B	
Lid parochieteam	Natacha Toribio	627121306
<a href="mailto:natacha_76@hotmail.com">natacha_76@hotmail.com</a>	Seringenlaan 51	
NL50RABO 03785.55.235	t.n.v. Parochie St.Jans Geboorte	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	561203
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begrafenisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65,	De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven	560825
	Grift 18	Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Mw. Renate Vlasman	569764
	Drechtdijk 105	De Kwakel
<u>4 You kinderkoor</u>	Rosan Meijer	06 40347160
	lepenlaan 23	
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	562378
<a href="mailto:fam.hoogenboom@zonnet.nl">fam.hoogenboom@zonnet.nl</a>	Bromelialaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Joop v.Diemen	546900
	Jan Zeldenthuis	06 50568897
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Röling	06 48729257
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	522863
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel