

# Parochieblad

## Het Lopend Vuurtje



RK Parochie  
St. Jans Geboorte  
De Kwakel

December 2023

## **Nieuws van de parochie.**

De decembermaand is aangebroken. Een maand waarin we twee feesten vieren waar vol verwachting naar wordt uitgekeken.

Het Sinterklaasfeest waarop, zodra de bisschop van Mira zijn voet op de Nederlandse wal zet, veel kinderen vol verwachting hun schoentje zetten. En ondertussen gaan we met elkaar op weg naar het kerstfeest. Het feest wat een grote plaats in onze samenleving en in de wereld inneemt. Voor de een is het een feest waarbij cadeautjes onder de kerstboom liggen maar voor velen is Kerstmis de geboorte van Jezus. Het kleine kind wat met zijn geboorte een wereld van verschil heeft gemaakt. Wat velen in de hele wereld heeft weten te raken en nog steeds raakt. Wat veel mensen tot troost is en bemoedigt, wat vreugde, vrede en liefde schenkt.

In onze kerk wordt op iedere zondag van december een kaars op de adventskrans aangestoken totdat op 24 december de krans helemaal brandt.

Dan verwelkomen we het kindje met speciale kerstvieringen in onze kerk.

### **Advent**

De dagen voor Kerstmis  
zijn koud en donker.

Mensen zoeken naar  
warmte en licht.

Lieve God

maak mensen van ons  
die warmte geven aan  
mensen in de kou;

dat wij voor anderen  
licht zijn

in donkere dagen. Amen.

## 800 jaar Kerststal

Het verhaal van Leo Feijen:

In 1223, de heilige Franciscus verblijft in het klooster in een klein plaatsje Greccio, vlakbij Assisi wat in de bergen ligt. Toen al verzuchte de bevolking waarom God zo vaak onzichtbaar was, net als nu 800 jaar later in onze tijd van crisis en oorlog. Franciscus had daar een antwoord op dat tot op de dag van vandaag door de hele wereld zichtbaar is: de kerststal.

Hij vroeg de dorpsbewoners een os en een ezel te regelen, met stro en een kribbe. En hij riep de mensen op met fakkels te komen. Daar stonden ze dan, midden in de kerstnacht, de eenvoudige mensen van dat dorpje, hoog in de bergen. Franciscus hield van een geloof dat zo concreet mogelijk moest zijn om het wonder van God die ons leven komt delen in het kindje Jezus echt te ervaren. Daarom vroeg hij mensen ook om even niet meer te klagen maar mee te doen met het verhaal en zo opnieuw de geboorte van Christus te ervaren, met Jozef en Maria, met een kindje Jezus.

Zo kwam het licht daar acht eeuwen geleden in het donker. En iedereen werd er stil van. Want in die stilte konden mensen ervaren dat een kwetsbaar kind mensen nodig heeft, een gemeenschap. En in die stilte mochten ze meemaken dat het licht het kan winnen van het donker van alledag en dat midden in de schepping mensen geheeld worden in hun verdriet, in hun zorgen en in hun armoede.

Het mooiste van die stilte was de vrede in hun hart: Jezus werd geboren in hun eigen hart. Mooier kan het geloof niet zijn.

Daarom heeft deze stilte de wereld veroverd, tot op de dag van vandaag. En onze wereld heeft die stilte van de eerste levende kerststal meer dan ooit nodig.

Luister opnieuw naar het kerstverhaal, wees stil in de kerstnacht en ervaar dat Christus ook in 2023 in ieders hart geboren kan worden, net als 800 jaar geleden in Greccio.



Wij wensen we u en allen die u dierbaar zijn een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar toe.

Het parochieteam



In Memoriam

Everardus Antonius Cornelis van den Berg  
Edy

\* 23 februari 1941

† 12 november 2023

Op zondag 12 november is Edy van den Berg overleden. Halverwege de zomer hoorde Edy en zijn gezin dat hij ernstig ziek is. Helaas konden de artsen niets meer voor hem betekenen. Wie had in januari van dit jaar kunnen denken, dat Edy, nog maar 10 maanden na het overlijden van zijn lieve vrouw Corrie ook zou overlijden.

Maar Edy liet niet merken hoe ziek hij was. Altijd had hij een praatje en wist hij de lach op zijn gezicht te krijgen. Edy heeft tijdens zijn werkzame leven samen met zijn vrouw een drankwinkel in het oude dorp van Uithoorn gehad. Dat woordje samen liep als een rode draad door hun leven. Samen in de winkel staan, samen op stap, samen..... Hoewel, Edy heeft ook enorm genoten van zijn grote hobby, biljarten.

Tijdens de plechtige uitvaart vertelde een clubgenoot dat Edy als geen ander kon biljarten en menig prijs in de wacht heeft gesleept. Voor zijn gezin is het hard in zo korte tijd beide ouders te verliezen.

We wensen hen veel kracht en sterkte toe en hopen dat zij de mooie herinneringen aan deze vrolijke vader en opa voor altijd in hun hart bewaren.

## Bedankt

Lieve mensen,

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie bloemen,  
kaartjes en kaarsjes.

Dat heeft mij enorm gesteund tijdens het  
ziekteproces.

Tot nu toe gaat het prima.

Groeten, Riet van Wees



## **MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT december 2023**

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email bereikbaar.

Op dinsdag 26 december is het secretariaat gesloten.

Telefoonnr: 0297-561203

Email: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)

Website: [www.rkparochiedekwakel.nl](http://www.rkparochiedekwakel.nl)

Facebook: rkparochiedekwakel

Meevieren via internet: [www.Kerkomroep.nl](http://www.Kerkomroep.nl)

### ***KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL***

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

### ***DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM***

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

### ***OPGEVEN VAN MISINTENTIES***

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

[stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)

De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

### ***DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES***

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

### ***BLOEMEN IN DE KERK***

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

## **BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN**

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

## **MUZIKALE VERZOEKEN *gemengd koor St. Caecilia***

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

## **VERHUIZEN OF OPZEGGEN *parochieblad***

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

**Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)**

## ***Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:***

Voor de 15<sup>e</sup> van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)
- De secretaris van de parochie: [qbmeijer@kpnmail.nl](mailto:qbmeijer@kpnmail.nl)
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel [pc.hoogenboom@caiway.nl](mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl)



## Collectebonnen

Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen.

Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen aan te bieden.

Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.

Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:

20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of

20 zegels van 2,00 (= 40 euro).

De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft, dan kan ook heel eenvoudig via een QR code worden betaald.

Ook in de kerk kunt u de QR code scannen.

Achterin de kerk is een houder waarop de code staat vermeld.



## Kaarsje wegbrengen

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

*Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen.*

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken, laat dit dan weten via het parochiesecretariaat

(e-mail: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl))

of telefonisch: 0297-561203



### **In gesprek met één van de pastores.**

Vroeger.... ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met enige regelmaat zomaar op huisbezoek.

Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met één van de pastores.

De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.

### **Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen?**

Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en u ontvangt het via de mail [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl).

Wilt u beiden ontvangen? Ook dat kan, maar geeft u dit in uw e-mailbericht goed aan.

## EEN NIEUWE KERST

Het is niet eenvoudig om een artikel voor Kerstmis te schrijven. In de eerste plaats omdat we het al in november moeten schrijven als Kerstmis nog ver weg is. En ten tweede, omdat Kerstmis elk jaar komt en iedereen altijd iets nieuws verwacht, maar uiteindelijk is het verhaal altijd hetzelfde.

Maar: mogen wij nog steeds van "KERSTMIS" spreken? Vanuit de maatschappij zijn er klachten dat we, door het "Kerstmis" te noemen, diegenen discrimineren die niet in Jezus geloven en die zijn geboorte niet willen vieren. Daarom wordt deze periode door sommigen de "decemberfeesten" genoemd.

Een vakantieperiode zoals alle andere. De kinderen gaan niet naar school, het is koud buiten en het is fijn om met elkaar bijeen te komen om iets gezelligs te doen. Maar gezellig bij elkaar komen, daar heeft men geen Kerst voor nodig. Ik denk dat we iets heel belangrijks zijn vergeten.

Het feit dat mensen bij elkaar kunnen blijven en gezinnen en gemeenschappen kunnen stichten, is geen vanzelfsprekendheid. De mensen hebben een natuurlijke neiging om uit elkaar te gaan, conflicten te veroorzaken en zelfs oorlog te voeren.

De afgelopen jaren zijn er vele nieuwe oorlogen in de wereld begonnen, en we raken er bijna aan gewend. Er zullen dit jaar vele kinderen zijn die Kerstmis in een oorlogsgebied zullen vieren, bang voor de bommen die buiten hun ramen vallen. En vele andere families die het moeilijk zullen hebben om het met vreugde te vieren, omdat ze diegenen zullen moeten herdenken die ze het afgelopen jaar hebben verloren.

Het gezin, de gemeenschap, de samenleving, de mogelijkheid voor mensen om in vrede samen te leven: dit zijn geen vanzelfsprekende dingen!

Het zijn kostbare geschenken - of beter nog: wonderen! Het zijn wonderen die niet door onze capaciteiten tot stand worden gebracht; niet door onze politiek, noch door onze economie. Het wonder van het samenzijn, het wonder van de liefde komt van God. Zonder God is er geen familie, zonder God is er geen gemeenschap, zonder God is er geen samenleving... want zonder God is er geen Liefde. God is liefde, God is de enige liefde.

Hoe weten wij dat God liefde is?

Omdat hij ons zijn zoon gaf, die uit liefde voor ons is gestorven. En het geschenk van zijn zoon Jezus begint met diens geboorte uit de maagd Maria, dat is ons Kerstmis! Het geschenk van de geboorte van Jezus is het stille getuigenis dat God van ons houdt. Hij houdt van ons omdat hij ons het kostbaarste wat hij had wilde geven: zijn Zoon. En hij gaf hem als kind aan ons...en in de mis geeft hij hem aan ons onder de gedaante van het brood, dat we in onze handen kunnen houden. Het is dankzij deze liefde dat mensen in vrede kunnen leven.

Laten we dit kind in de kerstnacht naar ons toe laten komen, als een stuk brood, onschuldig en ontwapend in onze handen. Laten we ons voeden met zijn liefde en hem vragen ons een nieuw jaar vol vrede en liefde te schenken.

Zalig Kerstmis!

Pastor Marco

## Kerstpakkettenactie PCI De Kwakel 2023

Ook dit jaar wil de PCI De Kwakel weer een kerstpakketten actie houden.

Het zijn en blijven dure tijden en de PCI kan met uw hulp veel vreugde schenken om speciaal met de Kerstdagen iets extra's voor de kwetsbare mensen te kunnen betekenen.

Mocht u een kerstpakket willen schenken, laat het ons dan s.v.p. weten via ons mailadres: [info@pcidekwakel.nl](mailto:info@pcidekwakel.nl).

U kunt uw kerstpakket afgeven op dinsdag 12 december 2023 bij het parochiesecretariaat in De Kwakel.

Ook is het mogelijk om een gift te doen, de werkgroep van PCI zal dan zelf een kerstpakket samenstellen.

U kunt uw bijdrage overboeken naar:

**NL93RABO 0363 5029 71 t.n.v.**

**PCI H. Joannes Geboorte**

o.v.v. van Caritas/ kerstpakkettenactie

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.

Werkgroep PCI H. Joannes Geboorte De Kwakel



## Kerststallententoonstelling 2023

Het is dit jaar 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi voor het eerst een levende kerststal opzette om het geboorteverhaal van Jezus van Nazareth voor de ongeletterde bevolking tot leven te laten komen.

In die tijd werden alle kerkdiensten nog in het Latijns gehouden. De gewone man kon dit niet verstaan en Franciscus vond dat iedereen het verhaal moest kunnen begrijpen

In die traditie komt er ook dit jaar weer een kerststallententoonstelling in De Schutse.

De kerststallen die dit jaar tentoongesteld worden zijn van dhr. Bert Hilhorst uit Amsterdam.

Hij is koster van de kerk van de Martelaren van Gorkum en beheerder van de Oosterbegraafplaats.

Hij heeft kerststallen verzameld vanuit de hele wereld, van klein tot groot en van sobere tot hele bonte groepen.

Dit jaar is de tentoonstelling geopend van dinsdag 12 t/m vrijdag 29 december van maandag tot en met zaterdag. Vanaf 11.00u tot 16.00u kunt u binnenlopen in kerkgebouw De Schutse, De Mérodelaan 1 in Uithoorn.

De entree is gratis. Een kleine gift is welkom voor tegemoetkoming in de onkosten.

14 en 24 december is de tentoonstelling dicht.

Raadpleeg voor de actuele openingstijden de website:

[www.pkn-uthoorn.nl](http://www.pkn-uthoorn.nl)



Er is dit jaar ook weer de mogelijkheid om uw eigen kerststal neer te zetten. Wilt u dit, laat het dan even weten aan

Henny Groeneweg (h.groeneweg@pkn-uthoorn.nl)

## **Adventsactie 2023 - Alle kinderen mogen kind zijn**

Dit jaar besteedt Adventsactie extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. We steunen 4 projecten die zich richten op kinderen die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.

### **Wat willen we bijdragen?**

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

### **Wat is kinderarbeid?**

We spreken van kinderarbeid als kinderen onder de 12 jaar werken, als kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten doen en als kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk dat de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigt.

Kinderarbeid belemmert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, onder andere doordat de kinderen niet (of bijna niet) naar school gaan. Kinderen die na schooltijd hun ouders met het huishouden of op het land helpen, vallen dus niet onder kinderarbeid.

### **De cijfers**

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen als 'kinderarbeider': 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens. Dat is bijna tien procent van de kinderen! 79 miljoen kinderen doen gevaarlijk werk dat direct risico oplevert voor hun gezondheid en ontwikkeling. Denk aan kinderen die giftige gassen en fijnstof inademen in de mijnbouw of kinderen die groeistoornissen oplopen door zwaar, eentonig werk in fabrieken.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat valt onder de definitie 'kinderarbeid' gestegen, nadat het jarenlang gestaag daalde. In 2000 ging het om 245.5 miljoen kinderen, in 2016 om 151.6 miljoen kinderen en in 2022 dus 160 miljoen. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen.

### **Hoe helpt Adventsactie?**

We steunen projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan.

### **Hoe kunt u helpen?**

Alle steun is welkom. Uw bijdrage maakt hoe dan ook verschil.

Maak uw bijdrage over op rekeningnummer:  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag  
of doneer uw gift in de collectebus achterin de kerk.



## Omdat het om mensen gaat: Is de kerk nog wel relevant anno 2023?

Mede door corona zijn er nu minder mensen in onze kerken dan 5 jaar geleden. En tegelijk zijn er in onze samenleving steeds minder mensen die een thuis vinden bij een kerk.

Heeft de profeet Jeremia opnieuw gelijk?

*‘Waarom ligt het verlaten als een woestijn waar niemand meer door trekt?’*

*Jahwe zei: Omdat ze zich van de wet die Ik hun gaf niets hebben aangetrokken /.. / Ze gaan hardnekkig hun eigen weg.’ (Jeremia 9:12-13)*

Lopen de mensen achter hun eigen goden aan en zijn ze de Heer en alles wat Hij geeft vergeten?

Wie zal het zeggen?

De kerk echter gaat al zo lang mee, dat we niet meer bij elk teken van onheil hoeven te schrikken.

Toch kunnen we onszelf de vraag stellen: Zijn wij als kerk nog wel relevant? Vinden we genoeg in onze boodschap dat vandaag de dag ook nog uiterst relevant is? Zo belangrijk dat het toch ook een boodschap is voor de mensen om ons heen.

Een waarde die opnieuw laat zien: Onze boodschap doet ertoe en voegt iets toe aan de samenleving?

Deze vraag kunnen we beantwoorden vanuit ons standpunt; vanuit de kerk: vanuit geloof, troost, licht, vergeving en eeuwig leven.

Maar beter is het te zoeken naar waar de samenleving behoefte aan heeft. Wat missen we in de vele schandalen van vandaag?

Denk aan de toeslagenaffaire. Of aan de afhandeling van schade in Groningen; de ondersteuning van zorgpersoneel die nu gebukt gaan onder longcovid of

aan de pechgeneratie, de studenten zonder basisbeurs die én moesten lenen én nu moeten terugbetalen met hoge rente.

Wat mist er in al deze gevallen? Het zijn allemaal situaties waarin wij als samenleving vergeten dat het *om mensen gaat*. Iets dat in de grote conflicten van vandaag ook telkens wordt genegeerd: *dat het om mensen gaat*.

En is dat niet onze kernwaarde? Bij Jezus gaat het immers altijd om mensen, ongeacht sociale status, gezondheid, uiterlijk en gedrag. Jezus heeft altijd oog voor de mens en voor iedere mens.

En dat is wat Jezus ons steeds opnieuw leert: kijk niet weg (niet voor niets het thema van de diaconale vieringen), maar zie om naar de ander.

Sluit je ogen niet voor onrecht; sta op voor rechtvaardigheid. Vergeet niemand, maar vergeef en omarm. Heb de ander lief gelijk uzelf!

Dit is onze boodschap voor de samenleving en deze is actueler dan ooit: Omdat het om mensen gaat!

Als we deze waarde steeds opnieuw, op allerlei mogelijke manieren voorleven en doorgeven aan ieder om ons heen, dan mogen we erop vertrouwen dat de toekomst met ons is.

Dat mensen opnieuw ontdekken: die boodschap is van waarde, ook anno 2023 en ook in onze moderne samenleving.

Omdat het om mensen gaat!

Diaken Jeroen Hoekstra



<b>Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel</b>			
<b>december 2023</b>			
zondag 3 december	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 10 december	<b>9.30 uur</b>	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra	The Bridges
zondag 17 december	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	Samenzang
zondag 24 december	<b>19.00 uur</b>	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra Kerstavond familieviering	Samenzang
zondag 24 december	<b>21.00 uur</b>	Kerstavond Eucharistieviering	Gemengd koor
maandag 25 december	<b>9.30 uur</b>	Eerste Kerstdag Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra	The Bridges
zondag 31 december	<b>9.30 uur</b>	Oudejaarsdag viering Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang
zondag 7 januari	<b>9.30 uur</b>	Eucharistieviering	Samenzang
Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken.			
Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.			

	<b>O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer</b>	<b>Emmaüsparochie Uithoorn</b>	<b>H. Joannes Geboorte Kudelstaart</b>	<b>H. Urbanus Nes ad Amstel</b>
	<b>zondag 9.30 uur</b>	<b>zondag 11:00 uur</b>	<b>zondag 11.00 uur</b>	<b>zondag 9.30 uur</b>
zondag 3 dec	11.00 uur Eucharistieviering Gezinsdag in Kudelstaart	Eucharistieviering	Eucharistieviering Gezinsdag	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 10 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 17 dec	Woord en Gebed olv parochianen	Eucharistieviering	Woord en Gebed olv parochianen	Woord en Communieviering Diaken R. Mascini
zondag 24 dec		11.00 uur Regionale Eucharistieviering		
zondag 24 dec			17:00 uur Kindje wiegen	
zondag 24 dec	19:00 uur Eucharistieviering	21:00 uur Eucharistieviering	19:00 uur Eucharistieviering Gezinsviering	20:00 uur Eucharistieviering
ma-dag 25 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
di-dag 26 dec		11.00 uur Regionale Eucharistieviering		Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden
zondag 31 dec	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
ma-dag 1 jan		11.00 uur Regionale Eucharistieviering		
zondag 7 jan	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr. E. van Rooden

**Zondag 3 december 9.30 uur**

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

**Misintenties:**

Jan en Hennie van der Knaap -

Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en  
schoonzoon Eric

Hein Kooijman en overleden familie

Piet van Os en overleden familie

Ton Vlasman

Corrie Brozius - Hoogervorst

Hans van Eijk en overleden familie

Overleden ouders van Kessel - Wifjes

Overleden familie Egberts - Knaap

Kees en Ria Hogenboom - van Velzen

Joop Smit

Truus van der Hoorn

Greet Zijerveld - Wieman en Bianca

Wim van Haaster

Miep van Haaster - van Egmond en Melinda



**Zondag 10 december 9.30 uur**

Woord en Communieviering

Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: The Bridges

**Misintenties:**

Mart en Gerda, familie van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen

Leo Klijn

Rob Meijer



Fien Bosma - van der Poel  
Wim Schreurs  
Jan Voorn  
Hans Meijer  
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen  
Maria Petronella Okkersen - van Rijn  
Truus van der Hoorn  
Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein  
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan  
Coby Lek - de Groot en overleden familie  
Marco Lek  
Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker  
Overleden ouders Egberts - Fontijn en  
schoonzoon Eric

**Zondag 17 december 9.30 uur**

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

**Misintenties:**

Johannes Kas en Martha Kas - de Blicck

Piet Kas

Overleden familie Lek - van Bunningen

Tom Maijenburg

Koos van der Hulst

Overleden familie Voorn - van der Hulst

Jan en Alex

Corrie van Diemen - van der Meer

Truus van der Hoorn

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric



**Zondag 24 december 19.00 uur**

**Kerstavond, familieviering**

Woord en Communieviering

**Misintenties:**

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en  
schoonzoon Eric

Hein Kooijman en overleden familie

Wiet Raadschelders

Mart en Gerda, overleden familie

van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen

Hans en Lyda Plasmeijer

Herman van Rijn en overleden familie

Siem Meeuwis

Overleden ouders den Haan

Overleden ouders Pouw



**Zondag 24 december 21.00 uur**

**Kerstavond**

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

**Misintenties:**

Hein Kooijman en overleden familie

Henk Snoek, Riet Snoek, Claudia Esteva - Snoek

Ton en Cora Pietersen

Herman Fontijn en dochters Trea en Toos

Leo Klijn

Henk en Ria van Tol - Pouw  
Gerrit van Leeuwen en overleden ouders  
Kees en Ria Hogenboom - van Velzen  
Wout van Tol  
Cornelis van Zaal  
Cornelia van Zaal - Versluis en Kees  
Jaap en Truus van Egmond - de Hollander  
Jan en Robbie Nieuwendijk  
Overleden familie Nieuwendijk - Sloothaak  
May en Jansje Verhoef - Sitvast en  
zoons Bertil en Piet

Truus van der Hoorn  
Corry van den Berg - van Rooijen  
Edy van den Berg  
Overleden ouders Bakker - Spijker en overleden broer  
Overleden ouders Bartels - Klijn  
Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein  
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan  
Coby Lek - de Groot en overleden familie  
Marco Lek  
Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker  
Overleden ouders Egberts - Fontijn en  
schoonzoon Eric  
Overleden familie Overwater  
Overleden familie van Troijen  
Overleden familie Stricker  
Corrie van Diemen- van der Meer  
Joop Smit





**Maandag 25 december, 9.30 uur Eerste kerstdag**

Woord en Communieviering

Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: The Bridges

**Misintenties:**

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en  
schoonzoon Eric

Emmy Bartels - Hogenboom

Overleden familie Bartels - van Kessel

Pater Cees Bartels

Johannes Kas en Martha Kas - de Blicck

Piet Kas

Hein Kooijman en overleden familie

Piet van Os en overleden familie

Wilhelmus van Rijn

Marie van Rijn - van der Kroon

Jan en Bets van Oostwaard - van Zaal

Leo Klijn

Arie Hogerwerf en Rie Hogerwerf - Vork

Quirinus en To van der Meer en schoonzoon Jan

Rob Meijer

Kees en Ria Hogenboom - van Velzen

Harry Schoordijk

Jos en Ank Springintveld - van Dam

Marjan van der Hoorn - van Dam

Wim Schreurs

Gerrit Hogerwerf en Annie Hogerwerf - Rekelhof

Jan Voorn

Hans Meijer

Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen



Maria Petronella Okkersen - van Rijn  
Truus van der Hoorn  
Dirk en Riet de Jong - van Velzen  
Jan en Coba van Bemmelen  
Frans Bon  
Overleden familie Hazes - Kortekaas  
Overleden familie van Bruggen - Kortekaas  
Broers Cor Hazes en Co Hazes  
Voor een spoedig herstel  
Arie en To Voorn  
Ton Vlasman  
Jan Hogerwerf en Corrie Hogerwerf - Verhaar  
Theo Voorn en Mariska

**Zondag 31 december 9.30 uur Oudejaarsdag**

Woord en Communieviering  
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden  
Muziek: samenzang

**Misintenties:**

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein  
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan  
Coby Lek - de Groot en overleden familie  
Marco Lek  
Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker  
Overleden ouders Egberts - Fontijn en  
schoonzoon Eric

Henk Overwater  
Thea Overwater - Lauwers  
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst  
Claudia Esteva - Hoogervorst  
Ton en Cora Pietersen  
Kees en Ria Hogenboom - van Velzen  
Wout van Tol  
Gerard van der Hoorn  
Adrie van der Hoorn - Keijzer  
Truus van der Hoorn



**Zondag 7 januari, 9.30 uur**

Eucharistieviering

Muziek: samenzang

**Misintenties:**

Jan en Hennie van der Knaap - Duijvestein

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Overleden ouders Egberts - Fontijn en  
schoonzoon Eric

Truus van der Hoorn

Hans en Lyda Plasmeijer

Jaap Hoogenboom

Jan Voorn

Corry van den Berg - van Rooijen

Edy van den Berg

Rob Meijer

Corrie Brozius - Hoogervorst

Overleden familie Egberts - Knaap

Corrie van Diemen - van der Meer

Koos van der Hulst

Overleden familie Voorn - van der Hulst

Jan en Alex

Hein Kooijman en overleden familie

Piet van Os en overleden familie

Ter herinnering aan Leen Omtzigt



# VROUWENGILDE



**Op woensdag 20 december om 18.00 uur**

Vandaag gaan we genieten van een heerlijke kerstmaaltijd. U moet zich wel even opgeven.

Dit kan tot 13 december.

De kosten voor deze avond is € 10,00 per persoon, inclusief consumpties. U betaald dit bij binnenkomst. Als u een dieet heeft geeft u dat dan even door als u zich opgeeft.

Tijdens deze avond verkoopt de handwerkclub lootjes waarmee leuke prijzen zijn te winnen.



## JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT”



### **Beste jongeren uit De Kwakel en omstreken,**

Wat hebben wij een mooie avond gehad op 11 november jl.! We hebben een lied geluisterd en naar de Prayer Course aflevering, over aanbidding 2, gekeken. Meestal bereiden wij iets voor. Maar nu liep de avond door een vraag vanuit de jongeren totaal anders.

De vraag was: “Hoe ervaar je rust bij God? “  
Laten we stil worden voor God, stelden wij voor.  
We werden stil voor God.....Weet je dat God dan tot je spreekt? ....In beelden...., in gedachten ....of met een totale vrede....., die tot je komt?  
Onze jongeren hebben het ervaren! Zo mooi!  
Het klinkt misschien wat zweverig, maar dat is het niet.

Daarna hebben we een interessant spel gedaan met persoonlijke vragen. Zo hebben we elkaar weer wat beter leren kennen.

De volgende keer gaan we ontspannen, met een muziekje, een hapje en een drankje. Op een speciale manier kaarsen beschilderen met in gedachte de aanloop naar Kerst.  
Op **zaterdag 9 december 2023** om 20.00 uur  
op Drechtdijk 48 in De Kwakel.

Hartelijke groet,  
Juria en Paul  
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight

*Wij wensen een ieder alvast gezegende feestdagen toe!  
Maak je/u niet al te druk en kom tot rust bij Hem!*



## Kerst

Kerst komt al snel dichterbij  
wat we dan vieren leeft dat nog bij jou en mij?

We zijn zo druk met allerlei zaken  
waar het echt om gaat  
kan gemakkelijk op de achtergrond raken.

De geboorte van Jezus 'Gods Zoon op aarde'  
is zó bijzonder!  
Maar.... beseffen wij nog wel de echte waarde?

Staan wij nog stil bij dat grote wonder?  
Of denken wij : 'Ach, we kunnen wel zonder!'

Is de grote misvatting in deze tijd  
ik heb God niet nodig.  
Het gevolg: je raakt de verbinding met Hem kwijt.

Maar als je heel eerlijk bent naar jezelf toe  
dan besef je heus wel  
'Zonder God leven' , ik zou niet weten hoe!

Dorothe Klein - Verdel

## **Terugblik Diaconale viering op 12 november: Kijk niet weg...**

Dit jaar hebben we voor het zevende jaar de Werelddag van de Armen gedacht. Armoede is van alle tijden.

In zijn boodschap bij deze dag geeft paus Franciscus aan ons mee, oog te hebben voor de ander, die leeft onder het bestaansminimum en geen uitzicht op een beter leven ziet, en ook aandacht voor degenen die in geestelijke armoede leven. De paus vraagt ons niet weg te kijken voor de nood die er is, maar ons solidair op te stellen en onze verantwoordelijkheid te nemen voor de armen in de samenleving.

Onze werkgroep PCI in De Kwakel werkt samen met de PCI's van de andere 4 parochies. We werken in onze regio o.a. ook samen met Participe Amstelland.

Deze organisatie geeft steun en hulp aan de bewoners en wil ook zorgen voor verbinding door middel van bijvoorbeeld lief- en leedstraten.

Mensen vinden het vaak lastig om hulp te vragen. Dat is best te begrijpen.

Het thema van de viering “Kijk niet weg” is dus niet alleen voor degenen die het goed hebben, maar ook voor hen, die het moeilijk vinden om hulp te vragen. De afgevaardigden van de werkgroepen PCI in ons samenwerkingsverband hebben dit thema samen met diaken Jeroen Hoekstra uitgewerkt in deze viering.

We hopen dat de teksten, gebeden, overweging en liederen hebben geïnspireerd, aan het denken gezet en uitgedaagd om de goede kant op te kijken.

### **Koekjes gebakken door cliënten van Ons Tweede Thuis, locatie Ampersand in Aalsmeer.**

Aan het einde van deze viering heeft elke bezoeker een zakje koekjes meegekregen.

De koekjes zijn gebakken en feestelijk en met zorg en aandacht ingepakt door 30 enthousiaste medewerkers.

Samen met professionals van OTT, elke dag halen zij het beste uit zichzelf. Hun talenten worden optimaal benut en komen ze er niet helemaal uit, dan staat een team van begeleiders en vrijwilligers klaar om hen te coachen. Een mooie visie op dagbesteding van OTT waarbij iedereen een betekenisvol leven heeft , JIJ en IK.

Ampersand betekent het verbindingsteken & dus in dit geval Cadeauwinkel & Koffiehuis,

Ontmoeting & Verbinding in de buurt, JIJ en IK.

Het gedichtje bij de koekjes sloot mooi aan bij het thema van de viering, niet wegstijven maar de verbinding met elkaar zoeken, Jij & Ik:

*Jij en ik  
ik en jij  
maakt samen wij  
dus ga op de koffie  
met een koekje erbij!*

De oproep was om iemand op te zoeken met de koekjes en samen een kopje koffie of thee te drinken, op zoek naar verbinding.

Naar wie kunt u omkijken?

Als u iemand kent die een steuntje in de rug kan gebruiken en u kunt dat niet zelf doen, neem dan contact op met de Caritas van De Kwakel. (zie onder voor mailadres)

Wij willen ook naar u omkijken!

Stel dat u de persoon bent die een steuntje in de rug kan gebruiken, weet dan dat u ons kunt benaderen.

Contact

Via de mail:[info@pcidekwakel.nl](mailto:info@pcidekwakel.nl)



## TER INSPIRATIE

We kennen het allemaal. Ooit werd ons vertrouwen geschaad. Ooit gingen we uit van het goede in de mens en kwamen we er bekaaid van af. Gevoelens van verraad, van woede, van schaamte en verdriet werden ons deel. We wapenden ons met wantrouwen of met cynisme. Of we gingen ten strijde en maakten van ons hart geen moordkuil.

Dat was niet fijn. We wisten dat het ook niet de oplossing was. Maar wat kun je beginnen met zo'n wond in je hart? Ook de samenleving lijkt gewond.

Dit jaar is vaak alarm geslagen, omdat het vertrouwen duidelijk daalde. Of het nu ging om de eigen koopkracht, de regering, de klimaat-, of de energiecrisis, overal waren boze, verharde reacties.

Overal groepen mensen die zich niet gekend, gehoord, of gewaardeerd voelden. Overal eerder de sfeer van wantrouwen dan van vertrouwen.

Voor vertrouwen moet je wel heel erg naïef zijn! De donkere en lange kerstnacht staat voor onze onmacht, ons geschonden vertrouwen, onze eindeloze strijd om erkenning. In onze pijn roepen we dat altijd de ander maar moet komen, sorry moet zeggen en boete moet doen. Pas dan kan het leven weer verder.



Het licht van deze nacht wordt gebracht door een pasgeboren Kind. God wacht niet tot het die dag is, tot we onze zaakjes op orde hebben, tot we zelf genezen zijn en weer vertrouwen kunnen.

Hij schenkt ons nu, in het donker, Zichzelf in dit Kerstkind. Een geschenk zonder voorwaarden.

We hoeven dit Kind alleen maar te ontvangen, er plek voor te maken. God neemt daarmee een risico.

Een gewond hart heeft maar weinig ruimte. Het is vaak niet meer dan de stal van Bethlehem. Maar toch wordt daar in de kerstnacht licht, stralend, hemels licht geboren.

Toch klinkt daar in de donkerte een lied van hoop. God trekt zijn vertrouwen niet in. Hij maakt zich kwetsbaar. Dit onvoorwaardelijke, goddelijke vertrouwen is ons geneesmiddel.

Het wekt in ons een mosterdzaadje hoop en vertrouwen, dat het misschien toch nog goed komt.

Één mosterdzaadje is genoeg, zegt Jezus. Het kan wonderen verrichten. Kijk maar naar de leraar die het wekt in zijn 'onmogelijke' leerling; naar de parochianen die het wakker roepen in hun contact met vluchtelingen; en naar elke familie die één mosterdzaadje vertrouwen genoeg vindt om toch weer te gaan voor een vredig kerst- diner, en naar zovele mensenlevens meer.

Dit jaar leg ik een paar mosterdzaadjes in de stal. Want elk menswaardig leven begint met vertrouwen. Hoeveel pijn we gaandeweg ook oplopen.

Zalig Kerstfeest.

Elly van Rooden.

## Nieuwe website KBO De Kwakel!

De Katholieke Bond van Ouderen (Afdeling De Kwakel) kan met trots melden dat onze geheel nieuwe website vanaf heden online staat!  
<https://dekwakel.kbo-noordholland.nl>



Om u nog sneller en beter op de hoogte te houden van KBO De Kwakel zijn wij de afgelopen tijd bezig geweest met het bouwen van een nieuwe website. Niet alleen het uiterlijk van de website, maar ook de functionaliteiten zijn flink op de schop gegaan.

Onder andere:

- Vernieuwde homepage
- Alle informatie over KBO De Kwakel en KBO Noord-Holland
- Over ons (Bestuursleden en vrijwilligers)
- Het laatste nieuws en alle nieuwsbrieven
- Komende activiteiten

Een website is natuurlijk nooit af.

De komende tijd zullen we steeds weer nieuwe informatie op de website plaatsen en waar nodig aanpassen.

Bezoek onze website dus regelmatig om op de hoogte te blijven!



## Osteopathie in het Zorgcentrum De Kwakel

Mijn naam is Eva Bobbe, in 2010 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. Sinds 2011 ben ik werkzaam geweest in De Kwakel en Uithoorn bij Fysiotherapie Boterdijk.

De afgelopen jaren heb ik naast mijn werk de opleiding Osteopathie gedaan in Amsterdam waar ik dit jaar ben afgestudeerd.

De osteopaat kijkt naar de mens in zijn totaliteit.

Dus van kruin tot aan grote teen want alles is met elkaar verbonden.

Door manuele behandelingen, wisselend in intensiteit en diepte, wordt het hele lichaam aangesproken op het zelf herstellend vermogen. In de osteopathie wordt geen gebruik gemaakt van apparaten of medicatie.

Ik gebruik alleen mijn handen voor de behandeling.

Het is een veilige methode met een lage behandel frequentie. De praktijk richt zich op dit moment vooral op volwassenen.

In de praktijk is het individu belangrijk en binnen de behandeling staat het behalen van gezondheidswinst voorop.

De osteopaat behandelt verstoorde beweeglijkheid die klachten kunnen geven zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn, rugpijn en buikpijn.

Ieder lichaam heeft de kracht in zich om te streven naar herstel. Dit systeem kan ook onder druk staan.

Het zoeken naar de belemmerende factor binnen verschillende personen is de uitdaging.

Voor een afspraak ben je welkom op de Boterdijk 210 in De Kwakel.

Ik ben te bereiken voor een afspraak op 06-44305292. Osteopathie valt onder alternatieve zorg.

Voor meer informatie [www.osteopathieboterdijk.nl](http://www.osteopathieboterdijk.nl)

## De Gerarduskalender is er weer

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'.

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. De kalender kost inclusief schild € 9,75 De kalender is op te halen bij het parochiesecretariaat of bij Mgr. Noordmanlaan 65.

Gelezen op de kalender:  
Een kenmerk van een gelukkig hart  
is een vrolijk gezicht

*Toon Hermans*



H. GERARDUS  
MAJELLA

## Speciale vieringen in december

Op 24 december om 19.00 uur is er een speciale familieviering. De engelen wijzen de herders en koningen de weg naar het pasgeboren kindje.

Deze viering wordt voorbereid door diaken Jeroen Hoekstra en enthousiaste ouders. En met elkaar zingen we de aloude kerstliedjes.

Op 24 december om 21.00 uur is het kerstavond.

Deze avond is er een feestelijke eucharistieviering waarin het gemengde koor de zang en muziek verzorgt.

Eerste kerstdag, 25 december om 9.30 uur gaat diaken Jeroen Hoekstra voor in de woord en communieviering.

The Bridges verzorgen de zang en de muziek.

Na de viering staat in de ontmoetingsruimte de koffie klaar.

Zondag 31 december om 9.30 uur

Op deze oudejaarsdag gaat mevrouw Elly van Rooden voor in de woord en communieviering. Het is een mooie gelegenheid om met elkaar het oude jaar uit te luiden. Na de viering staat in de ontmoetingsruimte de koffie met oliebollen klaar.



## Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

---

Kerkgebouw Kwakelsepad 4  
Correspondentie adres 1424 AZ De Kwakel 56 12 03  
e-mail: [stjansgeboorte@hetnet.nl](mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl)

### Pastores

Pastoor Marco Cavagnaro | Potgieterplein 4, 56 46 38  
Kapelaan Darek Karwowsky | 1422 BB Uithoorn  
Catechiste Elly van Rooden | [pmmvanrooden@hetnet.nl](mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl) 0252-517592  
Diaken Jeroen Hoekstra | [diakenjeroen@kpnmail.nl](mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl) 06 41225063

### Parochieteam

Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265  
[oudsh@kabelfoon.nl](mailto:oudsh@kabelfoon.nl) Linie 85  
Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373  
[qbmeijer@kpnmail.nl](mailto:qbmeijer@kpnmail.nl) Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel  
Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7 06 50963187  
(regio) kerkbestuur secretaris [secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com](mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com)  
Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169  
[vdijkton@gmail.com](mailto:vdijkton@gmail.com) Drechtdijk 5B  
Lid parochieteam Natacha Toribio 06 27121306  
[natacha\\_76@hotmail.com](mailto:natacha_76@hotmail.com) Seringenlaan 51  
Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235 De Kwakel

Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725

Parochie secretariaat Kwakelsepad 4 56 12 03  
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur

### Begrafnisvereniging

St. Godefridus  
Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373  
Mgr. Noordmanlaan 65 De Kwakel

### Gemengd koor

Mevr. M. Endhoven 56 08 25  
Grift 18 Uithoorn

### The Bridges

Leo van Rijt 0297 560500

### 4 You kinderkoor

Rosan Meijer 06 40347160  
Iepenlaan 23

### Parochieblad

Het Lopend Vuurtje  
Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 56 23 78  
[pc.hoogenboom@caiway.nl](mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl) Bromelialaan 36, 1424BP De Kwakel  
Drukwerk Theo van Rijn 06 55806912  
Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Rölting 06 48729257

### Ontmoetingsruimte

Jan en Irene Egberts 52 28 63  
beheer Orchideelaan 7 De Kwakel