

Parochieblad
Het Lopend Vuurtje



RK Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel

April 2022

Nieuws van de parochie

Het voorjaar kondigt zich aan, in de tuinen zien we de narcissen, krokussen en hyacinten al bloeien. Veerkrachtig als ze zijn komen ze omhoog uit de donkere aarde.

En wij? Zijn wij ook veerkrachtig genoeg om weer met elkaar in onze kerk samen te komen?

Velen van u zijn in de coronatijd thuisgebleven, begrijpelijk. Maar nu het weer kan hopen we dat u de weg naar de kerk weer terug kunt vinden.

Samen vieren is zoveel fijner.

Het samenzijn tijdens een viering versterkt de verbondenheid met elkaar. En juist in deze tijd hebben we dat hard nodig. We kijken allemaal huiverig naar de ontwikkelingen in Oost-Europa, Oekraïne, Rusland.

Je ogen sluiten voor dit leed kan niet, mag niet.

Ons christelijk geloof, roept ons op te bidden en te helpen waar we kunnen.

Zoals we ook in de coronatijd voor elkaar klaar hebben gestaan met een kaartje sturen of hulp bieden als men ziek was of in quarantaine verbleef. Maar ook hoe we de zorg een hart onder de riem hebben gestoken.

Nu, in deze tijd staan we voor een andere uitdaging die mogelijk nog moeilijker is. Alleén bereik je niet veel maar wel door samenwerken.

Ook wij, als parochie ondersteunen de acties voor de Oekraïne van harte met de geldelijke bijdrage die tijdens de speciale collecte hiervoor wordt gegeven.

Na carnaval en aswoensdag begint op 10 april met Palmpasen de Goede Week.

Met Palmpasen komt Jezus als ongekroonde koning Jerusalem binnen, niet op een mooi paard maar op een ezeltje, gewoon als een van de inwoners van Jeruzalem.

Na de bejubeling van Palmzondag volgen dagen waarin donkere wolken zich samenpakken boven Jezus' hoofd. De leerlingen begrijpen het nog niet. Het is ook moeilijk te begrijpen dat iemand zich wil geven voor ons, wat een kracht, wat een power en moed.

De Goede Week is de week waarin we het lijden en sterven én de opstanding van Jezus herdenken en vieren.

Het aloude verhaal van de opstanding uit de dood.

Het verhaal waarin de belofte die Jezus ons heeft gedaan: er is voor velen plaats in het huis van mijn Vader waarheid wordt.

In het huis van zijn Vader, in het nieuwe Jerusalem begint het nieuwe leven.

Zondag 10 april om 9.30 uur is er een Palmpasenviering, deze familieviering is voor jong en oud, de kinderen zullen samen met alle kerkgangers de liederen zingen. De palmpasestokken zullen mooi versierd voorin de kerk staan en de nieuwe, gezegende palmtakjes worden uitgedeeld.

Op Goede Vrijdag is er een Kruisweg in onze kerk. De Kruisweg die in deze tijd wel heel erg actueel is. Hoe vergaat u en de mensen om u heen? Dragen we niet allemaal een kruis?

Hoe vaak heeft u te maken gehad met het vallen en opstaan, met het gevoel dat het nooit meer goed komt, dat er geen uitweg meer is?

Als we naar Jezus kijken zien we zijn kracht en geloof dat het goed komt. Hij heeft het ons voorgeleefd te vertrouwen op het leven bij God onze Vader, te vertrouwen op zijn goedheid en liefde.

Tijdens de Paaswake, als de nieuwe Paaskaars wordt ontstoken en gezegend ontvangen ook wij opnieuw de zegening van het doopwater.

Op Eerste Paasdag vieren we de opstanding van Jezus, de steen ligt niet meer voor het gesloten graf waarin alleen nog de lendendoeken liggen.

Jezus leeft, hij is waarlijk opgestaan.

We hopen dat we u met de Paasdagen in onze kerk zullen ontmoeten.

Op 6 april, in de Vastentijd, begint om 18.00 uur de sobere maaltijd in de ontmoetingsruimte van onze kerk. De sobere maaltijd keert jaarlijks terug.

In plaats van thuis een maaltijd te bereiden en te eten, eten we met elkaar en steunen we het project van de Vastentijd: Je land is je leven.

Vroeger, als er werd gevast gingen de snoepjes en koekjes in het vastentrommeltje. Vasten in deze tijd wordt vaak op een andere manier ingevuld.

Minder tv kijken, minder gebruik maken van social media, wat vaker omkijken naar anderen en deelnemen aan een sobere maaltijd.



In Memoriam

Adriana Maria Vork - Vork
Janny

*20 juli 1936

† 15 maart 2022

Wat was zij gelukkig, Janny samen met haar man Joop en haar gezin. En wat was het een enorme klap wat het gezin te verwerken krijgt als Joop in 1996 omkomt bij het Dakota-vliegtuigongeluk.

Er breekt een zware, zwarte tijd aan. Het verdriet knaagt en doet enorm veel pijn zoals het verlies van een dierbare enorm veel pijn doet. Maar in de loop van de jaren krijgt Janny weer vat op haar leven.

Haar humor komt terug en zij weet er, ondanks haar lichamelijke beperkingen, het beste van te maken. Ze geniet weer van haar gezin wat wordt uitgebreid met een achterkleinzoon, wat is ze trots! Maar wat is haar gezin ook trots op haar. Zij vertellen dit aan elkaar en zetten het ook op de rouwkaart:

Wat was je lief, sterk en dapper
Wat had je een humor
Wat zullen we je missen

Janny, jij bent nu weer bij jouw Joop daar mogen we op vertrouwen. We wensen dat jouw kinderen en kleinkinderen troost vinden in deze gedachte en dat de herinneringen die jij en Joop hebben achterlaten hen tot steun mag zijn om het verdriet van jouw heengaan een plaats te kunnen geven.



In Memoriam

Adriana Theresia
Omtzigt - de Hollander
Sjaan

*13 juli 1936 † 16 maart 2022

Op 16 maart is, na een kort ziekbed, rustig ingeslapen Sjaan Omtzigt. In ons dorp kenden iedereen, zeker de ouderen, Sjaan die samen met haar man Leen jarenlang de melkwinkel aan de Kerklaan heeft gerund.

Sjaan was een rustige, vriendelijke vrouw, een lieve moeder en oma en voor wie niets te veel was.

Als de winkel sluit krijgen Sjaan en haar man eindelijk tijd voor zichzelf. Wat hebben ze van die tijd genoten, samen fietsen, wandelen, op vakantie gaan. En als er kleinkinderen worden geboren is hun geluk helemaal compleet. Zeker nu ze meer tijd hebben om hiervan te genieten.

In de laatste periode van haar leven werd haar wereld kleiner, maar desondanks kon ze genieten van de kleine dingen. Sjaan heeft zelf de volgende tekst voor haar rouwkaart uitgezocht:

Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft
Joh. 3.16

Sjaan is overleden in het volle vertrouwen dat zij nu is thuis gekomen bij God, haar hemelse Vader.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT april 2022

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203

Email: stjansgeboorte@hetnet.nl

Website: www.rkparochiedekwakel.nl

Facebook: rkparochiedekwakel

Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:

stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50.

U kunt dit overmaken op

reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie

St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE

Het is mogelijk om de communie thuis te ontvangen. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij: Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen. Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat: stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: gbmeijer@kpnmail.nl

- Het redactieadres: Bromelialeaan 36, De Kwakel
pc.hoogenboom@caiway.nl

DE HEILIGE TITUS: HOOP IN ONSTUIMIGE TIJDEN

Bijna al onze kerken zijn aan een “heilige” toevertrouwd. In onze regio zijn er twee “*Sint Jan’s geboorte*”, “*Onze lieve vrouw van de berg Karmel*”, “*de Heilige Urbanus*” en de leerlingen van “*Emmaüs*”.
Waarom worden kerkgebouwen naar heiligen vernoemd?

In de katholieke traditie zijn de heiligen beschermers, maar ook voorbeelden: niet in de zin van “supermensen, maar integendeel. Het zijn gewone mensen die het voorbeeld van Jezus hebben nagevolgd.

Het woord “heilig” is niet meer zo veel in gebruik.

Tijdens de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gebruiken wij dit woord soms en we zien dan dat de kinderen het niet snappen. Zij leven in een wereld waar heel weinig over “heiligen” wordt gesproken.

Toch is er dit jaar een kans om een heilige van dichterbij te leren kennen. Op 15 mei zal immers een Nederlander (een Fries, om exact te zijn) heilig worden verklaard.

Zijn naam is Titus Brandsma; hij is in 1881 geboren.

Hij was karmeliet, priester, hoogleraar en een baanbrekende journalist. Maar de grootste draai aan zijn leven kwam als gevolg van zijn mondig protest tegen het opkomende Nationaalsocialisme.

Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotage activiteiten, en na zijn veroordeling werd hij naar het concentratiekamp Dachau gezonden waar hij op 26 juli 1942 stierf.

Wat maakt Titus tot een “heilige”?

Zoals ik al schreef, “heiligen” zijn gewone mensen die hebben geprobeerd Jezus na te volgen. Hoe kan men Jezus volgen?

Titus werd geconfronteerd met de afschuw van het Nazisme en daar was hij diep ontsteld over. Hij wist dat de ideologie van macht en geweld in strijd is met het mooie gemeenschapsleven dat hij in zijn familie, in zijn kerk en in zijn karmelietenorde had ervaren.

Hij begreep dat de liefde en de vrede van zijn land op het spel stonden. Hij luisterde naar een innerlijke stem, een stem die hem vanuit het diepste van zijn hart zei “*wees niet bang, spreek de waarheid maar uit, ik zal altijd met je zijn*”. Het was de stem van Jezus. Titus geloofde dat het Jezus was, die tot hem sprak en hem de weg wees.

Soms moeten heiligen tegen de stroom in gaan.

Titus is zeker met grootmoedigheid tegen alle machtigen van zijn tijd ingegaan. Zijn leven helpt ons herontdekken wat het betekent een christen te zijn. Hij gaf zijn leven, omdat hij wist dat degene die hem riep de Schepper van alle leven was, en hem een Eeuwig Leven zou geven.

Vandaag de dag wordt soms gezegd dat de katholieken met de tijd mee moeten gaan, dat de kerk is achterhaald en dat men moet “moderniseren”.

Titus is juist niet met de geest van zijn tijd meegegaan, maar heeft gekozen de Heilige Geest te volgen, die alle tijden en mensen overstijgt. Mensen zoals Titus helpen ons ook om Pasen te begrijpen.

Pasen is het mysterie van het overgaan van de dood naar het eeuwig leven: met de verrijzenis van Jezus werd de dood overwonnen. De dood, die in het Nazi-tijdperk het laatste woord leek te hebben, is overwonnen.

In onze dagen lijken de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog weer opnieuw te worden uitgevoerd.

Het leven van Titus, het voorbeeld van zijn “heiligheid” is voor ons een hoop. De hoop dat de stem van Jezus mensen blijft inspireren die tegen de stroom ingaan, en op God alleen gaan vertrouwen. De liefde van God zal altijd het laatste woord hebben!

Laten wij dit Pasen, naar het voorbeeld van de heilige Titus Brandsma, vol hoop beleven.

Want: hoop doet leven!



Zalig Pasen

Collecte - collectegeld - collectebon

Op zondag geen muntgeld op zak?

Een oplossing kan zijn het gebruik van collectebonnen. Deze collectebonnen zijn nu te verkrijgen in onze parochie.

Wat zijn collectebonnen?

Collectebonnen worden geleverd op een kaart. Deze kaart heeft 20 gemakkelijk af te scheuren collectebonnetjes. De bonnetjes kunnen gebruikt worden als collectegeld, maar kunnen ook gebruikt worden als u een kaarsje gaat aansteken.

Wat kosten collectebonnen?

€ 1,00 bonnen op een kaart (geel) met 20 stuks: € 20,00

€ 2,00 bonnen op een kaart (groen) van 20 stuks:

€ 40,00

U kunt dit geld aan ons overmaken of contant betalen. Doordat u een betalingsbewijs ontvangt kunt u deze collecten ook meenemen in uw mogelijke belastingaftrek.

Waarom collectebonnen?

Omdat er steeds minder contant (munt)geld in omloop is en zo hoeft u, voor u naar de kerk gaat, nooit meer naar collectegeld te zoeken.

Maar ook omdat het afstorten van geld duur is en omslachtig; zo kan muntgeld tegenwoordig alleen nog in Amsterdam worden afgestort.

(Wij willen u zeker niet verplichten collectebonnen te gebruiken. Natuurlijk mag u uw contante geld nog steeds in de collecteschaal doen!)

Boeket van de maand

Dit is inmiddels wel een bekend begrip. Het is niet vanzelfsprekend dat bij het parochieteam bekend is voor wie dit boeket een steuntje in de rug kan zijn of wie er iets heuglijks heeft te vieren.

Voor deze informatie zijn we van u allen afhankelijk!

Meldt u dit gerust bij het parochiesecretariaat:

0297 561203 of met de e-mail:

stjansgeboorte@hetnet.nl.



Het kaarsje van bemoediging en steun



Een kaarsje voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Dit is een klein gebaar om namens de parochiegemeenschap onze welgemeende betrokkenheid te laten blijken. Ook hiervoor zijn we van uw informatie afhankelijk.

Laat gerust weten voor wie dit kleine lichtje een steun kan zijn.

Sobere maaltijd in De Kwakel - 6 april

Op woensdag 6 april 18.00 uur bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte.

In deze Vastentijd eten we op deze avond met elkaar een sobere maaltijd.

En zijn we solidair met degenen voor wie een goede en gezonde maaltijd niet iets vanzelfsprekends is.

Dat doen we door teksten, zang en gesprekken aan tafel.

Ook vertellen we over het

project van de Vastenactie:

‘Je land is je leven’

waarvoor tijdens de maaltijd gecollecteerd zal worden.

Wij hopen u te zien op woensdag 6 april a.s. om 18:00 uur in de ontmoetingsruimte

Wilt u zich wel even van tevoren opgeven?

Dat kan t/m zondag 3 april op de inschrijfformulieren achterin de kerk of via een telefoontje of mail naar het secretariaat. (0297 561203)

U bent uitgenodigd namens de PCI van de parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel



UITNODIGING JAARVERGADERING

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Het bestuur van de begrafenisvereniging nodigt haar leden, de dragers en afgevaardigden van het kerkbestuur en parochieteam uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering

De ledenvergadering zal plaats vinden op maandag 5 april 2022 in de ontmoetingsruimte bij de kerk.
Aanvang 20.00 uur

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen jaarvergadering 10 februari 2020
3. Financieel jaarverslag
4. Jaarverslag kascommissie
5. Samenstelling bestuur
6. Dragers aangelegenheden
7. Ontwikkeling(en) rondom het kerkhof
8. Rondvraag
9. Sluiting door de voorzitter



In afwachting van uw komst
het bestuur van



Uitnodiging voor de ziekenzalving

Geachte parochianen.

Nadat de ziekenzalving eerder is uitgesteld kunnen we u meedelen dat de ziekenzalving op zaterdag 14 mei om 14.00 uur in onze kerk zal plaatsvinden. Zij die zich al eerder hebben opgegeven hoeven dit niet opnieuw te doen.

Maar misschien zijn er nog wel meer mensen die van deze uitnodiging gebruik willen maken om in onze eigen parochiekerk dit sacrament gezamenlijk te ontvangen.

In deze viering wordt stil gestaan bij de kwetsbaarheid en broosheid van het leven.

De zalving is een moment waarop kracht gevraagd en gegeven wordt.

Veel mensen ervaren tijdens deze gezamenlijke plechtigheid dat God op een bijzondere wijze bij ons wil zijn.

Dit doet mensen goed en het geeft kracht voor nu en in de nabije toekomst.

Oudere parochianen uit onze parochie en zij die dit sacrament willen ontvangen worden van harte uitgenodigd aan deze viering deel te nemen.

Bij het deelnemen aan deze viering is het fijn als familie of vrienden u vergezellen.

Zij zijn van harte welkom.

De Eucharistieviering, waarin het Sacrament van de Ziekenzalving zal worden gegeven vindt plaats op:

14 mei om 14.00 uur in de Sint Jans Geboortekerk, het Kwakelsepad 4 in De Kwakel.

Tot 3 mei kunt u zich aanmelden voor deze Algemene Ziekenzalving.

Een telefoontje of email naar het parochie secretariaat is voldoende:

Telefoonnr.: 0297 - 56 12 03 of

email: stjansgeboorte@hetnet.nl

Een hartelijke groet, het pastoresteam

Pastoor Marco Cavagnaro, Kapelaan Darek Karwowsky
Diaken Jeroen Hoekstra, Catechiste Elly van Rooden.

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel**April 2022**

zondag 3 april	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Gemengd koor
zondag 10 april	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra Familieviering Palmpasen	Samenzang met kinderkoor
vrijdag 15 april	15.00 uur	Kruisweg Voorganger: Mevr. Elly van Rooden	Gemengd koor
zaterdag 16 april	19.30 uur	Paaswakeviering Eucharistieviering	The Bridges
zondag 17 april	9.30 uur	Paasviering Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra	Gemengd koor
zondag 24 april	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	Gemengd koor
zondag 1 mei	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor

Alle vieringen kunt u online volgen op: www.kerkomroep.nl
Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel
een kaarsje aan te steken.

Iedere zondag koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	H. Urbanus Nes ad Amstel
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 3 april	Eucharistieviering Presentatieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 10 april	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden
do-dag 14 april	Witte donderdag Eucharistieviering 18:00 uur	Witte donderdag Eucharistieviering 19:30 uur	Witte donderdag Eucharistieviering 19:30 uur	
vrijdag 15 april		15:00 uur Kruisweg 19:00 uur Kruisverheffing	19:00 uur Zingen rond het lijden	
za-dag 16 april	21:30 uur Paaswake Eucharistieviering	21:30 uur Paaswake Eucharistieviering		19:30 uur Paaswake Eucharistieviering
zondag 17 april	Viering van Woord en gebed o.l.v. parochianen	Viering van Eerste Paasdag Eucharistieviering	Eucharistieviering Paasviering mmv het kinderkoor	Viering van Eerste Paasdag Eucharistieviering
ma-dag 18 april		Viering van Tweede Paasdag Eucharistieviering		10:00 uur Woord en Communieviering Gezinsviering Mevr.E.v.Rooden



zondag 24 april	10:30 uur Karmelviering	Eucharistieviering	Viering van Woord en gebed o.l.v. parochianen	Eucharistieviering
zondag 1 mei	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Mevr.E.v.Rooden

Zondag 3 april, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: mevr. Elly van Rooden

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Piet van Os en overleden familie

Ton Vlasman

Corry Brozius - Hoogervorst

Ton van de Rotten en Tygo

Overleden familie van de Rotten - Bresser

Hans van Eijk

Hein Kooijman en overleden familie

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Janny van Kessel en Koos van Kessel

Leo Klijn

Joop Smit
Nel Lek - van der Klauw en Joop Lek

Zondag 10 april, 9.30 uur
Palmpasenviering - familieviering
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra
Muziek; samenzang met kinderkoor

Misintenties:

Arie en Nel Stokkel
Laurens Stokkel
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Herman Fontijn en dochter Trea
Arie Hogerwerf en Rie Hogerwerf - Vork
Wim van Rijn
Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuisen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Coby Lek - de Groot
Marco Lek en overleden familie



Vrijdag 15 april, 15.00 uur
Kruisweg
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor

Zaterdag 16 april, 19.30 uur Paaswake

Eucharistieviering

Muziek: The Bridges

Misintenties:

Theo Pieterse en Corry Pieterse - Bos

Jaap van Egmond en Truus van Egmond - de Hollander

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein

Carol Wijfje

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Coby Lek - de Groot

Marco Lek en overleden familie

Koos van der Hulst en Alex

PaasWake

Zondag 17 april, 9.30 uur Eerste Paasdag

Woord en Communieviering

Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Wilhelmus van Rijn

Marie van Rijn - van der Kroon

Ton en Cora Pietersen

Chiel Wahlen en Maria Wahlen - Maas en

overleden familie

Gerda van Tol - Bakker en Philibertus van Tol

Piet van Os en overleden familie

Jan en Lien Kouwenhoven, Johan Kouwenhoven

Piet Kooijman

Overleden familie Lek - van Bunningen

May Verhoef en Jansje Verhoef - Sitvast,

zoons Bertil en Piet

Henk en Ria van Tol- Pouw en overleden familie

Gerrit van Leeuwen en overleden familie

Leo Klijn



Quirinus van der Meer en schoonzoon Jan
Hennie Hoogervorst - Stokman
Herman van Rijn en overleden familie
Maarten Klijn en zoon Dirk
Overleden familie Klijn
Overleden familie Overes

Zondag 24 april, 9.30 uur
Woord en Communieviering
voorganger: diaken Rob Mascini
Muziek: The Bridges



Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap -
Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Coby Lek - de Groot
Marco Lek en overleden familie
Johannes Kas en Piet Kas
Piet van Os en overleden familie
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser

Zondag 1 mei, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Jan en Henny van der Knaap - Duijvestein
Carol Wijfje
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



Coby Lek - de Groot
Marco Lek en overleden familie
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven
Hein Kooijman en overleden familie
Ton Vlasman
Corry Brozius - Hoogervorst
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten - Bresser
Hans van Eijk
Overleden ouders Bartels - van Kessel
Emmy Bartels - Hogenboom
Pater Cees Bartels
Janny van Kessel en Koos van Kessel
Harry Schoordijk
Leo Klijn



Joop Smit

TER INSPIRATIE

Aswoensdag begin van 40 dagen onderweg zijn.
Een tijd van voorbereiden op Pasen.
Nieuw leven, nieuwe toekomst, nieuw licht. Een tijd
van vernieuwing van je geloof?
40 dagen zoeken naar wat het leven geboden heeft
en wat het zou kunnen bieden.
Bezinnen op wie je bent, en wie je zou willen
worden.
Je geloof, je vragen laten bezinken.
Putten uit je eigen bron, weten hoe het bij jezelf
begon.

Er mag klinken wat je leven zwaar maakt maar spreek ook vrijuit over hoop en vertrouwen. Zoeken naar grip en begrip, naar bevestiging en bemoediging. Een moment van stilte inbouwen in je dag. Lezen uit de Schrift op het ritme van de Kerk. Je eigen leven ernaast leggen.

Overweging wat je raakt wat je doet vastzetten of juist in beweging zet. Wat je brengt bij de ander of bij dé Ander: God, die oorsprong, doel en zin ook van jouw leven is.

Ontdekken hoe Hij met je is van de ochtend tot de avond en waakt in de nacht. Ontdek wie jij bent met al je talenten. Met oog en hart voor de kwetsbare mens. Wees er zoals God er zal zijn.

Hij laat zich zien en kennen in Jezus zijn Zoon.

Het kind van de kribbe gaat 40 dagen de woestijn door, houdt afstand van allerlei verleidingen van de wereld.

Om vrij en open te worden voor een inniger leven met God. Met kracht en geloof gaat Hij Jeruzalem tegemoet om daar met zijn leerlingen Pesach te vieren.

Bevrijding, door dood en verrijzenis.

Nieuw leven en nieuwe toekomst voor u, voor jou en mij. Geloven vraagt om samen op weg te gaan en te verlangen naar die nieuwe toekomst naar God.

Elly van Rooden.

Gebed van de mens

Heer, onze God,
ontferm U over ons allen
in het uur van de verzoeking en van de dood.
Heer, juist omdat wij geloven en weten
dat U hebt overwonnen
en dat ook wij mét U reeds hebben
overwonnen,
roepen wij U aan:
toon ons toch het eerste begin
van de door U bevochten weg naar de vrijheid.
Amen.



Karl Barth

Stabat Mater

Op 10 april wordt er in onze kerk het werk **Stabat Mater** van G.B. Pergolesi uitgevoerd.

Aanvang 15.00 uur.

Dit muziekstuk wordt uitgevoerd door Margret Endhoven sopraan en Anja Könst alt en de muzikale begeleiding is van pianiste Ireen van Bijnen.

Het *Stabat Mater* is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus.

Het is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, *Stabat mater dolorosa* (Nederlands: 'De moeder stond bedroefd').

In de 15e eeuw kreeg het *Stabat Mater* de rol van hymne in de katholieke liturgie.

Het werd dan gezongen op 15 september, de dag waarop het "Feest van de Zeven Smarten van Maria" werd gevierd.

Daarnaast werd het ook gebruikt als onderdeel van de veertien staties in de goede week.

Als begin van de Goede Week wordt de Stabat Mater op 10 april in onze kerk uitgevoerd.

De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De opbrengst hiervan is voor de aanschaf van een duo-fiets voor Ons Tweede Thuis locatie De Kwakel



Vertaling Stabat Mater

Stabat mater dolorosa	Naast het kruis, met schreiende ogen
luxta crucem lacrimosa, Dum pendebat filius.	stond de Moeder, diep bewogen, toen de Zoon te sterven hing
Cuius animam gementem	En haar door het zuchtend harte,
Contristatam et dolentem Pertransivit gladius. O quam tristis et afflicta Fuit illa benedicta Mater Unigeniti!	overstelt van wee en smarten, 't Zevenvoudig slagzwaard ging. O hoe droef, hoe vol van rouwe was die zegenrijkste vrouwe, Moeder van Gods ene Zoon!
Eia mater fons amoris, Me sentire vim doloris Fac ut tecum lugeam. Fac ut ardeat cor meum	Geef o Moeder, bron van liefde, dat ik voelde, dat U zo griefde, dat ik met U meeklaag. Dat mij het hart ontgloeit van binnen.
Sancta mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide.	Heilige Moeder, wil mij horen, met de wonden mij doorboren, die Hij aan het kruishout leed.
Fac me tecum pie flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero. luxta crucem tecum stare Te libenter sociare In planctu desidero	Mocht ik klagen al mijn dagen, en zijn plagen waardig dragen, tot mijn jongste stervenssmart. Met U onder het Kruis te wenen, met uw rouw mij te verenigen, dat verlangt mijn zuchtend hart.
Fac me plagis vulnerari, Cruce hac inebriari et cruore Filii.	Laat zijn wonden mij doorwonden, worde ik bij zijn kruis verslonden in het bloed van uw Zoon.
Christe, cum sit hinc exire, da per Matrem me venire ad palmam victoriae	Christus, als het tijd is om van hier te gaan, laat mij door uw Moeder toekomen de zegepalm
Quando corpus morietur Fac ut animae donetur Paradisi gloria.	En als 't lichaam dan zal sterven, doe mijn ziel de glorie erven van het hemels paradijs.

Mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten

Preek van diaken Rob Mascini zondag 20 maart 2020

Pontius Pilatus, over een paar weken zal Jezus voor hem staan. Maar ook vandaag valt zijn naam.

En vandaag horen we wat voor een schurk of hij was. Hij had zijn soldaten de tempel ingejaagd om de mensen die daar aan het bidden waren te vermoorden. Dood onschuldige mensen, vermoord om een gril, een hersenwaan van een despoot.

Als zoiets gebeurt gaan mensen zich afvragen... waaraan hebben ze dat verdiend....? Jezus antwoord is klip en klaar.... Ze hebben het nergens aan verdiend!

Die despoten zijn van alle eeuwen. Steeds weer zien we het gebeuren... mensen worden vermoord om de gril van een tiran.. die eer en macht en geld wil. Kijk naar wat er nu gebeurt in de Oekraïne en op nog zoveel andere verschrikkelijke plekken in deze wereld.. Jemen, Ethiopië, Soedan, Irak, Mali, Myanmar. Noem maar op.. Onschuldige mensen sterven, worden opgejaagd, hun huis verwoest, oude mensen, kinderen, mannen, vrouwen aan het bevallen in het ziekenhuis.

Nergens aan verdiend. Maar 'bekeer je' zegt Jezus.

Pas toch je leven aan.. ga het anders doen in je leven.. leef niet alsof jou niets kan overkomen... leef niet alleen maar voor je natje en je droogje, je auto en je jaarlijkse vakantie. Het kan jou ook overkomen.

“Er viel een toren om en tientallen mensen werden bedolven”. Het kwaad kan ook jou zomaar treffen... nergens aan verdiend.. maar het treft je. Een auto op de weg.. jij op je fiets... of.. ja ook... die ziekte bij jou ontdekt... nergens aan verdiend. Wees dankbaar voor als het leven goed gaat en help hen die getroffen worden. Laat je hart raken door wat andere mensen moeten meemaken.

Kijkend naar de Oekraïne, naar al die mensen.. vraag ik me af... waar is God? Waar is God... ja ik vraag het me ook af als ik het verdriet zie in mijn eigen omgeving, mensen die vechten tegen een ziekte, een gezin dat kapot gaat, mensen met alleen maar pech in het leven... Waar is God?

We lezen het verhaal van Mozes. Een man gevlucht, ontsnapt uit een land waar kinderen vermoord werden en vaders en moeders misbruikt door jawel... ook weer zo'n despoot. Hij was gevlucht... veilig was hij... maar zijn hart hilde.. zijn hart was bij zijn mensen...zijn familie, zijn vrienden, zijn volk.

En dan ziet hij daar een vuur branden, een vuur wat niet doofde. En in dat vuur hoort hij die stem..."Ik ben de God van je vader en moeder. De God van wie je hoorde in tempel en kerk. Ik ben. Ik ben er. Ik ben er ook nog. Ik zie alle ellende, ik zie alle verdriet, alle tranen, bij al die mensen... En jij en ik... wij samen... gaan naar die mensen toe... we gaan hen bij de hand nemen.." We klagten de despoten aan, bestrijden de ziekten en helpen de vluchtelingen.. we zullen ze brengen naar een ander leven.. naar dat land, dat leven, dat we nu nog niet zien.. dat land, dat leven voorbij de horizon, dat land, dat leven voorbij al die woestijnen van ellende en die zeeën van tranen"

Met dat vuur wat niet doofde, met dat vuur in zijn hart, dat vuur van God ging Mozes terug naar zijn mensen. En hij nam ze bij de hand, en ze namen elkaar bij der hand en met dat vuur van God brandend trokken ze weg... overwonnen ze de despoten van toen, de woestijnen van ellende en de zeeën van tranen..

Dat vuur wat niet dooft, dat vuur rechtstreeks van God, beste mensen ik zie het nog steeds branden... ik zie het branden in de mensen van de Oekraïne, in die jongens en die mannen, die vrouwen die hun land verdedigen, de brandweermannen op hun ladders, oude mensen dragend uit hun verwoedste appartement, de dokters in de ziekenhuizen, schuilend voor de bommen, hun patiënten verdedigend. Ik zie het branden in die president, die niet van wijken weet. Ik zie het branden in de hulpverleners hier, de actievoerders, de inzamelaars van kleding en medicijnen en knuffels voor de kinderen.

Dat vuur van God, dat vuur wat niet dooft. Ik heb het ook zien branden in onze ziekenhuizen, toen bij de corona.. ik zie het vuur wat niet dooft branden bij die dokters en zusters in het Maximaziekenhuis vechtend voor kinderen met kanker... Ik zie het vuur branden in ons eigen land bij die burgemeester, die minister, die wetenschapper, die politieagent, die onderwijzer die opkomen voor menselijkheid, veiligheid, toekomst voor onze kinderen.

Het is het vuur waarvan we met Pinksteren zullen zingen; "Geest die vuur en liefde zijt, Geest die leeft van eeuwigheid, voortkomt van de Zoon en vader..."

En als ik dat vuur zie.. bij al die mensen dan hoor ik ook weer die stem van God... "Ik ben een vuur dat brandt en niet dooft.... Laat dat vuur ook in jouw hart branden.. ga naar die ander toe.. droog tranen.. help.. neem bij de hand Mij en die ander.. en samen gaan we op weg naar dat land, dat land, dat leven voor bij de woestijnen, voorbij de zeeën... het land, het leven waar alles en iedereen goed is... ik ben, die ik ben.. ik ben er ook nog... tot Mij mag je bidden"



Klein Paaslied

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht
wordt de steen van 't graf genomen
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.

Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
Met de toon van het begin.

Hanna Lam

Van Titus Brandsma tot Edith Stein veertig dagen bidden met heiligen en martelaren.

Leo Fijen heeft opnieuw een gebedenboek samengesteld.

Het is een gebedenboek wat ons in 40 dagen naar Pasen leidt. Dit keer met heiligen en martelaren die voorleven hoe je met tegenslag kunt omgaan.

In het jaar van zijn heiligverklaring draagt Titus Brandsma ons door de Goede Week.

Een boekje met mooie teksten, gebeden, meditaties etc. Dit boekje is door de parochie aangekocht en ligt achterin de kerk op de leatuurtafel.

De kosten zijn € 3,00 per stuk maar u mag het tegen elke vrijwillige bijdrage meenemen.



Van Titus Brandsma tot Edith Stein veertig dagen bidden met heiligen en martelaren.

Gebed om Zegen

Zegen onze gedachten,
dat zij helder en eenvoudig zijn.

Zegen onze gevoelens,
dat zij eerlijk en innig zijn.

Zegen ons wikken en wegen,
dat wij uw opzet dienen.

Zegen onze ontoereikendheid,
dat niets ons tot ontmoediging leidt.

Zegen onze woorden en onze stilte,
dat Gij gehoord wordt en vermoed
in alles wat wij betrachten.

Zegen ons, wees ons genadig

Marcel Weemaes CSsR †





Ophalen oud ijzer

Zaterdag 2 april a.s. komen leden van TAVENU weer **oud ijzer** ophalen in de gebruikelijke wijken van De Kwakel en Vrouwenakker.

U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer aan de weg plaatst. Wij verzoeken u geen autobanden, koel- en vrieskasten mee te geven. Hiervoor moeten wij betalen.

Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even naar Jan Kas (06-15 89 11 37).

De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons instrumentenfonds en de jeugdopleiding.

Bestuur TAVENU

Palmpasen voor de kinderen

We willen de kinderen van de lagere school uitnodigen om op zondag 3 april tussen 10.30 en 11.30 uur of woensdagmiddag 6 april direct uit school tot 13.00 uur in de kerk een palmpasenstok op te halen om thuis te versieren.

Op zondag 10 april is in de kerk de Palmpasenviering. In deze familieviering staan de kinderen centraal en wordt het verhaal over Jezus verteld. Jullie kunnen dan horen wat er toen, heel vroeger met Palmpasen gebeurde.

En.... na de viering mogen jullie in de kerktuin
Wat? ja, dat blijft nog even een verrassing.

Wil je alvast een film kijken waarin het hele verhaal van Palmpasen wordt verteld: Kijk dan eens naar het volgende verhaal:

Pasen Jezus kinderfilm: Hoop voor vandaag.
Hieronder staat de link.

<https://www.youtube.com/watch?v=hZIDVynHAKs>

Ook de zandtovenaar heeft hele mooi filmpjes gemaakt, deze kun je allemaal op YouTube kijken.

We hopen dat we met Palmpasen veel palmpasenstokken in de kerk zullen zien.



Leden van de parochievergadering

Onderstaande personen zijn contactpersoon voor de leden van de genoemde werkgroepen en koren

The Bridges Corry Compier 06 14564314

4 YOU Bernardien Meijer 06 29426373

Gemengd koor Jan van Wees 582420

Avondwake en uitvaart

Gezinsvieringen Bernardien Meijer 06 29426373

1^e Communie Bernardien Meijer

Dopen Bernardien Meijer

Lektoren

PCI Jos van Kempen 531595

Kosters

Begrafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin 562265

Dragersgilde Hennie Bruine de Bruin

Kerkwerksters Parochiesecretariaat 561203

Lopend Vuurtje Parochiesecretariaat 561203

Aktie Kerkbalans Hennie Bruine de Bruin

Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon 521281

Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven over onze parochie en de activiteiten:



Vind onze website op het internet:
www.rkparochiedekwakel.nl



Volg ons op facebook via:
facebook.com/rkparochiedekwakel



Volg onze vieringen met de livestream via de app of de website van kerkomroep.nl

Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

<u>Kerkgebouw</u>	Kwakelsepad 4	
Correspondentie adres	1424 AZ De Kwakel	56 12 03
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl		
<u>Pastores</u>		
Pastoor Marco Cavagnaro	Potgieterplein 4,	56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky	1422 BB Uithoorn	
Catechiste Elly van Rooden	pmmvanrooden@hetnet.nl	0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra	diakenjeroen@kpnmail.nl	06 41225063
<u>Parochieteam</u>		
Vice Voorzitter	Mevr. M. Oudshoorn	06 13905265
oudsh@kabelfoon.nl	Linie 85	
Secretaris	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl	Mgr.Noordmanlaan 65,	De Kwakel
Miranda van Rijn	Chrysentenlaan 7	06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris	secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com	
Lid parochieteam	Ton van Dijk	06 46441169
vdijkton@gmail.com	Drechtdijk 5B	
Lid parochieteam	Natacha Toribio	06 27121306
natacha_76@hotmail.com	Seringenlaan 51	
Parochie St.Jans Geboorte	NL50RABO 03785.55.235	De Kwakel
<u>Aktie Kerkbalans</u>	NL37RABO 03635.05.725	
<u>Parochie secretariaat</u>	Kwakelsepad 4	56 12 03
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur		
<u>Begraafenisvereniging</u>	St. Godefridus	
Uitvaartverzorger	Mevr. B. Meijer-Schalkwijk	06 29426373
	Mgr. Noordmanlaan 65,	De Kwakel
<u>Gemengd koor</u>	Mevr. M. Endhoven	56 08 25
	Grift 18	Uithoorn
<u>The Bridges</u>	Mw. Renate Vlasman	56 97 64
	Drechtdijk 105	De Kwakel
<u>4 You kinderkoor</u>	Rosan Meijer	06 40347160
	Iepenlaan 23	
<u>Parochieblad</u>	Het Lopend Vuurtje	
Redactieadres	Mevr. C. Hoogenboom	56 23 78
pc.hoogenboom@caiway.nl	Bromelialaan 36, 1424BP	De Kwakel
Drukwerk	Theo van Rijn	06 55806912
Verspreiding Lopend Vuurtje	Mevr. Emmy Rölling	06 48729257
<u>Ontmoetingsruimte</u>	Jan en Irene Egberts	52 28 63
beheer	Orchideelaan 7	De Kwakel