

Parochieblad

Het Lopend Vuurtje



**R.K. Parochie
St. Jans Geboorte
De Kwakel**

April 2025

Nieuws in de parochie

Schuifelende kerken.

In het vorig Lopend Vuurtje schreef diaken Jeroen Hoekstra hierover. De schuifelende kerken uit het boek Koning van Katoren van schrijver Jan Terlouw. In het land Katoren, in het deel Uikumene, schuifelen de kerken ieder op hun eigen kerkenpad rond. En als ze soms van het pad afwijken geeft dit grote problemen. Tot het de hoofdpersoon Stach eindelijk lukt om de kerken samen te laten komen in het midden van Uikumene om met elkaar één grote kerk te vormen. Eigenlijk zijn wij, als regio, ook een soort schuifelende kerken, schrijft diaken Jeroen.

En is het nodig dat wij elkaar opzoeken. En dat zoeken gaat niet over rechte, gebaande paden.

Om elkaar te leren kennen worden er initiatieven ontplooid om samen op te trekken. Een voorbeeld is de voorbereiding van de eerste communie waar jonge gezinnen uit verschillende parochies elkaar treffen op de familiezondagen.

Of tijdens de openluchtviering in september in Nes aan de Amstel. Ook de Paasvieringen vinden in gezamenlijkheid plaats. Vorig jaar was dat nog in De Kwakel en dit jaar zijn we uitgenodigd om het Paastridium te vieren in de andere parochiekerken in onze regio.

We hebben elkaar nodig om zo een toekomstbestendige kerkgemeenschap te worden, door samen te vieren, door samen activiteiten te ontplooiën. De parochieteam, samen met het regionale kerkbestuur, proberen voor iedere parochie het juiste pad te vinden.

Heel veel jaren geleden vertelde Ambro Bakker, hij was in die tijd deken, dat wegen die elkaar kruisen zijn als mensen die elkaar ontmoeten. En dat wegen die elkaar kruisen door viaducten geen ontmoetingen opleveren, misschien wel veiligheid maar geen echte ontmoetingen. En om te leven, om mens te zijn, hebben we ontmoetingen nodig.

Denkt u hier ook eens over na en mocht u hierop willen reageren dan mag en kan dat altijd. Met een mailtje, of met een gesprek(je).

Zondags na de viering dan is de vice-voorzitter van ons parochieteam, Monique Oudshoorn bijna altijd aanwezig of Bernardien of op dinsdag bij het secretariaat. En als u er eens met het kerkbestuur of een priester over wil praten kan dat ook. Gegevens van bovengenoemde personen en van de parochie staan in de kaft van het Lopend Vuurtje vermeld.

De Goede Week en Pasen in de regio

Op zondag 13 april wordt Palmpasen gevierd. In alle 5 kerken in de regio is er dan een Palmpasenviering.

Net als voorgaande jaren worden bijzondere vieringen voorafgaande aan Pasen gezamenlijk gevierd. In deze vieringen gaat één van de priesters voor. Enkele jaren terug is er voor gekozen dat deze vieringen om de beurt in een parochiekerk in de regio wordt gehouden.

Dit jaar is dat in Kudelstaart en Nes aan de Amstel.

17 april: Witte Donderdag: om 19.00 uur in Kudelstaart en Nes aan de Amstel;

18 april: Goede Vrijdag: om 19.00 uur in Kudelstaart en Nes aan de Amstel;

19 april: Paaswake: om 21.00 uur Kudelstaart en Nes aan de Amstel.

Op zondag 20 april wordt Eerste Paasdag gevierd om 9.30 uur in De Kwakel en Aalsmeer.

Om 11.00 uur is er een viering in Uithoorn.

Palmzondag in De Kwakel, ook voor de kinderen

De Goede Week begint met Palmzondag op 13 april. Nadat op Aswoensdag de palmtakjes door de kinderen zijn verbrand en we een askruisje hebben ontvangen krijgen we op Palmzondag het nieuwe palmtakje uitgereikt. Diaken Jeroen Hoekstra is voorganger van deze viering.

Maar Palmzondag is meer. U wordt uitgenodigd mee te doen aan de voedselinzameling die tijdens de viering, bij de offerande, plaatsvindt. We zamelen voedsel in voor de voedselbank en 0297 Help ons helpen.

De kinderen zijn uitgenodigd om deze zondag met hun Palmpasenstok samen met diaken Jeroen Hoekstra de kerk binnen te komen.

De materialen voor de Palmpasenstok kunnen op zondag 6 april na de viering of op dinsdag 8 april na school (tot 16.00 uur) bij de kerk worden opgehaald.

NB: Als u naar de viering van Witte Donderdag in Kudelstaart of Nes aan de Amstel gaat kunt u daar ook uw gave inleveren.

De Kruisweg

Op Goede Vrijdag 18 april herdenken we om 15.00 uur de Kruisweg in onze parochiekerk.

Voorganger is mevr. Elly van Rooden met medewerking van het Gemengde Koor.

Het kerkhof

Inmiddels zijn de grafmonumenten van het te ruimen deel verwijderd. Helaas is het voor het bedrijf wat de ruiming doet niet mogelijk het daadwerkelijke ruimen direct te laten plaatsvinden. Dit gebeurt op een later tijdstip. De nabestaanden van de graven zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.



In Memoriam

Margaretha Hendrika Koeleman -
van der Hoorn
Riek

*11 juli 1930 † 7 februari 2025

Na een lang en zorgzaam leven is Riek Koeleman - van der Hoorn overleden. Een moeder en oma die heel trots was op haar kinderen en kleinkinderen.

Graag hoorde ze hoe het met hen ging en het heerlijk vond als ze hen rondom zich heen had.

Nadat haar man Leen was overleden bleef Riek achter met 4 jonge kinderen en een kwekerij.

Nadat de kwekerij en het huis waren verkocht is Riek met haar gezin in de Anjerlaan gaan wonen.

Daar heeft zij haar kinderen grootgebracht en heeft er zelf tot op hoge leeftijd gewoond. Wat hield Riek van haar huis aan de Anjerlaan en zeker ook van haar tuin. Zowel haar huis als tuin zagen er altijd uit om door een ringetje te halen.

Maar daarnaast vond ze het ook heerlijk om onder de mensen te zijn. Zo heeft ze jarenlang tijdens de kaartmiddag van de KBO koffie geschonken.

Haar grootste hobby heeft ze tot het einde kunnen doen, want wie heeft er geen sjaal van haar gekregen? We hopen en vertrouwen erop dat zij nu weer is herenigd met hen die haar zijn voorgegaan en wensen haar gezin toe dat de mooie herinneringen hen kracht en troost zullen schenken.



In Memoriam

Petrus Johannes Maria Langelaan
Piet

*25 januari 1935

† 13 februari 2025

Na enkele jaren waarin de gezondheid van Piet achteruit ging is hij op 13 februari vlak na zijn

90^{ste} verjaardag overleden. We kennen Piet in ons dorp als de boer die aan de Vrouwenakker zijn bedrijf had.

Daar heeft hij samen met zijn vrouw Truus hun gezin grootgebracht.

En legden ze zich o.a. toe op het maken van kaas wat in de boerderijwinkel werd verkocht.

Tijdens de uitvaart vertelden zijn kinderen en kleinkinderen over hun vader en opa, over hoe trots hij op hen was, hoe hij er was als er belangrijke gebeurtenissen waren, hoe hij altijd geïnteresseerd was wat zijn kinderen en kleinkinderen bezighield.

Als de boerderij wordt overgedaan aan Koos en Monique verhuizen Piet en Truus naar het Jaagpad en later als de gelegenheid zich voordoet verhuizen Piet en Truus naar een appartement aan de Drechtdijk waar zij met veel plezier woonden.

We hopen dat de mooie herinneringen kracht en troost zullen zijn voor Truus en haar gezin nu zij Piet moeten missen. Dat hij mag rusten in vrede.



In Memoriam

Johanna Maria Alberta Kok - Fransen
Jozee

*25 december 1959

† 23 februari 2025

Heel onverwacht is Jozee op zondag 23 februari overleden. Dat haar gezondheid langzaam achteruit ging was wel bekend maar dit...

Haar man en gezin liet ze vol ongeloof achter.

Jozee met haar gulle lach, haar hartelijkheid en zorgzaamheid. Wat had Jozee het naar haar zin in haar ark aan de Elzenlaan, het was haar paleisje.

En wat kon ze samen met Jan genieten van de vakanties in Griekenland vaak samen met een groepje wat inmiddels vrienden was geworden.

En als haar gezin wordt uitgebreid met kleinkinderen is het geluk compleet. Genieten kon ze van hen en ze was helemaal in haar element als ze voor hen kon verwennen.

In het afscheid werd met mooie, lieve woorden een prachtig beeld geschetst van deze dappere vrouw.

We hopen dat Jan, haar zoons Ron en Jeroen met hun partners en kinderen kracht en troost zullen vinden in de mooie herinneringen die Jozee heeft achtergelaten.

BEDANKT

Lieve mensen,

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de lieve kaartjes, telefoontjes, appjes, bloemen & bezoeken tijdens mijn ziekte.

Nogmaals bedankt,

Ben Plasmeijer



Dank

Via deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid bij de uitvaart, en de lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van Piet.

Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.

Truus Langelaan
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT

April 2025

Het secretariaat is op dinsdag van **9.00 - 15.00 uur** geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email bereikbaar.

Telefoonnummer: 0297-561203
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL

Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM

Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering gaat via het secretariaat.

Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373

OPGEVEN VAN MISINTENTIES

Misintenties kunnen via de email worden opgegeven:
stjansgeboorte@hetnet.nl

De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, VERGADERRUIMTES

De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:

Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of

Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK

Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 533889 /06-22662632

BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of de communie thuis ontvangen.

Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia

Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken.

Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat programma te veranderen.

U kunt een verzoek altijd indienen bij:

Joke Voorn - de Blicck (tel.: 0297 568722).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad

Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:

Voor de 15^e van de maand dient de kopij voor de volgende maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende wijze:

- Via de mail naar het secretariaat:

stjansgeboorte@hetnet.nl

- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl

- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel
pc.hoogenboom@caiway.nl

Pasen als spiegel van ons leven

Pasen is een beeld, een spiegel, van ons leven. We kunnen ons eigen leven herkennen in het Paasverhaal. Immers, ons leven is ook getekend door lijden en verlies. Elementen die ook in het Paasverhaal centraal staan en die, net als vreugde en hoop, onlosmakelijk met ons leven zijn verbonden.

Lijden en verlies komen we tegen in allerlei vormen. De vaak bittere ervaring van uit handen moeten geven en loslaten. De ervaring van het ouder worden en sommige dingen niet meer te kunnen. Het verlies van pijnlijke aard doordat je de dood onder ogen moet zien van een dierbaar mens of wanneer je je eigen leven onverwacht door de dood bedreigd ziet. En dan nog het vreselijk leed en geweld dat mensen elkaar aandoen. Zoveel situaties, waarin ons leven aan een blind noodlot of aan kwaadwillige krachten lijkt overgeleverd. Waarin neergang en dood naar het schijnt wel het laatste woord hebben.

Lijden en verlies roepen vragen op. Het lijkt vaak zo zinloos, zo uitzichtloos, zeker de zo onherroepelijk lijkende dood. Het is ook een aanslag op ons geloof en doet ons twijfelen. Tweeduizend jaar geleden hadden de leerlingen van Jezus, staande naast het kruis van Jezus, dezelfde vragen en emoties: Hun Heer was gestorven en het was over en uit. Onherroepelijk en uitzichtloos.

Maar lijden en verdriet hebben niet het laatste woord. Niet in het Paasverhaal en niet in ons leven.

Denk aan de leerlingen: De teleurstelling en het verdriet om Jezus' dood, sloeg om in diepe vreugde en hoop toen Hij weer aan hen verscheen na zijn verrijzenis.

En toch... op de een of andere manier drong het kennelijk niet goed tot de leerlingen door wat Jezus' verrijzenis betekende, want ook nadat Hij een eerste keer aan hen verschenen was, gingen zij weer over tot het leven van voorheen; ze namen zelfs hun oude beroep van visser weer op.

Jezus moest zich verschillende keren aan hen openbaren voordat het echt tot de leerlingen doordrong dat Jezus' verrijzenis een totale ommekeer van hun leven (en van ons leven) zou betekenen. De diepte en reikwijdte van de weg die Hij hen wees, en die in Hem gelegen was, konden ze nog niet overzien. Maar vanaf toen bleven ze bij elkaar, had het uitzichtloze verdriet en de wanhoop plaats gemaakt voor vreugde en hoop. Want toen begrepen ze dat God zelf leven schenkt en ons perspectief biedt, juist daar waar geen toekomst meer lijkt te zijn.

Ook wij vinden het soms moeilijk om te ontdekken hoe God werkzaam is in ons leven. Zeker in tijden van verdriet en hopeloosheid. Maar net als de leerlingen mogen wij hoop koesteren omwille wat de verrijzenis van de Heer, hetgeen wij met Pasen vieren, voor ons leven betekent. Dat de verrijzenis van Jezus ook voor ons is: leven, vreugde en hoop.

En wel: ondanks de dood. Dat is Pasen.

Je gaan realiseren dat hoop en vreugde het verdriet en lijden zullen overwinnen.

Dat de Heer ook ons, vaak tegen ons eigen beter weten, in altijd nieuw perspectief zal geven.

Tot ons allen zegt de Heer: 'Ik ben de verrijzenis en het leven.' Dat is de kracht om vanuit datgene wat ons van buitenaf treft of wat wij in onszelf betreuren toch weer vol moed op te staan en onze weg te vervolgen. Gedragen door het perspectief, door de hoop die God ons biedt. En dat het leven sterker is dan de dood. Want die belofte is ook bestemd voor ons, die in worstelend en tastend geloof, toch proberen aan Hem vast te houden.

Laten we bidden dat zo ons geloof wordt gesterkt in het mysterie van Pasen. Want het is dus Pasen dat ons steeds opnieuw, wie je ook bent en hoe je leven nu ook loopt, nieuw perspectief geeft.

Moge het ons verbinden met elkaar en met de Heer. Moge het zo Pasen worden in ons hart, vanuit het hoopvolle besef: De Heer is waarlijk opgestaan!

In dat vertrouwen wens ik u allen een zalig Pasen.

Diaken Jeroen Hoekstra



The Passion in Nes aan de Amstel



Zaterdagavond 12 april 2025 bent u van harte uitgenodigd voor The Passion, met medewerking van Koor Revival uit Zevenhoven.

Koor Revival heeft hun versie van het eigentijdse verhaal over het lijden van Jezus al meerdere keren mogen uitvoeren.

Deze avond vertolken zij die in de Sint-Urbanuskerk te Nes aan de Amstel.

De toegang bedraagt € 5,00 en de aanvang is 19.30 uur.

Het belooft een stemmige avond te worden.

Het ingetogen verhaal, verteld door Adrie Stokman, wordt door het koor afgewisseld met mooie eigentijdse Nederlandstalige liederen, onder andere “Zo zal het zijn” van Rob de Nijs en “Grijs” van Jaap Reesema. Het verhaal en de liederen worden tevens ondersteund door indrukwekkend beeldmateriaal.

Met deze samenwerking tussen Nes en Zevenhoven maken we er voor u een prachtige inspirerende avond van. Schrijf deze datum dus alvast in uw agenda en houd onze website en Facebookpagina in de gaten!

U kunt kaarten bestellen, via de voorinschrijving bij: Cockie Groen-van den Helder via e-mail: cockievandenhelder@ziggo.nl of telefonisch: 06 307 207 49.

Samen parochie zijn?

Breng eens een kaarsje weg!

Een kaarsje wegbrengen, doet u mee?

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht uitstraalt te geven.

Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken kunt u dit aan het secretariaat laten weten of u haalt een zelf een kaarsje op. Dit kan via het parochiesecretariaat

(telefoon: 0297-561203 of via e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl)



In gesprek met één van de pastores.

Vroeger.... ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met enige regelmaat zomaar op huisbezoek. Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met één van de pastores.

De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje.

De pastores hopen dat u zelf contact opneemt.

Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen.

Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen?

Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en u ontvangt het Lopend vuurtje maandelijks per mail. Ook op de website van de parochie kunt u het Lopend Vuurtje lezen www.rkparochiedekwakel.nl

Wilt u het Lopend Vuurtje in de brievenbus ontvangen en per mail. Ook dat is mogelijk, geeft u dat dan via de e-mail door?

Collectebonnen en collectegeld

Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen aan te bieden.

Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.

Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:

20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of

20 zegels van 2,00 (= 40 euro).

De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan kan ook heel eenvoudig via de QR code die hieronder staat afgebeeld worden betaald.

Als u tijdens de collecte geen kleingeld bij de hand hebt kunt u ook in de kerk de QR code scannen.



Voedselinzameling op Palmzondag, 13 april 2025

Op Witte Donderdag is het een traditie om voedsel in te zamelen. Met deze actie tonen we ons solidair met hen die het minder hebben en een extraatje goed kunnen gebruiken. Door de alsmear stijgende prijzen en inflatie is het voor steeds meer mensen moeilijk om rond te komen.

U kunt tijdens de Witte Donderdagviering in Kudelstaart en Nes a/d Amstel houdbare voedingsmiddelen zoals groenten in blik en pot, suiker, koffie, thee, rijst en pasta enz. meebrengen naar de kerk dat bij de offerande in manden op het altaar gelegd wordt.

Het ingezamelde voedsel wordt verdeeld over de Voedselbank, 0297 help ons helpen, de daklozen die Broeder Wim Ernst (Aalsmeer) regelmatig bezoekt en anderen die het minder hebben.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om met Witte Donderdag naar de kerk in Kudelstaart of Nes aan de Amstel te gaan kunt u uw gave ook bij de Palmzondagviering in onze kerk (in De Kwakel) inleveren. Deze viering begint om 9.30 uur. Eventueel kunt u het op dinsdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur in de kerk inleveren. Wij hopen op uw gulle bijdrage!

Witte Donderdag in Nes a/d Amstel: 17 april 19.00 uur
Witte Donderdag in Kudelstaart: 17 april 19.00 uur
Palmzondag in De Kwakel: 13 april 9.30 uur
of dinsdag 15 april tussen 11.00 en 12.00uur.

Diaconie Parochie Sint Urbanus en
Parochie St.Jan Geboorte.



PALMPASEN op 13 april om 9.30 uur in onze parochiekerk St. Jans Geboorte

Het is een traditie dat voor Palmpasen de kinderen een palmpasenstok versieren en deze na de viering aan mensen geven die wel en steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook dit jaar kunnen de kinderen een stok ophalen en thuis versieren.



Op zondag 6 april na de viering van 9.30 uur en dinsdag 8 april om 15.15 uur liggen in de kerk stokken klaar. Wij zorgen voor het haantje en het palmtakje.

Zondag 13 april, 9.30 uur vieren we Palmpasen. Diaken Jeroen Hoekstra gaat voor in deze viering. Aan het begin van de viering komen de kinderen met hun stokken de kerk binnen. Het verhaal van de intocht van Jezus in Jerusalem wordt verteld en de palmtakjes worden uitgedeeld.

Tijdens deze viering is er een voedselinzameling: Iedereen wil eten, iedereen heeft voedsel nodig. Daarom zamelen we in viering tijdens de offerande voedsel in.

Dat kan blikvoedsel zijn of andere droge voedingswaren. Het voedsel wordt verdeeld door de voedselbank en 0297 Helpt.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel**April 2025**

zondag 6 april	9.30 uur	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Samenzang
zondag 13 april	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Jeroen Hoekstra Palmпасen familieviering	The Bridges
vrijdag 18 april	15.00 uur	Kruisweg Voorg. Mevr. Elly van Rooden	Gemengd koor
zondag 20 april	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor
zondag 27 april	9.30 uur	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	Samenzang
zondag 4 mei	9.30 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn.

Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte.

Wilt u meedoen met de collecte?

Dat kan door deze QR code te gebruiken of overmaken op rekeningnummer: NL50 RABO 0378.555.235.



Vieringen in de buurtparochies april 2025

	H. Urbanus Nes a/d Amstel	Emmaüsparochie Uithoorn	H. Joannes Geboorte Kudelstaart	O.L.V. vd Berg Karmel Aalsmeer
	zondag 9.30 uur	zondag 11:00 uur	zondag 11.00 uur	zondag 9.30 uur
zondag 6 april	Woord en Communieviering Elly van Rooden	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering
zondag 13 april	Eucharistieviering en Elly van Rooden	Eucharistieviering	Eucharistieviering 9:30 uur in Aalsmeer	Eucharistieviering 9:30 uur in Aalsmeer
do-dag 17 april	19.00 uur Witte Donderdag in Nes aan de Amstel	19.00 uur Witte Donderdag in Nes aan de Amstel	19.00 uur Witte Donderdag in Kudelstaart	19.00 uur Witte Donderdag in Kudelstaart
vrijdag 18 april	15.00 uur Kruisweg o.l.v. Marino	15.00 uur Kruisweg met kinderen	15.00 uur Kruisweg met kinderen in Aalsmeer	15.00 uur Kruisweg met kinderen in Aalsmeer
vrijdag 18 april	19.00 uur Goede Vrijdag in Nes aan de Amstel	19.00 uur Goede Vrijdag in Nes aan de Amstel	19.00 uur Goede Vrijdag in Kudelstaart	19.00 uur Goede Vrijdag in Kudelstaart
za-dag 19 april	21.00 uur Paaswake in Nes aan de Amstel	21.00 uur Paaswake in Nes aan de Amstel	21.00 uur Paaswake in Kudelstaart	21.00 uur Paaswake in Kudelstaart
zondag 20 april	11.00 uur Eucharistieviering in Uithoorn	11.00 uur Eucharistieviering in Uithoorn	9.30 uur Eucharistieviering in Aalsmeer en De Kwakel	9.30 uur Eucharistieviering in Aalsmeer en De Kwakel
ma-dag 21 april	Gezinsviering voorganger: Mevr. Elly van Rooden	11.00 uur Eucharistieviering in Uithoorn	11.00 uur Eucharistieviering in Uithoorn	11.00 uur Eucharistieviering in Uithoorn
zondag 27 april	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	Eucharistieviering	Woord en Communieviering Diaken Rob Mascini	Eucharistieviering
zondag 4 mei	Woord en Communieviering Mevr. Elly van Rooden	Eucharistieviering	Eucharistieviering	Eucharistieviering

Zondag 6 april, 9.30 uur

Woord en Communieviering

Voorganger: Elly van Rooden

Muziek: samenzang

Misintenties:

Corrie Brozius - Hoogervorst

Rob Meijer

Nel Stokkel - van den Broek

Arie Stokkel, Laurens Stokkel

Hein Kooijman en overleden familie

Theo Haak en Tonnie Haak - Stokkel

Piet van Os

Jaap Hoogenboom

Overleden ouders van Haaster - van Egmond en
dochter Melinda

Cor van't Hart - Hogenboom

Piet van't Hart en overleden familie

Mart en Gerda

Familie van Diemen - Wegbrands

Huib van Diemen

Leo Klijn

Martin van de Rotten en zoon Wim

Tom Maijenburg en overleden familie

Herman Blom

Natacha Solovjevas Plesoianu

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric

Zondag 13 april, 9.30 uur Palmпасen

Woord en Communieviering

Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra

Muziek: The Bridges



Misintenties:

Natacha Solovjevas Plesoianu
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en
Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Wim Schreurs
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Pastor Bosma
Fien Bosma - van der Poel
Arie Hogerwerf
Rie Hogerwerf - Vork
Ineke van der Knaap - Voorn
Overleden familie van der Knaap - Zwinkels

**Zondag 20 april, 9.30 uur Pasen**

Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Natacha Solovjevas Plesoianu
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker
Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Corrie van Diemen - van der Meer en schoonzoon Leo
Koos van der Hulst
Overleden familie Voorn - van der Hulst
Jan en Alex
Joop Smit



Ton en Cora Pietersen
Johannes Kas en Martha Kas - de Blicck
Gré Wijfjes - van der Laan
Gerard Hoogervorst
Génie Sloothaak
Wout van Tol
Wilhelmus van Rijn
Marie van Rijn - van der Kroon
Piet van Os
Herman Fontijn, dochters Toos en Trea
Ton Vlasman
Gerda en Mart
Familie van Diemen - Wegbrands
Huub van Diemen
Leo Klijn
Cornelis van Zaal,
Cornelia van Zaal - Versluis en Kees
Henny Hoogervorst - Stokman
Herman van Rijn en overleden familie
Harry Schoordijk
Ineke van der Knaap - Voorn
Overleden familie van der Knaap - Zwinkels
Siem Meeuwis
Overleden familie den Haan - Maijenburg
Overleden ouders Pouw- Soeters



Zondag 27 april, 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Rob Mascini
Muziek: samenzang

Misintenties:

Natacha Solovjevas Plesoianu
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap - Duijvestein
Coby Lek - de Groot en overleden familie
Marco Lek
Carol Wijfje en Ina Wijfje - Bakker



Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Overleden familie Lek - van Bunningen
Mieke Peeters - van Bunningen

Zondag 4 mei, 9.30 uur

Eucharistieviering

Muziek: gemengd koor

Misintenties:

Corrie Brozius - Hoogervorst

Overleden ouders van Kessel - Wifjes en
overleden familie

Jan Zijerveld en Nel Zijerveld - Graven

Hein Kooijman en overleden familie

Gré Wifjes - van der Laan

Overleden familie Egberts - Knaap

Wout van Tol

Gerard Hoogervorst

Génie Sloothaak

Emmy Bartels-Hogenboom

Overleden familie Bartels- van Kessel

Pater Cees Bartels

Mart en Gerda

Familie van Diemen - Wegbrands

Huub van Diemen

Co van't Hart - Hogenboom

Piet van't Hart en overleden familie

Leo Klijn

Wiet Raadschelders

Natacha Solovjevas Plesoianu

Jan van der Knaap

Henny van der Knaap - Duijvestein

Coby Lek - de Groot en overleden familie

Marco Lek

Carol Wifje en Ina Wifje - Bakker

Nelly Hoogervorst - Rijkelijkhuizen en Stephan

Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric



VROUWENGILDE



Op woensdag 16 april

We gaan trommelen!!

Frans komt met zijn trommels en wij mogen mee trommelen. We trommelen in een swingend Afrikaans ritme en zingen bijpassende liedjes.



CHRISTELIJKE JONGEREN ONTMOETINGS PLEK "SPOTLIGHT"
GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN, MAAR
VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON!



WELKOM IN DE KWAKEL
IEDERE 1^E ZATERDAGAVOND VAN DE MAAND!

- PLEK WAAR JE JEZELF KUNT ZIJN
- JE WORDT GEZIEN
- GEZELLIG SAMENZIJN
- VRIJBLIJVEND/VERTROUWELIJK

GRATIS INFO: JURIAHOGENBOOM@HETNET.NL



WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen: de opstanding, de verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord is in dit geval goed, want kerken hebben hun eigen idioom.

In onderstaande paasquiz is maar één van de vier voorgestelde antwoorden juist. Doe de quiz (als een wedstrijd samen met huisgenoten, of stillletjes voor jezelf) en ontdek èn verbreed je kennis over Pasen!



1. De Goede Week begint....

- a. Op Witte Donderdag
- b. Op Aswoensdag
- c. Op Palmzondag
- d. Op Tweede Paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen uit.....

- a. Het woord passie (lijden)
- b. Het woord Pesach, Pascha (Joods / Latijn)
- c. Het woord passover (Engels)
- d. Het woord paas-hen

3. De datum van het christelijk paasfeest wordt bepaald door....

- a. Door de samenwerkende kerken, tien jaar vooruit
- b. Door de kosmos: het is de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
- c. Door een ander feest: het is vijftig dagen voor Pinksteren
- d. Door een volkstraditie: het is de eerste zondag in april



4. De paasvakantie bestaat in het onderwijs niet meer, in plaats hiervan kwamen....

- a. De wit en paarsvakantie
- b. De voorjaars - en meivakantie
- c. De bloesem - en tulpvakantie
- d. De carnavals - en oranjevakantie



5. Op verzoek van wie werd het graf van Jezus beveiligd, volgens het Matteüsevangelie..?

- a. Jozef van Arimatea
- b. Pontius Pilatus
- c. Jezus' moeder en zijn broeders
- d. Hogepriesters en farizeeën

6. Volgens het Johannesevangelie spreekt Maria Magdalena op paasmorgen in de tuin achtereenvolgens met...:

- a. De Romeinse wachters, een engel, Petrus en Johannes
- b. Twee andere vrouwen; twee engelen
- c. Petrus en Jezus' geliefde leerling; twee engelen; de opgestane Jezus
- d. Petrus en Johannes, twee in het wit geklede mannen; de tuinman



7. In de traditionele paaswake klinken de belangrijkste verhalen uit de heilsgeschiedenis. Hoeveel Bijbellezingen staan dan op het programma?

- a. Drie
- b. Negen
- c. Zeventien
- d. Zes

8. Tot welke datum mag de paaskaars ‘officieel’ in de zondag liturgie worden ontstoken...?

- a. Tot Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden
- b. Tot de laatste zondag vóór de Advent
- c. Tot de eerste zondag na de eerste nieuwe maan in de zomer
- d. Tot en met de volgende Palmzondag



Antwoorden; zie bladzijde 36

Pasen:

Heeft het ons nog iets te zeggen,
't feest van de verrijzenis,
nu, ruim twee duizend jaren later,
waarin veel veranderd is,
waar het ongeloof, de twijfel
over heel de wereld gaat
en de echtheid van dit wonder
soms zelfs ter discussie staat?



Wat heeft ons dit feest te leren
nu er werelden vergaan
en naast onze Triomfator
ook 't geweld is opgestaan?
Is Hij soms voor niets verreezen,
die verwon het kille graf
en ons door Zijn zegevieren
een verheven toekomst gaf?

Neen, rol weg de steen der twijfel
die je ziel gevangen heeft
en sta op uit 't bange duister,
Jezus, jouw Verlosser leeft!!
Laat als vlammend teken lichten
in je diepste levensstrijd
't woord: 'ik leef en gij zult leven'.
Dat geldt nu en voor altijd!



Frits Deubel.

TER INSPIRATIE



Eén ei is geen ei, twee eieren is een half ei, drie eieren is een Paasei. Een bekend versje want eieren zijn er ontelbaar met Pasen! Toch hoor ik het oma tegen Pim zeggen: ‘Het gaat niet alleen om de eieren! Pasen is het feest van Jezus’ verrijzenis. Dat God Hem liet opstaan uit de dood!’

Pim knikte heftig ja, tegen oma en pakte intussen met beide handjes een gekleurd ei om met oma een eitje te tikken. Het ging niet om de eieren, maar ze waren wel lekker. En de verrijzenis van Jezus, dat vond hij toch een beetje moeilijk. Maar het was een geruststellende gedachte dat opa ergens daarboven was.....

Het geloof in de verrijzenis in Leven nà de dood, hoort niet echt bij ons moderne bestaan.

Het fungeert misschien als een pleister op de wonde op een droevig moment. Of als een soort vermaak op de televisie, waar vage figuren soms contact leggen met de geesten aan gene zijde.

Paasgeloof gaat verder, Jezus werd gekruisigd. Ondanks zijn goede bedoelingen en grenzeloze liefde. Ondanks zijn intense band met Zijn Vader.

‘God, waarom heb je me verlaten?’ riep Hij uit.
Zij die erbij stonden voelden zich machteloos bij Zijn pijn. Was dit nou alles?
Was dit nou het einde van Jezus?
Diep in hun ziel fluisterde iets: ‘Nee!
Een mens is méér dan zijn lot of zijn leeftijd.

Hij is deel van iets veel groters, een Goddelijke mysterie.’ En terwijl hun ogen zien hoe de stervende de laatste adem uitblaast, weet hun hart dat dit heilig moment een thuiskomst is bij de Eeuwige.

Jezus’ leven en liefde zijn onverwoestbaar.

Wie de weg van Jezus’ leven gaat, de weg van de liefde, heeft deel aan dat waarachtige leven dat eeuwig is. Dat is Pasen.

En daarom: laat de lentebloemen bloeien en tik gerust niet één, niet twee, maar drie eitjes!

Mede namens ons parochieteam,
wens ik u een Zalig Pasen toe.

Elly van Rooden.



Uit de regio:

**Heiligenverering en heiligverklaring op
donderdag 3 april**

Heiligenverering en heiligverklaring.

Het is typisch voor het katholiek geloof: heiligen hebben een prominente plek in het katholieke geloof en worden in het gebed betrokken door hun voorspraak aan te roepen.

Hoe heeft de heiligenverering in de loop van de geschiedenis zich ontwikkeld? Welke plek hebben de heiligen in ons geloof?

De bekendste zijn: Heilige Anthonis, Franciscus, Barbara, Cecilia, Theresia, Sint Maarten en Nicolaas.

Dit is de tweede bijeenkomst van de serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag.

Inleider: van dit thema is diaken Rob Mascini die, zoals we hem kennen, een goed verteller is.

Graag tot ziens in het parochiecentrum van de Karmelkerk ingang aan de Gerberastraat. Tijd: 10.15 tot 11.30 uur.

Het wordt vast een inspirerende bijeenkomst!

Weet dat je welkom bent. We kijken naar je uit.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer?

Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683.

Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag.

Alvast Dank!

Namens werkgroep 55+

Br. Wim Ernst

Hettie Pecht - v.d. Meer

Annie Marien - v.d. Broek

Bedevaart naar Banneux.

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria achtmaal verschenen aan de toen 12- jarige Mariette Beco en noemde zich 'De maagd der armen'.

Maria zei "Ik kom het lijden verlichten".

Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, een in het voor en een in het najaar. Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een arts, verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar en zorgen ervoor dat u niets te kort komt.

De kosten voor deze reis bedraagt € 350.- hierbij is alles inbegrepen.

We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. Zowel tijdens de reis als het verblijf is er geestelijke en verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.



**De reis wordt dit jaar georganiseerd van:
23 - 27 mei, aanmelden vóór 31 maart
5 - 9 september, aanmelden vóór 30 juni**

Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven en kracht halen uit de saamhorigheid van onze "Banneux familie".

Neem dan contact op met Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592

of stuur een email naar:

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

VASTENACTIE

Vastenactiecampagneproject 2025

Briketten van gft-afval

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van de houtvuren erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen zag. Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat veranderde veel!

Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag met de briketten. Dat is in veel gezinnen veel geld. Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, vertelde: “Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen.”

De briketten branden bovendien schoner dan hout en houtskool en het gebruik ervan zal de vraag naar hout verminderen.

Hoe kunt u bijdragen?

Op dit moment doen 200 vrouwen mee. We willen meer vrouwen betrekken, maar dan is het belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt verhoogd. Het gaat om vergruizers om het verkoolde gft-afval fijn te malen, persen om de briketten te maken en grote mixers om de zware massa goed te mengen. Daarnaast vragen de vrouwen ons om klein materiaal als grote mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen en mondkmaskers tegen het stof) en jerrycans.

U kunt bijdragen aan de collecte in de kerk of door rechtstreeks aan Vastenactie over te maken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Gouda

Dankzij uw gift kunnen wij het leven van andere mensen in de meest schrijnende omstandigheden verbeteren en eraan bijdragen dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen.

Het kan voorkomen dat er meer donaties voor een project binnenkomen dan nodig is. Indien dit het geval is, dan zorgen wij ervoor dat het extra geld aangewend wordt voor andere soortgelijke projecten.

Vastenactie is een Erkend Goed Doel en voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

[Toezichthouder CBF](#) controleert dit.

The logo for VASTENACTIE is presented in a bold, white, sans-serif font. The word is contained within a thick, orange rectangular border. The letter 'I' in 'ACTIE' is uniquely styled with a small black dot above it, resembling a person's head. The entire logo is set against a white background.



Secretariaat:
Muziekvereniging Tavenu
Gineke van Dam
secretariaat@tavenu-dekwakel.nl

PERSBERICHT

Zaterdag 5 april a.s. komen leden van TAVENU weer **oud ijzer** ophalen in de gebruikelijke wijken van De Kwakel en Vrouwenakker.

U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer om 13:00 uur aan de weg plaatst. Wij verzoeken u geen autobanden, koel- en vrieskasten mee te geven. Hiervoor moeten wij betalen. Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even naar Jan Kas (06-15 89 11 37).

De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons instrumentenfonds en de jeugdopleiding.

Bestuur TAVENU

Antwoorden Paasquiz:

1c - 2b - 3b - 4b - 5b - 6c - 7b - 8a

Palmpasenstokken versieren

Als voorbereiding op het Paasfeest is de Goede Week, deze begint op *zondag 13 april* met de viering van palmzondag. Een viering waarin de kinderen met hun palmpasenstok de kerk binnenkomen.

De kinderen kunnen een stok ophalen op: zondag 6 april na de viering van 9.30 uur of op dinsdag 8 april na schooltijd tussen 15.15 uur en 16.00 uur.

De Viering begint op zondag 13 mei om 9.30 uur en diaken Jeroen is de voorganger.



Zaterdag 12 april

Grote schoonmaakmorgen in onze kerk

Omdat het voor onze kerkwerksters niet mogelijk is alle werkzaamheden op de woensdagmorgen te doen organiseren we opnieuw een schoonmaakmorgen.

Op deze morgen worden de grotere klussen geklaard.

Wij beginnen om 9.00 uur en verwelkomen u graag in de ontmoetingsruimte.

Kies de klus en je krijgt:

- Beweging
- Gezelligheid
- Pauze met koffie en meer
- Schouderklopjes
- En een schone kerk
-



En zoals u weet, vele handen maken licht werk!

Onderstaande personen zijn contactpersoon voor de leden van de genoemde werkgroepen en koren

The Bridges:	Corry Compier 06 14564314
Gemengd koor:	Jan van Wees 582420
Avondwake en uitvaart	Bernardien Meijer 0629426373
Dopen, Gezinsvieringen, 1 ^e Communie	Bernardien Meijer
Lektoren	
PCI Annette Egberts	06 53925378 info@pcidekwakel.nl
Kosters	
Begrafenisvereniging	Hennie Bruine de Bruin 562265
Dragersgilde	Hennie Bruine de Bruin
Kerkwerksters	Parochiesecretariaat 561203
Lopend Vuurtje	Parochiesecretariaat 561203
Aktie Kerkbalans	Lenie Drost 06 49040700
Kontakt RKBS de Zon	Yvonne Voorn-Bon 521281

Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven over onze parochie en de activiteiten:



Vind onze website op het internet:
www.rkparochiedekwakel.nl



Volg ons op facebook via:
facebook.com/rkparochiedekwakel



Volg onze vieringen met de livestream via de app of de website van kerkomroep.nl

Beknorte Info R.K.Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4 1424 AZ De Kwakel

☎ 0297 561203 ✉ stjansgeboorte@hetnet.nl

Pastores:

Pastoor Marco Cavagnaro | Potgieterplein 4, 0297 564638

Kapelaan Darek Karwowsky | 1422BB Uithoorn

Catechiste E. van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592

Diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl 06 41225063

Parochieteam

Vice Voorzitter: Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

monique.van.egmond@hotmail.com Linie 85;

(regio) kerkbestuur: secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com

Secretaris: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

gbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel

Lid parochieteam: Miranda van Rijn 06 50963187

Lid parochieteam: Ton van Dijk 06 46441169

vdijkton@gmail.com Drechtelijk 5B:

Penningmeester: Andrea Kooijman 06-30260013

andreakooijman1@gmail.com Anjerlaan 21

Rekeningnummers:

Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235

Actie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725

Parochie secretariaat Kwakelsepad 4 0297 561203

Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Uitvaartverzorger: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

Gemengd koor: Mevr. M. Endhoven 0297 560825

The Bridges: Leo van Rijt 0297 560500

Parochieblad Het Lopend Vuurtje

Redactieadres: Mevr. C. Hoogenboom 0297 562378

pc.hoogenboom@caiway.nl Bromelialaan 36,1424BP De Kwakel

Drukwerk: Theo van Rijn 06 55806912

Verspreiding Lopend Vuurtje: secretariaat 0297 561203

Beheer ontmoetingsruimte: Jan en Irene Egberts 0297 52263

Verhuur ontmoetingsruimte via het secretariaat 0297 561203

